

EVANGELIE *Mt., 10, 26-33*

Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus

„In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:

„Weest niet bang voor de mensen.

„Niets is bedekt of het zal onthuld,
niets verborgen of het zal bekend worden.

„Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in
het licht,

en wat ge u in het oor hoort fluisteren,
verkondigt dat van de daken.

„Weest niet bevreesd voor hen die wel het
lichaam kunnen doden maar niet de ziel ;
vreest veeleer Hem

die èn ziel èn lichaam in het verderf kan
storten in de hel.

„Verkoopt men niet twee mussen voor een
stuiver?

„En toch zal buiten de wil van uw Vader
niet één mus op de grond vallen.

„Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd
geteld. „Weest dus niet bevreesd ;
gij zijt toch méér waard dan een zwerm
mussen. „Ieder die Mij bij de mensen belijdt,

zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn
Vader die in de hemel is.

„Maar ieder die Mij zal verloochenen
tegenover de mensen,
zal ook Ik verloochenen
tegenover mijn Vader die in de hemel is.”

Woord van de Heer.