

Nes aan de Amstel, 30 mei 2020.

Nieuwsbrief 11.

Beste medeparochianen,

Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen in en om onze St.Urbanusparochie. In dit schrijven berichten we u over een bijzonder initiatief, gedaan door o.a. de stadsdichter van Amstelveen, dhr. Mathijs den Hollander, en hoe u daarvan gaat horen én de start van de voorbereidingen in de aanloop naar de eerste viering op 04 juli a.s.



... De St.Urbanus laat wederom van zich horen.

Recent werden we benaderd door Mathijs den Hollander, de stadsdichter van Amstelveen, met een verzoek. In klein verband was een idee geboren om de bewoners van Amstelveen en omstreken opnieuw een geluid van hoop, troost en kracht mee te geven. Uiteraard willen we als St.Urbanusparochie en gemeenschap én als het Rijksmonument de St.Urbanus, baken van Nes aan de Amstel en verre omstreken, hieraan gehoor geven. Mathijs en de andere initiatiefnemers Hugo van der Kooij en Clem Venne vertellen hoe dit idee is ontstaan:

“We gaan maandag een nieuwe fase in. In misschien wel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we met elkaar het punt bereikt dat maandag onze samenleving opnieuw een beetje open kan, in alle voorzichtigheid. Tegelijk zijn veel families in Amstelveen zwaar getroffen door het verlies van een dierbare. Of leven in economische onzekerheid. Voor iedereen willen we op maandag 01 juni om 20.00uur daarom een boodschap van troost, hoop en kracht laten klinken door de klokken te luiden”, aldus de deelnemende Amstelveense kerktorens.

“Amstelveen heeft de mooiste torens en klokken. Ik fietste langs de Bovenkerkse Urbanustoren en verlangde ineens enorm naar die klokken. Juist nu. Nu we op een keerpunt belanden wil ik klokken in de stad horen. Die tonen dringen diep in je door en hebben het vermogen om iets uit te zenden van: het komt goed, hou vol, er is iets heel krachtigs in ons. En dan bedoel ik niet direct God, want dat is voor iedereen totaal anders. Maar gewoon: troost, kracht. Onze wens is dat iedereen maandag blij en gelukkig wordt van de ons omringende klanken”, aldus Mathijs Den Hollander.



“Iedereen kan zijn gedachten de vrije loop laten in het moment van luiden. Allemaal hebben we hetzelfde gevoel. Zeker voor de getroffen families zal dit klokkengelui een boodschap van kracht en verbintenis zijn”, aldus Clem Venne van de St.Urbanus Bovenkerk.

“We bedanken de kosters, kerkbesturen, klokkenluiders en vrijwilligers voor deze geweldige actie. Hun inzet houdt deze mooie gebouwen en torens in stand. Aan Marcel van de Urbanus Bovenkerk, Rinus en John van de Urbanuskerk in Nes, Elly en Leo van de Paaskerk,



Fred en mevrouw Jonker van de Titus Brandsma Parochie, Marian en Ton van de Kruiskerk, heer Camfferman van de Pauluskerk en Erwin van de Annakerk: **BEDANKT!**" De initiatiefnemers: AmstelveenSpreekt, Hugo van der Kooij, Clem Venne en Mathijs den Hollander.

Maandag op 01 juni, 2^e Pinksterdag, luiden de klokken feestelijk en krachtig om 20.00uur.

Een fotoreportage van de klokkenluiders vindt u op www.amstelveenspreekt.nl/klokkenluiden

...in aanloop naar het weekend van 04&05 juli



In de vorige nieuwsbrief maakten we u al melding van het feestelijke feit dat we per 04&05 juli weer samen gaan komen in onze St. Urbanus. Dan kan eindelijk de deur van het slot en gaan we weer samen vieren, elkaar ontmoeten. We hopen uiteraard dat u daarbij aanwezig kunt zijn. Maar voordat we de vieringen opstarten, zal er vooraf eerst nog het nodige aan denkwerk en voorbereidingen moeten plaatsvinden.

Wat we allereerst vooral niet mogen vergeten: de bestaande voorzorgsmaatregelen van o.a. 1,5m afstand bewaren, hoesten en niezen in uw elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en misschien wel de allerbelangrijkste: Heeft u last van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts, blijf dan thuis, blijven onverminderd van kracht! Uw gezondheid en die van uw medeparochianen staan op plaats 1, 2 en 3!!!

In de vorige nieuwsbrief en op de website van ons bisdom <https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4203&t=Protocolen+voor+publieke+vieringen+vanaf+1+juni> staan de protocollen vermeld. Deze zijn in 3 delen onderverdeeld en geven de voorzorgsmaatregelen en voorwaarden voor bezoek aan: voor u als bezoeker, voor de bedienaar en voor het kerkgebouw. In de komende weken gaan we ons hierop voorbereiden. Om u een idee te geven wat daarbij zoal voorbij zal komen: Zo zal er het nodige materiaal aangeschaft moeten worden. Denkt u hierbij aan desinfecterende handgel voor het reinigen van uw handen bij entree van de kerk en vóór het uitreiken van de communie, een hoestscherm voor de persoon die de communie uitrekt, een hostie-grijper (Dank Elly voor je bijdrage in deze!) om handcontact te voorkomen



etc. Ook zal er een plan komen voor looproutes bij entree van de kerk, tijdens het communie uitreiken en bij het verlaten van de kerk. Ook onze vrijwilligers krijgen uitgebreide informatie hoe te handelen voor, tijdens en na de viering en hoe u te begeleiden. Er wordt nog nagedacht over een reserveringssysteem, al lijkt dit ons in eerste instantie niet nodig aangezien we met 100 personen mogen samenzijn in relatie met de grootte van onze gemeenschap en het reguliere kerkbezoek.

U als parochiaan zal van dit alles zo min mogelijk last hebben, het vieren en samenkomen staat centraal! Het moet eigenlijk als vanzelfsprekend bij u overkomen en we hopen en vertrouwen erop dat dit gaat werken. We rekenen ook op u medewerking bij de aanwijzingen en maatregelen in deze. In de volgende nieuwsbrief gaan we u hierover meer in detail informeren, zodat u goed op de hoogte bent wat te verwachten voordat u onze St. Urbanuskerk weer betreed. Deze kunt u ruim voor de 1^e viering verwachten.

Graag tot de volgende nieuwsbrief,

Met hartelijke groet,

Uw St. Urbanus-parochieteam Nes aan de Amstel

John Fontijn.	john.fontijn69@gmail.com	06 41071532
Joop Sibum.	jhmsibum@hotmail.com	0297 582524
Hans Pronk.	h.pronk@kpnmail.nl	06 29584878
Cockie Groen.	cockievandenhelder@ziggo.nl	06 30720749

