

Urbanes – Klanken



nummer 447

juli / augustus 2014



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Parochiesecretariaat	Amsteldijk-Z 145 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.	
Email	secretariaatpastorie@telfort.nl
Website	www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini	0297-727098
Kapelaan H.Rivas Franco	0297-727098
Catechiste E.v.Rooden	tel. 0252-517592
Diaken Wim Balk	tel. 06-28992654

Parochiebestuur

Pastoor S.Marcantognini	voorzitter
J. Fontijn Osdorperweg 104 1066 EN Amsterdam	vice-voorzitter tel.: 020-6152215 Email: john.fontijn@tiscali.nl
C. Stevens B. von Suttnerlaan 56 1187 SW Amstelveen	secretaris tel.: 020-6473238 Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum De Oude Visscher 61 1189 WN Nes a/d A.	penningmeester tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
Q. Lagerberg Amsteldijk-Z 182 1188 VN Nes a/d A.	algemeen lid tel.: 0297-594870 Email: lager686@planet.nl

Beste medeparochianen,



inksterzondag 08 juni stond het getal “50” drie maal centraal, zo kunnen we nu achteraf constateren: 1) We vierden het Pinksterfeest. Pinksteren, afgeleid uit het Grieks en wat letterlijk “50” betekend; ofwel de 50^{ste} dag na Pasen vierden we Pinksteren. 2) We vierden het gouden jubileum van pater en oud-Nesser Jan de Jong; 50 jaar in dienst van onze Lieve Heer. 3) En we vierden eveneens, zo bleek pas die dag, het 50 jarig priesterschap van father Michael Burke uit de V.S., evenals pater Jan priester van het Heilig Hart en medecelebrant die dag. Na afloop volgden de felicitaties en kwamen de verhalen van vroeger weer bovendrijven, ondersteund door oud fotomateriaal uit 1964 welke werd vertoond op een scherm. Het was een zeer bijzondere en feestelijke dag waar we met warme gevoelens op terugkijken!



Amstellanddag op 01 juni gaat eveneens de boeken in als een succes voor de parochie: vele mensen bezochten die dag de kerk waar ze werden getrakteerd op al het moois wat ons Rijksmonument heeft te bieden via o.a. rondleidingen en orgelspel. Tevens maakten ruim 100(!) mensen de forse, steile klim richting toren, wat beloond werd met prachtige uitzichten over de Amstel en omgeving. Blijkt maar weer eens hoe warm de belangstelling is voor “die schitterende kathedraal in dat kleine dorp Nes langs de Amstel”, aldus één van de bezoekers.

En daar wil ik graag gelijk nog maar eens aan toevoegen dat **al** onze vrijwilligers daarbij immer een grote rol spelen: van

(A)fwasser tot (Z)iekenbezoek(st)er: zonder jullie zou de parochie niet kunnen voortbestaan en zijn wat ze nu is. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw genereuze en onbaatzuchtige inzet!! Daarbij is het voor ons als bestuur fijn om te zien dat u bij uw werkzaamheden vooral veel plezier en gezelligheid beleeft. En kunnen we constateren dat we allen samen, zonder uitzondering!, anno 2014 nog steeds een hechte gemeenschap vormen waar we aan één woord genoeg hebben om voor elkaar klaar te staan wanneer de omstandigheden daar om vragen. Dat is toch op en top leven naar Zijn voorbeeld!

We moeten ook constateren dat de jongere parochianen nog een ietwat afwachtende houding hierin aannemen: er is ondanks onze oproep nog geen misdienaar aangemeld. Kom op jonkies, jullie zijn met velen en samen maken ook jullie met vele handen licht werk. Volg het goede voorbeeld van jullie ouders die zich binnen en buiten de kerk steeds inzetten voor de Nesser-gemeenschap en meld je aan! Zelf dachten we aan totaal 4 groepjes van elk 2 personen, zodat iedereen ongeveer 1X per maand dient. Het is leuk en veelzijdig werk; misschien ook een goede opmaat naar optreden in het openbaar? En bovenal zullen we jullie als parochie zeer dankbaar zijn!

Een andere constatering is dat de vorming van de regio vertraging heeft opgelopen. Zo zijn er vanuit de andere parochies nog geen/onvoldoende kandidaten gemeld die zitting willen nemen in het nieuw te vormen regiobestuur; ook spelen er bij de burens een aantal lokale problemen die eerst opgelost moeten worden.

Ondertussen gaan wij niet afwachten maar gewoon door met besturen: er zijn immers genoeg onderwerpen die om aandacht vragen. Denk daarbij aan de vele vieringen en alles wat daarmee samenhangt, het komend 125-jarig-jubileum van onze kerk en pastorie, de Vrienden-concerten waaronder die van 06juli a.s., de evenementen (klein tipje van de sluier:



misschien een zeer speciale happening rond de kerst?), de Monumentale gebouwen en dan met name het onderhoud, kerkhof “Vreedenhof” en (wederom een tipje van de sluier) een eventuele toekomstige uitbreiding met... een urnenmuur?, de 3 klokken in de toren die soms eigen-wijs haar gang gaan en welke aanpassing behoeft...?! Over het laatste hoort u binnenkort zeker meer!

Een andere, zonnige constatering: de zomervakantie komt er aan! Naast vele parochianen zullen ook de leden van ons pastoraal team gaan genieten van een welverdiende rust. Pastoor Samuel zal in de maand juli en kapelaan Henry in de maand augustus afwezig zijn. Mede door de aanvangstijden van de vieringen naar 09.30 te verschuiven zullen we in staat zijn toch regelmatig de Eucharistie te kunnen vieren. Overigens: Voor eventuele laatste wijzigingen in het vieringenrooster, na publicatie van de Urbanesklanken, kunt u altijd terecht op onze website www.urbanusparochienes.nl Daarnaast vindt u daar fotoreportages van o.a. recente evenementen, de geschiedenis van onze parochie, nuttige contactinformatie, hoe u b.v. uw misintenties kunt opgeven, het laatste nieuws binnen de parochie en nog véél meer.

De zomer tegemoet, een prettige constatering! En of u nu thuis of elders in Nederland verblijft of richting buitenland vertrekt: wij wensen u een fijne vakantie toe met vele bijzondere en mooie momenten en bovenal weer een veilige thuiskomst!

Graag tot de Urbanesklanken van september.

Met hartelijke groet,

Uw parochiebestuur.

DE GEEST ZORGT VOOR EEN VERRASSENDE KERK

Op Pinksterzondag 8 juni j.l. heeft paus Franciscus over de werkzaamheid van de Heilige Geest in de Kerk gesproken. Ook vandaag heeft de Kerk de gave van de Geest van God nodig.

“Één van de wezenlijke elementen van Pinksteren is de ‘verrassing’. Onze God is een God van verrassingen”.

Paus Franciscus heeft verder gezegd dat toen, bij dat eerste Pinksterfeest, niemand iets meer verwachtte van de leerlingen van Jezus; Hij was immers dood en begraven! Maar Pinksteren bewerkt iets onverwachts: die angstige leerlingen van een ‘dode Meester’ beginnen vol moed en kracht ‘Gods grote daden’ in allerlei talen te verkondigen. Het is de geboorte van de Kerk,

“een gemeenschap die verbazing wekt, want zij verkondigt met Gods kracht een nieuwe boodschap, namelijk de verrijzenis van Christus, en zij doet het in een nieuwe taal, namelijk de universele taal van de liefde”, aldus de paus.

Dit is de roeping van de Kerk vandaag: de wereld te verrassen

“met de boodschap dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en dat God er altijd, met open armen, is voor elke mens, dat het geduld waarmee Hij ons vergeeft en geneest, nooit is uitgeput”.

Maar paus Franciscus waarschuwt ons ook voor een gevaar: alleen een levende Kerk is in staat om de wereld te verrassen.

“Een Kerk die niet verrast, is een zwakke Kerk, ziek, stervende, en zij moet op de afdeling ‘Intensive Care’ worden opgenomen, zo snel mogelijk! Ook vandaag zijn er mensen die liever een zwakke en angstige Kerk wensen, achter gesloten deuren, zoals toen vóór de nederdaling van de Heilige Geest in Jeruzalem. Maar de Kerk van Pinksteren is een Kerk die geen genoegen neemt met een onbenullige positie in de wereld. Nee! De Kerk wil in de samenleving niet fungeren als een soort versiersel. De

Kerk aarzelt niet om naar buiten te treden, de mensen tegemoet, om haar boodschap te verkondigen, ook als die boodschap stoort, ook als die boodschap problemen veroorzaakt en soms tot het martelaarschap leidt”.

Tenslotte heeft paus Franciscus zijn toespraak beëindigd met te zeggen dat

“de Kerk door Pinksteren één is en universeel. Zij heeft een duidelijke identiteit maar is tegelijkertijd open: zij omarmt de wereld maar houdt haar niet vast, zoals de zuilen van het Sint Pietersplein goed symboliseren: zij omarmen maar staan ook open”.

Pastoor Samuel

DANK JE WEL

Graag wil ik alle parochianen, pastoor Samuel, leden van het kerkbestuur van harte bedanken voor het prachtige jubileumfeest in de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel. Het is een mooi feest geworden. Het kerkkoor met dirigent en organist hebben voortreffelijk gezongen. Met de aanwezigheid van vele parochianen, familieleden, vrienden en medebroeders van de Priesters van het H.Hart uit Nederland en de Verenigde Staten was het indrukwekkend om de Eucharistie op Pinksteren in een volle kerk te kunnen vieren. Ik zal die dag nooit vergeten. Zoveel mensen waren bij de organisatie betrokken. Meer dan 300 kopjes koffie zijn er geserveerd tijdens de receptie! Het is een echt familiefeest voor de parochie geworden. Ik hoop dat ik nog eens terug mag komen om voor te gaan in de Eucharistieviering. Tot ziens.

Pater Jan de Jong, S.C.J.

Misintenties, zaterdag 5 juli, 19.00 uur

Kees Fontijn

Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Misintenties, zondag 6 juli, 09.30 uur

Jo Timmermans

Rie Timmermans-van der Zwaan

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Martin Groen - jaarmis

Ans Schouten-van Groeningen

Piet van Rijn

Siem Bouwman

Adrianus Huyskes

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Lien Bouwman-Leurs

Marcel van Amsterdam

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie

Om kracht en sterkte in ons gezin

Uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 12 juli, 19.00 uur

Herman Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 13 juli, 09.30 uur

Jo Timmermans

Jan Markwat – jaarmis

Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Dorus Schrama

Theo van den Bosch

Joanna van Oostveen

Sjaak van Tol

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Cees Overwater

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den

Overleden familie Mesman-van der Laan

Maria Brozius-van den Berg

Dave de Laat

Uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 19 juli, 19.00 uur

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 20 juli, 09.30 uur

Jo Timmermans

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Edwin Houtkamp

Overleden familie Zeinstra-Erkelen

Peet van Tol en overleden zoon Matthieu

Jo Venes-van Tol

Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van 't Schip

Siem Bouwman

Kors van Rijn

Lien Bouwman-Leurs

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 26 juli, 19.00 uur

Kees Fontijn

Brenda Overes

Cees Stolwijk

Joanna van Oostveen

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 27 juli, 09.30 uur

Jo Timmermans

Rie Timmermans-van der Zwaan

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Annie Schrama-Kooijman

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie

Activiteitenoverzicht juli / augustus 2014

Datum	Tijd	Wat	Wie
Juli en augustus:	12-16 uur	Openstelling kerk elke zondag	
Za. 5 juli	19:00 uur	DOP viering	Maurice Fontijn
Zo. 6 juli	09:30 uur	Woco viering	Elly v. Rooden
Zo. 6 juli	14:15 uur	Concert St. Vrienden v. Urbanus	
Za. 12 juli	19:00 uur	Dop viering	Casper Stevens
Zo. 13 juli	09:30 uur	Euch. Viering	Kapelaan Henry
Wo.16 juli	09:00 uur	Kerkwerken	
Za. 19 juli	19:00 uur	DOP viering	Paul Goossens
Zo. 20 juli	09:30 uur	Woco viering	Diaken Wim Balk
Za. 26 juli	19:00 uur	DOP viering	Marino den Haan
Zo. 27 juli	09:30 uur	Euch. Viering	Kapelaan Henry
hele maand juli is pastoor Samuel afwezig ivm. vakantie en retraite			
Za. 2 aug	19:00 uur	Dop viering	Casper Stevens
Zo. 3 aug	09:30 uur	Euch. Viering	Pastoor A.Jaakke & Diaken Wim Balk
Za. 9 aug	19:00 uur	DOP viering	Marino den Haan
Zo. 10 aug	09:30 uur	Euch. Viering	Pastoor Samuel
Vrij. 15 aug	09:30 uur	Maria tenhemelopneming	Viering in Uithoorn
Za. 16 aug	19:00 uur	DOP viering	Casper Stevens
Zo. 17 aug	09:30 uur	Euch. Viering	Pater Bartels
Za. 23 aug	19:00 uur	DOP viering	Maurice Fontijn
Zo. 24 aug	09:30 uur	Euch. Viering	Pastoor Samuel
Za. 30 aug	19:00 uur	Gezinsviering tgv opening schooljaar	Elly v. Rooden
Zo. 31 aug	09:30 uur	Euch. Viering	Pastoor Samuel
hele maand augustus is kapelaan Henry afwezig ivm. vakantie en retraite			

Muziek	Organist	Lector	Misdienaars
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
St. Cecilia	Niek Baas		
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock
samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas		
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Cilia Krak	?
samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas		?
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
samenzang	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab, Cock
samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas	Margaret Timmermans	Cock, Ab
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke
samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas		?

Overzicht activiteiten in het cluster		
Datum	De Kwakel - St. Jan Geboorte	Uithoorn - Emmaüsparochie
zaterdag 5 juli	- - - - -	DOP-viering
zondag 6 juli	9.30u Euch.	11.00u Euch.
zaterdag 12 juli	- - - - -	DOP-viering
zondag 13 juli	9.30u WoCo – diaken Wim Balk	11.00u Euch.
zaterdag 19 juli	- - - - -	DOP-viering
zondag 20 juli	9.30u Euch.	11.00u Euch.
zaterdag 26 juli	- - - - -	DOP-viering
zondag 27 juli	9.30u WoCo - Elly v Rooden	11.00u Euch.
zaterdag 2 augustus	- - - - -	DOP-viering
zondag 3 augustus	9.30u Euch.	11.00u Euch.
zaterdag 9 augustus	- - - - -	DOP- viering
zondag 10 augustus	9.30u WoCo – Elly v Rooden	11.00u Euch.
vrijdag 15 augustus	- - - - -	9.30u Euch.
<i>Maria Tenhemelopneming</i>		In de dagkerk
zaterdag 16 augustus	- - - - -	
zondag 17 augustus	9.30u Euch.	11.00u Euch.
zaterdag 23 augustus	- - - - -	DOP-viering
zondag 24 augustus	9.30u WoCo - Elly v Rooden	11.00u Euch.
zaterdag 30 augustus	- - - - -	DOP-viering
zondag 31 augustus	10.00u Euch. – pater Bartels 50 jarige professie	11.00u Euch.

Misintenties, zaterdag 2 augustus, 19.00 uur

Kees Fontijn

Voor allen begraven op ons kerkhof

Misintenties, zondag 3 augustus, 09.30 uur

Jo Timmermans

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koeleman en overleden familie

Joanna van Oostveen

Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Sjaak van Tol

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Piet van Rijn

Marcel van Amsterdam

Martin Groen

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Adrianus Huyskes

Uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 9 augustus, 19.00 uur

Kors van Rijn – jaarmis

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 10 augustus, 09.30 uur

Jo Timmermans

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Lien Bouwman-Leurs

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie

Overleden familie Erkelens-Lambalk

Piet Vink

Sjaan Kompier-Erkelens

Ben Overes – jaarmis

Maria Brozius-van den Berg

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Uit dankbaarheid

Om kracht en sterkte voor een zieke parochiaan

Misintenties, zaterdag 16 augustus, 19.00 uur

Herman Fontijn
Jan Andriessen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 17 augustus, 09.30 uur

Jo Timmermans
Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Nico de Jong
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Dorus Schrama
Theo van den Bosch
Overleden familie Mesman-van der Laan
Maria Brozius-van den Berg
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu
Jo Venes-van Tol
Edwin Houtkamp
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Misintenties, zaterdag 23 augustus, 19.00 uur
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 24 augustus, 09.30 uur

Jo Timmermans
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Lien Bouwman-Leurs
Cees Overwater
Annie Schrama-Kooijman
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie
Joanna van Oostveen
Dave de Laat
Uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 30 augustus, 19.00 uur
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 31 augustus, 09.30 uur

Jo Timmermans

Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van 't Schip

Ans Schouten-van Groeningen

Martin Groen

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Collectes juli en augustus

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt 5 en 6 juli gehouden en in het weekend van 2 en 3 augustus.

Het weekend van 30 en 31 augustus staat in het teken van de MIVA verkeersmiddelen actie, ook bekend als de MIVA- zomeractie.

Opbrengst collectes

24 + 25 mei	222,40	
29 mei Hemelvaart	83,95	Hemelvaart
31 mei + 1 juni	266,50	
8 juni 1e Pinksterdag	824,50	50 jarig priesterfeest pater Jan de Jong
21 + 22 juni	266,90	

De Miva- collecte

In augustus vindt in de katholieke kerken de jaarlijkse MIVA collecte plaats. MIVA zet ieder jaar een of meer projecten centraal.

In 2014 is het thema van de MIVA collecte: Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en Uganda. De opbrengst van de MIVA-collecte in de katholieke kerken gaat dit jaar naar vervoersmiddelen voor albino's in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda. Deze mensen hebben onze steun heel hard nodig.

Pionier Fabéré

Fabéré helpt albino's in Burkina Faso. Albino's hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino's ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben albino's te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino's in een groter gebied te bereiken.

Pionier Henry

Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden als minderwaardig gezien. Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte afgestoten door hun familie. Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hij zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken. Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Henry heeft communicatie-apparatuur nodig voor zijn bijeenkomsten.

Meer informatie vindt u in de folder en op de website van MIVA,
www.miva.nl

Kinderkamp Tiltenberg

Dit kamp voor kinderen van 8 tot 12 jaar wordt georganiseerd op het terrein van het seminarie “ De Tiltenberg “ in Vogelenzang. Op het terrein staan verschillende gebouwen waar de kinderen eten en slapen en er is een bos waar de activiteiten voor overdag georganiseerd worden. Het kamp vindt plaats van 22 tot 25 juli 2014. De kosten bedragen € 40,- per deelnemer. Indien de kosten deelname aan het kamp in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de leiding. Opgeven is mogelijk tot 88 juli via de opgavestroom uit de folder of door het sturen van een e-mail. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met: Cuirien van Berkel, Zilkerduiweg 375, 2114 AM Vogelenzang. Tel. 0252 – 345309 of b.g.g. 0250 – 345 345, e-mail: zomerkamp@tiltenberg.org
Dit kamp wordt georganiseerd door de seminaristen van het Grootseminarie Sint-Willibrord te Vogelenzang.

Voor meer informatie kijkt u op de site: www.tiltenberg.nl
ook treft u de flyer aan op de bekende plekken in de kerk.

Op internet zijn soms mooie teksten en spreuken te vinden.
Een willekeurige selectie, om op een mooie zomerdag, lekker
luierend, eens over na te denken:



De doden zijn niet afwezig, zij zijn
alleen onzichtbaar.

Als je van het Evangelie overneemt
wat je bevalt, dan geloof je meer aan
jezelf dan aan het Evangelie.

Armoede is geen schande voor wie
arm is, maar voor wie de armoede

veroorzaakt. (Franciscus van Assisi)

Als je een vak geleerd hebt, oefen het dan uit. (Franciscus van Assisi)

Als je mensen oordeelt, heb je geen tijd om hen lief te hebben.
(Moeder Teresa)

Wie de Kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben.
(Cyprianus)

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft de
mens de liefde nodig om mens te worden. (Phil Bosmans)

Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten. En hoevelen die
er buiten zijn, zijn binnen. (Augustinus)

Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
(Augustinus)

Wie er ook bij je komt, vriend of vijand: ontvang hem of haar
welwillend. (Franciscus van Assisi)

Fijne vakantie, allemaal!

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-256886
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Voorzitter: F.Verbraak

www.vriendenurbanuskerknes.nl
tel.: 0297-582882

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 0297-582472
email: fgwesselingh@kpnmail.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

020-7471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72

BEDEVAART 15 AUGUSTUS

naar ZEVENHOVEN-NOORDEINDE

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om in de openlucht de viering bij de Mariagrot mee te maken. Echt een belevenis!

Het programma ziet er ongeveer zo uit:

- 11 uur eucharistieviering bij de grot
- 12 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar
- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de 3 parochies de Kwakel, de Nes en Uithoorn om beurten zullen voorbidden.

Vertrek per fiets vanaf:

- de Burght 10.00 uur
- de Schans 10.00 uur
- de Kwakel 10.15 uur

De mensen uit de Nes kunnen zich bij een van deze vertrekpunten aansluiten.

Als u vervoer nodig heeft of plaatsen vrij heeft in uw auto, neemt u dan contact op met:

Vanaf de Schans - Toos van Egmond tel. 533047

Vanaf de Kwakel – Margriet Meeuwis tel. 560061

Vanaf de Burght - Marlies van der Lelij tel. 567848

Er rijdt ook een bus 147 naar Alphen, die stopt vlakbij de kerk.

Hopelijk tot ziens op 15 augustus bij de Mariagrot!