

Urbanes – Klanken



nummer 473

december 2016



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini 0297-727098
Pastoor Darek Karwowsky
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592
Pastoraal werker J.Hoekstra

Parochieteam

Pastoor S.Marcantognini voorzitter
J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl
C. Stevens secretaris
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum penningmeester
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com

Beste medeparochianen,

Binnenkort staat hij weer voor de deur: de goedheilig man ofwel Sinterklaas. Nog niet zo lang geleden heeft hij weer voet aan wal gezet, waarbij hij enthousiast werd ontvangen door een bonte verzameling van mensen en kinderen. Allemaal zonder uitzondering uitzinnig en vol van vreugde; tegelijkertijd misschien ook een beetje bevreesd...? En nog nauwelijks gearriveerd, of hij is al actief en maakt zijn opwachting bonzend op de deur of boven op het dak, samen met zijn paard Amerigo en hulppieten die, al dan niet door de schoorsteen afdalend, de vele gedichten en wensenlijstjes in ontvangst nemen en deze vervolgens omzetten in gul gegeven cadeautjes en allerlei lekkernijen waar iedereen toch lichtelijk opgewonden innig op hoopten. Een bekend beeld?

Waarschijnlijk wel, het is een traditie die we graag jaarlijks herhalen. Al was het alleen maar om de mogelijkheid te benutten om nu eindelijk die-zo-graag-gewilde cadeautjes welke hoog op de wensenlijst stonden eindelijk in ontvangst te

kunnen nemen. De commercie speelt er overigens ook handig op in: van een complete, urenlange televisie-uitzending op de dag van aankomst, tot een apart journaal, aankondigingen in kranten en tijdschriften en optredens in allerlei programma's, vermengt met allerlei advertentiemateriaal, het heerlijk avondje samen is gekomen. Koopt u maar!!!



Ofwel een hoop extra bombarie rondom een feest wat ooit begon als het verhaal van een patroonheilige, Nicolaas van Myra, die als bisschop de schutpatroon was van zeevaarders en beschermheilige van kinderen, waarbij feest werd gevierd met als doel om kinderen op een positieve manier gehoorzaamheid en ijver bij te brengen binnen het gezin en het onderwijs. Het wijst op een behoorlijke vervlakking van het originele uitgangspunt als u bovenstaande zo in ogenschouw neemt, vindt u ook niet?

En hoe zit het eigenlijk met ons Kerstfeest...? Met de geboorte van het kindje Jezus vieren we de komst van de Verlosser, het is het feest van licht, van hoop en van liefde. Waarmee we als mens uitzicht hebben opdat alles beter zal worden, verlost van allesomvattend kwaad, duisternis en haat. Maar staan wij rond de kerstperiode vol van verwachting met z'n allen hierop te wachten? Uitzinnig, vol van vreugde...? Wordt er uitgebreid verslag gedaan van de komst van Jezus en het feest? Kennen de mensen überhaupt de oorsprong van het kerstfeest nog wel? Er zijn genoeg parallellen te



trekken met het feest van sinterklaas als men naar de tegenwoordige uitwerking hiervan kijkt: wensenlijstjes die ingevuld moeten worden, cadeaus gekocht en avonden lang uitgebreid dineren met veel spijs en drank. Veel mensen die door het jaar heen niet meer kerken maar dan de beweging naar het gebouw toch maken omdat het zo'n "gezellig kerstgevoel" geeft. De o zo belangrijke boodschap erachter is voor velen onbekend of ver weg naar de achtergrond

verdwenen. De teloorgang van een uitgangspunt welke de mens zoveel goedheid kan brengen. Wat een gemis. En zoals eerder verwoord in recente voorwoorden van deze urbanesklanken: het is o zo nodig, kijk om u heen en zie wat er in de wereld nu plaatsvindt.

Het Kerstfeest is een feest wat we met z'n allen moeten blijven vieren. Ontstaan in al zijn eenvoud middels de geboorte van een kind welke zijn wieg vond in een kribbe en stond voor vrede, licht en liefde voor iedereen op aarde. In een tijd van duisternis en kwaad. Het zou fantastisch zijn als de mensen deze boodschap weer zouden zien, verstaan en er vervolgens daadwerkelijk naar zouden handelen. Het zou voor iedereen een veel mooiere wereld en maatschappij opleveren. Wat ons betreft een heel mooi uitgangspunt om de komende kerstdagen in volle vreugde en verwachting naar uit te zien en naar toe te werken!

We gaan er dan ook uitgebreid aandacht aan schenken en het



breed vieren! De prelude wordt gegeven door stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk'. Zij organiseert ook dit jaar weer een weekend lang het event "Kerst aan de Amstel". Deze keer uiteraard nog mooier en sfeervoller, vol met bezienswaardigheid en activiteit voor jong én oud. Bericht gaat dat er al verscheidene Piekemonnen zijn gesignaleerd in en om de kerk... Wat dat nu zijn? Kom maar zoeken! Naast schitterende muziek en een

geheel nieuwe kerststallen-tentoonstelling zal er ook aan de inwendige mens volop aandacht worden besteed. Doel voor

dit jaar is om geld in te zamelen voor het herstel van de ramen van de Mariakapel. Waarmee ons Rijksmonument wat betreft onderhoud weer naar een hoger niveau wordt getild. Voor meer details kunt u verderop lezen in deze Urbanusklanken. Heel veel plezier, we rekenen op uw komst!!

Naast alle moois, leuks en heerlijkheden staat natuurlijk bovenal het Kerstfeest met haar prachtige boodschap centraal. Dit zal in de verschillende vieringen uitgebreid naar voren gaan komen. We hopen uiteraard dat u ook in de gelegenheid bent om gezamenlijk en met uw dierbaren dit grootse feest te vieren. Voor de verschillende diensten verwijzen we u graag naar het rooster welke u verderop in deze klanken kunt terugvinden.



En natuurlijk is er ook alle aandacht voor de kinderen rondom de Kerst. Dat sinterklaas meer is dan alleen maar snoep en cadeautjes zal duidelijk worden tijdens de Kinderclub! op donderdag 01 december waarbij de goed heiligman in het middelpunt zal staan, gevolgd door een kleur- en knutselrijke middag op 15 december waarin Kerst en het Kerstverhaal creatief naar voren komen. Van harte aanbevolen!

Een feest van Verlossing, licht, liefde en hoop welke we samen gaan vieren. We kijken er absoluut met volle verwachting en vreugde naar uit!!!

Als parochieteam wensen we u en uw dierbaren een vrede- en liefdevol Kerstfeest toe vol licht, en aansluitend een voorspoedig en gezond 2017 waarin we elkaar weer

regelmatig hopen te ontmoeten in en rondom onze St. Urbanuskerk.

Graag tot de Urbanesklanken van januari 2017,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.



KERSTMIS

De Kerk verkondigt ook vandaag de blijde boodschap van Kerstmis: een Kind is ons geboren, een Redder is ons gegeven. Dit reddend nieuws, dat de geschiedenis heeft veranderd, is vandaag voor ons, voor de huidige mens.

De mens die het soms moeilijk heeft in de rare wereld waarin wij ons bevinden. Denk aan de duisternis op grote schaal: de oorlogen, het geweld, het lijden van zoveel onschuldige mensen. Maar denk ook aan de duisternis op kleine schaal: de eenzaamheid, de onverschilligheid, de tegenstrijdigheden die wij soms in ons hart ervaren. Een strijd tussen licht en donker, tussen goed en kwaad. Een strijd in het hart van elke mens.

Natuurlijk kan elke mens zijn eigen geweten geruststellen door te denken dat het nu eenmaal zo gaat in de wereld, dat het niet aan mij ligt dat er zoveel ellende is op aarde. Of wij kunnen er ongevoelig voor worden; dat kan op talloze manieren: door

volledig op te gaan in onze dagelijkse routine of door de afgoden van deze wereld achterna te lopen. Totdat op een bepaald moment het licht uitgaat omdat het tijd is om weg te gaan, of nog erger: omdat we vinden dat het leven voltooid is en het geen zin meer heeft om nog langer te blijven voortmodderen in deze ellende.

Wat klein is de mens en hoe zwaar kan het leven worden. Zonder zin, zonder schoonheid, zonder idealen, niet in staat offers te brengen, zonder vreugde, zonder lach, zonder relativiseringsvermogen. Constant op zoek naar goedkoop geluk en naar manieren om de honger van ons hart te stillen op het niveau van ons gevoel. En dit ondanks dat wij alles hebben wat een mens zich kan wensen... behalve dan het belangrijkste, namelijk: ons hemels burgerschap dat wij zijn kwijtgeraakt.

Dit is het beeld van de mens die wacht op redding, sterker nog: de mens die er récht op heeft om kennis te maken met het Kind van Bethlehem. Want dit goddelijk Kind is gekomen om de mensen te redden, álle mensen!

De Zoon van God is onder ons gekomen, geboren uit de Maagd Maria, huilend in een kribbe, vervolgd vanaf het begin tot aan het einde van zijn leven. Niet om de wereld een of ander emotioneel verhaal op te dringen maar opdat elke mens op aarde de Weg, de Waarheid en het Leven persoonlijk kan ontmoeten. De geboorte van Jezus biedt ons de kans, vandaag zoals toen, om een nieuw leven te krijgen.

Zalig Kerstmis en gezegend Nieuwjaar!

Pastoor Samuel

Misintenties, zaterdag 3 december, 19.00 uur

Jan Brozius

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 4 december, 09.30 uur

Anna Krak-Veltman

Martien den Blanken

Dorus Schrama

Jo Markwat-van Tol – jaarmis

Jan Markwat

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Nico de Jong

Piet van Rijn

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Joanna van Oostveen

Adrianus Huyskes

Overleden ouders Joop en Corrie van Vliet-Post

Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu

Familie Erkelens-Lambalk

Uit dankbaarheid bij een verjaardag

Misintenties, zaterdag 10 december, 19.00 uur

Joop van Dam

Kees Fontijn

Jan Brozius

Pater Kees Veltman

Jan Andriessen

Misintenties, zondag 11 december, 09.30 uur

Anna Krak-Veltman

Martien den Blanken

Theo Zeinstra

Niek Baas

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Maria Brozius-van den Berg

Kors van Rijn

Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom

Overleden ouders Frijling-van Rijn en overleden familie

Lien Bouwman-Leurs

Misintenties, zaterdag 17 november, geen viering

Misintenties, zondag 18 november, 09.30 uur

Anna Krak-Veltman

Jan Brozius

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Martien den Blanken

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Joanna van Oostveen

Piet en Nel de Dood-Oudshoorn

Toos Wesselingh – jaarmis

Dave de Laat

Misintenties, zaterdag 24 december, Kerstavond, 20.00 uur

Anna Krak-Veltman

Jan Brozius

Overleden ouders De Jong-van Mastwijk

Herman Fontijn

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koeleman en overleden familie

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom

Ben en Brenda Overes

Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu

Martin Groen

Sjaak van Tol

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Pater Kees Veltman

Overleden ouders Joop en Corrie van Vliet-Post

(meer misintenties op bladzijde 14)

Activiteitenoverzicht december 2016

Datum:	Tijd:	Soort viering:	Voorganger:
do. 1 dec	15:30 u	Kinderclub! Thema: St. Nicolaas	
za. 3 dec	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 4 dec	09:30 u	Woord- en Communie Viering	Elly van Rooden
wo. 7 dec	19:30 u	repetitie Gelegenheidskoor	
za. 10 dec	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 11 dec	09:30 u	Eucharistie Viering	
wo.14 dec	19:30 u	repetitie Gelegenheidskoor	
wo. 14 dec	10:00 u	kerst-samenkomen voor senioren Pastorie	olv Marino den Haan
do. 15 dec	15:30 u	Kinderclub! Thema: Kerstknutselen	
za. 17 dec		GEEN DIENST ivm evenement : "KERST aan de AMSTEL". St.Urbanus en omgeving in Kerstsferen, zie de website voor details.	
zo. 18 dec	09:30 u	Woord- en Communie Viering	Elly van Rooden
zo. 18 dec	14:00 u	Evenement: "KERST aan de AMSTEL KERSTCONCERT" m.m.v. harmonieorkest St. Aemiliaan uit Kerkrade. Zie de website voor details.	
wo. 21 dec	19:30 u	repetitie Gelegenheidskoor	
za. 24 dec	20:00 u	Nachtmis Eucharistie Viering	Pater Jan de Jong
zo. 25 dec	09:30 u	1e Kerstdag Eucharistie Viering	
ma. 26 dec	10:00 u	2e Kerstdag Kinder/Familiedienst	Marino den Haan
za. 31 dec	-	Geen Viering	-
zo. 1 jan	11:00 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden

Zang:	Organist:	Lector:	Misdienaar:	Koster:
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	-	John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	-	Huub
samenzang	Peter Overdijk		-	John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab en Cock	John
-	-	-	-	-
Samenzang	Ria van Wijk	Margaret Timmermans	-	Huub
Gelegenheidskoor	Peter Overdijk	Paul Goossens	Alle Misdienaars	Huub
St. Cecilia	Leo van Rijt	Casper Stevens	Casper Stevens	Huub
Kinderen	Peter Overdijk	Kinderen	Anne/Maayke	John
-	-	-	-	
St. Cecilia	Peter Overdijk	Marino d. Haan	-	John

Vervolg misintenties, zaterdag 24 december, Kerstavond

Cees Stolwijk

Marcel van Amsterdam

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Klaas Zwartendijk

Overleden familie Van den Berg-Blom

Overleden familie Fronik-Hartsink

Overleden ouders De Jong-van Mastwijk

Kees Fontijn

Nico de Jong

Kors van Rijn

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden ouders Verheggen en Raadschelders

Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Overleden ouders Van der Kroon-van de Lugt

Misintenties, zondag 25 december, 1^e Kerstdag, 09.30 uur

Jan Brozius

Anna Krak-Veltman

Martien den Blanken

Niek Baas

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Helena Harte-Korrel

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Willy van der Veen

Overleden familie Hogeveen-Janmaat

Overledenen van de familie Schrama-Kooijman

Overleden familie Mesman-van der Laan

Martin Groen

Edwin Houtkamp

Joanna van Oostveen

Overleden ouders Wesselingh-de Rijk en overleden familie

Ans Schouten-van Groeningen – jaarmis

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Klaas Zwartendijk
Familie Erkelens-Lambalk
Herman Baas en overleden familie
Lien Bouwman-Leurs
Kees Fontijn
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita
Overleden familie Baas-van Leeuwen
Overleden ouders Frijling-van Rijn en overleden familie

Misintenties, maandag 26 december, 2^e Kerstdag, 10.00 uur
Afra van Oostveen-Schuit

Zaterdag 31 december, geen viering

Misintenties, zondag 1 januari 2017, 11.00 uur
Martien den Blanken
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Helena Harte-Korrel
Simon Zwartendijk
Theo Zeinstra
Marcel van Amsterdam
Kees Fontijn
Nicolaas Nieuwendijk

Activiteiten in het cluster

	O.L.V. van de Berg Carmel Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Emmausparochie Uthoorn viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudelstaart viering elke zondag 11.00 uur
Zon 4 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zon 11 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering	Woord- en communieviering
Zon 18 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zat 24 dec	19.00 uur woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen 22.30 uur Eucharistieviering	19.00 uur woord- en gebedsviering o.l.v. Parochianen 20.30 uur Eucharistieviering	19.00 uur woord- en gebedsviering o.l.v. Parochianen 21.00 uur Eucharistieviering	17.00 uur Kindje wiegen 19.00 uur woord- en communieviering 21.00 uur Eucharistieviering
Zon 25 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen
Maa 26 dec		Eucharistieviering		
Zon 1 jan		Eucharistieviering		

Collectes december

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk word gehouden in het weekend van 3 en 4 december.

De Adventsactie is gestart in het weekend van en 26 november en zal worden afgesloten met de collecte in het weekend van 17 & 18 december.

Opbrengst collectes.

weekend 29 + 30 oktober	322,05
2 november Allerzielen	277,15
weekend 5 + 6 november	280,15
weekend 12 + 13 november	262,50
weekend 19 + 20 november	243,00



Johannes Hubertus Maria Brozius

- Jan -

* 8 mei 1936

† 16 november 2016

Op 16 november jl. bereikte ons het treurige bericht dat toch nog onverwacht Jan Brozius is overleden. Als inwoner van Uithoorn kwam hij altijd trouw naar de vieringen bij ons in de Urbanuskerk. Eerst op de zaterdagavond met zijn vrouw, en na haar overlijden in augustus 2013 op de zondag.

We hebben hem leren kennen als een devoot man, oprecht, zonder al te veel woorden maar altijd dankbaar naar zijn medemens.

Moge hij nu samen met Marie zijn vrouw, wiens overlijden hij zo moeilijk verwerkte, de eeuwige rust vinden in de liefde van zijn Schepper.

Op dinsdag 22 november hebben tijdens de Uitvaartplechtigheid in onze Urbanuskerk afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Uithoorn. We wensen zijn kinderen en al zijn dierbaren die achterblijven heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Adventsactie 2016: Solidariteit doorgeven !

In de november-editie van de Urbanesklanken hebben wij al uitvoerig bericht over de ondersteuning die wij willen geven aan de zusters van de OLV van Liefde van de Goede Herder in Burkina Faso. De zusters aldaar zetten zich in om het mensonwaardige bestaan dat veel vrouwen en kinderen in Burkina Faso treft, enigszins draaglijk te maken en hun een perspectief te willen bieden door het verbeteren van de leefomstandigheden. De zusters willen dit vooral realiseren door het aanbieden van onderwijs / scholing en het oprichten van een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld en mensenhandel. Verder staan een kleuter-opvang en kleuterschool op de planning. Er zouden, over een periode van drie jaar, in totaal 195 kleuters opgevangen worden. De zusters kunnen met onze hulp zo'n 150 vrouwen en meisjes per jaar uitzicht bieden op een beter toekomst.

U kunt bijdragen via de collecte in de kerk in het weekend van 17 en 18 december, of door uw bijdrage contant te doen in de grote kist achter in de kerk, of door uw bijdrage over te maken naar:

NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van de Adventsactie
Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl



Anna Cornelia Maria Krak-Veltman

- Annie -

Is op zaterdag 19 november op 86-jarige leeftijd overleden. Zij was de oudste zus van pater Kees Veltman die in het verleden regelmatig in de Eucharistie in onze kerk is voorgegaan en de moeder van Cilia Krak.

Moge zij na een leven van werk, zorg, plicht en ziekte nu samen met Gerard haar man rust vinden in de eeuwige liefde van God haar schepper.

De gezongen uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 26 november om 11.00 uur in onze Urbanuskerk. Na de uitvaartplechtigheid is er gelegenheid elkaar bij de condoleance in het Dorpshuis De Nesse te ontmoeten. Na afloop hiervan zal de familie haar in besloten kring begeleiden naar het crematorium.

Wij wensen de kinderen, schoon- en kleinkinderen en allen die haar dierbaar waren veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Nog even dit over financiën !!

Eigenlijk hebben we een heel fijn jaar gehad, met een fantastisch feest ter gelegenheid van het 125- jarig bestaan van onze Urbanuskerk. Veel van onze trouwe parochianen, vrijwilligers en sponsors hebben het mogelijk gemaakt om de feestelijkheden zo goed als kostendekkend te kunnen vieren. Hiervoor is het parochieteam u veel dank verschuldigd.

Helaas, moeten wij nu het jaar bijna is verstreken constateren, dat we voor het eerst in jaren, waarschijnlijk de benodigde gelden om de parochie soepel draaiende te houden niet bijeen zullen krijgen.

” Onze Sint Urbanuskerk is van een onschatbare waarde ”.

Niet alleen als een herkenningspunt in het polderlandschap langs de Amstel, maar vooral als de plaats waar wij als gelovige mensen samenkomen om God te dienen. Om de diensten van de Urbanusparochie aan u te kunnen blijven aanbieden hebben wij uw financiële steun hard nodig. Uw bijdragen worden onder andere gebruikt voor het pastorale werk, de woord- en communiediensten, speciale vieringen, verlichting, verwarming en het onderhoud en instandhouding van het 125-jarige Monument en niet te vergeten de sociale ontmoetingsplek voor 'n ieder die daar behoefte aan heeft.

Het streefbedrag in 2016 bedraagt, net als vorig jaar, € 22.500, er is op dit moment € 16.440,40 binnen, dus nog € 6.095,60 te gaan.

Gelukkig ligt de decembermaand nog voor ons om het resultaat van 2016 te beïnvloeden. Om te beginnen kunt u eens naziën of u misschien vergeten bent om uw aandeel aan de actie Kerkbalans- kerkbijdrage te voldoen. Misschien zelfs eens te overwegen om uw bijdrage dit jaar wat op te hogen zodat wij in staat zullen zijn, u datgene te bieden dat onze voorouders 125 jaar geleden met de stichting van onze Nesser Urbanus voor ogen hadden.

Nogmaals: ”Alle gulle gevers van harte bedankt voor uw bijdragen” waardoor u het mogelijk maakt dat wij onze taak kunnen uitvoeren en... voor hen die nog niet hebben bijgedragen

”Doe u dit alstublieft vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten”.

Namens het parochieteam,

Joop Sibum
Penningmeester

Op woensdag 14 december is er weer de gebruikelijke **Kerst-koffie-ochtend voor senioren**, van 10 – 12 uur. Wilt u hier bij zijn, graag opgeven bij Eefje op de pastorie. Van harte welkom.



De Nesser Dames Vereniging organiseert op maandag 19 december voor haar leden een **Kerstdiner en loterij**. Aanvang 17 uur. Kosten € 18,00.

Zo vlak voor alle drukte van Kerst en Oud-en-Nieuw je een keer een avond heerlijk laten verwennen, met allerlei lekkers in een prachtig versierde zaal, met een groep gezellige dames. Kortom: een avond die U dus niet mag missen!



Tienerfestival van 27 – 30 december

Zoals gebruikelijk is er tussen Kerst en Oud en Nieuw een tienerfestival in Helvoirt.

Thema: "This is Home". Het festival wordt georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) en vindt plaats in bezinningscentrum Emmaüs te Helvoirt. Meer weten? Kijk op:

www.kcv-net.nl/tieners@kcv-net.nl

Hartelijk dank!

Op zaterdag 08 oktober vierden we samen de in ere herstelde Oogstdankdag-viering. Velen hadden een bijdrage geleverd door het schenken van allerlei producten welke tegood kwamen aan de voedselbank. Daarnaast is er voor een recordbedrag aan goederen gekocht bij de wereldwinkel die ook aanwezig was gedurende datzelfde weekend. Als missiegroep willen we u hierbij nogmaals hartelijk danken voor uw bijdragen en het zo succesvol maken van deze viering met geweldige resultaat. Nes geeft, en daar zijn we trots op!

Namens de missiegroep, Angela en An.



Kinderactiviteiten december



1 december

Kinderclub:

Thema Sint Nicolaas

15.30uur tot ongeveer 16.30uur

Graag opgeven.

15 december

Kerstactiviteit:

Wat we gaan doen is nog een verrassing.

Tijd: 15.30 uur tot 16.30 uur

Neem eventueel vriendjes en vriendinnetjes mee.

26 december

2^e kerstdag viering om 10.00uur

Marino gaat deze dienst voor.

Vind je het leuk om verkleed te komen als herder, schaapje, engeltje, dan mag dat.

Wij zouden dit erg leuk vinden.

Na de dienst staat limonade en koffie klaar in de pastorie.



Wij hopen jullie bij een van deze activiteiten te zien.

Alie, Elly, Marja en Angela



Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Ultvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.cent. Rob van de Velde V'veen

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72



Kerst aan de Amstel; 17/18 december

101 kerststallen

Tijdens Kerst aan de Amstel exposeren twee verzamelaars gezamenlijk zeker 101 kerststallen:

Fons Stolwijk (De Hoef) kwam vroeger regelmatig in de Urbanuskerk omdat zijn vader in Nes geboren is en hij zelf in zijn jeugd vaak bij de familie Den Haan kwam. Fons heeft thuis ruim 100 kerstgroepen en zal tijdens Kerst aan de Amstel een selectie daarvan exposeren. Dit heeft hij al eerder in De Hoef en Abcoude gedaan.

Engelien Houben-Feddema (Soest) is geboren in De Waver en gedoopt in de Urbanuskerk. Later in haar jeugd woonde ze in Waverveen. Engelien heeft in de loop der tijd zo'n 300 kerststallen verzameld, waarvan vele in miniatuur. Engelien exposeert tijdens Kerst aan de Amstel voor de eerste maal een selectie van haar kerststallen.

Zaterdagmiddag: Pieckémons zoeken

Tijdens de kerstfair kunnen kinderen, en iedereen die daar zin in heeft, Pieckémons zoeken. Wat dat is en hoe dat gaat houden we nog geheim, maar de beloning aan het eind is een worstenbroodje bakken op het kerstvuur bij Tarzan.

Zondagmiddag: Kerstconcert

Vorig jaar was het kerstconcert door harmonieorkest Sint Aemiliaan zo'n succes dat de Limburgse muzikanten graag weer met een grote touringcar naar Nes komen om hun nieuwe kerstconcert ten gehore te brengen. Peter Overdijk zal de zang bij een aantal nummers verzorgen.

Aan deze Urbanesklanken is onze flyer voor Kerst aan de Amstel bijgevoegd. U komt toch ook naar onze kerstfair op zaterdagmiddag en het concert op zondagmiddag? Wilt u meer flyers voor vrienden of familie? pak ze gerust mee achter uit de kerk.

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00