

Urbanes – Klanken



nummer 442

februari 2014



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Parochiesecretariaat	Amsteldijk-Z 145 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.	
Email	secretariaatpastorie@telfort.nl
Website	www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini	0297-727098
Kapelaan H.Rivas Franco	0297-727098
Catechiste E.v.Rooden	tel. 0252-517592
Diaken Wim Balk	

Parochiebestuur

Pastoor S.Marcantognini	voorzitter
J. Fontijn Osdorperweg 104 1066 EN Amsterdam	vice-voorzitter tel.: 020-6152215 Email: john.fontijn@tiscali.nl
C. Stevens B. von Suttnerlaan 56 1187 SW Amstelveen	secretaris tel.: 020-6473238 Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum De Oude Visscher 61 1189 WN Nes a/d A.	penningmeester tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
Q. Lagerberg Amsteldijk-Z 182 1188 VN Nes a/d A.	algemeen lid tel.: 0297-594870 Email: lager686@planet.nl

Beste medeparochianen,

28 jaar oud, of jong zo u wilt: voor de een gaat dit nog komen of is het nog niet zo lang geleden, voor de ander een heel leven terug. Probeert u zich eens voor te stellen zo oud te zijn of terug te denken aan die periode waarin u deze leeftijd had. Druk doende met studeren, of hard werken, het bereiken van uw doelen en ontdekken én benutten van uw ontvangen talenten? Topprestaties leverend voor uzelf en of uw omgeving?

Het was ook de leeftijd van Jos Cuypers toen hij zelfstandig, in opdracht van bouwpastoor Van Zanten, onze St. Urbanuskerk ontwierp en liet bouwen! Bedenk daarbij dat er nog helemaal geen hulpmiddel als de computer bestond met speciale teken- en rekenprogramma's om zo'n ingewikkeld gebouw op papier te zetten, of de verschillende onderdelen tot in detail en in de juiste verhoudingen uit te werken. Het waren vakkundigheid, inzicht en het gebruik maken van zijn vaardigheden die ervoor zorgden dat wij heden ten dage zo'n prachtig gebouw mogen betreden om samen te komen als geloofsgemeenschap om ons geloof te belijden. Over talenten en prestatie gesproken!

Op 09 februari a.s. om 14.15uur zal er voor de eerste keer door de stichting Vrienden van de St. Urbanus een nieuwe culturele activiteit georganiseerd gaan worden: de Urbanuslezing. Het onderwerp: "Pierre en Jos Cuypers: als bouwheren en als vader-zoon".

Gastsprekers daarbij zullen zijn dhr Keyzer, groot kenner over allerlei van Pierre, en dhr. Cuypers jr., kleinzoon van Jos, die ook het nodige over zijn opa kan vertellen. Daarbij zullen ook dia's worden vertoond. Een unieke, zeer interessante en exclusieve gebeurtenis die we van harte bij u aanbevelen!

Na afloop is er wederom de mogelijkheid om onder het genot van een drankje gezellig na te praten. Meer informatie hierover kunt u verderop in deze klanken vinden.

In het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam is een groot deel van het archief van Pierre en Jos Cuypers terug te vinden, waar ook een flink aantal tekeningen te zien zijn van onze kerk. We zullen

daar binnenkort een deel van op de website (www.urbanusparochienes.nl) gaan plaatsen. Een klein voorproefje:



Talenten zijn je gegund en moet je van jongs af aan verder ontwikkelen. Dus aan de slag voor de jongeren binnen onze parochie! Alle gelegenheid daartoe zal er zijn tijdens de Kinderclub op 27 februari, aanvang om 15.30uur. Er zal weer een mooi verhaal worden voorgelezen en geknutseld gaan worden. Alle jongeren zijn van harte welkom.

Een kerk als onze St. Urbanus tekenen is een prestatie van formaat, maar wat denkt u van de mensen die ze werkelijk hebben gebouwd? En heden ten dage het onderhoud uitvoeren? Neemt u maar eens een kijkje bij de werkzaamheden aan de Noordgevel, waar nu gewerkt wordt aan het vervangen van de leien, het lood en de hemelwaterafvoeren. Oude ambacht in uitvoering, prachtig om te zien. Of neem voor een impressie een kijkje op onze website, waar foto's van deze werkzaamheden zijn geplaatst.

Er wordt ook langzaam maar gestaag verder gebouwd aan de Regio. Langzaam is niet een doel op zich, maar moet er zorg voor dragen dat de stappen die worden genomen, goed doordacht en met zorg zijn omkleed. Behoud van onze eigen identiteit als geloofsgemeenschap is een van de punten die we daarbij als bestuur zeer belangrijk vinden. Pastoor Samuel besteedt er aandacht aan in zijn bijdrage voor deze Urbanusklanken.

Samen verder bouwen aan onze gemeenschap en aan al het moois en goede wat het geloof ons heeft te bieden, daarbij gebruik makend van onze talenten. Een betekenisvolle opdracht voor allen in deze tijd om zo tot topprestaties te komen!

Graag tot de Urbanusklanken van maart,

Met hartelijke groet,

Uw parochiebestuur.

Misintenties, zaterdag 1 februari, 19.00 uur

Kees Fontijn
Herman Fontijn
Jan Kooijman

Misintenties, zondag 2 februari, 10.00 uur

Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Henk en overleden familie De Dood
Martin Groen
Siem Bouwman
Conny Wesselingh – jaarmis
Overleden ouders Wesselingh-Ruiter
Overleden ouders Schrama-Huijg
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Gerard Baas
Peter van Lunteren
Piet van Rijn

Misintenties, zaterdag 8 februari, 19.00 uur

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Jan Kooijman

Misintenties, zondag 9 februari, 10.00 uur

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Dorus Schrama

Theo van den Bosch

Joanna van Oostveen

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Lien Bouwman-Leurs

Maria Brozius-van den Berg

Overleden familie Hogeveen-Janmaat

Dave de Laat

Rie Timmermans-van der Zwaan

Kors van Rijn

Misintenties, zaterdag 15 februari, 19.00 uur

Jan Kooijman
Jan Andriessen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 16 februari, 10.00 uur

Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Klaas Zwartendijk
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Henk en Overleden familie De Dood
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol
Adrianus Huyskes
Sjaak van Tol
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik
Edwin Houtkamp

Misintenties, zaterdag 22 februari, 19.00 uur

Jan Kooijman

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 23 februari, 10.00 uur

Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van 't Schip

Joanna van Oostveen

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Lien Bouwman-Leurs

Henk en overleden familie De Dood

Rie Timmermans-van der Zwaan

Henk van Schaik

Pieter en Jos Schrama

Activiteitenoverzicht februari 2014

Datum	Tijd	Wat	Wie/Waar
Za. 1 feb.	19.00 uur	DOP-viering	Paul Goossens
Zo. 2 feb.	10.00 uur	Woco-viering	Elly v. Rooden
Za. 8 feb.	19.00 uur	DOP-viering	Casper Stevens
Zo. 9 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering	Pastoor Marcantognini
Zo. 9 feb.	14.15 uur	Lezing over Jos Cuypers,	de architect van onze kerk, georganiseerd
Za. 15 feb.	19.00 uur	DOP-viering	Maurice Fontijn
Zo. 16 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering	Pater Bartels
Do 20 feb.	15.30 uur	Kinderclub	olv Elly v. Rooden
Za. 22 feb.	19.00 uur	DOP-viering	Marino den Haan
Zo. 23 feb.	10.00 uur	Eucharistieviering	Pater Bartels

Muziek	Organist	Lector	Misdienaars
Samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas		
Samenzang	Peter Overdijk		
Samenzang	Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke
door de Vrienden	van de Urbanus kerk		
Samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
St. Cecilia	Niek Baas	Cilia Krak	Ab, Cock
Samenzang	Peter Overdijk		
Samenzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Sjaak, Frans

Overzicht activiteiten in het cluster		
Datum	De Kwakel - St. Jan Geboorte	Uithoorn - Emmaüsparochie
zaterdag 1 februari	- - - - -	DOP-viering – lectoren Kinderen-voor-kinderen
zondag 2 februari <i>Opdracht in de tempel</i>	Euch – kapelaan Henry	Euch - pastoor Samuel
zaterdag 8 februari	- - - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 9 februari <i>5^e zondag door het jaar</i>	Euch - pater Bartels	Euch – kapelaan Henry
zaterdag 15 februari	- - - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 16 februari <i>6^e zondag door het jaar</i>	Themaviering - lector	Euch – pastoor Samuel en kapelaan Henry Presentatie 1 ^e communicanten
zaterdag 22 februari	- - - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 23 februari <i>7^e zondag door het jaar</i>	Euch - pastoor Samuel	Euch – kapelaan Henry

EEN NIEUW JAAR

Met grote dankbaarheid kijken wij pastores terug op alle vieringen rond de Kerst. Het was voor ons de allereerste Kerst in onze nieuwe parochies, de spanning was groot, maar gelukkig is alles goed gegaan, althans zo hebben wij het ervaren. Wij waren onder de indruk toen wij zagen hoe goed alles geregeld was door zoveel parochianen die hun vrije tijd hebben ingezet opdat wij allen een prachtig Kerstfeest zouden mogen vieren.

Wij zijn nu al het nieuwe jaar begonnen met talloze activiteiten; sommige daarvan stonden al gepland, maar we zijn ook gestart met nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld de catechese van de Eerste Communie. Wij pastores zijn nog bezig met het verkennen van de parochies: kennismaken met alle mensen maar ook met de verschillende werkgroepen en activiteiten die in de parochie plaatsvinden. Hiernaast hopen wij ook iets te kunnen doen om 'nieuwe' mensen te bereiken en zo ook gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om missionair te zijn.

Dit jaar staat ook in het teken van nieuwe uitdagingen voor onze parochies. In het verleden heeft u weleens kunnen lezen over de plannen van onze bisschoppen om tot een reorganisatie van alle parochies in ons bisdom te komen. Het gaat uiteindelijk om een proces van regiovorming waardoor de samenwerking tussen de parochies in een regio steeds meer gestalte moet gaan krijgen. Dit kan natuurlijk het beste op pastoraal niveau maar op den duur zullen wij ook op bestuurlijk niveau steeds meer moeten samenwerken. Deze plannen worden doorgezet en het is de bedoeling dat er concrete stappen worden genomen.

Het doel van de regiovorming is uiteindelijk om te werken aan de toekomst van onze geloofsgemeenschappen. In een context waarin zowel het aantal kerkgangers als de geldelijke bijdragen nog steeds blijven dalen, moeten wij nu iets doen om het geheel financieel en vooral pastoraal levensvatbaar te houden voor de toekomst. Het is begrijpelijk dat er vraagtekens en zorgen ontstaan over het hoe en wat van dit proces. Maar de regiovorming is er niet om

kerkgebouwen te sluiten en het is ook niet de bedoeling dat dit gebeurt ten koste van de identiteit van de eigen parochie-gemeenschap. Wel zullen wij in de toekomst steeds meer naar elkaar toe moeten groeien.

Persoonlijk vind ik dat het punt waarop wij ons momenteel bevinden cruciaal is voor de toekomst van de Kerk. En hierbij denk ik zowel aan de Kerk wereldwijd als aan onze plaatselijke gemeenschappen. Niet voor niets hamert onze huidige paus Franciscus herhaaldelijk op het thema van de evangelisatie, dat wij christenen naar buiten moeten gaan, dat wij niet bang moeten zijn om op te komen voor ons geloof en vooral voor de schoonheid, de vreugde en de innerlijke kracht van ons christen-zijn. Geloven in Jezus Christus en vanuit dat geloof door het leven gaan, dat is missionaire Kerk zijn in deze tijd. Niet gericht op onszelf, maar gericht op de wereld waarin wij leven en op zoveel mensen die de liefde van God nog niet hebben ervaren.

Hoe moeten wij dat doen? Het beste lijkt mij ten eerste door onszelf, onze schema's, ter discussie te stellen, ons leven weer te richten op Jezus Christus en open te staan voor wat de Heilige Geest al doet in onze Kerk en in onze wereld. Als ik alleen maar oren en ogen heb voor wat ik zelf wil horen en zien, dan ga ik niet verder dan mijn eigen kleine perspectief. Ik hoop, en ook mijn werk zal erop gericht zijn, dat allen als geloofsgemeenschap deze openheid zullen hebben om samen de weg van het geloof te gaan in een nieuwe tijd.

Bij dit werk hebben wij de zekerheid dat het de Heer Jezus is die zijn schip door de stormachtige zee begeleidt. Al twee duizend jaar zonder te zinken! En dit kan ons alleen maar positief en optimistisch doen kijken naar de toekomst!

Pastoor Samuel

Collectes februari

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van 1 en 2 februari.

Ter overdenking

De volgende tekst is afkomstig uit de Nieuwjaarstoespraak van Deken Bakker, " Een omgekeerd Kerstevangelie"

Soms denk ik, het is maar goed dat Jezus van Nazareth in Bethlehem geboren is (dus een kind uit het nul) en dat Hij niet is geboren in het Amsterdam van vandaag. Want als Hij nú geboren zou worden, zouden we het Kerstfeest alleen nog maar kunnen vieren, als wij Jozef en Maria een inburgeringscursus hadden laten volgen. Of we hadden ze als ongewenste vreemdeling buiten de deur gezet.

In onze dagen waren ze de stal niet eens binnengekomen ! Het zijn toch vreemdelingen, daar moet je niet te lichtzinnig mee omgaan. Als Jezus van Nazareth in 2013 geboren zou zijn, dan was er voor Hem ook geen plaats in het Amsterdamse Amstel- of Okurahotel. Hij zou hier in Amsterdam ook niet geboren worden in een stal. Nee, waarschijnlijk zou Maria dan afgelopen Kerst zijn bevallen in de voormalige gevangenis, in de Havenstraat in Amsterdam.

Daar zitten immers veel asielzoekers in afwachting van hun uitzetting. Jezus van Nazareth zou in Amsterdam geboren worden op plekken, waar asielzoekers, daklozen en zwervers zich thuis voelen.

Zie voor de integrale tekst van de Nieuwjaarstoespraak de site:
www.dekenaat-amsterdam.nl

De exacte locatie van de toespraak vindt u hier: <http://www.dekenaat-amsterdam.nl/cms/index.php/nieuws-test-101/1432-nieuwjaarstoespraak-2014-een-omgekeerd-kerstevangelie>

Opbrengst collectes

28 + 29 december	299,75
Nieuwjaarsdag	111,20
4 + 5 januari	186,80
11 + 12 januari	278,20
18 + 19 januari	206,80

Portokosten Urbanesklanken

Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken

per post. Sinds 2010 vraagt het bestuur hiervoor een vrijwillige tegemoetkoming in de portokosten. Ook in 2014 verzoeken wij de ontvangers per post om een vrijwillige bijdrage voor deze service. U kunt uw bijdrage voor de verzendkosten overmaken op bankrekening: NL22 RABO 0392 3534 07 t.n.v. RK Kerkbestuur Sint Urbanus onder vermelding van "portokosten Urbanesklanken".

Bij voorbaat dank namens het Parochiebestuur, Joop Sibum, penningmeester.

Tienerkamp - Reload

Ben je in de leeftijd van 12-15 jaar? Houd je van actie en wil je meer van je katholieke geloof weten? Geef je dan op voor ons zomerkamp 'Reload'.

We organiseren het kamp van woensdag 9 juli t/m zaterdag 12 juli.

Aan het programma wordt nog gewerkt. Wat we gaan doen blijft wel een klein beetje verrassing. Zeker is dat we gaan handboogschieten, touwtrekken, volleyballen, waterballonnen schieten, tafeltennissen en niet te vergeten: keihard lachen! Schrijf het kamp daarom nu alvast in je agenda, want dit wil en mag je niet missen! De flyer ligt achter in de kerk voor je klaar, en op de site's www.jongbisdomhaarlem.nl en op www.onzelievevrouwternood.nl kun je de meest actuele informatie vinden.

Aktie kerkbalans 2013

Het streefbedrag was € 22.000, =

Het bestuur is erg blij u te kunnen melden dat u dit streefbedrag bij elkaar heeft gebracht. Per 31 december stond de teller stil op:

€ 22.167,06

Het is geweldig dat u in deze moeilijke tijd zoveel voor onze parochie heeft kunnen bijdragen.

Met dank namens het parochiebestuur, Joop Sibum, penningmeester

Verhuisd

Mevrouw Anny Vink-Erkelen is per 11 januari 2014 verhuisd van Huize Mariaoord, alwaar ze tijdelijk verbleef, naar Huize Teresiaoord in Ouderkerk aan de Amstel, kamer 120. Bezoek is van harte welkom.

URBANESKLANKEN vanuit de STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK NES AAN DE AMSTEL

Nieuwjaarsconcert van zondag 12 januari 2014.

Dit concert verzorgd door het Seniorenorkest Amstelland was in veel opzichten een groot succes. De enthousiast musicerende orkestleden onder leiding van hun bevlogen dirigent zorgden voor een ongedwongen sfeer, waarin de bijna 200 toehoorders een gezellige muzikale middag beleefden aan een populair concert. De euforie bij vrijwel alle bezoekers tijdens de "toegift" van het orkest, heb ik in de kerk nog nooit meegemaakt; in de banken een meedeinende massa aanwezigen op de gespeelde walsmuziek ! Iedereen, inclusief dirigent en orkestleden hebben een fijne middag gehad en onze Stichting werd weer wat Euro's rijker. Dit ondanks dat na afloop van het concert de opbrengst van de vrijwillige bijdrage helaas, gemiddeld per persoon, maar €2,50 opbracht !! Wij gaan met het bestuur van het Seniorenorkest wel om de tafel, teneinde te bespreken of wij er niet tenminste een jaarlijkse traditie van kunnen maken.

Urbanuslezing: "Het leven van Pierre en Jos Cuypers, bouwheren en vader/zoon.

De heren Dick Keijzer en Pierre Cuypers (kleinzoon van Jos) verzorgen de informatieve lezing van twee maal drie kwartier met dia's **op zondag 9 februari a.s., aanvang 14.15 uur.** Er is tussen de twee delen een pauze met koffie/thee (tegen betaling voor de kerk) en na afloop plenair gelegenheid tot stellen van vragen aan de inleiders. Daarna nog een gezellig samenzijn met drankje (ook weer tegen betaling). Er zal ook documentatie, ter inzage, beschikbaar zijn. Entree is gratis; wel vragen wij weer om een vrijwillige bijdrage voor onze Stichting. Wij hebben de stille hoop, gezien het onderwerp, dat het aantal belangstellenden groot is.

Hoorns Byzantijnskoor op zondag 13 april 2014, aanvang 14.15 uur.

Wij zijn blij dat wij dit gerenommeerde mannenkoor hebben kunnen arrangeren. Zij brengen een kerkelijk en werelds repertoire, waarbij wij kunnen genieten van de bijzondere byzantijnse koorzang en die van Russische liederen. Nadere informatie volgt nog, maar noteert u alvast in uw agenda zondag 13 april a.s.

Uitbreiding van ons bestuur.

Per 1 januari jl. is Peter Overdijk gestart als onze nieuwe secretaris. Het nieuwe secretariaats- en emailadres volgt spoedig. De nieuwe functie Organisator Culturele Activiteiten wordt ingevuld door onze oud-secretaris Joop Quint; email nu: org.cult.act@vriendenurbanuskerknes.nl
Namens het bestuur, Ferry L.J.Verbraak vz.

Nesser Dames Vereniging, op maandag 24 februari 2014:

Smartlappen



Vanavond een avondje gezellig
samen zingen met **Jimm's Oneman Band.**

Hij leert en vertelt ons van alles over de bekende smartlap.
Neem gerust de buurvrouw/man mee want samen zingen is samen
genieten. Kosten: € 5,- incl. koffie of thee; niet-leden: € 7,-.

VakantieConferentie CELEBRATE van 25 juli t/m 1 augustus

Gewoon eens de sfeer proeven van dit festival. Combinatie van vakantie
houden en je geloof vieren. Er is een programma voor kinderen, tieners,
jongeren en volwassenen. Echt feest om dat mee te maken. Kom op een dag
waarbij de spreker van die dag u het meeste aanspreekt. Verder is het park
een echt vakantiepark compleet met zwembad en sportcentrum.

U kunt kamperen, in een appartement of in een huisje.

Voor meer info kijk op de lectuurtafel voor de brochure, bel Marlies van
der Lelij tel. 567848, of via de site www.celebratefestival.nl.

Sobere maaltijden 2014

Ook dit jaar zullen er in de vastentijd weer sobere maaltijden worden
gehouden. Een tijd ter voorbereiding op Pasen, waarin we met deze
maaltijden het wat soberder aan willen doen en de meeropbrengst ten
goede laten komen aan ons vastenproject. De maaltijden zijn op
woensdag 26 maart in de Schutse, op **aswoensdag 5 maart** in de Burght
en op **woensdag 9 april** in de Kwakel. Eenieder, protestant of katholiek, is
natuurlijk van harte welkom om bij deze maaltijden aan te schuiven. Steeds
van 18-19.00 uur.

Marlies van der Lelij

Parochievergadering

F.C. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202f
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-582472

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Voorzitter: F.Verbraak

www.vriendenurbanuskerknes.nl
tel.: 0297-582882

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 0297-582472
email: fgwesselingh@kpnmail.nl

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. UrbanusNL41 INGB 0000 578372



KOM JE OOK NAAR DE KINDERCLUB?

Ben je tussen de 7 - 12 jaar?

Kom dan gezellig op donderdag 20 februari
van 15.30 uur tot 16.45 uur
naar de pastorie van de Sint Urbanuskerk.

Wat gaan we die middag doen:

- We lezen het Bijbelverhaal over: de doop van Jezus.
- Daarna praten we over: wat is dopen?
- En mag je vertellen over je eigen doop, wat je daarvan gehoord hebt!
- Ook wordt er weer druk geknutseld en we gaan nog een leuk spel met elkaar doen!

Wil je meedoen aan deze gezellige middag?

Dan ben je van harte welkom, neem gerust je zusjes,
broertjes, vriendjes en vriendinnetjes mee!

mede namens de Kinderclub werkgroep,
groetjes, Elly van Rooden.