

Urbanes – Klanken



nummer 454

maart 2015



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Parochiesecretariaat	Amsteldijk-Z 145 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.	
Email	secretariaatpastorie@telfort.nl
Website	www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini	0297-727098
Kapelaan H.Rivas Franco	0297-727098
Catechiste E.v.Rooden	tel. 0252-517592
Pastoraal werker J.Hoekstra	

Parochiebestuur

Pastoor S.Marcantognini	voorzitter
J. Fontijn Osdorperweg 104 1066 EN Amsterdam	vice-voorzitter tel.: 020-6152215 Email: john.fontijn@tiscali.nl
C. Stevens B. von Suttnerlaan 56 1187 SW Amstelveen	secretaris tel.: 020-6473238 Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum De Oude Visscher 61 1189 WN Nes a/d A.	penningmeester tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

Beste medeparochianen,

*D*e televisie staat aan; beelden van gebroken glas en bloed op de straat. Tegen een auto leunt een man, gewond aan zijn hoofd, blik wat verdwaasd. Winkelruiten ingeslagen, rook in de straat, een peloton van politie drijft een groep mensen uit elkaar met de wapenstok. De groep scandeert leuzen en gooit met allerlei materiaal van de straat richting de ordetroepen. Een van de agenten hinkt weg, gewond geraakt aan zijn been, gezicht vertrokken van pijn. Is dit een reportage uit oorlogsgebied? Welnee, het zijn de beelden van supporters na een potje voetbal... Uitgelaten vieren ze hun "feest" van het

VOETBAL

IS DAT NIET
DAT SPELLETJE

Loeje

behaalde gelijkspel op de tegenstander. En daar hoort nu eenmaal chaos, vernieling en terreur bij. Wat dit met de tegenstander doet, in dit geval de politie maar ook de mannen, vrouwen en kinderen op straat die daar toevallig aanwezig zijn, of daar wonen, of daar aan het werk zijn of op weg naar school, dát maakt niet uit. Het laat de supporters

duidelijk onverschillig. Als toeschouwer kijkend naar de tv zijn deze beelden zo langzamerhand heel herkenbaar, gewoon en wordt het, hooguit met opgetrokken wenkbrauwen, maar verder onbewogen aanschouwd. Onverschillig bekeken. Van beide kanten blijktbaar de normaalste zaak van de wereld. Wat het natuurlijk niet is!

Tegelijkertijd hebben we recent met een aantal mantelzorgers gevierd dat een van onze medeparochianen weer helemaal boven Jan is. Door dagelijks aanwezig te zijn en hulp te bieden daar waar nodig was, heeft deze groep net dat extra zetje kunnen geven om voor deze persoon weer de weg uit het dal omhoog, op naar herstel, te vinden. Naastenliefde en zorgzaamheid wat leidde tot het best denkbare en gewenste eindresultaat. Wát een contrast met bovenstaand verhaal van onverschilligheid. Aan die verarming van onverschilligheid willen we toch nooit

HEB
UW NAASTE LIEF
WANT DAT BEN IK

het broertje van

Loeje

toegeven? Bewust zijn hiervan levert zoveel mooiere resultaten op in ons samenleven! Pastoor Samuel schenkt er ook aandacht aan in zijn bijdrage aan deze Urbanesklanken.

De regio is een andere zaak die ons druk bezighoudt. Achter de schermen zijn we al een flink aantal keren bijeengekomen om de samenwerking, genaamd 'Personele Unie', gestalte te geven. Hierover een korte uitleg hoe deze eruit gaat zien: Het nieuw te vormen kerkbestuur met de parochies van Aalsmeer, de Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn vormen tezamen de 'Personele Unie'. De leden van dit kerkbestuur zijn afkomstig uit de genoemde 5 parochies waarbij elke parochie minimaal 1 lid afvaardigt, genaamd 'parochievertegenwoordiger', inclusief pastoor Samuel als voorzitter. Zij gaan als kerkbestuur ieder van de 5 parochies besturen. Het kerkbestuur werkt verder nauw samen met de verantwoordelijke mensen uit de 5 verschillende parochies, de zogeheten parochieteams. Daartoe is een Huishoudelijk Reglement opgesteld waarin o.a. beschreven staat hoe kerkbestuur en parochieteam met elkaar omgaan en wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. Zodra dit Huishoudelijk Reglement officieel is bekrachtigd, berichten we daar inhoudelijk verder over.

Schematisch, ter verduidelijking, ziet het er als volgt uit:



De parochies blijven eigen rechtspersoon en financieel zelfstandig: geld bijeen gebracht in de parochie, blijft in de eigen parochie! Dit geldt ook voor de gebouwen en bezittingen: deze blijven in het bezit van de eigen parochie. Verder zal het behoud van de eigen parochie-identiteit steeds het uitgangspunt zijn; bovendien: wat we zélf kunnen doen, blijven we ook doen: we zijn wie we zijn nietwaar?! Door het vormen van deze samenwerking verwacht het bisdom dat we de toekomstige problemen van teruglopende aantallen kerkgangers, inkomsten en priesters het hoofd kunnen bieden. Wordt wederom vervolgd!

Voor de komende maand staat het volgende op het programma: Op 17 maart zal de burgemeester van Amstelveen, mevrouw van het Veld, een bezoek brengen aan de parochie. Samen met 'Stichting Vrienden van de Urbanuskerk' zullen we haar namens de gehele gemeenschap hartelijk ontvangen. Hiervan wordt een fotoverslag gemaakt welke vervolgens op de website te zien zal zijn. In maart 2x Kinderclub!: Op 19 maart om 15.30uur kunnen alle kinderen weer de mooiste Palmpaasstokken maken, lekker knutselen, kleuren en plakken met elkaar om vervolgens samen op de 26^e maart naar het Paasverhaal te luisteren. Zeker komen, het belooft weer heel gezellig en leuk te worden! En dan op 27 maart om 13.00uur zal het Vrouwen netwerk Ronde Venen een bezoek brengen aan onze kerk om deze met al haar symboliek en bijzonderheden te bewonderen.



Graag tot de Urbanesklanken van april,

Hartelijke groeten,

Uw parochieteam.

Misintenties, zaterdag 28 februari, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Jan Andriessen

Misintenties, zondag 1 maart, 09.30 uur

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Martin Groen

Dorus Schrama

Adrianus Huyskes

Joanna van Oostveen

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Peet van Tol en overleden zoon Matthieu

Voor kracht bij een ziekbed en uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 7 maart, 19.00 uur
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 8 maart, 09.30 uur

Frits van Rijn

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Conny Wesselingh

Ans Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Lien Bouwman-Leurs

Dorus Schrama

Maria Brozius-van den Berg

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koeleman en overleden familie

Misintenties, zaterdag 14 maart, 19.00 uur

Herman Fontijn

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 15 maart, 09.30 uur

Dave de Laat - jaarmis

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Klaas Zwartendijk

Joanna van Oostveen

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Sjaak van Tol

Dorus Schrama

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Piet van Rijn

Jo Venes-van Tol

Uitdankbaarheid voor een goed huwelijk

Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen

Overzicht activiteiten in het cluster

<i>Datum</i>	<i>De Kwakel</i> St. Jans Geboorte	<i>Uithoorn</i> Emmaüsparochie
Zaterdag 28 februari	-----	Woord en Gebed
Zondag 1 maart paars <i>2^e zondag 40-dagentijd</i>	9.30u Euch	11.00u Euch.
Zaterdag 7 maart	-----	Woord en Gebed
Zondag 8 maart paars <i>3^e zondag 40-dagentijd</i>	9.30u WoCo – Elly van Rooden	11.00u Euch.
Zaterdag 14 maart	-----	Woord en Gebed
Zondag 15 maart <i>4^e zondag 40-dagentijd / zondag laetare paars / roze</i>	9.30u Euch.	11.00u Euch.
Zaterdag 21 maart	-----	Woord en Gebed
Zondag 22 maart paars <i>5^e zondag 40-dagentijd</i>	9.30u Euch.	11.00u Euch.
Zaterdag 28 maart	-----	Woord en Gebed
Zondag 29 maart paars Palmzondag	9.30u Euch./ gezinsviering	11.00u Euch

Activiteitenoverzicht maart 2015

Datum:	tijd:	Soort viering:	Voorganger:
za. 28 feb.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 1 maart	09:30 u	Euch. Viering 2e zondag van de 40-dagentijd	
za. 7 maart	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly v. Rooden
zo. 8 maart	09:30 u	Euch. Viering 3e zondag van de 40-dagentijd	
za. 14 maart	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 15 maart	09:30 u	WoCo viering 4e zondag van de 40-dagentijd	Elly v. Rooden
di. 17 maart	16:00 u	Bezoek vd Burgemeester Amstelveen aan onze Parochie	
do. 19 maart	15:30- 16:45 u	Kinderclub! Palmpaasstukken maken	
za. 21 maart	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino d.Haan
zo. 22 maart	09:30 u	Euch. Viering 5e zondag van de 40-dagentijd	
wo 25 maart	09.00 u	Kerkwerk	
do. 26 maart	15:30- 16:45 u	"Kinderclub! "Pasen, toen het weer goed kwam"	
vrij.27 maart	13:00 u	Bezoek vh "Vrouwennetwerk Ronde Venen" aan onze parochie"	
za. 28 maart	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 29 maart	09:30 u	Euch./Gezinsviering Palmzondag	Pater Klos

Zang:	Organist:	Lector:	Misdienaars:
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
St. Cecilia	Niek Baas	Paul Goossens	Anne, Maayke
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas		Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas	Casper Stevens	Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
samenzang	Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke

Misintenties, zaterdag 21 maart, 19.00 uur
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 22 maart, 09.30 uur

Frits van Rijn

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Joanna van Oostveen

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Lien Bouwman-Leurs

Overleden familie Mesman-van der Laan

Nelly Schrama

Edwin Houtkamp

Kors van Rijn

Overleden familie Nieuwendijk-ten Den

Misintenties, zaterdag 28 maart, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Jan Andriessen

Misintenties, zondag 29 maart, 09.30 uur

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Martin Groen

Dorus Schrama

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Alle overledenen van de familie De Dood

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

PAUS FRANCISCUS OVER DE VASTENTIJD

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2015 met de titel *“Weest moedig van hart”* gaat paus Franciscus in op de diepe betekenis van de vastentijd voor ons christenen van deze tijd.

“De Vasten is voor de Kerk, de gemeenschappen en elke gelovige, een tijd van vernieuwing. Maar vooral een ‘tijd van genade’ (2 Kor 6,2). God vraagt ons niets dat Hij ons vooraf niet heeft gegeven: ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad’ (1 Joh. 4,19). We laten Hem niet onverschillig. Hij draagt ieder van ons in Zijn hart, kent ons bij onze naam, draagt zorg voor ons en gaat naar ons op zoek als wij Hem in de steek laten”.

God is dus niet onverschillig tegenover de mens, elke mens. De onverschilligheid is eerder een probleem van de mens, wanneer de mens vergeet aan God en aan zijn naaste te denken: *“Dan vervalt ons hart in onverschilligheid: wanneer het mij betrekkelijk goed gaat en alles lukt, vergeet ik degenen met wie het niet goed gaat. Deze egoïstische, onverschillige houding heeft vandaag een wereldwijde dimensie gekregen, zodat wij kunnen spreken over een mondialisering van de onverschilligheid.”*

Het probleem van de onverschilligheid is niet alleen wereldwijd, maar ook concreet van ieder mens: *“Ook als individu zijn wij dikwijls geneigd onverschillig te zijn voor andermans leed. Wij zijn verzadigd van ontstellend nieuws en beelden die ons over het leed van mensen vertellen en wij voelen tegelijk heel ons onvermogen er iets aan te doen. Wat te doen om ons door deze spiraal van angst en onmacht niet te laten opslorpen?”*

Maar wat kunnen wij, gelovigen van deze tijd, doen tegen deze onverschilligheid? De paus reikt ons een paar kostbare tips: *“Vooreerst, kunnen wij in de gemeenschap van de Kerk op aarde en in de hemel bidden. Verwaarlozen wij de kracht van het gebed van zo veel mensen niet! (...) Vervolgens kunnen wij helpen door gebaren van naastenliefde, zowel naar hen die dichtbij zijn als naar hen die ver zijn, dank zij de vele liefdadigheidsinstellingen van de Kerk. De Vasten is een gunstige tijd om deze belangstelling voor de andere te tonen door een teken, al is het klein maar concreet, van onze deelname aan ons gemeenschappelijk mens zijn. Het leed van de andere is tenslotte een oproep tot bekering omdat de nood van de broeder mij herinnert aan de broosheid van mijn leven, van mijn afhankelijkheid van God en mijn broeders. Als wij nederig Gods genade vragen en de grenzen van onze mogelijkheden aanvaarden, dan zullen wij vertrouwen hebben in de oneindige mogelijkheden die Gods liefde*

voorradig heeft. En wij zullen kunnen weerstaan aan de bekoring van de duivel die ons doet geloven dat wij ons en de wereld op ons eentje kunnen redden”.

Tenslotte nodigt de paus ons uit tot bekering van ons hart; dit is in feite de kern van de vastentijd als voorbereiding op Pasen: *“Om de onverschilligheid en onze aanspraak op almacht te overstijgen, zou ik iedereen willen vragen deze Vastentijd te beleven als een weg om het hart te vormen. Een barmhartig hart hebben, betekent niet een zwak hart. Wie barmhartig wil zijn, heeft een sterk, stevig hart nodig, gesloten voor de verleider maar open voor God. Een hart dat zich van de Geest laat doordringen en op de wegen van de liefde laat dragen die naar onze broeders en zusters leiden. Eigenlijk een arm hart, dat zijn eigen armoede kent en zich voor de andere inzet. Daarom, dierbare broeders en zusters, wens ik in deze Vasten met u tot Christus te bidden: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Maak ons hart gelijkvormig aan het Uwe”. Dan zullen wij een sterk en barmhartig hart hebben, waakzaam en edelmoedig, dat zich niet laat opsluiten in zichzelf en niet in de valstrik loopt van de mondialisering van de onverschilligheid.”*

(uit de boodschap van paus Franciscus over de Veertigdagentijd 2015)

Collectes februari

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van 7 en 8 maart

Opbrengst collectes

24 + 25 januari	269,25
31 jan. + 1 februari	201,80
7 + 8 februari	254,50
14 + 15 februari	285,30
Aswoensdag / Vastenactie	55,95
21 + 22 februari	338,65

Lezenswaardig; Bisdomblad SAMEN KERK

Op de bekende plaatsen in de kerk ligt de nieuwe uitgave van het bisdomblad Samen Kerk voor u klaar. In deze uitgave staat het

thema "Het Godgewijde leven" centraal. U kunt het blad kosteloos meenemen.

Vastenactie

Deze is gestart met de collecte op Aswoensdag en wordt afgesloten in het weekend van Pasen. In de vastentijd wordt uw gebed en financiële bijdrage gevraagd voor het project de "Theeslaven van Sri-Lanka". Deze mensen leven en werken op afgelegen plantages onder erbarmelijke omstandigheden en verdienen nauwelijks voldoende om van te leven. Basisvoorzieningen als schoon drinkwater, sanitair, openbaar vervoer en goede huisvesting zijn niet of nauwelijks voorhanden. De moeders en vrouwen worden uitgebuit op de plantages, waar zij tegen een hongerloon, als theeplukster werken. Voor mannen is er veelal geen werk en hebben een vaak een alcoholprobleem. De kinderen groeien daardoor nogal eens zonder structuur op. Veelal verlaten zij voortijdig de school en proberen al zwervend langs de straat iets te verdienen. Zij zullen zonder uw financiële hulp, door de voortijdige schoolverlating, een toekomst tegemoet gaan die net zo uitzichtloos is als die van hun ouders nu.

Onze St. Urbanusparochie ondersteunt de medewerkers van Setik - de Caritasorganisatie van het bisdom Kandy- graag bij het werk onder deze kinderen. Het Vastenzakje hiervoor treft u in deze Urbanesklanken aan.

U kunt uw gave contant in het Vastenzakje doen, of de eenmalige machtiging invullen die op de achterzijde van het Vastenzakje staat. De Vastenzakjes, maar ook contanten als u het zakje bent kwijtgeraakt, kunt u deponeren in de grote kist achter in de kerk.

Voor verder informatie zie de site www.vastenactie.nl

Paus Franciscus over de Veertigdagentijd

Op de bekende informatieplekken in de kerk vindt u de boodschap van paus Franciscus over de vastentijd, met als titel:

" Weest moedig van hart "

Neem vooral kennis van zijn zienswijze, een kopie van deze brief ligt voor u klaar.

Pater Kees Veltman

Beste parochianen,

Afgelopen week heeft mijn oom, pater Kees Veltman, de uitslag gehad van diverse onderzoeken en van een inwendige scan van de alvleesklier. Na goed geluisterd te hebben, heeft hij de conclusie getrokken dat een chemokuur ter behandeling van de geconstateerde alvleesklierkanker in zijn geval meer nadelen en problemen zou geven dan wenselijk is. Zijn behandelend arts kon geen garantie geven omtrent genezing of verbetering van de kwaliteit van leven.

Kees heeft daarom gekozen voor een nog draaglijk leven van kortere duur en hij gaat proberen er voor zichzelf nog zoveel positiefs uit te halen als mogelijk is met behulp van pijnstillers.

Kees is heel dapper en aanvaardt de dingen zoals zij zijn. Hij verwacht zelf nog enkele maanden te leven.



Ook vanuit onze parochie heeft Kees veel brieven, kaarten, emails en blijken van medeleven ontvangen. Dit, en de wetenschap dat zovelen onder u aan hem denken, doet hem enorm goed. Omdat Kees momenteel niet bij machte is u allen daar persoonlijk voor te bedanken, heeft hij mij gevraagd namens hem zijn enorme waardering hiervoor uit te spreken.

Hij betreurt het zeer dat hij niet meer zal kunnen voorgaan in de parochie van Nes aan de Amstel want hij deed dit altijd met veel plezier. Hij voelde zich thuis en gewaardeerd in onze parochie.

Nogmaals heel veel dank voor uw blijken van medeleven namens Kees.

Cilia Krak

Uitnodiging Palmpasenstokken versieren.

Op donderdag 19 maart vanaf 15.30 – 17.00 gaan we op de pastorie met de kinderen Palmpasenstokken versieren. De volgende gezinsviering is op Palmzondag 29 maart om 9.30 uur en dan gaan we in optocht met de kinderen door de kerk met hun eigen versierde palmpasenstok ter herinnering aan het gejuich waarmee Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem werd onthaald. Materiaal, drinken en wat lekkers wordt door ons verzorgd en hopen dan ook veel kinderen tijdens de knutselmiddagen de Palmzondag viering te mogen zien. De werkgroep, Angela, Elly, Angela en Marja.



Nesser Dames Vereniging, maandag 23 maart

tussen **kunst** en **kitsch**

Deze avond staat in het teken van antiek. De heer den Butter uit Oudewater brengt een auto vol “antieke spullen” mee waarover hij graag wat wil vertellen. Van een aantal dingen krijgen wij te horen hoe hij eraan is gekomen, hoe oud het antiek is en wat de waarde is. Hij brengt dit op een joviale aansprekende manier.

Na de pauze worden de leden in de gelegenheid gesteld om hun meegenomen oude spullen (max. 3) te laten taxeren.

Wie weet heeft één van ons iets van onschatbare waarde in huis staan.



Kosten: € 2,00 voor koffie of thee.

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 0297-582472
email: fwesselingh@kpnmail.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.cent. Rob van de Velde V'veen

020-7471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07

Twée wonderen in één stad

Amsterdam is een uitzonderlijke stad. Recent is Maria daar 56 maal verschenen en in 1345 is het wonder gebeurd van de H.Hostie die in het vuur niet wilde verbranden. Veel mensen die ter bedevaart gingen, zijn genezen van hun ziekte en zorgen. Bekend is de genezing van keizer Maximiliaan in 1484. Wil je meer weten over het hoe en waarom van de Stille Omgang, lees dan het boekje dat achter in de kerk ligt en dat je kan meenemen voor € 5. Je leest daar hoe een jonge kastuinder en hoe een protestant dit wonder hebben ervaren. Je leest ook over het doel van de Stille Omgang: waarom doen we dit allemaal?

Traditiegetrouw houden wij op zaterdag 21 maart de Stille omgang. Iedereen mag mee, katholiek of niet. Wel wordt verwacht dat u de tocht zijwendend en biddend volbrengt. Het is een **stille** omgang.

21.20 *Verzamelen bij de kerk*

21.25 *We rijden dan naar parkeerplaats Spinnerij, vlakbij de bus-halte. Degenen die geen vervoer hebben, stappen bij anderen in de auto.*

21.30 *Neem niet bus 174 vanaf Poortwachter*

21.38 *Vertrek bus 170 vanaf Poortwachter*

22.07 *Aankomst Leidseplein*

22.30 *H.Mis in het Begijnhof*

24.00 *Stille Omgang*

01.00 *Koffie, daarna via bus N70 of N71 weer naar huis*

Zorg dat u een OV-chipkaart bij u hebt. Meer informatie op www.stille-omgang.nl Of <http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/30>

De jongeren verzamelen om 20 uur in de Sint Nicolaaskerk. Kosten € 7,50
Een heel programma tot 0.30u. Zie www.stille-omgang.nl/jongeren

Aanbidding

Op donderdag 19 maart beginnen we in de Urbanuskerk in Ouderkerk met Eucharistische aanbidding.

Dit zal vanaf dan telkens op de derde donderdag zijn

Tijd is steeds van 20.00 tot 20.30 uur.

Van harte welkom, Pastor Eugène Brussee, diaken
Rondehoep Oost 31, Ouderkerk aan de Amstel