

Urbanes – Klanken



nummer 498

maart 2019



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amstedijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

C. Stevens secretaris
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum penningmeester
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524
1189 WN Nes a/d Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 0297-582314
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Beste medeparochianen,



ereldberoemd in Nes aan de Amstel, zo kunnen we onze nieuwe acteurs uit de parochie wel noemen! Begin februari werden de opnames gehouden voor de tv-serie “Hollands Hoop” bij ons in de pastorie, zoals aangekondigd in het voorwoord van februari. Daarbij figureerden een 3-tal parochianen, gekleed in pyjama, gewapend met breipennen en liggend aan het infuus. Hilarisch natuurlijk 😊 De filmorganisatie was zeer content met de bijdragen van “onze” acteurs én het verblijf en verloop gedurende de 4 dagen van opnames. Ofwel een klinkend succes. Wat ons betreft graag tot volgend jaar!



Zo draagt deze activiteit ook weer bij aan het vitaal houden van de St. Urbanusparochie. Dat is ook de visie van ons kerkbestuur, welke werd verwoord tijdens de ontmoeting jl. met medewerkers van ons bisdom Haarlem-Amsterdam, zoals aangekondigd in het voorwoord van februari. Een visie welke in Haarlem goed werd ontvangen! Naast de getallen waarin financiën en bemensing naar voren komen die de bestaande



vitaliteit ondersteunen, werd in het gesprek ook benadrukt dat de kracht van- en de verbinding binnen de lokale dorpsgemeenschappen niet moet worden onderschat én daarmee zeer belangrijk is voor de vitaliteit van de regio als geheel. De individuele parochies blijven daarom, zolang als realistisch mogelijk is, bestaan. Stilzitten is echter, gezien de ontwikkelingen op lokaal en landelijk gebied, geen optie willen we ook vitaal blijven naar de toekomst. Het vormt hiermee een uitgangspunt voor verdere verkenning door het kerkbestuur hoe we in de regio de individuele parochies naar de toekomst verder gaan ontwikkelen. Dit zal nog de nodige tijd gaan kosten en vereist uiterste zorgvuldigheid. Daarbij komen ook de 5 kerkgebouwen ter sprake. Duidelijk is in ieder geval dat zolang er geen goed alternatief voor de lokale gemeenschappen en haar kerkgebouwen is, dit tot verlies van deze gemeenschappen zal leiden en daarmee eveneens tot de verzwakking van de regio als geheel. Nu zullen we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, samen met ons pastoraal team, kerkbestuur én met ons bisdom Haarlem-Amsterdam, al het mogelijke moeten doen om toekomst te houden én te maken voor onze parochie en regio maar vooral ook voor ons geloof, wat tenslotte het fundament is van ons als parochie, geloofsgemeenschap en katholiek zijn!



Dat we niet alleen de interesse hebben van de kerkelijke autoriteit, maar ook van de burgerlijke overheid, blijkt uit de uitnodiging die we recent ontvingen vanuit de gemeente Amstelveen. De gemeentesecretaris, ook aanwezig bij de vergaderingen van de Nesser dorpsraad, wil graag met ons kennismaken. Uiteraard zijn we blij met deze belangstelling en willen we hem graag kennis laten maken met de St. Urbanusparochie en onze fraaie, beeldbepalende Rijksmonumenten. Wellicht een mooi moment om hier de bestaande banden verder aan te halen en te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

In de maand maart nemen we ook een aanvang met de voorbereidingen voor Pasen. Zo zal op woensdag 06 maart, tevens de start van de 40-dagen tijd, de Aswoensdagviering worden gehouden waarin u het traditionele askruisje kunt ontvangen. Dit jaar zal pastoor Jan Adolfs in de viering voorgaan. We hopen dat u in de gelegenheid bent om bij deze viering aanwezig te zijn om zo samen de opstart naar Pasen te maken. Van harte aanbevolen!



Daarnaast zullen zowel het St. Cecilia- als het Gelegenheidskoor hun repetities opstarten voor de Paaswake en 1^e Paasdag-viering, om zo deze zeer belangrijke vieringen

met mooi gezang en muziek op te luisteren. Mocht u willen meezingen: u bent altijd van harte welkom!

En terwijl dit voorwoord wordt geschreven, worden ook de voorbereidingen getroffen om de glas in lood ramen van de Mariakapel terug te plaatsen. Het lood is volledig vervangen en waar nodig zijn kapotte stukken glas vervangen. Daarnaast zal er voorzetglas worden geplaatst, om zo de weersinvloeden op de kostbare ramen zoveel mogelijk te beperken, waardoor de ramen weer vele jaren kunnen schitteren. Maar daarover meer in het voorwoord van april!

Graag tot de Urbanesklanken van april,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Uithoorn, 13 januari 2019

Dierbare parochianen,

Afgelopen maand, op zondag 13 januari ben ik 40 jaar oud geworden! Mijn ouders zijn uit Italië op bezoek geweest en wij hebben samen mogen vieren. Het is heel mooi geweest. Ik was blij mijn 40^{ste} verjaardag in Nederland te vieren. Ik ben de priesteropleiding in 2006 begonnen, en intussen voel ik me hier echt thuis.

Het bereiken van deze leeftijd heeft mij veel over mijn generatie laten nadenken. Mijns inziens hoor ik bij een soort “tussengeneratie”. Ik ben niet piepjong meer (ik bedoel: geen *millennial*), maar ook niet oud. Tussen jong en oud: een tussengeneratie dus.

De generaties die ons voorgaan zijn, hebben zich met hart en ziel voor de kerk ingezet. Maar voor de mensen van mijn generatie is wellicht moeilijker.

Ik beseft dat katholiek zijn in de hedendaagse wereld heel moeilijk kan zijn. Het is niet eenvoudig of vanzelfsprekend om een eigen plekje in de kerk te vinden. (Ik bedoel dat niet letterlijk, want de kerk is lang niet altijd vol! ‘t Gaat om onze geloofsbeleving).

Paus Franciscus is erg geliefd en populair, maar de recente geschiedenis van de kerk heeft veel schandalen aan het licht gebracht; veel dingen waar wij ons voor schamen.

In het verleden hebben onze ouders de kerk soms ook als streng ervaren. Vanaf de jaren zestig heeft integendeel een afkeerreactie plaats gevonden. Veel mensen hebben de kerk verlaten. Dat is nu al een tijdje geleden. Waar staan wij als kerk vandaag? En wat houdt het in, Katholiek-zijn in het jaar 2019?

Er is geen voorverpakt antwoord. Het is als de smaak van een taart: hoe smaakt het? Dat kan je niet met woorden beschrijven, je moet het proeven. Geloven is immers een ervaring.

Toen ik 20 was, studeerde ik aan de universiteit, had ik veel vrienden, maar ik geloofde niet in God en ik ging nooit naar de kerk. Voor mij was de kerk alleen maar een saaie en neppe institutie. Wat mijn visie over de kerk heeft doen veranderen, is een persoonlijke crisis die ik meegemaakt heb.

Juist in die crisisperiode vertelde iemand me over God, en voor het eerst raakten deze woorden mijn hart: “God is een Vader, die houdt van je zoals je bent”, hoorde ik. Je hoeft je leven niet met eigen krachten op te bouwen. Jezus Christus, de Zoon van God, is mens geworden om ons lijden te delen en mee te dragen. Hij is aan het kruis gestorven en uit de dood opgestaan, ook voor mij! Dit gaf me nieuwe hoop, en beetje bij beetje heeft me de roeping tot het priesterschap laten ontdekken.

Dit is mijn geloofservaring, dit is mijn katholiek-zijn. Terugkijkend bij gelegenheid van mijn 40^{ste} verjaardag, ben ik dankbaar dat God de Kerk op mijn pad heeft gezet; en ben ik ook heel blij om samen met jullie in de Kerk te zijn, en samen verder te mogen gaan.

Hartelijke groeten
Pastoor Marco Cavagnaro

Misintenties, zaterdag 2 maart 19.00 uur

Annie Vink-Erkelens

Kees Fontijn

Ria van Braak-van Rijn

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 3 maart, 09.30 uur

Annie Vink-Erkelens

Dorus Schrama

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Herman Baas en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu

Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Piet van Rijn

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Misintenties, zaterdag 9 maart, 19.00 uur

Annie Vink-Erkelens

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zondag 10 maart 09.30 uur

Annie Vink-Erkelens

Cornelis Wesselingh

Dave de Laat - jaarmis

Dorus Schrama

Kors van Rijn

Lien Bouwman-Leurs

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee - jaarmis

Overleden ouders Schrama-Huijg

Theo van den Bosch

Liefde voor elkaar

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zaterdag 16 maart, 19.00 uur

Annie Vink-Erkelens

Herman Fontijn

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zondag 17 maart, 09.30 uur

Annie Vink-Erkelens

Dorus Schrama

Edwin Houtkamp

Klaas Zwartendijk

Nico de Jong

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Sjaak van Tol
Theo Zeinstra
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zaterdag 23 maart, 19.00 uur

Annie Vink-Erkelens

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 24 maart, 09.30 uur

Annie Vink-Erkelens

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine

Lien Bouwman-Leurs

Nellie Schrama

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den

Theo van den Bosch

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zaterdag 30 maart, 19.00 uur

Annie Vink-Erkelens

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Kees Fontijn

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 31 maart, 09.30 uur

Annie Vink-Erkelen

Dorus Schrama

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo Zeinstra

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Beste parochianen,

Excuus, sorry, het spijt mij!

In de misintenties van februari zat niet slechts één foutje, nee,
het waren er tientallen! Oh jee, ik schaam mij diep!

Het overzetten van al die misintenties van mailtjes en briefjes in
een agenda, en van daaruit weer in de lijstjes in de
Urbanusklinken is eigenlijk steeds dubbel werk; je schrijft al die
intenties 2 keer. En daarom had ik in samenwerking met een
behelpzame parochiaan een andere manier van werken bedacht:
maak een groot schema met links alle namen en bovenaan alle
data; zet vervolgens kruisjes in de juiste vakjes en klaar is kees!
Alleen, dan moet ik wèl goed kijken en niet bij vergissing dat
kruisje een regel hoger of lager zetten, want dan komt er een
andere intentie-naam uit rollen. Dat was wat er gebeurde, en als
je dan ook nog een beetje onder tijdsdruk snel naar Nes fietst om
alles uit te printen..... Ik heb nu alles dubbel gecheckt; hopelijk
gaat het nu weer goed. Ik doe mijn best, meer kan ik niet.

Agnes Blokker

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 maart.

Opbrengst Collectes

weekend 26 + 27 januari	215,50
weekend 02 + 03 februari	323,45
weekend 09 + 10 februari	250,25
weekend 16 + 17 februari	306,60

Sobere maaltijd in de Schutse

In de veertigdagentijd wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de sobere maaltijd op 27 maart om 18.00 uur in De Schutse. Deze maaltijd zal door de jongeren worden verzorgd.

Het eten is sober en de meeropbrengst van wat u anders thuis aan kosten kwijt zou zijn, wordt ingezameld. Het is natuurlijk erg fijn als u door deel te nemen aan deze sobere maaltijd, de vastenactie voor Schoon en Veilig drinkwater in de Emmausparochie, hiermee financieel zult ondersteunen.

We proberen op deze manier praktisch Christen te zijn en dit vorm te geven door solidair te zijn met mensen die het minder hebben. De sobere maaltijd vindt plaats in de Schutse op woensdag 27 maart om 18.00 uur. U bent van harte welkom. Opgave tot deelname is gewenst via het secretariaat van de

Emmausparochie tel. 56 14 39,

of per e-mail aan het: secretariaat@emmaus-uthoorn.nl

Celebrate Festival

Op de bekende plekken in de kerk ligt de Festivalkrant van het Celebrate Festival voor u klaar. Op het Festival zijn diverse podia waar artiesten, sprekers en bands je op allerlei manieren uitdagen in je geloof. Voor iedere leeftijd is er een inhoudelijk programma voorhanden. Het Celebrate Festival wordt gehouden onder auspiciën van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en vindt plaats in Voorthuizen in de week van 26

april tot en met 3 mei. Voor degenen die graag willen deelnemen, maar de kosten voor deze week niet kunnen opbrengen, stelt het parochieteam een tegemoetkoming in de kosten ter beschikking.

U stuurt gewoon een simpel mailtje gericht aan het secretariaat en het parochieteam neemt vervolgens contact met u op.

Voor verder informatie omtrent het Festival kijk u op:

www.celebratefestival.nl

Vastenactie "Schoon en Veilig Water"

Schoon water verandert alles! Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En wat kost kleinschalige watervoorziening waarmee het leven voor honderden mensen blijvend kan worden veranderd? "Kleinschalige watervoorziening kost ca. € 5,00 p/p".

De watervoorziening voor een of meer dorpen kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een centraal waterreservoir te bouwen, een filter te installeren en met diverse pijpleidingen aftappunten aan te leggen. Bij het project op Flores, Indonesië kost dit ongeveer vijf euro per persoon. Dus doe mee aan de Vastenactie en help deze arme mensen aan Schoon en Veilig

drinkwater. De Vastenzakjes worden de volgende maand in de Urbanesklanken meegestuurd.

Zie ook de website: www.vastenactie.nl

Activiteitenoverzicht maart 2019

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
za. 2 maart	19:00 u	Woord- & Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 3 maart	09:30 u	Woord- & Communieviering	Elly van Rooden
wo. 6 maart	19:00 u	Eucharistieviering Aswoensdag	Pastoor Adolfs
za. 9 maart	19:00 u	Woord- & Gebedsviering	Marino den Haan
zo.10 maart	09:30 u	Eucharistieviering 1e zondag 40-dg tijd	
za.16 maart	19:00 u	Woord- & Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.17 maart	09:30 u	Eucharistie Viering 2e zondag 40-dg tijd	
za.23 maart	19:00 u	Woord- & Gebedsviering	Marino den Haan
zo.24 maart	09:30 u	Eucharistie Viering 3e zondag 40-dg tijd	
ma.25 maart	19:30 u	Parochievergadering	
za.30 maart	19:00 u	Woord- & Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.31 maart	09:30 u	W. & Comm.Viering 4e zondag 40-dg tijd	Elly van Rooden

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
samenzang	Peter Overdijk			Theo
St. Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab, Cock	Ab
St. Cecilia	Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Cock	Ab
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		Theo
samenzang	Peter Overdijk	Cilia Krak	Anne, Maayke, Jeroen	Ab
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		Theo
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Ab, Cock	Cock
Samenzang	Ria Kempers			John
St. Cecilia	Ria Kempers	Maurice/Margaret	Ab, Cock	Huub, Ab
Samenzang	Peter Overdijk			John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Ab, Cock	Huub

Activiteiten in de regio

	woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering Voorsteviering 1e comm
	nrb	nrb	nrb
	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen
g	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Rob Mascini	Eucharistieviering
	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering

Jonge Valentijntjes in actie op de Kinderclub!

Onder begeleiding van de dames werd er weer vrolijk geknutseld en kennis opgedaan over het onderwerp van die middag: Valentijn. Wat je met liefde doet, gaat altijd goed, getuige de resultaten!

Uw parochieteam.





Speurtocht door de Sint Urbanuskerk

Onder de enthousiaste leiding van Angela en Cock van Schaik werd op zaterdag 9 februari een mooie excursie met speurtocht door onze Sint Urbanuskerk gehouden voor de communicantjes, met broertjes, zusjes en hun ouders van De Kwakel.

Tijdens de excursie viel het op dat de kinderen en ouders aandachtig luisterden, zij waren duidelijk onder de indruk van alle historische wetenswaardigheden. Tot vreugde van de kinderen werd de trap naar de koorzolder beklommen en werd ook het grote Adema orgel bekeken.

Vervolgens was de speurtocht door de kerk, de antwoorden schreven ze in een handleiding, dat ieder kind had gekregen en mee naar huis mocht nemen om thuis over te vertellen. “Ik hoop wel dat dat gebeurt”, zei een moeder “Want de kinderen deden in zo’n hoog tempo zo veel indrukken op, dat ik benieuwd ben wat ervan blijft hangen”, aldus deze moeder.

“Als ze er thuis met elkaar op terugkomen, dan lukt dat beter. Ik hoop dan ook dat ouders de kinderen vanavond vragen hoe het geweest is.”

Ter afsluiting werd onder het genot van limonade, thee en lekkers, de antwoorden van de speurtocht met elkaar doorgenomen, rond 15.30 uur ging iedereen weer voldaan huiswaarts.

Met dank aan Daniëlle van Rijn voor het maken van alle foto's.



Van de Bestuurstafel

Parochiebladen feb-mrt.2019

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en
Uithoorn,

Dagelijks loop ik mijn rondjes met onze hond en hierbij valt mij in deze tijd van het jaar op dat sommige tuintjes er zo netjes “winterklaar” omgespit bij liggen. Grote zwarte kluiten die als het flink regent al het water moeiteloos doorlaten. En die met vorst mooi kunnen opvriezen. Aan het einde van de winter geef je die kluiten een paar tikken met een hark (we hebben geen zware klei in De Kwakel) en de tuin biedt vervolgens een mooie uitgangsbasis voor een nieuw seizoen.

Ik zou willen dat ik de staat van ons Kerkbestuur met die tuintjes kan vergelijken. Van een paar maanden rust is bij ons echter geen sprake en ook niet die “ideale” start in het volgende jaar.

Maar gelukkig hoeven we ons zeker niet te vergelijken met een verwaarloosde tuin. Overwoekerend onkruid en niet weten hoe en waar we het eerst moeten aanpakken. Wij hoeven ons nergens voor te schamen. Het ziet er gewoon netjes uit!

We hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt. En dat heeft vele vruchten afgeworpen: We hebben met meerdere projecten inzicht gekregen in de verscheidenheid én overeenkomsten in onze 5 parochies. Er is de afgelopen jaren regelmatig gezegd dat we administratieve opdrachten moesten vervullen voor het bisdom, maar het heeft ons wél inzicht gegeven in wat de kracht is van onze geloofsgemeenschappen. Wij zijn als bestuurders tot het inzicht gekomen dat onze parochies bestaansrecht hebben dóór en vóór de parochianen. Maar vooral ook dat we elkaar nodig hebben om verder te komen. Er is bij de bestuursleden vertrouwen in elkaar gegroeid, betrokkenheid bij elkaars parochies en een sterk

verantwoordelijkheidsgevoel voor ons aller toekomst.

Daarbij zijn we ook gegroeid in ons contact met en vertrouwen in het bisdom. In het gesprek dat we eind januari hadden is ons ook kenbaar gemaakt dat wij als bestuur deze belangrijke stappen hebben gezet.

Als belangrijk punt is genoemd dat wij breder zijn gaan communiceren en steeds meer gaan samenwerken. Denk hierbij vooral aan deze berichtjes in de parochiebladen en de bijeenkomsten met al de 5 parochieteam.

Door het bisdom worden wij steeds gewezen op de trend van krimp in de kerken, door vergrijzing en verminderde betrokkenheid. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben als bestuurders een lastige taak. Het meest “uitdagende”, hoopvolle, maar daardoor ook lastige is dat geen van de 5 parochies in acute nood verkeert en daardoor “onder doet” voor een ander. Ieder heeft zijn eigen krachten om voorlopig door te gaan. Maar we mogen niet afwachten tot er ergens een parochie dreigt in te storten. Vandaar dat het zorgvuldig vormen van een toekomstvisie op onze agenda blijft staan. Wij werken het langzaam uit in diverse onderdelen. Zoals pastoor Marco het laatst verwoordde: We moeten zeker geen knopen doorhakken, maar de kluwen voorzichtig beetnemen en ontwarren.

Als ik straks met de hond ga wandelen, zal ik eens naar de tuintjes kijken met een hoekje oude planten of een scheefgezakt straatje. Er is altijd nog wat werk te doen. En dat is helemaal niet erg. Laat het voorjaar maar komen.....

Hartelijke groet,
Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn
secre.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn



De seizoenen, van Ivo de Wijs

Als je jong bent, valt de lente eeuwig samen met de lente
Er hangt bloesem aan de bomen en een vogel zingt een lied
En je jeugd bestaat uit zee en zand en zonnige momenten
Maar de seizoenen komen terug - de jaren niet

Als de zomer aankomt, wil je niet verdwalen in het koren
Je agenda heeft geen ruimte voor plezier en voor verdriet
En je zegt: "Ik heb geen tijd; ik heb al zoveel tijd verloren"
Maar de seizoenen komen terug - de jaren niet

Pas in de herfst is voor het eerst
Het besef niet te ontlopen, je ogen vallen open
Je hebt je tijd verdaan, je halve leven werd beheerst
Door zenuwen en zorgen, de blinde hang naar morgen
De race om het bestaan, je armen worden krakerige takken
En als je het geluk probeert te pakken
Is het nep of surrogaat, je bent te laat

In de winter ben je vrij om al je dagen te verdromen
Maar je tijd is om, het land is leeg, het regent dat het giet
Je verlangt met hart en ziel naar nieuwe bloesem aan de bomen,
maar de seizoenen komen terug - de jaren niet
Er zal bloesem komen die je niet meer ziet
Maar, ook het najaar gaat voorbij en de winter is gekomen.

Kortstondig als het gras is ons bestaan,
dat feit is met geen woorden weg te praten.
Waarom loop je zo fanatiek vooraan,
terwijl je morgen alles los moet laten?
Misschien is er ook dan nog ergens iemand
om je te helpen bij dat aller zwaarst karwei,
want ook de winter gaat voorbij -
wat er daarna is, weet niemand.

Stadsdiaken voor Amsterdam

Per 1 maart heeft bisschop Punt mij aangesteld als Stadsdiaken voor Amsterdam. Mijn diakenwijding, waarvoor u van harte bent uitgenodigd, zal plaatsvinden op zondag 7 april om 17:00 uur in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.

Omdat het een nieuwe functie betreft, geef ik graag een toelichting.

De totstandkoming

In het overleg van pastores met een verantwoordelijkheid voor de caritas klonk meermaals de kreet: 'Eigenlijk zouden we daar een Stadsdiaken voor moeten hebben, iemand die zich namens de katholieke kerk inzet voor de armen.' Er gebeurt veel voor mensen in nood in onze stad dat vaak verborgen blijft, en toch voelden we ons vaak tekortschieten.

Mijn collega's deden een persoonlijk beroep op mij: 'Zoals we jullie bij Sant'Egidio bezig zien met de armen, zo willen we jou, Colm, graag als Stadsdiaken zien.' En het wonder geschiedde: de bisschop en enkele sponsors stemden van harte in met het plan om mij voor drie jaar vrij te stellen om - in goed Amsterdams 'de kerk een diaconaler smoel te geven'.

Een oud, nieuw ambt

In dit concrete appel van deze mensen - de oproep van mijn collega's, het vertrouwen van de bisschop, en zeker ook de vriendschap met de armen - hoor ik de stem van God als een nieuwe roeping. Daarom durf ik te vertrouwen dat dit een goede weg is, die ik met u allen als kerk van Amsterdam wil gaan. Wij zijn allemaal geroepen om in het voetspoor van Jezus te gaan, die nooit zomaar een medemens in de kou liet staan. In Handelingen 6 lezen we hoe de kerk van

het begin tekortschoot ten opzichte van de armen. Er kwamen mensen naar de apostelen toe om te zeggen dat hun weduwen werden achtergesteld. De apostelen stelden enkele diakens aan die namens heel de kerk moesten zorgen dat de armen niet meer vergeten werden.



Hoe werkt de Stadsdiaken?

De komende jaren zal deze functie gestalte krijgen. Duidelijk is dat ik het niet alleen kan. Het wordt mijn taak om de kerk en de armen met elkaar te verbinden. Dit zal ik doen door bij concrete groepen armen op bezoek te gaan om te ontdekken wat zij nodig hebben, en door de Amsterdamse regio's te bezoeken met een concrete oproep of uitnodiging. Ik ga mij dus niet in uw plaats inzetten voor de armen in uw omgeving, maar ik kom u er vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wel graag bij helpen. Ik zal niet overal kunnen zijn, maar met uw hulp maken we zichtbaar wat wij als Amsterdamse katholieke

kerk voor de armen kunnen betekenen en hoeveel vreugde dit ons geeft. Ik reken graag op uw gebed, uw betrokkenheid en steun, en hoop velen van u te ontmoeten bij de diakenwijding.

Colm Dekker
stadsdiaken.amsterdam@gmail.com

Nesser Dames Vereniging, maandag 25 maart

De Boerin vertelt... / een verkenning van het Groene Hart

Hoe goed kent u het Groene Hart? Dit open gebied binnen de stedelijke ring is een bijzonder interessant en veelzijdig deel van ons land. Laat u verrassen en hoor meer over de meeste unieke groene plekken van onze omgeving!

Banneux 2019

Die mooie warme plek in de Ardennen waar Maria, de maagd der armen, op ons wacht.

Wacht om ons te troosten en moed te geven.

Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde handen kunnen leggen en even weg zijn uit de snelle wereld waarin we leven. Om even op adem te komen en de normen en waarden weer te koesteren.

De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag.

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.

De kosten bedragen € 295,- hierbij is alles inbegrepen

Data 2019

3 tot en met 7 mei, inschrijven tot eind maart
23 - 27 augustus, inschrijven tot eind juni

Eva Onderwater

Tel. 0297-222208 of

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

of Ellen van der Laan, mobiel: 06-30918592

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.

Els Rong



The Missionary School



Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien? En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken? Dat ga je ontdekken in The Missionary School, waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan jouw missie!

Een traject voor jou

Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jou de kans en ruimte bieden om je te

verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als leider. De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacramenten en traditie. Met andere woorden, je krijgt inzicht vanuit het Oude en Nieuwe testament waarom we als Katholieke kerk de dingen doen zoals we ze doen. Je begrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je geloof kunt toepassen en doorgeven.

Tijdens de training bespreek je lastige thema's in het licht van Jezus' Evangelie. Daarnaast leer je wat missie is en wat de essentiële kenmerken daarvan zijn. Als leider ben je na deze training in staat om proactief te handelen en op een respectvolle wijze je omgeving mee te nemen. Verder weet je hoe je een project opzet, structureert en beheert om samen met een team de gewenste resultaten te bereiken.

Gaandeweg de training zal de focus meer verschuiven naar de missie en ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener- en jongerenwerk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?

The Missionary School is voor jongeren die hun relatie met God willen versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar toekomst. Als je openstaat voor wat de kerk ons meegeeft, hier meer over wilt ontdekken en een hart voor jongeren hebt, dan ben jij degene die bij The Missionary School past.

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons via info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112635

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72

Van het Sint Ceciliakoor



Eind november was de jaarlijkse jaarvergadering van het St. Ceciliakoor.

Tijdens de vergadering kwam naar voren dat er te weinig tijd is tijdens de repetitieavond om een nieuwe mis in te studeren of oud repertoire te herhalen.

In overleg met het parochieteam is er met ingang van maart elke tweede zondag van de maand samenzang, waardoor het koor wat meer tijd krijgt om nieuw repertoire in te studeren. Er is een uitzondering als de tweede zondag een feestdag is: dan is er wel koorzang.

Het koorbestuur.

PASSION IN DE KWAKEL

Iedereen heeft weleens gehoord of kent De Passion, die op de TV wordt uitgezonden. Maar... ook in De Kwakel willen we een Passion ten uitvoer brengen. Niet met een groot kruis lopend naar een groot podium, maar in de R.K.Parochie kerk St. Jans Geboorte.

Het lijdensverhaal wordt verteld in eigentijdse woorden, met lichtbeelden die de woorden ondersteunen en het koor Revival dat toepasselijke hedendaagse liederen zingt.

Dit alles zal plaats vinden op **zondagmiddag 14 april om 15.00 uur**, zoals gezegd in de R.K. kerk St Jans Geboorte, op het Kwakelsepad 4, De Kwakel. Het geheel zal ongeveer 1 ½ uur duren.

Vanaf 6 maart kunt u entreekaartjes kopen à € 5,00 incl. een kopje koffie of thee. De opbrengst is voor een goed doel.

De kaartjes kunt u bestellen op passiondekwakel@outlook.com onder vermelding van uw naam en adres. U krijgt daar instructies hoe te betalen en hoe u de kaartjes in uw bezit krijgt.

Ook kunt u de kaartjes tegen contante betaling verkrijgen bij:

Slagerij Van Eijk en Veld, Kerklaan 2, De Kwakel

of bij Margret Endhoven, Grift 18, Uithoorn

Wij hopen velen van u te mogen ontvangen om, als voorbereiding op Pasen, te genieten van deze uitvoering van de Passion.