

Urbanes – Klanken



nummer 509

maart 2020



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 0297-582314
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07

Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

B

ijna elke verandering is moeilijk, zo blijkt in de praktijk. Herkent u dit? In eerste instantie zult u dit misschien spontaan ontkennen. Je wilt als persoon door je omgeving toch niet beticht worden van starheid of van onaanpasbaar en inflexibel gedrag? Het heeft een negatieve klank en leidt, voordat je het in de gaten hebt, tot een stempel op jou als persoon binnen je omgeving. En neemt dit grotere vormen aan, tot vervreemding of zelfs isolement. Dat dit ongewenst is behoeft geen betoog. En toch blijkt in de praktijk dat loslaten van gewoontes wanneer daarom wordt gevraagd door omstandigheden of je omgeving,

vaak lastig is. Het zijn ook vaak geen grote dingen, maar juist die kleine, dagelijkse routines die, als deze veranderen, tot onwennigheid leiden.



Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken. Iets zeer eenvoudig: U start de dag standaard met een ontbijt. Sneepte brood met kaas of hagelslag en een kop koffie. Lekker toch? Gaat u op vakantie, blijkt uw standaard, vertrouwde

ontbijt niet beschikbaar te zijn: het wordt cornflakes met melk of nog erger, rijst met rauwe vis... Dat is voor menigeen geen prettige verandering. Daarom wordt uit voorzorg de kofferbak van de auto volgeladen met brood, beleg en het vertrouwde Hollandse potje pindakaas... Aanpassing en daarmee verandering is moeilijk! Dan de dagelijkse gang naar uw werk.

We zijn nog gewend om in de auto, draaiend op benzine, te stappen. Maar ook hier ligt verandering op de loer! Onder invloed van de klimaatdiscussie staat alles wat gebruik maakt van fossiele brandstoffen ter discussie en wordt uitstoot van CO2 of stikstof flink uitvergroot, wat tot vliedschaamte en uitkoop (lees verdwijn) regelingen van onze boeren leidt. Elektrisch is het antwoord! Maar in de directe omgeving tot zelfs landelijk, blijkt uit onderzoek nog maar weinig bereidheid te zijn om volledig elektrisch te rijden of de vakantie naar verre, zonnige en exotische oorden in te ruilen voor een vakantie op de Veluwe of elders binnen eigen land. Ook hier: Verandering is moeilijk! De bedrijven waar u werkt zijn continue onderhevig aan verandering. De concurrent maakt een goedkoper, beter product? Uw werkgever zal hierop moeten reageren en een efficiency-slag moeten maken om concurrerend te blijven, waardoor er kans bestaat dat u minder vrij bent, minder gaat verdienen of u misschien zelfs een andere werkgever moet gaan zoeken. Wederom veranderingen waar u niet op zit te wachten of welke zelfs ongewenst zijn. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.

**BANG
VOOR VERANDERING**

**IK WORD PAS BANG
ALS ER
NIKS VERANDERT**

Loesje



De conclusie die we kunnen trekken uit bovenstaande voorbeelden: Verandering en aanpassing zijn in de praktijk vaak lastig! Maar dan: soms is dit wel noodzakelijk! Kijken we

naar bovenstaande klimaat-voorbeelden, is het nodig dat we ons gedrag gaan aanpassen en alternatieven moeten bedenken om de omgeving wel schoner te maken of zelfs leefbaar te houden. Smog door uitstoot in sommige grote steden zorgt ervoor dat men niet meer gewoon over straat kan zonder mondkapje. Wil je blijven werken bij je huidige werkgever die moeite heeft om te concurreren, zal je soms samen de arbeidsvoorwaarden of je werkwijze slim moeten veranderen om als bedrijf te kunnen overleven. En misschien dat potje pindakaas toch maar thuislaten om zo met minder bagage op pad te gaan en je niet hoeft te betalen voor het overgewicht. ;-)

Het zijn de persoonlijke zaken die ons het meest raken wanneer verandering op de loer ligt. Laten we daarmee ook eens kijken naar onze eigen Kerk. Verandering binnen onze eigen parochie zal voor menigeen ook niet makkelijk of gewenst zijn. We zijn toch vitaal? Opkomst tijdens de vieringen is goed en financieel komen we toch rond? Allemaal waar! En toch zullen we ons ook moeten aanpassen aan deze veranderde tijd om ook naar de toekomst vitaal en gezond te blijven. Ons kerkgebouw en haar gemeenschap zal zich moeten aanpassen aan de vraag en wensen van de samenleving en deze tijd waarin wij bestaan om bestaansrecht en geloof te behouden. Aanpassing is op zijn plaats en noodzakelijk! Dat kan ook prima, zonder dat er een complete



verandering van de vertrouwde kerkgang nodig is (ons geloof en haar boodschap is en blijft leidend!) of dat er kostbare verbouwingen moeten gaan plaatsvinden als antwoord op deze noodzakelijkheid. Als parochieteam, in samenspraak met ons kerkbestuur, zijn we hiermee flink aan de gang. Hoe dit er uit gaat zien is nog zeker niet definitief en ongetwijfeld zal ons

bisdom hierin ook nog haar zegje gaan doen. Hand in hand zullen we hier toch gaan uitkomen. Simpelweg omdat dit noodzaak is, in belang van allen. Sleutelwoorden in het plan zijn verdieping in geloof, ruimte voor verwerking en flexibiliteit in ruimte. Want wat betreft dat laatste: wanneer het nodig is, willen we wel het volledig beschikbaar potentieel van de kerkruimte kunnen gebruiken om iedereen welkom te heten bij ons in de St.Urbanus!

En als wij ons moeten aanpassen, is het gerechtvaardigd en goed om op een open wijze ook eens te durven kijken naar onze



Kerkelijk Instituut en leiding. Hoe gaan zij om met deze verander(en) de wereld en samenleving? Hoe gaan zij om met de dagelijkse praktijk anno 21e eeuw? Is het noodzakelijk dat ook zij aanpassingen en

verandering moeten doorvoeren en accepteren om vitaal te blijven? Dat zijn geen eenvoudige vragen, laat staan dat er gelijk makkelijke, voor de hand liggende oplossing klaar staan.

Ook voor de maand maart staat er een Kinderclub! voor de jongsten onder ons op het programma! De bijeenkomst is op 05 maart, waarbij het thema dit keer is: 'de genezing van een zieke'. Elly en haar team hebben weer iets moois voorbereid, waarbij uiteraard knutselen en allerlei lekkers niet ontbreken. Graag willen we hier ook nog eens van de gelegenheid gebruik maken om onze dankbaarheid en complimenten uit te spreken aan Elly en haar team: hoe zij iedere keer weer een mooi programma weten op te zetten waar de kinderen geïnspireerd raken en waar steeds vele kinderen enthousiast op af komen!! Klasse!!!

Verder worden er in maart nog diverse ontmoetingen georganiseerd voor de Eerste Heilige Communie kandidaten, 8 jongeren sterk. Ook op de ouders zal weer een beroep worden gedaan om daarbij aanwezig te zijn en daarmee hun dochter of zoon te begeleiden richting het prachtige feest welke we op 10 mei samen gaan vieren bij ons in de St. Urbanus.



In de praktijk blijkt dat verandering en aanpassing niet altijd eenvoudig zijn. Oude gewoontes en gebruiken staan ons daarbij dan in de weg. Echter, onder invloed van tijdsgeest en het in de weg staan naar een betere wereld, is verandering en aanpassing wel gewenst, zelfs noodzakelijk. Voor allen! Jezus zorgde in zijn tijd ook voor grote, noodzakelijke veranderingen, tegen de toen geldende opvattingen en

gebruiken in. Het gaf een totaal andere kijk op de wereld en de medemens. Ook nu zijn er mensen die deze taak oppakken en uitvoeren. Dat is niet altijd eenvoudig. Wel noodzakelijk. Het geeft hoop en zicht op een mooie, maakbare toekomst voor geloof en medemens!

Graag tot de Urbanesklanken van april,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Misintenties, zaterdag 29 februari, 19.00 uur

Jopie Overwater-Barlag
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 1 maart, 09.30 uur

Dorus Schrama
Jopie Overwater-Barlag
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Piet van Rijn
Rie Baas-Oudshoorn
Theo van den Bosch
Theo Zeinstra

Misintenties, zaterdag 7 maart, 19.00 uur

Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Ria van Braak-van Rijn

Misintenties, zondag 8 maart, 09.30 uur

Dorus Schrama
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Hennie Houtkamp-de Kuiper
Jos Wesselingh
Nico de Jong
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita
Sjaak van Tol

Misintenties, zaterdag 14 maart, 19.00 uur

Herman Fontijn
Jan Andriessen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 15 maart, 09.30 uur

Conny Wesselingh
Dave de Laat - jaarmis
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp
Jopie Overwater-Barlag
Klaas Zwartendijk
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Om gezondheid en liefde voor elkaar

Misintenties, zaterdag 21 maart, 19.00 uur

Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 22 maart, 09.30 uur

Dorus Schrama

Lien Bouwman-Leurs - jaarmis

Nellie Schrama

Nico de Jong

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den

Theo van den Bosch

Theo Zeinstra

Misintenties, zaterdag 28 maart, 19.00 uur

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 29 maart, 09.30 uur

Dorus Schrama

Martin Groen

Nico de Jong

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Wies Hogeveen-Janmaat

Activiteiten in de regio

	Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Emmausparochie Uithoorn viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudelstaart viering elke zondag 11.00 uur
Zondag 1 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering Schelpen en voors/viering 1HC
Zondag 8 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 15 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- & gebedsviering olv paroch. gelegenheidskoor
Zondag 22 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 29 maart	Woord&gebedsviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering

Activiteitenoverzicht maart 2020

datum:	tijd:	soort viering:	voorganger:
za.29 feb.	14:00 u	excursie door de kerk EHC kinderen + familie	Angela & Cock
za.29 feb.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.1 mrt	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
do. 5 mrt	15:30 u	Kinderclub! "de Pasen van Jezus"	
za. 7 mrt	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 8 mrt	09:30 u	Eucharistie Viering	
do.12 mrt	15:45 u	7e Eerste Heilige Communie bijeenkomst	
za.14 mrt	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.15 mrt	09:30 u	Eucharistie Viering	
za.21 mrt	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.22 mrt	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
do.26 mrt	15:45 u	8e Eerste Heilige Communie bijeenkomst	
za.28 mrt	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.29 mrt	09:30 u	Eucharistie Viering	

zang:	organist:	lector:	misdienaars:	koster:
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		Theo/Ab
St. Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
samenzang	Peter Overdijk			Theo
samenzang	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab, Cock	Ab
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Cock, Anne	Huub
samenzang	Peter Overdijk			John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Maayke, Jeroen	Huub
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St. Cecilia	Peter Overdijk	John Fontijn	Ab, Cock	Huub

DE TWEE PAUSEN, door pastoor Marco

Kerst is al voorbij, en Pasen is er nog niet. Wij zitten in een tussentijd, tussen twee toonzettende kerkelijke vieringen die ons jaarlijks veel bezighouden.

Wij kijken met dankbaarheid terug op de afgelopen kersttijd, waarin wij de bereidwilligheid en liefde van vele vrijwilligers hebben gezien en een grote betrokkenheid van de mensen.

Nu wij op de komende paastijd wachten, komt de Kerk vaak in het nieuws, en helaas is het niet altijd om leuke redenen. Soms zijn er misbruikschandalen van het verleden die opduiken, maar nu is het vaker de commotie over de “twee pausen”.

Kortgeleden ben ik op huisbezoek geweest bij een oudere parochiaan. Zij ontvangt mij met een heleboel vragen, waaronder: “ik heb op de NOS gehoord dat de Paus wil dat de priesters trouwen, maar de andere Paus is er tegen... Hoe kan dat?”.

Toen ik in de priesteropleiding met mijn studies bezig was en iemand mij had gezegd dat ik in de toekomst als priester met zo'n vraag geconfronteerd zou worden...dan had ik het niet kunnen geloven!

Door de nieuwsberichten lijkt het erop dat er in Rome twee pausen zijn, de een open en progressief, de andere gesloten en conservatief. De ene staat voor alles wat goed en positief is, de andere remt dat af en wil naar het verleden teruggaan.

Er is ook een filmpje op de bekende platform Netflix (waar men via internet onbeperkt films en televisieseries kan kijken). Die film heet “The two Popes”, de twee pausen: een soort drama/komedie waarin de moderne en progressieve Paus de oudere conservatieve Paus helpt om zich met de veranderende wereld te verzoenen.

Het is dus: Paus tegen Paus? Is dat werkelijk zo? Dan lees ik verder het nieuws, en zie ik ook: Israël tegen Palestina, Trump tegen Iran, Harry en Meghan tegen de Koningin van Engeland, boeren tegen overheid, overheid tegen boeren. Wacht even, zou het soms een terugkerend patroon zijn? Zou het zo zijn dat “nieuws” alleen interessant is als iemand iets tegen iemand anders inbrengt? Als er een spanning is tussen twee partijen en mogelijk een escalatie? En zou het misschien kunnen zijn dat het nieuws deze conflicten verergert en ze gebruikt als “brandstof” om de spanning hoog te houden?

Dan wil ik toch wel graag terug naar de realiteit. Nieuws of geen nieuws. We hebben natuurlijk maar één paus en dat is Paus Franciscus. Gelijktijdig achten wij de emeritus Paus Benedictus hoog, die gekozen heeft om aan de regerende Paus onderdanig te zijn, wie hij ook dan is. De eenheid gaat boven de tegenstellingen.

Dan ga ik nu maar even rustig naar mijn parochianen in de gesloten afdeling van enkele tehuizen. Daar is geen “nieuws”, geen dagelijkse drama’s over escalerende conflicten. Daar is veel lijden, maar ook... soms mensen die (voor zoveel mogelijk) bewust hun conditie accepteren en, ondanks hun beperkingen, genieten van het beetje zon dat door de gordijnen de kamer vult.

Ik geef de communie, “in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest”. Eén liefde, één God, geen tweespalt, geen verwarring. Hier is de Paus nog één. Dit komt vast niet in het nieuws.

Actuele informatie via mail

Afgelopen jaar hebben we als parochieteam reeds veel e-mail adressen van parochianen bij u verzameld.

Wij denken dat we u hiermee nog completer maar vooral ook tijdig en makkelijker kunnen bereiken. Bij het overlijden van parochianen en bij Kerst aan de Amstel hebben we hier al wat mee gewerkt. Omdat niet alle parochianen in de Nesser gemeenschap wonen of werken of niet wekelijks in de kerk (kunnen) komen geeft dit een extra zekerheid dat iedereen op tijd de juiste info krijgt!



We hebben hier veel positieve reacties op gekregen. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om, we sturen de mails altijd als zogenaamde BCC mails zodat uw mailadres niet zichtbaar is in de groepsmail. Ook wordt het bestand niet met derden gedeeld.

Begin maart gaan de nu bekende mailadressen hierover een controlemail ontvangen, kijken of de mail goed doorkomt en of u akkoord bent. We hebben het verzamelen zo zorgvuldig mogelijk gedaan maar mocht u toch weer uit het mailbestand verwijderd willen worden, dan horen we dat dan graag. Mocht u die mail niet ontvangen, dan kunt u zich ook zelf aanmelden op: urbanusteamnes@gmail.com

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 29 februari en 1 maart.

Opbrengst Collectes

weekend 25 + 26 januari	282,00
weekend 01 + 02 februari	433,05
weekend 08 + 09 februari	309,85
weekend 15 + 16 februari	269,50

STILLE OMGANG

Op de avond van 21 maart 2020 komen duizenden bedevaartgangers per touringcar, per fiets of zelfs te voet, uit het hele land naar Amsterdam, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Voor of na de omgang kunt u, in een van de zeven binnenstadskerken, een van de 20 feestelijke eucharistievieringen bijwonen. De jongeren pelgrims hebben in de Mozes en Aaronkerk hun eigen viering.

De Stille Omgang vindt plaats in de nacht van zaterdag 21 maart

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl

Voor het jongerenprogramma zie www.stilleomgang.nl/jongeren
Vragen kunt u stellen door het zenden van een e-mail aan:

info@stille-omgang.nl

SOBERE MAALTIJDEN 2020

Tijdens de veertigdagentijd kunt u nog deelnemen aan twee sobere maaltijden. De opbrengst van de sobere maaltijden komt dit jaar ten goede aan een project van de Protestantse Gemeente Uithoorn. De sobere maaltijden zijn zeer geschikt om met het gehele gezin aan deel te nemen, u bent van harte welkom. Data en tijden: 11 maart in De Schutse en op 25 maart in de Kwakel. Beide sobere maaltijden vinden plaats van 18.00 tot 19.00 uur

Opgave gewenst via het secretariaat van de Emmaüsparochie
tel. 561439 e-mail: secretariaat@emmaus-uthoorn.nl

Celebrate Festival

Op de bekende plekken in de kerk ligt de Festivalkrant van het Celebrate Festival voor u klaar. Op het Festival zijn diverse podia waar artiesten, sprekers en bands je op allerlei manieren uitdagen in je geloof. Voor iedere leeftijd is er een inhoudelijk programma voorhanden. Het Celebrate Festival wordt gehouden onder auspiciën van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en vindt plaats in Voorthuizen in de week van 25 april tot en met 1 mei.

Voor degenen die graag willen deelnemen, maar de kosten voor deze week niet kunnen opbrengen, stelt het parochieteam een tegemoetkoming in de kosten ter beschikking.

U stuurt gewoon een simpel mailtje gericht aan het secretariaat en het parochieteam neemt vervolgens contact met u op.

Voor verder informatie omtrent het Festival kijk u op:

www.celebratefestival.nl

Vastenactie 2020 "Een beter leven dankzij goed onderwijs"

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Helaas krijgen jongeren in veel landen niet de kans om na de basisschool verder te leren en zijn daardoor aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Vastenactie steunt dit jaar projecten in Zambia die (jonge) mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een eigen bedrijfje. Patrick Siluyele was pas vijf jaar toen zijn vader ziek werd

en overleed. Zijn moeder was niet in staat om voor hem en zijn oudere broertjes en zusjes te zorgen. Hulp van familie kreeg het gezin nauwelijks. Toen het echt niet meer ging moesten de oudste kinderen van school om geld te verdienen voor eten. Patrick was daar nog te klein voor, maar ook zijn toekomst zag er somber uit.

Toen zijn moeder hoorde van het centrum van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria, voor wees- en kwetsbare kinderen in Mbala, bracht ze hem naar het centrum waar de zusters hem liefdevol opnamen, eten en kleding gaven en hem naar school stuurden. Zonder de zusters van het centrum had ik het niet overleefd. Dankzij de zusters ben ik kleermaker geworden en heb ik geleerd hoe ik groente moet verbouwen vertelt Patrick; "Daar ben ik de zusters eeuwig dankbaar voor".



Mensen die een vak hebben geleerd kunnen op eigen benen staan en voor hun familie zorgen dat geldt ook voor Patrick. Hij ondersteunt niet alleen zijn moeder maar wil ook graag zijn kennis delen. Daarom geeft Patrick in zijn

vrije tijd nailes aan gehandicapten. Mensen met een beperking hebben het namelijk extra moeilijk om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Dus doe mee aan de Vastenactie waardoor Patrick deze achtergestelden kan helpen een vak te leren en zo het leven van de minstbedeelden wat menswaardiger te maken.

Zie ook de folders op de bekende plekken in de kerk.

De in deze Urbanesklanken bijgevoegde Vastenzakjes kunt u "gevuld" in de grote kist achter in de kerk deponeren.

Zie ook de website: www.vastenactie.nl



Eerste Heilige Communie

Zondag 10 mei wordt in onze Sint Urbanuskerk het grote feest van de Eerste H. Communie gevierd, Maar voor het zover is, zijn de kinderen samen met de ouders in het werkboek thuis, nog druk bezig met de voorbereiding, waarin op een gezellige manier gewerkt wordt aan het project '**Gods Grootste Geschenk**'. Samen gaan zij op ontdekkingstocht naar de band tussen God en de mensen, naar de persoon van Jezus en Zijn blijvende aanwezigheid in de Eucharistie en naar wat Zijn leven voor ons leven kan betekenen.

Op zondag 26 januari hebben de kinderen zich in een mooie viering voorgesteld aan onze parochie-gemeenschap, met het zingen van een speciaal voorstellied: '*Zeg me je naam, duizend keren*', ook hadden zij een mooie knutsel van een boomblad met foto van zichzelf erop gemaakt, die aan een boompje voor in de kerk hangen, zodat u kunt zien welke kinderen we verwelkomen.

Het is een enthousiaste groep, dus op zondag 10 mei zal het zeker een mooi feest worden.

De namen van de acht communicantjes zijn:

Louise – Jill – Karolina – Ebbe –
Maicah – Mathijs – Sterre – Gavin.

TER INSPIRATIE



Het is altijd moeilijk om communicantjes uit te leggen, dat de Communie niet zomaar een stukje brood is, maar dat het Heilig is, dat je er Jezus zelf in ontmoet.

Tijdens de presentatieviering op zondag 26 januari werd ik gelukkig geholpen door één van de kinderen!

Ik had de trouwring van mijn moeder meegenomen
Een klein stukje goud.

‘Wat zou ik ervoor krijgen in de goudwinkel?

Misschien 25 euro? Zou ik hem daarvoor verkopen?’

vroeg ik, ‘Nee’, riepen de kinderen in koor!

Ik vertelde hen dat deze ring mij te dierbaar is en dat ik hem nooit zou verkopen, want mijn moeder had deze ring meer dan 55 jaar gedragen en had deze ring van mijn vader gekregen toen zij in 1937 trouwden.

Deze ring is voor mij geen gewoon stukje goud meer, daarom zal ik deze ring nooit verkopen!

‘Daar zit liefde in’, zei een jongetje toen.....

Mooier had ik het zelf niet kunnen zeggen.

En toen was het makkelijker uit te leggen, dat ook in het brood van de Communie ‘liefde zit’, Jezus liefde, Jezus zelf, omdat Hij het gaf als een heilig teken van heel Zijn leven:

‘Dit ben Ik voor jullie gegeven, neemt en eet.’

Jezus, verborgen in een stukje brood. God is altijd verborgen aanwezig: in zijn schepping, in al wat bloeit en kleur geeft, in een lief woord, in een mens die zichzelf geeft, in een gemeenschap die lief en leed deelt.



Zo kan God ook in onze parochie aanwezig zijn, in elk huis, in elke straat en in elk hart. Verborgen in een stukje brood, gedeeld en gebroken, *want daar zit liefde in...*

Elly van Rooden



Als een kaars, gedoofd in de nacht.
Aardedonker om me heen.
Voel ik me in me hart, soms wel eens alleen.

De andere kaarsen om me heen met hun heldere vlam.
Vraag ik soms om wat licht, zodat ik verder kan.

Al is het maar een beetje licht, zodat ik wat kan zien.
Kleine beetje helpen al.
Al is het maar een stap of tien.

En in dat schemerlicht, zie ik dan weer m'n pad.
Ik heb wat lichtjes om me heen.
Wist niet dat ik ze had.

Ze zullen altijd branden, in een kringetje om je heen.
Zodat je altijd kan zeggen ik voel me wat alleen.
Mag ik misschien een beetje van jouw heldere vlam.
Zodat me pad weer helder wordt en ik weer verder kan.

En ik zal beloven, met m'n kleine beetje licht.
Zodra het bij jou donker wordt
Ik jouw pad verlicht.

Tanja Verhagen

Celebrate Festival 2020 georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing

Van 24 april – 1 mei 2020 op Camping “het Beloofde Land” te Voorthuizen.

Thema: **Your Kingdom come**

Combinatie van vakantie en samen je geloof vieren. Jong en oud zijn van harte welkom! Via www.kcv-net.nl>Celebrate kunt u de uitzending bekijken van Roderick zoekt licht afl. 25 en krijg je een goede indruk van Celebrate.

Voor verder informatie zie: www.celebratefestival.nl of kijk naar de brochures op de lektuurtafel.

Nesser Dames Vereniging, maandag 23 maart **Creatieve avond!!**

Vanavond een beetje oud uit de kast!!

Afgelopen jaren hebben we van alles geknutseld

En zijn er dus ook genoeg spullen overgebleven.

Hieruit hebben we een keuze voor jullie gemaakt,

Misschien was je er toen niet bij, dus is nu hier je kans.

Je zal zien dat er toch weer iets leuks uit de kast komt.



Kosten: € 2,00, gasten: € 4,00

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begravenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begravenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Met pastor Rob Mascini naar Rome



Het is alweer een paar jaar geleden dat ik met een groepje parochianen uit de regio naar Rome geweest ben. Dezer dagen benaderden me een paar Nessers met de vraag:
“Wanneer gaan we weer?” Wel..... geen probleem !

We hebben een datum afgesproken en wel van dinsdag 22 september tot en met maandag 28 september. Maar er is nog plaats! Dus als u zin heeft kunt u zich aansluiten bij deze groep parochianen uit Nes aan de Amstel. Graag organiseer ik te zijner tijd een bijeenkomst voor de geïnteresseerden om alles goed door te spreken.

Normaal logeren we bij zusters, vliegen we met de KLM, we zien de paus, we vertrekken op dinsdagmorgen en komen maandag in de avond thuis. Een reis kost gemiddeld ca €1100,00 (incl. vlucht, hotel, halfpension en meeste entrees. De definitieve prijs is afhankelijk van aantal deelnemers). U moet wel goed ter been zijn.

De reis wordt gefaciliteerd door reisorganisatie DrieTour. Meer algemene info vindt u op www.romereizen.one U kunt zich melden bij de familie Timmermans via h.m.timmermans@hetnet.nl

Pastor Rob Mascini