

Urbanes – Klanken



nummer 427

november 2012



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amstedijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email pastorieneaandeamstel@gmail.com

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur

Pastoraal team

Pastor J.Woolderink C.S.Sp. tel. 06-12800342
Diaken J.Huijgens tel. 079-3510759 / 06-17121982
Diaken R.Mascini tel. 023-5291484 / 06-26795701,
dinsdags meestal aanwezig, van 9.30 – 10.30 uur.
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592

Parochiebestuur

Q. Lagerberg vice-voorzitter
Amstedijk-Z 182 tel.: 0297-594870
1188 VN Nes a/d A. Email: lager686@planet.nl

vacature secretaris

J. Sibum penningmeester
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com

J.Fontijn algemeen lid
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl

Parochievergadering

F.C. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara
Amstedijk-Z 202f tel.: 0297-582472
1188 VP Nes a/d A.

vacature Commissie zieken en bejaarden

Van het parochiebestuur

De herfstvakantie zit er alweer op en de kinderen zijn weer naar school. Op naar de Kerstdagen!

Met betrekking tot de Kerst kunnen wij u alvast meedelen dat het De Vrienden van Urbanus gelukt is een concert te organiseren m.m.v. herenchor Con Amore uit Aalsmeer. Het concert vindt plaats op zondagmiddag 16 december 2012. U kunt deze middag vast reserveren in uw agenda!

Ook gaat de voorbereiding van de speciale diensten met Kerst van start. Op 24 december zal de in nachtmis voorgaan pater Kees Veltman met als muzikale ondersteuning het gelegenheidskoor. Op 1^e Kerstdag zal in de hoogmis voorgaan diaken Jo Huygens met als muzikale ondersteuning ons koor St. Cecilia. Tenslotte, op 2^e Kerstdag, zal Marino den Haan voorgaan in de speciale Kinderviering.

Maar nu terug naar de dag van morgen.

Op 28 oktober aanstaande wordt in onze kerk een concert gegeven door het Ensemble Passé-Partout m.m.v. Paco van der Linden op de piano. Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Urbanus. Het ensemble zingt onder andere liederen uit bekende opera's en operettes. Het belooft een prachtige middag te worden die zal worden afgesloten met een hapje en een drankje. Wij rekenen op een volle kerk, u komt toch ook?

Op 2 november aanstaande vieren we Allerzielen. Om 19.00 uur is er een speciale viering voor de overledenen binnen onze parochie in het afgelopen jaar. De direct nabestaanden van deze overledenen zullen persoonlijk worden uitgenodigd deze viering bij te wonen. U kunt hen tot steun zijn met uw aanwezigheid.

In 2013 zal in onze parochie weer een Eerste Communieviering plaats hebben. Onder leiding van Mw. Elly van Rooden is een groep kinderen inmiddels enthousiast gestart met de voorbereiding voor dit feest. Wij zullen u de komende maanden op de hoogte houden van dit project met onze jongste parochianen.

Momenteel is een website voor “onze” parochie in de maak. Wij verwachten dat de website zeer binnenkort online zal zijn. Wij zullen u hierover berichten in de volgende Urbanesklanken.

Tot zover dan weer het nieuws van het bestuur! Tot de Urbanesklanken van december 2012!

Van Mevrouw Elly van Rooden, de catechiste:

Aandacht voor elkaar

Veel mensen die ziek of alleen zijn, willen hun verhaal doen als er maar iemand is die wil horen, die kan luisteren. Aandacht hebben voor elkaar hoort tot de kern van ons kerk-zijn. Gelovige mensen zijn geroepen, om te leven met een antenne voor elkaar en vooral voor mensen die je nodig hebben.

Als parochie willen wij graag een open oor bieden aan ieder die daarnaar zoekt.

Maar, in een wereld waarin individu, privacy en zelfredzaamheid hoog in het vaandel staan, kunnen we soms het spoor bijster raken. We vinden elkaar niet, ondanks onze beste bedoelingen. Met dit schrijven hopen wij, pastores ervoor te zorgen, dat we mensen die daar behoefte aan hebben in dagen van ziekte en/of eenzaamheid op het spoor te kunnen komen en hen nabij kunnen zijn.

Laat van u horen

Vanwege de wet op de privacy mogen gegevens over ziekenhuisopname niet door het ziekenhuis zelf verstrekt worden. Dat betekent dat

alleen meldingen vanuit de eigen kring dat kunnen laten weten. Soms ontvangt het secretariaat een melding van ziekte, thuis of in het ziekenhuis, met de vraag of iemand bij de betrokken persoon op bezoek kan gaan. Maar niet altijd is dan duidelijk of door de betrokkene een bezoek ook echt op prijs gesteld wordt. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Die ervaring maakt ons voorzichtig.

De eerste stap

De eerste stap kunt u daarom het beste zelf doen. Bent u in staat om het parochie-secretariaat te bellen? Doen! Bent u niet in staat om zelf te bellen? Laat dan aan familie, vrienden of kennissen weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt en vraag één van hen om te bellen.

En dan

Iemand van het secretariaat zal uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen noteren en doorgeven aan één van de pastores. U kunt verzekerd zijn dat die gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Elke dinsdagochtend neemt één van de pastores de meldingen door, hij/zij ziet dan uw gegevens en zal met uw contact opnemen om een afspraak te maken.

Meestal zal zo'n bezoek éénmalig zijn maar soms zal blijken dat er behoefte is aan meer. De pastor die u bezoekt zal proberen daarin mee te denken en advies te geven.

De Communie thuis ontvangen

Als u er behoefte aan heeft om thuis de Communie te ontvangen kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat. In de Sint Urbanus parochie wordt de Communie tweemaal per maand op dinsdagochtend door pastor Mascini uitgereikt. In verband met zijn pensionering neemt hij echter geen nieuwe parochianen meer aan.

Nieuwe aanmeldingen voor de Communie thuis zullen, ook op dinsdagochtend twee maal per maand, door Elly van Rooden, de catechiste, worden uitgereikt.

Allerzielen 2012

*Speciaal gedenken wij hen die ons voorgingen sinds
Allerzielen 2011:*

<i>3 nov. 2011</i>	<i>Dorus Schrama</i>	<i>83 jaar</i>
<i>23 nov. 2011</i>	<i>Janny Overwater-de Lange</i>	<i>84 jaar</i>
<i>23 nov. 2011</i>	<i>Jan Andriessen</i>	<i>83 jaar</i>
<i>28 nov. 2011</i>	<i>Emerentia Leijen-van Tol</i>	<i>89 jaar</i>
<i>1 dec. 2011</i>	<i>Theo van den Bosch</i>	<i>82 jaar</i>
<i>8 dec. 2011</i>	<i>Jan van der Laan</i>	<i>48 jaar</i>
<i>21 dec. 2011</i>	<i>Sjaan Blom-Aarsman</i>	<i>77 jaar</i>
<i>29 juni 2012</i>	<i>Sientje Veenhof-Soppe</i>	<i>95 jaar</i>
<i>13 aug. 2012</i>	<i>Riet van 't Schip-van Diest</i>	<i>77 jaar</i>



Misintenties: vrijdag 2 november, Allerzielen, 19.00 uur

Cees Stolwijk

Marcel van Amsterdam

Cornelis Wesselingh – jaarmis, en voor zijn overleden familie

Overleden ouders De Jong-van Mastwijk

Martin Groen

Jan Markwat

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Paul Nieuwendijk

Overleden ouders Veenhof-Soppe

Overleden familie Kortekaas-Vos

Dorus Schrama – jaarmis

Henk van Schaik

Voor allen, begraven op ons kerkhof



Misintenties: zaterdag 3 november, 19.00 uur

Kees Fontijn

Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse

Peter van Lunteren

Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie

**dit weekend is de
“ritselende collecte”**

Misintenties: zondag 4 november, 10.00 uur

Riet van 't Schip

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Lien Bouwman-Leurs

Martin Groen

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Henk en overleden familie De Dood

Piet van Rijn

Adranus Huyskes

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Oerleden familie Hogeveen-Janmaat

Gerard Baas

Misintenties, zaterdag 10 november, 19.00 uur

Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse

Kees Fontijn

Jan Andriessen

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Jan Markwat

Misintenties, zondag 11 november, 10.00 uur

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Martin Groen

Dorus Schrama

Theo van den Bosch

Henk en overleden familie De Dood

Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie

Overleden ouders Blom-Aarsman

Joanna van Oostveen

Overleden ouders Arie en Tonnie Boelrijk

Cees Overwater

Theo en Wil van den Hoek

Pieter Schrama

Overleden ouders Van der Kroon-van der Lugt

Misintenties: zaterdag 17 november, 19.00 uur

Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Kees Fontijn
Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse
Herman Fontijn
Emerentia Leijen-van Tol
Jan Markwat

Misintenties, zondag 18 november, 10.00 uur

Riet van 't Schip
Nico de Jong
Martin Groen
Lien Bouwman-Leurs
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Dorus Schrama
Theo van den Bosch
Overleden ouders Baas-van Leeuwen
Dave de Laat
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Henk en overleden familie De Dood
Peter van Lunteren – jaarmis
Klaas Zwartendijk
Ben Overes
Overleden ouders Mesman-van der Laan
Overleden familie Erkelens-Lambalk
Petrus Vink
Joanna van Oostveen
Overleden ouders Gerard Homan en Wilhelmina Verbij

Misintenties, zaterdag 24 november, 19.00 uur

Kees Fontijn

Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse

Jan Andriessen

Jan Markwat

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 25 november, 10.00 uur

Jan Pronk en overleden familie

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Martin Groen

Dorus Schrama

Adriana Overwater

Theo van den Bosch

Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie

Paul Nieuwendijk

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Edwin Houtkamp

Joanna van Oostveen

Overzicht activiteiten november 2012

datum	tijd	wat	wie/waar
Do 1 nov	19.00 uur	ALLERHEILIGEN	viering in de Kwakel
Vr 2 nov	19.00 uur	Woco viering	Mw. E. van Rooden
Za 3 nov	19.00 uur	DOP viering	Marino den Haan
Zon 4 nov	10.00 uur	Woco viering	Diaken R. Mascini
Za 10 nov	19.00 uur	DOP viering	Marino den Haan
Zon 11 nov	10.00 uur	Eucharistie	Pastor J. Woolderink
Za 17 nov	19.00 uur	DOP viering	Casper Stevens
Zon 18 nov	10.00 uur	DOP viering	Casper Stevens
Woe 21 nov	09.00 uur	kerkwerk	iedereen welkom
Za 24 nov	19.00 uur	DOP viering	Maurice Fontijn
Zon 25 nov	10.00 uur	Eucharistie	Pastor C. Bartels

muziek	organist / dirigent	lector	misdiensdieners
St. Cecilia	N. Baas	ALLERZIELEN	
samenzang	N. Baas		
St. Cecilia	N. Baas	Wies Hogeveen	
samenzang	P.Overdijk		
samenzang	P.Overdijk	Mw. E. van Rooden	Ab en Cock
samenzang	N. Baas		
St. Cecilia	N. Baas	Paul Goossens	
samenzang	P.Overdijk		
samenzang	P.Overdijk	Margaret Timmermans	Sjaak en Frans

Overzicht activiteiten in het cluster		
datum	De Kwakel - St. Jan Geboorte	Uithoorn - Emmaüsparochie
donderdag 1 november wit	WoCo-viering – diaken Mascini voor hele cluster	viering in De Kwakel
vrijdag 2 november pears	Dop-viering met de avondwakegroep	DOP-viering met de uitvaartgroep
zaterdag 3 november	- - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 4 november 31 ^e zondag d.h. jaar groen	Eucharistie – pastor Woolderink	Eucharistie – pater Bartels
zaterdag 10 november	- - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 11 november 32 ^e zondag d.h. jaar groen	WoCo-viering – diaken Huijgens	Eucharistie – W. van Broekhoven
zaterdag 17 november	- - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 18 november 33 ^e zondag d.h. jaar groen	Eucharistie – pastor Woolderink	WoCo-viering – Mw v Rooden
zaterdag 24 november	- - - -	DOP-viering – lectoren
zondag 25 november Christus Koning - wit	WoCo-viering – diaken Mascini	WoCo-viering – diaken Huijgens

Familieberichten

De Kwakel, oktober 2012

Hartelijk Dank!

Zo snel, zo plotseling, niet te bevatten.

Op 12 september jl. is Theo Oudshoorn overleden.



De grote opkomst tijdens de avondwake en de uitvaartdienst heeft ons goed gedaan.

Dat wij zo met elkaar afscheid hebben kunnen nemen, daarvoor willen wij u oprecht dank zeggen. Voor de vele bloemen, kaarten en warme woorden, ook dit sterkt ons voor de toekomst om verder te gaan, heel veel dank hiervoor.

Familie Oudshoorn.



Op 4 november zal Louise Baas worden gedoopt.

Zij is de dochter van Ada Olsthoorn en Wim Baas.

Zij wonen op de Nessersluis in Waverveen.

De doopplechtigheid zal plaatsvinden om 11.15 uur na de

zondagsviering.

Louise zal gedoopt worden door pastor Rob Mascini.

U bent hierbij van harte welkom!

Collectes november

3 + 4 november de gekleurde collecte bestemd voor de eigen parochie
17 + 18 november Nationale jongerencollecte een deel van de collecte wordt beschikbaar gesteld voor het werk onder katholieke jongeren

Opbrengst collectes

weekend 29 + 30 sept	209,20
weekend 6 + 7 oktober	366,20
weekend 13 + 14 oktober	259,25
weekend 20 + 21 oktober	395,90

Bisschop geeft € 10.000 voor Eritrese bevolking

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J. Punt, heeft op dinsdag 16 oktober ter gelegenheid van de Wereldvoedseldag een cheque van € 10.000 overhandigd aan de initiatiefnemers van de stichting " Eritrea Hagez ", Jonne Misset en Albert Laterveer, en aan twee ambassadeurs van het werk, Semhar Mehari en Abraham Yohannes. De bisschop liet zich informeren over het werk van de stichting en sprak zijn grote waardering uit voor het initiatief.

De Haarlemse stichting Eritrea Hagez werkt samen met de lokale zusters van de Daughters of Charity om in Eritrea juist de allerarmsten er weer bovenop te helpen. De helft van de donatie gebruiken ze voor de aankoop van schapen en geiten, zodat verarmde boeren weer middelen van bestaan krijgen.

De andere helft wordt bestemd voor de aanschaf van graan voor mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Het gaat om mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, bejaarden zonder familie en alleenstaande jonge moeders met kleine kinderen.

De zusters zorgen dat er in dit straatarme land ook voor deze mensen een leven mogelijk is. Het graan wordt gemalen in een meelfabriekje, door de zusters opgezet, dat gerund wordt door mensen die door landmijnen gehandicapt zijn geworden.

Namens de Stichting Eritrea Hagez gaan elk jaar twee mensen naar Eritrea om daar met de partners de hulp direct te coördineren

Alle onkosten, van postzegels tot vliegtickets en hotelrekeningen, worden door hen zelf gedragen. De giften die de stichting ontvangt worden dus voor de volle 100% besteed aan directe hulp.

Meer info vindt u op de website van de Stichting Eritrea Hagez:

www.eritreahagez.nl

Wijsheid

Wijsheid is een woord dat we niet vaak meer gebruiken.” Een wijs mens “, dat hoor je nog wel eens. Het oude testament en het nieuwe testament spreken wel over wijsheid. Meestal gaat het dan over gewone mensen: mannen en vrouwen die zich moeten redden in het alledaagse leven. En het leven in die dagen was niet van gevaren ontbloot.

Ook onze tijd kent zijn gevaren. We horen en zien de beelden over onrust in de Arabische wereld waar machthebbers mensonterende gevechten legitimeren ten teneinde greep op de eigen burgers te houden.

De economische en de financiële crisis, ook een gevaar: felle debatten over de euro, over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg en ga zo maar door.

Een klein probleem binnen dit alles lijkt de situatie binnen onze eigen parochie.

Het parochiebestuur is aangesteld ervoor te zorgen dat de Nesser geloofsgemeenschap in de Sint Urbanuskerk een plaats heeft om samen te komen en om God en elkaar te ontmoeten. Bovenal is de kerk een plaats waar wij de hoogte- en dieptepunten van ons bestaan beleven. Wij hebben in dit land het recht ons geloof in vrijheid te belijden in kerkgebouwen die een weerspiegeling zijn van onze welvaart en cultuur.

Onze kerk werd ooit gebouwd dankzij de financiële hulp van de parochianen: kunstig smeedwerk, fraaie schilderijen, een prachtige preekstoel, gebrandschilderde ramen en een fantastisch klinkend orgel.

Het parochiebestuur wil niets liever dan de kerk in al haar facetten in stand houden, er voor zorgen dat er voldoende aanwas is van capabele mensen voor bestuursfuncties, dat de begraafplaats en het onroerend goed rechtvaardig beheerd worden, dat de financiën op orde zijn. Helaas lopen de inkomsten terug als gevolg van uw besluit te bezuinigen op de kerkbijdrage. Hierdoor komt de instandhouding van ons prachtige monument, onze kerk, in het geding.

Het parochiebestuur doet een beroep op u – rekent er eerlijk gezegd een beetje op - dat u uw verantwoordelijkheid als parochiaan, als dorpsbewoner neemt en onze Sint Urbanuskerk door de moeilijke tijden heen helpt. Ons voortbestaan hangt af van uw medewerking!

Het bestuur

URBANESKLANKEN
vanuit de STICHTING VRIENDEN VAN DE URBANUSKERK
TE NES AAN DE AMSTEL

In de Urbanesklanken van vorige maand gaven wij aan dat wij op 14 oktober j.l. ons Comité van Aanbeveling wilden installeren. Echter, voor een aantal leden van het Comité kwam die geplande datum niet goed uit. Reden waarom wij proberen tot een nieuwe datum en afspraak te komen voor begin 2013.

Onze Stichting organiseert, in overleg met het Kerkbestuur, voor onze rekening en risico met regelmaat concerten in onze kerk. Dit met als doelstelling belangstelling in de regio te kweken voor onze bijzondere kerk en rijksmonument en om daarmee Vrienden en Hartsvrienden te werven. Kwaliteit van de concerten staat daarbij voor ons voorop.

De waarheid gebied echter te vermelden dat, ondanks een gevraagd entreebedrag, de kosten de ontvangsten helaas nog steeds overtreffen ! Dit is ook de reden waarom wij bij aanvang van elk concert altijd, voor sommigen van u tot helaas vervelens toe, toch “bedelen“ om onder de bezoekers meer Vrienden en Hartsvrienden te werven ! Toch willen wij op basis van de aangegeven doelstelling de concerten blijven presenteren. Ter compensatie voor een deel van de door ons, onder meer voor vergoeding musici, reclame, huur vleugel etc. te maken kosten, zoeken wij sponsors voor een of meerdere concerten. Raadpleeg a.u.b. uw kennissenkring; wij nodigen particulieren, instellingen, fondsen en bedrijven uit om ons als Stichting en/of onze concerten te sponsoren. Over onze “tegenprestatie“ plegen wij gaarne overleg. Alleen nog met hulp van sponsors kunnen wij kwalitatief goede concerten blijven presenteren ! Help ons, graag uw tips en reacties naar onze voorzitter (0297-582882 of verbraak@xs4all.nl) .

Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van onze St. Urbanuskerk organiseerden wij op 15 mei 2011 een feestelijk concert met een geweldig geslaagd optreden van het **Aalsmeers Mannenkoor Con Amore**.



Wij zijn bijzonder verheugd dat dit geweldige koor op **zondag 16 december a.s.** aanvang 14.15 uur ons **kerstconcert** komt verzorgen.

Daarbij treedt dan ook nog het gemengd kamerkoor Mispag op. Naast de piano zal ook ons Adama orgel worden bespeeld. Gezien het uitgebreide programma wordt de tijdsduur van het concert iets langer dan de anders altijd geplande 5 kwartier . Mogelijk dat wij daarom een kleine pauze inlassen. Maar zeker is wel, het wordt weer genieten van dit concert onder de begeesterende leiding van de dirigent Theo van der Hoorn.

Namens het bestuur,
Ferry Verbraak , vz.

Nesser Dames Vereniging

maandag 26 november

Sinterklaasavond

Het wordt weer een ouderwets hollands avondje.
Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de



Kosten € 5,00 incl. koffie/thee.
Alleen voor leden.

De tegelvloer van het Priesterkoor in de St. Urbanuskerk Nes a/d Amstel

De fraaie tegeltableaus in de kerk, namelijk de 14 kruiswegstaties en de 3 tableaus in de doopkapel, zijn iedere regelmatige bezoeker van de kerk wel bekend. Toch weten we nog lang niet alles over deze tableaus.

Wat hadden we graag de originele tekeningen van de kruiswegstaties! De tekeningen van Jos Cuypers van de drie tableaus in de doopkapel zijn in het archief van het Nationaal Architectuur Instituut (het NAI) te Rotterdam te vinden. Dat weten we intussen. Of er nog tekeningen van de kruiswegstaties bekend zijn is een grote vraag. Zijn die verloren gegaan toen het archief van de plateelbakkerij Haga, waar de plateelbakkerij van de Wed. Brantjes in 1904 in is overgegaan, bij een brand verloren gegaan? We weten het niet. Uit een contact met het Cuypershuis in Roermond is gebleken dat zij nog over drie originele stukken beschikken van de hand van Jos Cuypers die op de kerk betrekking hebben. Dat zijn een tekening van de kerk uit 1895, een sjabloon voor een plafond- of muurschildering en een tekening van het grondvlak van het priesterkoor.

De tekening bevat een paar leesbare opschriften, namelijk, Herrn Joseph Th. J. Cuypers Amsterdam; Kirche Nes a/d Amstel; Aus zu Führen vor 1 Juli.. Verder zijn in de tekening aangegeven waar de verschillende dierfiguren, de leeuw, het hert enz. geplaatst moeten worden. Niet vermeld wordt wie deze vloer gaat maken, of gemaakt heeft. Volgens de conservator van het tegelmuseum in Otterlo vertoont de vloer alle kenmerken dat deze gemaakt moet zijn door de Fa. Villeroy & Boch te Duitsland. Wie weet weten we bij een volgende keer weer wat meer. Heeft u misschien aanvullende informatie? Wij houden ons aanbevolen

Joop Quint,
Secretaris Stichting Vrienden Urbanuskerk Nes a/d Amstel
info@vriendenurbanuskerknes.nl



*Keur. Jaagh th. J. Cuypers Amstercam.
Ardie en. Nes. n. 2. model.*

Bij de tekening:
afkomstig uit het archief van Het Cuypershuis te Roermond

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

C. Stevens
B. von Suttnerlaan 56
1187 SW Amstelveen

tel.: 020-6473238

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 0297-582472

Uitvaartverzorging

Rob v d Velde, 0297-583448

Bank- en giro nummers

Kerkbestuur St. Urbanus
Kerkebalans

Rabobank 39.23.53.407
Postbank 578.372
Rabobank 30.23.18.615

Sticht. Vrienden Urbanuskerk Rabobank 30.23.74.000
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882

Geloofsbelijdenis (uit het dagboek van een overleden parochiaan)

Ik zal niet geloven
In het recht van de sterkste
In de taal van de wapens
In de macht van de machtigen
Maar ik wil geloven
In het recht van de mens
In de open hand
In de macht der geweldloosheid.

Ik zal niet geloven
In ras of rijkdom
In voorrecht
In de gevestigde orde
Maar ik wil geloven
Dat alle mensen mensen zijn
Dat de orde van de macht en
het onrecht, wanorde is.

Ik zal niet geloven
Dat ik niets te maken heb
Met wat ver van hier gebeurt
Maar ik wil geloven
Dat de hele wereld mijn huis is
En het veld dat ik bezaai,
Dat allen oogsten van wat allen gezaaid hebben.

Ik zal niet geloven
dat ik verdrukking daar kan bestrijden
als ik onrecht hier laat bestaan
maar ik wil geloven
dat recht hetzelfde is hier en daar
dat ik niet vrij ben
zolang er nog een mens slaaf is.

Ik zal niet geloven
Dat alle moeite tevergeefs is
Ik zal niet geloven
Dat de droom van de mensheid
Een droom zal blijven
Dat de dood het einde zal zijn.