

Urbanes – Klanken



nummer 515

oktober 2020



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter
J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com
J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl
C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

Oktober is de maand waarin de herfst zich op z'n mooist laat zien. Prachtige kleurschakeringen van bladeren aan de bomen, de natuur die zich gaat voorbereiden op de winter, de vruchten rijp aan de bomen klaar om geplukt te worden. Tijd voor de oogst van hetgeen begin van het jaar gezaaid is en waar in de loop van het jaar veel tijd, energie en liefde aan is besteed om uiteindelijk tot de mooiste resultaten te komen. Ook dit jaar gaan we deze oogst weer vieren tijdens de Oogstdankdagen in het weekend van 17 en 18 oktober. Het altaar zal weer vol komen



te liggen met verse producten van het land. Aardappels, uien, appels, bonen, bloemen, kool, paprika en nog veel meer; bijna de hele selectie die u ook bij de supermarkt aantreft wordt straks weer vol trots aan u getoond. Steevast een rijke, goede oogst. En daar mogen we dankbaar voor zijn, vandaar dat we dit ook vieren. Ook dit jaar gaan deze producten weer naar de voedselbank, aangevuld met de producten die u in de manden achter in de kerk hebt gedoneerd.

Zij zijn er zeer blij mee, want door het Coronavirus is er extra vraag naar verse levensmiddelen. Verderop in deze Klanken kunt u hier meer over lezen, o.a. over hoe deze Oogstdankdag er dit jaar toch iets anders uit gaat zien onder invloed van het virus. Zo dragen we tegelijkertijd ook op gebied van de diaconie ons steentje bij. Want dat vieren we eveneens in datzelfde weekend. Immers, diaconie ofwel dienstbaar zijn naar de ander en oogst met elkaar delen gaan gelijk met elkaar op, vullen elkaar aan. Regionaal wordt hier op een ander tijdstip in de andere 4 parochies ook aandacht aan besteed.



Oogst van het land is heel tastbaar, we zien het letterlijk voor ons. Maar hoe is de oogst van u als persoon? Hoe heeft u het de afgelopen maanden gedaan? Heeft u ook net zoveel tijd, energie en liefde aan uw medemens besteed als aan die van het eigen land? Een vraag die u vooral zelf kan en moet beantwoorden. Zeker in deze tijd waarin maatregelen centraal staan die contact met een ander vermijden, ontmoeting wordt ontmoedigd en afstand bewaren als de “nieuwe normaal” wordt gezien, valt dat niet mee. Maar geeft u ondanks al die hindernissen de ander die daar behoefte aan heeft toch die aandacht, al is het via een gesprek over de telefoon of een bezoek met 1,5 meter afstand, wordt dat vaak dubbel gewaardeerd. Dat is nog eens een superoogst!

Tijdens de parochievergadering, waarin de vertegenwoordigers van de parochiële werkgroepen samenkomen, is dit laatste ook besproken. In deze tijd van menselijke isolatie ligt de eenzaamheid snel op de loer. Vandaar dat we de parochianen die in zo'n situatie zitten of het contact missen, later dit jaar willen gaan opzoeken. Even een leuk gesprek hebben, wat bijpraten, wellicht wat oude koeien uit de sloot halen, lachen,

misschien ook wat verdriet delen. Door u zelf in te vullen. Heeft u hier behoefte aan, laat het ons vooral weten!, middels een telefoontje of email naar het secretariaat of een van de parochieteamleden. De oudere parochianen gaan we sowieso benaderen. Ook als u er juist geen behoefte aan heeft, prima, laat dat ook alstublieft weten.

Over rijpe oogsten gesproken... Afgelopen september organiseerde de stichting Vrienden van de Urbanuskerk de Monumentendag bij ons in de kerk. Niet eenvoudig dit keer, gezien de vele beperkingen die er waren. Hoe geweldig hebben ze dit gedaan! Voor zowel de volwassenen als de kinderen was er een aparte tour door de kerk opgezet waarbij m.b.v. zogenaamde QR-codes informatiefilmpjes te bekijken waren via de smart-telefoon. Inventief, helemaal van deze tijd, informatief. Zo kwam het thema 'Leermonument' in optima forma tot zijn recht. Het was eveneens de eerste keer dat de 2 nieuwe bestuursleden van de stichting Vrienden acte de presence gaven. Chapeau! Vincent Blom en Marc van Lammeren, wat een schitterend resultaat hebben jullie laten zien samen met Monique en Peter. Door de vele bezoekers werd het geheel zeer goed gewaardeerd!!



De oplettende lezer zal het al opgevallen zijn. Er ontbreekt nl. een naam: de voorzitter van de Vrienden Yvonne Seebregts. Na bijna 10 jaar van zaaien en oogsten voor de stichting en daarmee onze St.Urbankerk, vond ze het tijd om het stokje door te geven. Lieve Yvonne, een overweldigende oogst heb je voortgebracht: Dank, Dank, Dank voor alles wat je via de stichting voor de St.Urbankerk hebt gedaan!!! 'Adieu, het ga je goed' hoeven we gelukkig niet uit te spreken, we komen elkaar zeker weer tegen in het dorp of misschien tijdens een van de open dagen in de kerk.

Nog meer rijke oogst: Ook de voorzitter van de St.Barbara-begraffenisvereniging Frans Wesselingh vond het na vele, vele jaren van dienstbaar zijn aan onze gemeenschap tijd om het rustiger aan te gaan doen. Het was niet altijd eenvoudig om voorzitter te zijn van een organisatie die zo nauw is verbonden met afscheid nemen waarbij emoties vaak een hoofdrol spelen. Toch heb je dit altijd oprecht en naar beste vermogen gedaan en daar zijn we je zeer, zeer erkentelijk voor: Frans, Dank, Dank, Dank je wel!!!



Het is u inmiddels ook vast wel opgevallen als u zich over de Amsteldijk langs de kerk en pastorie begeeft: die prettige geur die daar hangt... inderdaad, van verse verf! Een tijdje geleden kregen we een bericht van Jan Wesseling dat hij wel verbetering wilde aanbrenge in de erbarmelijke staat waarin het gehele hekwerk zich bevond.

Daar hadden wij als team wel oren naar; tegelijkertijd vroegen wij ons af of dit nog wel mogelijk was gezien de conditie van oud-ijzeren spijlen, krullen en kruizen... Jan is vol goede moed aan het werk gegaan, waarbij meerdere vrijwilligers zich gedurende de vele dagen dat hij daar bezig was, aansloten om te helpen. Zo gaat dat immers in onze parochie... Een reservekwast was steevast aanwezig in z'n achterzak. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd, nietwaar?! Het resultaat is bewonderens en monumentaal waardig! Enorm bedankt Jan en alle vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen, we genieten er allemaal van!



Ook onze jongeren zijn er ondertussen aan gewend dat veel geduld een schone zaak is alvorens je kan oogsten. Zo zouden de kandidaatjes van de Eerste Heilige Communie volgens planning al op 10 mei hun feestelijke viering houden, echter dit was door het sluiten van land en kerk niet mogelijk. Maar aan het lange wachten komt nu gelukkig een eind: op zondag 25 oktober gaan Ebbe, Gavin, Jill, Karolina, Louise, Mathijs en Maicah dan eindelijk hun Eerste Communie ontvangen. Groot feest voor hen, hun

familie en de parochie; we gaan er een mooie viering van maken!!

Oogsten is geen vanzelfsprekendheid. Daar is vooraf veel tijd, energie, inzet en liefde voor nodig. Maar als deze ingrediënten ruimhartig en op een juiste manier worden toegevoegd, levert dit altijd een mooie en rijke oogst op waar we allemaal van kunnen genieten. Dank u allen voor uw bijdrage hieraan!

Graag tot de Urbanesklanken van november,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Misintenties, zaterdag 3 oktober, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Ria van Braak-van Rijn

Trea Fontijn

Misintenties, zondag 4 oktober, 09.30 uur

Cees van Tol

Dorus Schrama

Herman Baas en overleden familie

Martin Groen

Nico de Jong

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet Schrama - jaarmis

Piet van Rijn

Rie Baas-Oudshoorn - jaarmis

Oud-koster Theo van Schaik

Trea Fontijn

Voor herstel van een goede gezondheid

Voor een voorspoedig herstel

Misintenties, zaterdag 10 oktober, 19.00 uur

Kees Fontijn

Trea Fontijn

Misintenties, zondag 11 oktober, 09.30 uur

Cees van Tol

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Kors van Rijn

Nico de Jong

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Oud-koster Theo van Schaik

Theo Zeinstra
Trea Fontijn

Misintenties, zaterdag 17 oktober, 19.00 uur

Jan Andriessen
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Trea Fontijn

Misintenties, zondag 18 oktober, 09.30 uur

Cees van Tol
Dave de Laat
Dorus Schrama
Jopie Overwater-Barlag
Klaas Zwartendijk
Marcel van Amsterdam
Nico de Jong
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Patrick Fronik
Peet van Tol
Greet van Tol-Bouwman - jaarmis
Sjaak van Tol
Oud-koster Theo van Schaik
Trea Fontijn
Uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 24 oktober, 19.00 uur

Kees Fontijn
Trea Fontijn

Misintenties, zondag 25 oktober, 09.30 uur

Cees van Tol
Dorus Schrama

Edwin Houtkamp
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn
Theo van den Bosch
Oud-koster Theo van Schaik
Trea Fontijn
Wies Hogeveen-Janmaat
Dat we allen goed werk mogen hebben

Misintenties, zaterdag 31 oktober, 19.00 uur

Kees Fontijn
Trea Fontijn

In de herfst

In de herfst verzamelde ik al mijn zorgen
en begroef ze in mijn tuin.
En toen april in het land terugkeerde
en de lente kwam om de aarde te huwen
groeiden er in mijn tuin fraaie bloemen
anders dan alle anderen.
En mijn burens kwamen om ze te zien
en zeiden allen tot me:
Wanneer de herfst opnieuw komt
en je zaad verzamelen kunt,
wil je ons dan daarvan geven
opdat wij ook zulke bloemen
in onze tuinen zullen hebben?

Uit:

Van dag tot dag van Kahlil Gibran



Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Emmausparochie Uthoorn viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudeस्ताart viering elke zondag 11.00 uur
Zondag 4 oktober	Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra	10.00u Eucharistie 12.00u. 1e communie Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 11 oktober	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 18 oktober	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra	Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra
Zondag 25 oktober	Woord- en gebedsviering O.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebedsviering O.l.v. parochianen

Activiteitenoverzicht oktober 2020

datum:	tijd:	begeleiding ivm corona:	soort viering:	voorganger:
za.3 okt.	19:00 u	-	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.4 okt.	09:30 u	Joop en Margaret	Eucharistieviering	
di. 6 okt.	20:00 u		EHC Ouderavond	
do. 8 okt.	15:30 u		"Kinderclub! Jona en de walvis	
za. 10 okt.	19:00 u	-	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo. 11 okt.	09:30 u	Hans en Cockie	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.17 okt.	19:00 u	John / Maurice	Woord- en Gebedsviering/ Oogstdankdagviering	Elly v.R/Maurice
zo.18 okt.	09:30 u	Joop en John	W&Communie-/Oogstdankdag/ Diaconieviering	Elly v.R/Maurice
			zie tevens verderop in deze Urbanesklanken...	
do. 22 okt.	15:45 u		EHC voorbereiding: Hfdstuk 10, een blijvend geschenk	
za.24 okt.	14:00 u		EHC generale repetitie, aansluitend de kerk versieren met de ouders	
za.24 okt.	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.25 okt.	09:30 u	John en Ab	Eerste Heilige Communie Feest/ Eucharistieviering	
do. 29 okt.	15:45 u		EHC afsluiting, Hfdstuk 11, ons geschenk aan God	
za.31 okt.	19:00 u	John/Maurice	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 1 nov.	09:30 u	Joop en Margaret	Eucharistieviering	

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
	Ria Kempers			Ab
St. Cecilia	Ria Kempers	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
	Ria Kempers	Jos den Haan		Ab
St. Cecilia	Ria Kempers	Cilia Krak	Ab, Cock	Huub
	Peter Overdijk			John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Maurice	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
Peter Overdijk	Peter Overdijk	Kinderen	Maayke, Jeroen	John
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Cock, Anne	Huub

Collectes

De gekleurde ritselfollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de Wereldmissiedag van de kinderen zal in het weekend van 3 en 4 oktober plaatsvinden

De gehele opbrengst van de collecte in het weekend van 17 en 18 oktober komt ten goede van de Wereldmissiemaand

Motto van Trea:

*Komt goed, heb vertrouwen
Niets is toeval
Laat het op je afkomen
Zon in je hart dragen
Altijd een reden hebben om te lachen
Licht en liefde geven*



Trea Gross – Fontijn

Teresia Apollonia Maria

Na een 7 jarig gevecht tegen kanker heeft zij de strijd verloren.

Nes aan de Amstel
11 april 1967

Wolfhausen
19 maart 2020

De uitvaart van Trea heeft eerder in maart, door corona maatregelen zonder haar Nederlandse familieleden, in Zwitserland plaatsgevonden

Op zaterdag 19 september zijn wij in de Sint Urbanuskerk samengekomen met Marcus haar man en zonen Jesper en Sander, haar moeder, zussen en al die andere familieleden en vrienden om Trea te herdenken en de mooie herinneringen die zij aan Trea hebben te delen.

Moge Trea, nu samen met Herman haar vader in de hemel, het eeuwige geluk vinden bij God haar Schepper.

Wij wensen Marcus haar man, kinderen Jesper en Sander, moeder, zussen en al die andere familieleden en vrienden, veel sterkte toe bij het verwerken van het verdriet om haar te moeten missen.

Wereldmissiemaand 2020

Onder het motto 'Gelukkig de vreedestichters' (Matteüs 5,9) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.

Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de gezondheidszorg voor de bevolking in West-Afrika, wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Tussen de oploeiende conflicten, onderdrukking van de bevolking en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop.

Stemmen van kerkelijke medewerkers die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Deze Stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals van zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: "Ik ging naar de gezinnen. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven. Niet opgeven is in 2020, voor alle missionaire werkers in Nigeria, de drijfveer om met vol vertrouwen in de Heer voort te gaan.

Laten wij het werk van zuster Maria Vitalis financieel steunen door ruimhartig te geven in de Wereldmissiedag collecte.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrek.

NL65 INGB 000 000 1566 tnv. Wereldmissiemaand

Voor meer informatie kijkt u op de website van Missio:

www.missio.nl

Opbrengst collectes

weekend 29 + 30 augustus	324,35	Miva zomeractie
weekend 05 + 06 september	351,45	
weekend 12 + 13 september	417,50	
weekend 19 + 20 september	203,50	



Leidt coronacrisis tot voedseltekort?

Dit alarmerende bericht stond laatst in de krant vermeld, het ging in dit artikel over de huidige coronacrisis en dat dit voor steeds meer mensen – ook in financieel opzicht – een probleem aan het worden is. Er is, landelijk maar ook in onze parochie, nu al een

toenemend aantal mensen dat een voedselpakket aanvraagt. Dit komt doordat inkomsten van mensen soms fors dalen of zelfs helemaal wegvallen en de maandelijkse lasten daardoor te hoog zijn geworden. Iedereen die hulp nodig heeft kan aankloppen bij de voedselbank. Daar proberen ze zoveel mogelijk mensen die dat nodig hebben te helpen. Het belangrijkste is dat mensen voldoende en gezond te eten hebben. Maar de voedselbank kan dat niet zonder onze hulp. Er komt gelukkig al veel (financiële) hulp binnen van gemeenten, bedrijven, kerken en particulieren. Hiermee is de inhoud van de voedselpakketten op dit moment dan ook nog gewaarborgd. Maar om aan de stijgende vraag te kunnen beantwoorden en ook de nieuwe aanvragers te kunnen helpen zal er veel meer voedsel nodig zijn.

In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober zullen in onze parochie de traditionele ‘Oogstdankdagvieringen’ gehouden worden, welke geheel in het teken staan om God te danken voor onze oogst, maar ook om aandacht te schenken aan onze zorg voor voedsel voor onze medemens.

Vandaar dat bij deze vieringen ook de wereldwinkel en de voedselbank betrokken zullen worden, achter in de kerk zullen manden worden neergezet, om voor hen allerlei etenswaren in te zamelen, maar u mag het ook vóór het altaar neerleggen. I.v.m. de coronaregels mogen we geen stand van de wereldwinkel in de kerk plaatsen, vandaar dat er een collectebus staat om geld in te doen, zodat wij bij de Wereldwinkel koffie en thee kunnen kopen, om dit weer aan de voedselbank te schenken. Na de Oogstdankdagvieringen worden de mooie en verse producten die bij het altaar neergelegd zijn, door de voedselbank opgehaald en zij zullen

deze versproducten verdelen onder mensen, die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Wij vertrouwen erop dat u dit jaar allemaal weer met deze 'Oogstdankdagvieringen' mee zult doen!

Mede namens de voedselbank en de wereldwinkel, zeggen wij u bij voorbaat hartelijke dank voor uw gaven.

Het M.O.V. team.

Ter Inspiratie

Soms duik ik (u ook misschien?) in mappen of laden om oude zaken en verhalen te bekijken. Soms zijn ze echt verouderd maar soms ook blijken oude verhalen nog helemaal van toepassing te zijn in deze tijd. Dit overkwam mij kortgeleden toen ik een artikel tegenkwam over twee brieven, maar al lezende vond ik de inhoud ook voor nu nog heel herkenbaar.

De eerste brief is van de heer 'Ben te Druk' gericht aan: Lieve Heer.

Het spijt mij Heer, dat we op zondag niet geregeld naar de kerk komen. Ziet U Heer: na een week hard werken, zijn wij meestal moe. Op zaterdag moeten we dan boodschappen doen en schoonmaken en pendeldienst voor de kinderen naar en van allerlei clubs En vroeg naar bed lukt dan niet. Zondag willen wij uitslapen. Met goed weer willen we nog genieten van al het moois dat U geschapen heeft. Lieve Heer het is echt geen onwil dat wij zo weinig naar de kerk komen. Ik hoop dat U het begrijpt. Zegewensen en vriendelijke groet mede namens vrouw en kinderen.

Uw toegenegeen: Ben te Druk.

Het antwoord van de Heer: Beste Ben, Wat heb ik jullie een zwaar kruis opgelegd. Iedere dag wat belangrijks te doen. Volle agenda, veel afspraken en verplichtingen en vaak in de file. Razend druk! Maar ik vergeet jullie geen moment. Ik waak dag en nacht over jullie. Daarom nodig ik jullie op zondag een of twee uurtjes uit om bij te praten. Ik nodig je dan uit om Mij te ontvangen als geestelijk voedsel voor de trektocht door het leven. Zullen we dan toch afspreken tot aanstaand weekend? Hopend jullie te ontmoeten teken ik, met Mijn Zegen en Kracht, Je liefhebbende hemelse Vader.

Elly van Rooden.



Viering Eerste H. Communie, zondag 25 oktober 2020

Eindelijk is het dan zover:
op zondag 25 oktober om 9.30 uur ontvangen:

**Louise Baas - Jill Fontijn - Karolina Hesseling - Ebbe Lambalk
Maicah van Lammeren - Mathijs van Schaik - Gavin Verheggen
de Eerste Heilige Communie.**

Eigenlijk zou deze viering in mei plaats gevonden hebben, maar door het Coronavirus ging dit helaas niet door, maar het gaat er nu toch echt van komen.

Alles is en gaat dit jaar anders, ook de Eerste H. Communie viering gaat er anders uitzien door alle Corona maatregelen, de ouders en de kinderen worden daarin begeleid en voorbereid. Ondanks alle maatregelen gaan we er weer een zo mooi mogelijke feestelijke viering van maken.

Een ding is zeker: deze EHC viering 2020 zal niet snel vergeten worden!

Kapelaan Darek en Elly van Rooden.



Van de Bestuurstafel

Parochiebladen oktober 2020

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

We hebben heerlijke warme zomerdagen gehad. Een paar broodnodige buien tussendoor en vervolgens zijn we weer opgestart in een nieuw school- en werkjaar. Zo kunnen we in een gebruikelijk jaar de activiteiten oppakken na de zomerstop.

Dit jaar kijken we terug op een zomer waarin velen niet op vakantie konden. Gezellige activiteiten en voorstellingen zijn geannuleerd of uitgesteld tot een onbekende datum “na de Corona dreiging”.

Het studentenleven begint zonder ontgroeningsfeesten, met je collega’s praat je online bij, verenigingen willen wel, maar hebben vaak allerlei maatregelen moeten nemen om het samenkomen veilig te laten zijn.

Heel vreemd is het voor velen dat september is begonnen zonder kermis of feestweek. Een gemis aan muziek, bier en verkleedpartijen. Maar vooral aan gezelligheid, samen komen en genieten.

Toch zijn wij goed in staat om ons aan te passen. “niet klagen, maar dragen” hoor je wel eens. En ook “er zijn ergere dingen in de wereld”. Het is goed om maar door te gaan en er het beste van te maken. Gelukkig zien we nog steeds dat mensen ook oog hebben voor de situaties waarin het aanpassen bij sommigen minder makkelijk gaat. Als voorbeeld daarvan zijn de inzamelacties voor de voedselbank te noemen en extra aandacht voor ouderen en mensen met een beperking.

Onze kerken waren in juli netjes voorbereid om met grote groepen vrijwilligers de weekendvieringen weer te kunnen laten plaatsvinden met in acht nemen van alle veiligheidsregels. Dit ging ook nagenoeg vlekkeloos.

Iedereen hield rekening met de anderhalve meter regels. Niet alleen omdat het regels zijn, maar ook omdat het een uiting is van zorg voor elkaar. We zijn zuinig op elkaar.

We zijn gestart met het aankondigen van een reserveringssysteem. Dat kwam soms heel lastig over en wellicht zijn er mensen om die reden maar thuisgebleven in het begin. Vervolgens konden we constateren dat de kerk niet overbevolkt raakt, dus konden we dat achterwege laten in de meeste parochies. Op die manier zijn er in de loop van de weken wat dingen aangepast aan de plaatselijke situaties.

Voor elk parochieteam geldt het continue afwegen van de zorg voor elkaar en het veilig samenkomen van alle parochianen die dat wensen. En het aanbieden van mooie vieringen met inspirerende woorden, rituelen, het Heilige Brood en mooie zang. Maar ook de wensen en mogelijkheden van medewerkers en vrijwilligers.

Deze factoren leiden tot verschillen in onze parochies. De zondagsvieringen zien er niet overal hetzelfde uit. Koren hebben verschillende belangen en inzichten. Bijgebouwen zijn soms (letterlijk) een huiskamer en daar mag je maar met 6 personen samenkomen en op andere plekken zijn er zaaltjes beschikbaar.

Maar 1 ding blijft gelijk bij ons allemaal. De parochiegemeenschap staat voorop!

En we mogen verschillend zijn. Dat is niet erg. Dat is fijn zelfs. Dat geeft in veel gevallen een vertrouwd gevoel. Ondertussen zijn we wel al een aantal jaren met elkaar verbonden als 5 parochies. En niet alleen omdat we hetzelfde pastoresteam delen.

Regelmatig meld ik waar wij ons als kerkbestuur van de regio mee bezig houden en daarbij is al eerder aangegeven dat we werken aan een gezamenlijke website. Hierop kan dit bericht uit het bestuur, een tekst van een pastoor of een grote activiteit worden gepubliceerd. Ook het rooster van de diensten en algemene informatie zal dan makkelijker te delen zijn.

Wij zijn zover dat de website daadwerkelijk “in de maak is”. De eerste stappen zijn gezet.

We hebben een (domein)naam:

www.rkregioAmstel-Westeinder.nl

En er is een logo ontworpen. Dit logo zal in de meeste parochiebladen in zwart-grijs zijn afgedrukt. Maar in principe is het ontworpen in 2 kleuren blauw. De 5 sterpunten verwijzen naar de 5 parochies. De parochies staan in de buitenring van het logo vermeld in topografische volgorde. Dus van Aalsmeer en Kudelstaart aan de Westeinder, via De Kwakel volgen we de Amstel naar Uithoorn tot aan Nes aan de Amstel. De meeuwen in het logo komen voor boven de Amstel en de Poel. Verder komt er een beweging tot uitdrukking omdat de ster "iets gekanteld" is geplaatst.



Wij zijn er heel content mee. En wij hopen u binnenkort via de nieuwe website te kunnen informeren over hoe we de kerstvieringen dit jaar gaan organiseren. Want we willen WWW: Warm, Welkom en Wijs!

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn

secre.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere parochie) digitaal ontvangen?

Stuur een email met dit verzoek aan:

Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com

De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl

Kudelstaart stjangeboorteseecretariaat@live.nl

Nes ad Amstel secretariaatpastorie@telfort.nl

Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Rabo ClubSupport bijdrage glas-in-lood priesterkoor Oproep: breng een stem op ons uit!

De Rabobank investeert jaarlijks een deel van de winst in maatschappelijke bestedingsdoelen van verenigingen en stichtingen. Wij zijn blij dat wij een van de goede doelen zijn die dit jaar mee mogen doen aan Rabo ClubSupport van Rabobank Amstel en Vecht. Daarmee maken we kans op een financiële bijdrage voor het groot onderhoud van het glas-in-lood van het priesterkoor. Dat lukt echter alleen als leden van de Rabobank hun stem op ons doel uitbrengen. Iedere rekeninghouder van de Rabobank kan zonder kosten ook makkelijk lid worden. Van 5 tot 25 oktober kunnen alle Rabobank-leden een stem uitbrengen. Helpt u mee?

Zie voor meer informatie en om te stemmen de Rabobank-app of website (www.rabobank.nl/clubsupport).

Dus bent u lid van Rabobank Amstel en Vecht? vergeet dan niet op ons te stemmen!

Peter Overdijk, voorzitter
Marc van Lammeren, secretaris

Monique de Bruin, penningmeester
Vincent Blom, bestuurslid

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Geweldige Open Monumentendag!

Open Monumentendag op 13 september was een groot succes. Bezoekers konden zelfstandig een eenrichtingsroute door de kerk lopen en met behulp van QR-codes informatieve filmpjes bekijken. We hebben hier veel complimenten voor ontvangen. Daarnaast was Saartjes terras bij de oude keuken in de pastorie geopend. Alle cake met aardbeien was aan het eind van de middag op! Bedankt vrijwilligers en bezoekers!



Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl