

Urbanes – Klanken



nummer 521

april 2021



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,



Licht is wat we zien aan de horizon... We staan aan de vooravond van de Goede Week, een bijzondere tijd waarin we het lijden, het sterven en vooral de verrijzenis van onze lieve Heer gedenken. Met al waar dit voor staat. Het is de tijd van hoop, start van een nieuw begin, uitzicht op beter, licht aan het eind van die lange, donkere tunnel. Een feest welke overigens niet alleen binnen het Christendom wordt gevierd. Ook bij andere volkeren zijn/waren verbluffende overeenkomsten te zien: de joden (Pesach, de herdenking van de uittocht uit Egypte en bevrijding uit de slavernij), Germanen (rondragen van een meiboom met haantje in top ter verwelkoming van het licht, onze Palmpasenstok) en Kelten (Beltane ritueel waarbij vee tussen vreugdevuren door werd geleid, onze Paasvuren) vierden op hun manier het feest van leven en vruchtbaarheid. Licht als

symbool voor 'het komt goed', 'een betere toekomst lonkt'. Dat was toen en dat is nu nog steeds zo. Het is de tijd dat we samen weer vooruitkijken, samen de nieuwe start maken en deze uitdaging samen vol vertrouwen aangaan. Ook dat was toen en nu nog steeds zo! Dus laten we de ellende van corona, de eenzaamheid, de lichamelijke en geestelijke moeilijkheden, de beperkingen, de spanningen in en rondom gezin en werk



die ons de afgelopen tijd hebben geplaagd achter ons laten en vol goede moed de toekomst, het licht van hoop, tegemoet treden. Het is de hoogste tijd! Heeft u ook zo'n zin in het Paasfeest...?!!!



We beginnen de Goede Week met Palmzondag. Bij uitstek het moment dat onze jongsten van zich laten zien. Traditiegetrouw laten zij dan de Palmpasestokken zien welke ze samen met team Elly op de Kinderclub! hebben gemaakt. In processie lopen ze dan met hun Palmpasestok in een bonte stoet door de kerk, waarmee ze symbolisch het licht verwelkomen. Mooi om te zien, bijzonder om mee te maken!

Uiteraard staan er meer vieringen in de planning voor de Goede Week! Daarvoor verwijzen we u graag naar het rooster verderop in deze Urbanesklanken. Op het moment van het schrijven van dit voorwoord was het echter nog niet geheel duidelijk hoe de maatregelen rondom Corona en de avondklok eruit gaan zien, het rooster geeft de laatste stand van zaken weer. Houdt u alstublieft ook de website in de gaten (www.urbanusparochienes.nl) voor de wijzigingen op het allerlaatste moment na 20 maart, want dan zijn de bijdragen van de Urbanesklanken ingeleverd bij Agnes die deze dan afdruckt en wijzigingen niet meer mogelijk zijn op papier. We gaan er mooie en gedenkwaardige vieringen van maken!!!

Over licht gesproken... Op maandagavond 04 maart is het u misschien wel opgevallen dat het licht welke de kerktoren elke avond aanschijnt, dit keer er iets anders uitzag... Onder aanvoering van uw parochieteam kwamen een afvaardiging van de dorpsraad en een speciaal lichtbureau samen om eens te kijken naar de mogelijkheden om de schijnwerpers én duurzamer én multifunctioneler te maken. Het initiatief, mede afkomstig vanuit de dorpsraad, zou door het gebruik van Led-licht goedkoper en, d.m.v. kleur, meer afgestemd kunnen worden op speciale momenten door het jaar. (Overigens gaan

we daarbij niet overdrijven door elke dag een andere kleur toe te passen, het blijft tenslotte speciaal). Denkt u daarbij aan bv. Pasen, Allerzielen, Kerstmis, maar ook landelijke (feest)dagen zoals Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag. En wat dacht u van Kerst aan de Amstel en andere evenementen door de stichting Vrienden, of het dorpsfeest? Het zal de kerk nog meer in



het middelpunt zetten, zichtbaar tot ver in de wijde omtrek en daarmee tegelijkertijd ook voor verbinding zorgen tussen kerk en omgeving. Het kerkgebouw als missionair baken in het landschap. Prachtig! De kosten worden deels voor rekening genomen door de dorpsraad, de gemeente Amstelveen (en mogelijk) de Vrienden. Over de voortgang lichten we u uiteraard in...

Nog meer licht en toekomst! Op 06 april zal bij ons in de doopkapel de doopplechtigheid plaatsvinden van Amy Fontijn. In besloten kring worden dan de sacramenten van het doopsel door Rob Mascini aan haar toegediend. Groot feest en zeer bijzonder natuurlijk!! Als parochieteam vinden we het geweldig dat Amy toetreedt tot onze gemeenschap. Graag willen we Amy en haar ouders hierbij alvast van harte feliciteren! Overigens ontvingen we zeer recent nog een aanvraag voor een doopviering bij ons in de St.Urbanuskerk. Mooi hè, in het licht van Pasen zien we zo nieuw leven verschijnen in onze St.Urbanuskerk en gemeenschap.

Nog een bijzonderheid vanuit onze jongerengroep. Deze zag onlangs, onder aanvoering van Maicah Verheggen, het licht. Zij willen graag ook iets toevoegen aan de gezinsvieringen, bekeken vanuit hun eigen idee en visie zoals zij Kerk ervaren. Onlangs vond de eerste bijeenkomst plaats op de pastorie,

waarbij 'Klein Urbanus' het daglicht zag. Heel bijzonder en we zijn er als parochieteam uiteraard beretrots op dat zo'n initiatief uit de eigen gelederen is ontstaan. Het geeft hoop en uitzicht op een mooie, betrokken toekomst! Verderop in deze Klanken kunt u een bijdrage van hen tegemoet zien.



Hoe verenigd we zijn als parochie werd ook onlangs weer duidelijk toen er een ongelukje plaatsvond op ons kerkhof 'Vreedenhof'. De harde storm zorgde voor blijkbaar voldoende krachten op het kruismonument bij het priestergraf waardoor het gietijzeren Christusbeeld van het kruis kwam. Het gaf ons wel een brok in de keel... Gelukkig zonder verdere schade aan te richten aan persoon of omgeving. Met vereende krachten werd uiteindelijk het beeld weggevoerd voor de nodige herstelwerkzaamheden.

Het terugplaatsen zal geen lichtzinnig werkje worden, gezien het gewicht. Maar ook dat is een klus die onze vrijwilligers met enthousiasme en kundigheid zullen klaren, zo is de ervaring. Dank aan allen voor het oppakken van deze klus!! Bovenstaande schept gelijk de mogelijkheid voor ons om aan u de nieuwe beheerder van het kerkhof 'Vreedenhof' aan u te introduceren: dhr. Rinus Verheggen. Uiteraard zijn we zeer verheugd dat hij deze taak op zich wil nemen, naast het voorzitterschap van de St.Barbara-vereniging. We wensen hem hierbij veel succes in zijn nieuwe functie. Daarbij zal Frank Wesselingh hem blijven assisteren, zoals hij ook deed bij zijn vader, de vorige beheerder van het kerkhof. Gelijk werk aan de winkel, zo blijkt uit bovenstaande. Mocht u contact willen zoeken met Rinus, aangaande het kerkhof of zaken betreffende St.Barbara: zijn contactgegevens vindt u bij de

parochiegegevens aan de binnenkant van de kافت van deze Urbanesklanken.

Hebben we nóg een goed bericht voor u: de Bisschoppelijke Machtiging voor de werken aan de glas in lood ramen rondom het priesterkoor is binnen! Oftewel, binnenkort werk in uitvoering! We zijn in overleg wanneer we precies gaan starten, afhankelijk van de capaciteit bij het glasatelier en de aannemer. Daarmee wordt opnieuw een noodzakelijk stuk onderhoud aan ons prachtige Rijksmonument volbracht.

Als gemeenschap het licht van Pasen tegemoet, een tijd van hoop en uitzicht op beter, mooier, méér samen. We zijn er allemaal aan toe, gezamenlijk gaan we het ook waarmaken. We wensen u en uw dierbaren een mooi en gedenkwaardig Paasfeest toe.

Graag tot de Urbanesklanken van mei,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Beste parochianen,

Nu Pasen nadert en wij met blijdschap van de lente gaan genieten wil ik jullie een inspirerend en mooi waargebeurd verhaal vertellen, dat ik via priester-collega's heb gehoord.

Het gaat over een pastoor van een klein dorp in Spanje aan wie werd gevraagd of een kind met een verstandelijke beperking zijn misdienaar kon worden. Het kind heet Gabriel. De eerste keer dat Gabriel ingeroosterd werd was de pastoor vergeten hem in te lichten over hoe en wat. Daarom zei hij op het laatste moment voor de viering tegen hem: "Gabriel, je moet alles doen wat ik doe, oké...?"



Gabriel nam die woorden heel letterlijk over. Toen de pastoor naar het altaar liep om het te kussen, gaf ook Gabriel het altaar een dikke kus. De pastoor moest lachen en de viering ging door.

Aan het eind van de viering vertelde hij aan Gabriel wat hij wel en niet moest doen en dat de priester de enige was die het altaar mocht kussen. Gabriel begreep niet waarom hij het altaar niet mocht kussen en vroeg

met nadruk: "Kom op, ik wil het ook kussen...". De pastoor zei uiteindelijk dat hij het voor allebei zou doen. Het leek dat Gabriel de oplossing goed vond.

De volgende zondag, toen zij met de viering begonnen waren en de priester het altaar ging kussen, legde Gabriel zijn wang

op het altaar en bleef zo enige tijd daar met een grote glimlach op zijn gezicht.

De pastoor dacht dat Gabriel zich had vergist, en aan het eind van de mis zei hij: "Gabriel, ik had je gezegd dat jij het altaar niet hoefde te kussen. Maar nu heb je helemaal je wang daarop gelegd. Wat mag dat betekenen? Gabriel zei: "Pastoor, ik heb hem niet gekust, HIJ heeft mij gekust..."

De pastoor herhaalde: "Gabriel, neem mij niet in de maling..." Maar het kind antwoordde: "Echt, HIJ heeft me gekust!!!".

Toen begreep de pastoor dat het kind het meende. En hij werd bijna jaloers op de eenvoud en de tederheid van het kind.

Toen alle mensen weggingen en de kerk leeg was, ging hij naast het tabernakel knielen en bad tot Jezus: "Heer... kus me zoals U Gabriel hebt gekust!".

Zo leerde de priester voor eens en voor altijd dat hij, voor hij het altaar van Christus kust zelf in zijn hart door Jezus gekust wil worden!

Dit klein verhaal herinnerde me aan de woorden van Jezus: "jij moet een kind zijn om in het koninkrijk van God binnen te komen". Mijn paaswens is dat wij allemaal leren om kinderen te worden, om de liefde van God met de eenvoud van Gabriel te mogen ervaren.

Pastoor Marco

Misintenties, weekend 3 en 4 april, Pasen

Kees Fontijn

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden ouders Pronk-Koeleman

Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu

Ria van Braak-van Rijn

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Marcel van Amsterdam

Martin Groen

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Piet van Rijn

Sjaak van Tol

Theo van den Bosch

Oud-koster Theo van Schaik

Theo Zeinstra

Matilde Mascini

Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, weekend 10 en 11 april

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Trea Fontijn

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Dorus Schrama

Nico de Jong

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Uit dankbaarheid
Matilde Mascini

Misintenties, weekend 17 en 18 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dave de Laat
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Jo Timmermans - jaarmis
Theo van den Bosch
Voor sterkte voor de zorg
Matilde Mascini
Kees Fontijn
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Theo de Dood
Trea Fontijn

Misintenties, weekend 24 en 25 april

Antoon Dorrestijn en overleden ouders
Dorus Schrama
Nico de Jong
Nicolaas Nieuwendijk
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden familie Zeinstra-Rijpma
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Wies Hogeveen-Janmaat
Matilde Mascini
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Activiteitenoverzicht april 2021

datum:	tijd:	begeleid:	soort viering:	voorganger:
do.1 apr.	-	-	Witte Donderdag – geen viering	
vr.2 apr.	15:00 u	-	kruiswegviering	Marino den Haan
za 3 apr.	20:30 u	John-Joop	Paaswake, Eucharistieviering	Pastoor Adolfs
za.3 apr.	19:00 u	-	Tevens online vanuit Aalsmeer via: https://youtu.be/ELjggrZv8l8	
zo.4 apr.	09:30 u	John-Joop	Paaszondag, Eucharistieviering	
ma.5 apr.	10:00 u	John-Joop	2e Paasdag, Gezinsviering	Elly van Rooden
ma.5 apr.	09:30 u	-	Tevens online vanuit Aalsmeer via: https://youtu.be/RxX7TF6SA0w	
za.10 apr.	19:00 u	Maurice	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.11 apr.	09:30 u	Hans	Eucharistieviering	
za.17 apr.	19:00 u	Maurice	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.18 apr.	09:30 u	Cockie	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
do.22 apr.	15:30 u		Kinderclub! Thema: de goede Herder	
za.24 apr.	19:00 u	Joop/John	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.25 apr.	09:30 u	Hans	Eucharistieviering	

zang:	organist:	lector:	misdienaar	koster:
				-
				Maurice/Joop
Peter Overdijk	Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Cock en Ab	Huub/John
St.Cecilia	Peter Overdijk	John/Maurice Fontijn	Cock, Anne, Maayke	Huub
Peter Overdijk	Peter Overdijk	Kinderen	Cock, Matthijs, Jeroen	John
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Cock/Cilia V., Maicah	Huub
	Peter Overdijk	Maurice Fontijn		Maurice/John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		Joop/John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	John/Cock, Jill	Huub

Cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Donderdag 1 april	geen viering	19.00u Eucharistieviering	geen viering	19.00u Eucharistieviering
Vrijdag 2 april		19.00u Eucharistieviering	15.00u Kruisweg Elly	15.00u Kruisweg 19.00u zingen rond het lijden
Zaterdag 3 april	19.00u Eucharistieviering	19.00u Eucharistieviering	online vanuit Aalsmeer	online vanuit Aalsmeer
Zondag 4 april	geen viering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Maandag 5 april	Eucharistieviering	Eucharistieviering	geen viering	geen viering
Zondag 11 april	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Jeroen Hoekstra	Eucharistieviering
Zondag 18 april	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Rob Mascini	Woord- en communieviering Rob Mascini
Zondag 25 april	Woord- en communieviering Rob Mascini	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen



VIERINGEN VAN DE GOEDE WEEK 2021

	Palmzondag	Witte Donderdag	Goede Vrijdag	Paaswake	1 ^{ste} Paasdag	2 ^{de} Paasdag
Aalsmeer	9.30 Gezinsviering met Eucharistie	9.30 Eucharistie met Eucharistie	14.30 Kruisweg 19.30 Oecumenische viering	19.00 Paaswake (regionaal uitgezonden)		9.30 Eucharistie
De Kwakel	9.30 Eucharistie 15.00 Stabat Mater		15.00 Kruisweg Muziek: gemengd koor		9.30 Eucharistie	
Kudelstaart	11.00 Gezinsviering met Eucharistie	19.00 Eucharistie (regionaal uitgezonden)	15.00 Kruisweg 19.00 Zingen rond het lijden		11.00 Eucharistie	
Nes old Amstel	9.30 woord & Communie viering		15.00 Kruisweg	20.30 Paaswake	9.30 Eucharistie	10.00 Gezinsviering met Woord & Communie viering
Uithoorn	11.00 Eucharistie	19.00 Eucharistie	15.00 Kruisweg 19.00 Viering van de passie van O.L.H.	19.00 Paaswake	11.00 Gezinsviering met Eucharistie	11.00 Eucharistie

Witzendingen:

Aalsmeer - Paaswake: <https://youtu.be/ELjggZv818> Tweede Paasdag: <https://youtu.be/RxX7TF6SA0w>

De Kwakel - www.kerkroep.nl

Kudelstaart - <http://rkkerkudelstaart.nl>



Collectes

De gekleurde ritselfollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het Paas- weekend van 3 t/m 5 april.

U kunt uw Vastenakje deponeren in de grote kist achter in de kerk. De Vastenactie wordt afgesloten met de collecte in de Paaswake. Indien de Paaswake ivm de avondklok geen doorgang kan vinden, wordt de Vastenactie afgesloten met de collecte op de eerste Paasdag.

Opbrengst collectes

weekend 27 + 28 februari	365,20
weekend 06 + 07 maart	301,50
weekend 13 + 14 maart	217,50
weekend 20 + 21 maart	216,45

Vastenactie

Gebrek aan scholing is een enorm probleem voor jonge mensen. Het is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren in Zambia hebben hierdoor maar weinig kans om zich te ontwikkelen. Met uw bijdrage aan de Vastenactie kunnen we jonge mensen in Zambia helpen hun leven op te bouwen. De Vastenactie steunt de zusters van het Heilig Hart die zorgen dat jonge mensen naar school gaan, een studie kunnen volgen en hun diploma halen. Deze jonge mensen kunnen daarna, als zij volwassen zijn, in hun eigen levensonderhoud voorzien en vaak hele familie's uit de armoede verlossen. U leest het goed: met uw (kleine) bijdrage helpt u uw medemens te werken aan een betere toekomst.

Uw gift maakt voor hen " een levensgroot verschil " .

Bankrek: NL21 INGB 0000 005850

Zie ook: www.vastenactie.nl

Communie voor hen die aan huis gebonden zijn

Als u de communie graag thuis wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt wanneer het mogelijk is de communie thuis te ontvangen.

Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek

Wij vragen u om de ingestelde regels strikt na te leven door:

Bij binnenkomst in de kerk een mondkapje te dragen, uw handen te ontsmetten, de instructies van de corona- begeleiders strikt op te volgen. Door plaats te nemen in de daartoe gekenmerkte banken. Op de zitplaatsen van deze banken is een merkteken aangebracht. Wilt u bij het plaatsnemen in de banken eraan denken om vanaf het middenpad het eerste deel vrij te laten en pas ná de markering te gaan zitten?

Op uw plaats aangekomen mag het mondkapje af. Het is niet toegestaan u vrijelijk door de kerk te verplaatsen nadat u uw zitplaats heeft ingenomen. Het is ook niet toegestaan om met de gezangen mee te zingen.

De communie uitreiking

De communie uitreiking vindt plaats op dezelfde wijze zoals u de afgelopen periode gewend bent. Volg hierbij de aanwijzingen die door de coronabegeleider worden gegeven. Blijf bij het ter communiegaan svp het mondkapje dragen en houd 1½ meter afstand. Neem de aan u overhandigde hostie mee naar uw zitplaats, op uw zitplaats aangekomen mag het mondkapje af en kunt u de hostie nuttigen.

Het verlaten van de kerk

Het verlaten van de kerk zal vanaf de achterste banken plaatsvinden. De coronabegeleider zal de volgorde per bank aangeven. U wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen. Het is niet toegestaan, om de tegen de uitgaande stroom in, de kerk weer in te lopen.

Koffiedrinken op de pastorie

- Gedurende de gehele lockdown-periode is het niet toegestaan elkaar voor koffiebijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie. Wij vertrouwen erop dat u, ivm de gezondheid van ons allen, de hier bovenvermelde regels in acht zult nemen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Uw parochieteam

Ter inspiratie

Wanneer je met kinderen op weg gaat is één van de eerste vragen: zijn we er al? Ook al heb je duidelijk gemaakt dat het best een lange reis wordt en best een lange tijd gaat duren, klinkt het vaak al na vijf minuten: *zijn we er al?* Want kinderen hebben nog geen goed tijdsgevoel. En dat is geen fijn gevoel, dat geeft zelfs een onbehaaglijk gevoel.



Een gevoel wat wij absoluut zullen kennen en herkennen, zeker in de situatie waarin we zijn aangeland met de coronapandemie. De eerste inentingen werden met grote opluchting uitgebreid in beeld gebracht en niet ten onrechte. Er was een unieke prestatie geleverd door wetenschappers, die wereldwijd samenwerkten om in een recordtijd goede vaccins te ontwikkelen. Er is licht aan het einde van de tunnel. Maar de vraag of we er daarmee zijn blijft mooi nog onbeantwoord!

De tunnel is heel wat langer dan we hadden gehoopt en het duurt langer dan we hadden gedacht. We zijn er echt nog niet en dan wordt het moeilijk. En: komt het erop aan.

Kinderen geef je dan wat handreikingen om het goed vol te houden:
Wie ziet de meeste gele auto's; Ik zie ik zie, wat jij niet ziet; een
potje met vet.....

Voor de tijd van het liturgisch jaar waarin we zijn aangeland – de
Veertigdagentijd – geeft theoloog Kees Harte ons ook handreikingen
om het goed vol te houden:

TIEN TIPS VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

1. Hopen kost hetzelfde als wanhopen, het levert alleen meer op.
2. Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.
3. Als je vreugde wil vermenigvuldigen moet je haar delen.
4. Sla zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes kun je ze aan.
5. Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
6. Moed groeit door te durven, vrees door uit te stellen.
7. Schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen.
8. Wat je aanpakt valt mee, je uitstelt weegt zwaar.
9. De vraag is niet: wat moet ik geven? Maar: wat mag ik overhouden?
10. Overdrijf je zorgen niet. Veel drijft over!

Hiermee brengen we wellicht al wat licht in de tunnel, ook al zijn we
d'r nog niet! Zodat het licht – wellicht onverwacht – zal doorbreken

Elly van Rooden.



Van

Je zal het maar te horen krijgen: Uw dochter is zeer ernstig ziek. Dit ontstellende bericht ontvingen Rob Mascini en zijn vrouw Hubertha over hun dochter Matilde. Velen van ons kunnen zich niet eens voorstellen hoe met zo'n bericht om te gaan of hoe dit te verwerken. Machteloosheid, verdriet, maar er ook moeten zijn voor je dochter, wat een opgave. Rob deelde dit met onze gemeenschap toen hij bij ons vooringing, het liet een diepe indruk achter bij de aanwezige parochianen. Iedereen die Rob en zijn vrouw kent weet dat zij al het mogelijke hebben gedaan voor haar in deze ongelijke strijd. Onlangs ontvingen we het toch nog onverwachte, trieste bericht van Rob zelf dat Matilde was heengegaan. Hij vroeg of we als gemeenschap voor haar wilden bidden, wat we, naast het ontsteken van een gedachteniskaarsje, uiteraard hebben gedaan. Beste Hubertha en Rob, namens de parochie wensen we jullie kracht en steun toe bij het dragen en verwerken van dit enorme verlies. Haar naam draagt een speciale betekenis in zich: "Kracht in strijd". Dat ze dit aan jullie, naast alle mooie herinneringen die blijven, mee mag geven. Wilt u Hubertha en Rob een hart onder de riem steken door een kaartje te sturen? Het zal zeker worden gewaardeerd! U kunt deze sturen naar: Colijnstraat 3, 2134 LP Hoofddorp.

Uw parochieteam.

Beste parochianen,

Ik was blij verrast toen in de Urbanusklanken een oproep zag mij een kaartje te sturen.

U heeft aan die oproep gehoor gegeven en ik ontving van u vele mooie kaarten met evenzoveel mooie woorden.

Het heeft mij zeer geroerd en ik ben er dankbaar voor.

Hartelijk dank en het ga u goed.

Rinus Lagerberg



Nieuws van Klein Urbanus! Logo van onze groep volgt nog!!



Hallo allemaal

Ik ben Jill

Op de scouting heb ik met lootjes heel veel eieren gewonnen

En ik weet dat mijn oma daarvoor een heel lekker recept heeft voor Pasen

Ik ben naar haar toe gegaan en we hebben het toen samen gemaakt.

Voor 4 personen

5 eieren

Die je 5 min laat koken

Daarna ga je ze pellen en snijd je ze in kleine stukjes op een bord

Dan doe je er peper, zout en een klein gesneden augurkje in en mayonaise

En dan prakken maar!!!!

Heerlijk om het in rookvlees te rollen of op stokbrood.

Het zou leuk zijn als jullie het ook zouden proberen

Eet smakelijk

En voor jullie allemaal fijne paasdagen.

Groetjes van Jill!





Moed om te danken, om te vertrouwen
Moed om te breken en moed om te bouwen
Moed om te blijven, moed om te gaan
Moed om te vallen, en weer op te staan.
Moed om te dansen, moed om te leven
Moed om te dromen en moed om te zweven
Moed om te bidden, om te verlangen
Moed om te geven en te ontvangen.
Ik wens je..... moed!

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448



Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag, inclusief jaarrekening en de verklaring van de kascommissie staan gepubliceerd op onze website. Wij nodigen u van harte uit deze op onze website te lezen. Als gevolg van de corona-pandemie was 2020 voor een jaar van beperkingen, maar ook van kansen. Diverse geplande activiteiten konden geen doorgang vinden, aan de andere kant bleek onze kerstveiling een enorm succes.

Ons vermogen is in 2020 met bijna 40.000 euro gegroeid. Een mooi resultaat wat we willen besteden aan het onderhoud van de glas in lood ramen van het priesterkoor.

Wij danken de kascommissie; Rinus van 't Schip en Ab Rijnbeek voor hun inzet en natuurlijk alle gulle donateurs die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt!

Fiscale aftrek 2020 gewijzigd

Met ingang van dit jaar zijn de fiscale mogelijkheden rondom het schenken aan goede doelen, zoals onze stichting, iets gewijzigd. Wie voor de inkomstenbelasting in het hoogste tarief (49,50%) valt kan in 2020 nog maximaal 43% van de gedane gift terugkrijgen. Meer informatie over fiscale aftrek; zie onze website.

Peter Overdijk, voorzitter
Marc van Lammeren, secretaris

Monique de Bruin, penningmeester
Vincent Blom, bestuurslid

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00
