



Urbanes – Klanken



nummer 462

december 2015



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini 0297-727098
Pastoor H.Rivas Franco 0297-727098
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592
Pastoraal werker J.Hoekstra

Parochiebestuur

Pastoor S.Marcantognini voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl

C. Stevens secretaris
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum penningmeester
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com

Beste medeparochianen,

De inkt van het vorige voorwoord was nog maar net droog. Daarin werd geschreven over oorlog, onrust, angst en crisis in de wereld waarin onschuldige mensen het slachtoffer zijn en van huis en haard worden verdreven om te kunnen overleven. Voor ons leek deze ellende altijd ver weg, waarbij we hooguit werden geconfronteerd met de gevolgen van deze verschrikkingen. Asielzoekers die naar het rijke Westen trokken op zoek naar veiligheid voor zichzelf en familie. Een beetje een ver-van-ons-bed-show. En dan ineens is er Parijs, 13 november.

en verderf in een Westerse blijkt ineens ziet het op de over het schieten: de



Terreur, dood de straten van hoofdstad. Het heel dichtbij. Je beelden die tvscherm mensen zijn

angstig, voelen zich bedreigd, schrikken van het minste of geringste. De zekerheden waar we van uit gingen, zoals veiligheid en orde, maar ook het bestaansrecht en de verworvenheden van onze huidige, moderne maatschappij, blijken ineens niet zo standvastig en vanzelfsprekend. Het is duidelijk: dit is té dichtbij!

Vanuit de politiek wordt ferme taal geuit: 'We laten ons niet intimideren', 'We hechten aan onze manier van leven en blijven dit zo doen' tot 'We zullen deze misdaden vergelden' of 'We gaan deze terreurbeweging wegvagen'. Robuuste, noodzakelijke taal om standvastigheid en daadkracht uit te stralen met als doel de mensen weer vertrouwen te geven in haar leiders. Een automatische, logische reactie, maar hoe zit het met de menselijke normen en waarden die vergeten worden in al deze duisternis en geweld?

Ondertussen, terwijl naarstig naar de daders wordt gezocht, zoeken de mensen steun en troost bij elkaar in de straten en op pleinen en worden er daarnaast vele kaarsen aangestoken. Men heeft er overduidelijk behoefte aan, deze uitingen van menselijkheid en medeleven naar elkaar, ondanks dat men vaak wildvreemden zijn van elkaar. In onze moderne tijd waarin individualisering, modernisering en globalisering de regel en dagelijkse praktijk zijn, blijkt er ineens behoefte te zijn om in deze tijden van angst, nood en wanhoop, als mens een schuilhaven en ankerplaats te vinden. Op zoek naar de waarden die er écht toe doen. Bij elkaar, als mens, zoekend naar houvast en vaste bodem. Het gaat niet om geld, i-pad of andere luxe. Het gaat om de menselijke waarden en hoe we daar samen mee omgaan.

Het zijn deze waarden die we telkenmale voorgespiegeld krijgen als we samenkomen in onze kerk. Daar is hier vaker over geschreven: Liefde, menselijkheid, naastenliefde, vergevingsgezindheid, licht en vrede... Het is ons ruim 2000 jaar geleden al duidelijk gemaakt middels de geboorte van het Kind in een stal hoe wij als mens altijd naast, met en voor elkaar zouden moeten bestaan in de maatschappij. Blijkt ook nu weer dat we deze zo mooie waarden als ondergrond steeds, ondanks alle rijkdom en verworvenheden, keihard nodig hebben in onze maatschappij en dagelijkse leven.



En dat is waar dit voorwoord ook eigenlijk vanaf het begin over had moeten gaan: Kerst, het geboren Kind en datgeen we daarmee herdenken en vieren. Wereldwijd en binnen onze parochie. In het verleden, in de toekomst en zeker in 2015. Een van de mooiste feesten in ons geloof; we gaan het dan ook groots vieren! Natuurlijk middels de verschillende vieringen in de

aanloop naar en tijdens de kerstdagen. Daarnaast gaan we dit jaar flink uitpakken met iets geheel nieuws...

In samenwerking met stichting Vrienden van de Urbanuskerk zal er een 'event' georganiseerd gaan worden, genaamd:

"Kerst aan de Amstel"



Een evenement welke binnen én buiten de kerk zal plaatsvinden op zaterdag 19 en zondag 20 december a.s. waarbij aan alles wordt gedacht. Het belooft een ware traktatie te worden voor jong



en oud, voor Nessers, door Nessers, een ware verwennerij voor alle zintuigen. Denk aan: hardvuren, marshmallows, gezelligheid, snert, kerstbomen, glühwein, poffertjes, 100+1 kerststallen, verkleedpartijen, een loslopende fotograaf, het kerckebos waar sprookjes bestaan..., en vooral sfeer, héél veel sfeer! En dat is nog maar op zaterdag. Zondag zal er een nog niet eerder vertoonde muzikale happening plaatsvinden waarover u nog lang zult napraten... We verklappen nog niet alles, komt langs, samen met vrienden, kinderen en kennissen en u zult het beleven!!

Om alvast in de sfeer te komen kunt u de speciale flyer op onze site www.urbanusparochien.nl bekijken. We rekenen op een grote opkomst. De baten van dit bijzondere event zal door de Vrienden worden ingezet voor onderhoud aan de doopkapel in de kerk, zodat deze weer met al haar pracht in gebruik genomen kan worden.

Er staat meer op het programma deze maand in aanloop naar het event en het Kerstfeest. Op 03 december staat bij de Kinderclub! eerst Sint Nicolaas centraal. Daarna zal er op 17 december in alle hevigheid Kerst-geknutseld gaan worden. Een goede voorbereiding om daarna maximaal uit te kunnen blinken tijdens het daar opvolgende Kerst-event. Op 19 en 20, tijdens het evenement, zijn er ter bezichting weer vele kerstallen opgesteld in de kerk. Ook op 26 en 27 december kunt u deze komen bewonderen. Telkens zal de geur van warme chocolademelk en glühwein u daarbij opwachten. Komt dat zien, ruiken en proeven!

Kerst: een indringende boodschap van vrede en licht op aarde welke feestelijk gevierd wordt mét elkaar, bestemd vóór elkaar. We laten, ondanks alle duister om ons heen, ons er niet door weerhouden deze boodschap te blijven vieren. We hebben haar simpelweg nodig.

Als parochieteam wensen we u en uw dierbaren een vrede- en liefdevol Kerstfeest toe vol licht, en aansluitend een voorspoedig en gezond 2016 waarin we elkaar weer regelmatig hopen te ontmoeten in en rondom onze St.Urbanuskerk.

Graag tot de Urbanesklanken van januari,

Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.



*Openingstijden kerstallentoonstelling:
op 19 en 20 december tijdens Kerst aan de Amstel,
op 26 dec. van 11-16 uur, en op 27 december en 2 januari van 13-16 uur.*

Misintenties, zaterdag 5 december, 19.00 uur
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 6 december, 09.30 uur
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Piet van Rijn
Lien Bouwman-Leurs
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Adrianus Huyskes
Martin Groen

Misintenties, zaterdag 12 december, 19.00 uur

Kees Fontijn

Pater Kees Veltman

Misintenties, zondag 13 december, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Kors van Rijn

Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie

Voor kracht bij een ziekbed

Uit dankbaarheid

Toos Wesselingh en overleden familie – jaarmis

Joanna van Oostveen

Maria Brozius-van den Berg

Overleden ouders Nel en Piet de Dood-Oudshoorn

Zaterdag 19 december, geen dienst ivm Kerst aan de Amstel

Misintenties, zondag 20 december, 09.30 uur

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Dorus Schrama

Dave de Laat

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden familie Mesman-van der Laan

Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Misintenties, donderdag 24 december, Kerstavond, 20.00 uur

Overleden familie Fontijn-van Diemen

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Herman Fontijn

Overleden familie Van den Berg-Blom

Overleden familie Fronik-Hartsing

Ben en Brenda Overes

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koeleman en overleden familie

Maria Brozius-van den Berg

Martin Groen

Jo Venes-van Tol

Peet en Greet van Tol en overleden zoon Matthieu

Frits van Rijn

Cees Stolwijk

Emil Walraven

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Afke Zonderland-Andringa

Gerardus Overwater

Overleden ouders Van der Kroon-van der Lugt

Marcel van Amsterdam

Pater Kees Veltman
Johannes en Anna Goossens-Gouwerak
Nico de Jong
Kors van Rijn
Kees Fontijn

Vrijdag 25 december, 1^e Kerstdag, 10.00 uur

Overleden ouders Wesselingh-de Rijk en overleden familie

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie

Klaas Zwartendijk

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Sjaak van Tol

Joanna van Oostveen

Overleden ouders Nel en Piet de Dood-Oudshoorn

Overledenen van de familie Schrama

Edwin Houtkamp

Martin Groen

Ans Schouten-van Groeningen – jaarmis

Emil Walraven

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Overleden familie Baas-Oudshoorn

Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu

Lien Bouwman-Leurs

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Jan Andriessen

Piet van Rijn

Anneke de Koning-Holleboom

Misintenties, zaterdag 26 december, 2^e Kerstdag, 10.00 uur

Voor vrede in de wereld

Emil Walraven

Kees Fontijn

Jan Andriessen

Misintenties, zondag 27 december, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koelman en overleden familie

Simon Zwartendijk

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Activiteitenoverzicht december 2015

datum	tijd	soort viering	voorganger
do. 3 dec.	15.30 u	Kinderclub: "St. Nicolaas is in het land"	
za. 5 dec.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 6 dec.	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly v. Rooden
do. 10 dec.	15:30 u	1e bijeenkomst Communicantjes	
za. 12 dec.	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 13 dec.	09:30 u	Euch. Viering	
do. 17 dec.	15:30 u	Kerst-knutselmiddag voor alle kinderen	
za. 19 dec.		Geen dienst ivm evenement : "KERST aan de AMSTEL". St.Urbanus en omgeving in Kerststeden, zie de website voor details.	
zo. 20 dec.	09:30 u	Euch. Viering	
zo. 20 dec.	14:15 u	Evenement: "KERST aan de AMSTEL". Kerstconcert met harmonieorkest St. Aemiliaan uit Kerkrade. Zie de website voor details.	
do. 24 dec.	20:00 u	Euch. Viering - Kerstnachtmis	Pater J. de Jong
vrij. 25 dec.	10:00 u	Euch. Viering 1e Kerstdag	Pater J. de Jong
za. 26 dec.	10:00 u	2e Kerstdag Kinder/Familiedienst	Marino den Haan
zo. 27 dec.	09:30 u	Euch. Viering (Feest vd Heilige Familie)	
do. 31 dec.	-	Geen viering	
vrij. 1 jan.	11:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly v. Rooden

19/20/26/27 december en 2 januari:
Kerststeden-tentoonstelling. Zie blz 6 voor openingstijden.

zang	organist	lector	misdienaars
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
samenzang	Peter Overdijk	Paul Goossens	
samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas	Cilia Krak	Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab en Cock
St. Cecilia	Niek Baas	Paul Goossens	Anne, Maayke + alle misdienaars
St. Cecilia	Niek Baas	Casper Stevens	Casper Stevens
Samenzang	Peter Overdijk	kinderen	
Samenzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab en Cock
St. Cecilia	Niek Baas		

Overzicht activiteiten in het cluster

	O.L.V. van de Berg Carmel Aalsmeer zo. 9.30 uur	Emmausparochie Uithoorn za. 19.00u. / zo. 11.00 uur Woord- en gebedsviering o.i.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel zo. 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudeistaart zo. 9.30 uur
zat 5 dec		Woord- en gebedsviering o.i.v. parochianen		
zon 6 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Felicitieren diaken J.Hoekstra
zat 12 dec		Woord- en gebedsviering o.i.v. parochianen		
zon 13 dec	Woord- en Communieviering o.i.v. dopgroep en J.Hoekstra	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering	Eucharistieviering
zat 19 dec		Woord- en gebedsviering o.i.v. parochianen		
zon 20 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering
do 24 dec kerstavond	19.00u. Woord en gebedsviering o.i.v. parochianen 22.30u. Eucharistieviering met Karmelkoor	18.30u. Woord- en gebedsviering o.i.v. parochianen 21.00u. Eucharistieviering	18.30u. Woord- en Communieviering 20.30u. Eucharistieviering	17.00u. Kindje wiegen 19.00u. Dop-viering 21.00u. Eucharistieviering
vrij 25 dec 1e kerstdag	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Viering o.i.v. parochianen met gelegenheidskoor
zat 26 dec 2e kerstdag		Eucharistieviering		
zon 27 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering	Eucharistieviering
don 31 dec oudjaar	19.00u. Woord en gebedsviering o.i.v. parochianen	17.00u. Woord en gebedsviering		
vrij 1 jan nieuwjaar		Eucharistieviering		

HEDEN IS U EEN REDDER GEBOREN

Hoeveel mensen weten nog wat wij met Kerstmis vieren? Elk jaar zijn er enquêtes en peilingen over deze vraag en dan hoor je dat de meeste mensen - elk jaar steeds meer - niet eens weten waar het over gaat met dit feest. Eén ding is zeker: Kerstmis wordt nog overal, tenminste in de westerse wereld, gevierd, dus ook bij ons. En ook al weten de meeste mensen niet meer wat wij met de Kerst vieren, wil dat nog niet zeggen dat het geen feest is. Men geeft er blijkbaar een andere inhoud aan: het feest van het licht, het feest van de familiebanden, het feest van de winter, enz. Vaak gaat het om een zoetig beeld van de Kerst; kennelijk een behoefte van ons mensen en wie weet, misschien doordat men ergens nog weet dat het om een pasgeboren baby gaat. Enfin, de mens heeft nu eenmaal dit soort “feestmomenten” nodig.

Maar waar gaat het om met Kerstmis? Wat vieren wij christenen? Wat heeft Kerstmis nog te zeggen voor de huidige mens, voor ieder van ons? De engelen in Betlehem zeggen tegen de herders: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2,11). Met Kerstmis vieren wij dat een Redder voor ons is geboren, iemand die ons komt redden! Wat?! Wacht even... Heb ik een redder nodig? Ik kan mezelf toch wel redden ondanks alle problemen en moeilijkheden van het leven? Gaat het dan zo slecht met mij dat ik een redder nodig heb? Nou ja, we mogen eigenlijk wel zeggen dat wij ons, in het algemeen gesproken, wel kunnen ‘redden’ in het dagelijks leven, maar toch is er iets waardoor wij ons ten diepste niet kunnen redden. Er is wel degelijk een probleem waar wij onmachtig tegenover staan. Dat is de zonde: het leven voor zichzelf. Leven alsof je uitsluitend voor jezelf op de wereld bent, de grootste bron van verdriet voor elke mens op aarde, ongeacht afkomst, achtergrond en eigenschappen. Jezus komt ons redden van dit gif dat het leven van de mens en zijn relaties op kleine en op grote schaal kapotmaakt. Het Kind van Betlehem is God die niet voor zichzelf kan leven omdat Hij liefde is. En de Liefde geeft zichzelf. Deze Liefde komt ons redden. Ook vandaag.

Zalig Kerstmis.

Pastoor Samuel

WOORD VAN DE PAUS

Elke ochtend viert paus Franciscus de eucharistie in de kapel van Huize Santa Marta, zijn verblijf in het Vaticaan. Dit is iets nieuws: het is voor het eerst dat elke dagelijkse eucharistieviering van de paus toegankelijk is voor een flinke groep gelovigen en voor de pers. Zo zijn inmiddels de dagelijkse homilieën van paus Franciscus wereldwijd heel beroemd geworden: zij geven ons een beeld van zijn gedachtengoed en zijn visie op Kerk en wereld. Hieronder een samenvatting van de homilie die hij gehouden heeft in de eucharistie op 23 oktober j.l.

De tijden doen wat ze dienen te doen: zij veranderen. De christenen moeten doen wat Christus wil: de tijden onderscheiden en zelf mee-veranderen maar dan wel in de zin van “standvastig blijven in de waarheid van het Evangelie”. Wat niet is toegestaan, dat is het rustige conformisme – het zich geruisloos aanpassen, waardoor men zich onbeweeglijk door de stroom van de tijd laat meevoeren.

De paus becommentarieert een gedeelte van de brief aan de Romeinen waarin sint Paulus “met veel kracht de vrijheid verkondigt die ons van de zonde redt”. Daarnaast is er het Evangelie waarin Jezus over “de tekenen van de tijd” spreekt en hij de huichelaars aanklaagt die de tekenen van de tijd wel kunnen lezen maar de tijd van de Mensenzoon niet herkennen. God heeft ons vrij geschapen en “om deze vrijheid te hebben, moeten wij ons openen voor de kracht van de Geest en goed begrijpen wat in en buiten ons gebeurt”. Hiertoe dient het “onderscheidingsvermogen”: “Wij hebben de vrijheid om wat buiten ons gebeurt te beoordelen. Maar om dit goed te kunnen doen, moeten wij een juist begrip hebben van wat er om ons heen gebeurt. Hoe kunnen wij dat doen? Hoe kan de Kerk de tekenen van de tijd verstaan? De tijden veranderen. Het is eigen aan de christelijke wijsheid de veranderingen te verstaan, de verschillende tijden te onderkennen en de tekenen van de tijd te begrijpen. Dat wil zeggen: wat betekent dit en wat betekent dat andere. En dit dan onderscheiden zonder angst, in vrijheid”.

Paus Franciscus erkent dat het niet “makkelijk” is, er zijn teveel invloeden van buitenaf die ook op de christenen inwerken en waardoor velen niets doen. “Onderscheiden is iets wat wij normaal gesproken niet doen: wij conformeren ons, wij stellen onszelf gerust door te zeggen ‘men zegt dat, ik heb gehoord dat, men vertelde mij dat, ik heb gelezen dat...’. Zo blijft het rustig in ons... Maar wat is de waarheid? Wat is de boodschap die de Heer

mij wil geven door die tekenen van de tijd? Om de tekenen van de tijd te verstaan is vooral de stilte noodzakelijk: in stilte blijven en kijken. En daarna in onszelf overwegen. Ik geef u een voorbeeld: waarom zijn er zoveel oorlogen nu? Waarom is dit of dat gebeurd? En dan bidden... Stilte, overweging en gebed. Op deze manier kunnen wij de tekenen van de tijd begrijpen, kunnen wij begrijpen wat Jezus ons wil zeggen.”

En het begrijpen van de tekenen van de tijd is niet alleen weggelegd voor een culturele elite. Jezus zegt ons niet “kijk hoe de mensen met een universitaire opleiding doen, kijk hoe de doctoren doen, kijk hoe de intellectuelen doen...”. Nee, Jezus spreekt tot de boeren die in hun eenvoud “de tarwe van het onkruid kunnen onderscheiden”. “De tijden veranderen en ook wij christenen moeten voortduren veranderen. Wij moeten veranderen maar sterk staan in het geloof in Jezus Christus, sterk in de waarheid van het Evangelie, en onze houding moet voortdurend in beweging zijn in reactie op de tekenen van de tijd. Wij zijn vrij. Wij zijn vrij door de gave van de vrijheid die Jezus Christus ons gegeven heeft. Onze taak is te kijken naar wat er in ons gebeurt, - onze gevoelens te onderscheiden, onze gedachten, wat rondom ons gebeurt en zo de tekenen van de tijd te verstaan. In de stilte, met overweging en gebed”.

4

Collectes december

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van 5 en 6 december.

De Adventsactie vindt plaats in de periode van 28 nov. t/m 20 december. Uw donatie hier voor kunt u deponeren in de kist achter in de kerk.

Opbrengst collectes

24 + 25 oktober	420,80
Allerzielen	271,40
7 + 8 november	331,20
14 + 15 november	271,20
21 + 22 november	329,00

Kerstkaarten van de St. Urbanuskerk.

Ook dit jaar willen we met de verkoop van wenskaarten, weer een financiële bijdrage aan het onderhoud van onze kerk gaan leveren.

Onze Sint Urbanuskerk staat in winterse sfeer imposant op deze kaarten afgedrukt. De prijs voor een set van 10 kaarten bedraagt € 7,50

De Urbanus-Kerstkaarten zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar: na afloop van de vieringen, tijdens het Kerst aan de Amstel evenement, het concert in de kerk en op de pastorie.

Actie kerkbalans 2015

We hebben nog een maand te gaan en hebben **€ 16.843.92** ontvangen. Het streefbedrag is **€ 22.500**, we hebben dus nog **€ 5.565.08** nodig om dit bedrag te halen. Helaas wordt het resultaat tot nu toe negatief beïnvloed doordat een aantal mensen vergeten zijn hun bijdrage voor 2015 te betalen. Het parochieteam vraagt u dan ook met klem om uw bijdrage over 2015 alsnog over te maken. Want, om onze Sint Urbanusparochie door deze moeilijke tijd te loodsen hebben wij, naast Gods hulp, vooral uw financiële steun broodnodig.

Alle goede gevers hartelijk dank en voor hen die nog van plan zijn om hun bijdrage over te maken:

“Niet vergeten hoor” want zonder u redden we het niet.

Met dank voor uw bijdragen wenst het parochieteam u een gezegende en vreugdevolle Kerst toe.

Joop Sibum
Penningmeester

Adventsactie: "Woonboerderij geeft kinderen een toekomst"

De katholieke gemeenschap spant zich ieder jaar in om tijdens de periode voor Kerstmis aandacht te geven aan minderbedeelden.

We noemen die inspanning "de Adventsactie". De Adventsactie helpt kerken in minder welvarende landen om hun diaconale opdracht mogelijk te maken. Dat kan dus van alles zijn: onderwijs verzorgen, preventieve gezondheidszorg, voedselhulp voor vluchtelingen, of de opvang van kwetsbare meisjes in sloppenwijken.

In onze parochie vragen wij, in het kader van de Adventsactie 2015, om uw steun voor Braziliaanse kinderen die het zonder moeder moeten stellen. Deze kinderen worden veelal door de Braziliaanse kinderrechtster toevertrouwd aan de zorg op Woonboerderij Sitio Shalom.

Op de woonboerderij worden 32 kinderen uit probleemgezinnen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar opgevangen. De opvang werd in 1992 gebouwd

in het dorpje Pequeri, op 2 uur rijden van Rio de Janeiro. De kinderen komen uit probleemgezinnen met: crack- en alcoholverslaving, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen. Vaak hebben deze kinderen al langere tijd op straat gezworven, overlevend door te werken voor een drugsbende of in de prostitutie. Aan deze kinderen liefde, bescherming, psychologische bijstand en nieuwe hoop bieden is het doel.

Intensieve begeleiding:

De woonboerderij biedt hulp in vele vormen. Het team van psychologen, groepsleiders, maatschappelijk werkers en een muziekdocent helpen de kinderen beseffen hoe een "normaal en veilig leven" kan zijn. Er wordt gespeeld, gesport, geleerd, muziek gemaakt. Alle nodige begeleiding en opvoeding krijgen de kinderen om voor zichzelf te kunnen gaan zorgen.

Eén van de bewoners is een 13-jarig meisje dat door familieleden werd geprostitueerd. Tweemaal werd een zwangerschap bij haar afgebroken. Ze is zo geconditioneerd dat ze haar lichaam aanbiedt in ruil voor de kleinste dingen. Aan de andere kant kan ze uren tegen haar pop praten. Ze krijgt nu constante aandacht van het team van psychologen.

Ondanks hun verschrikkelijke voorgeschiedenis en ontwikkelingsachterstand, verlaten de jongeren de woonboerderij met een diploma. Krachtig op eigen benen kunnen ze nu deel gaan uitmaken van de maatschappij.

Na hun achttiende kunnen studerende jongeren nog enkele jaren in een andere woonvorm terecht. Sinds de oprichting van de woonboerderij zijn er zo'n 200 jong-volwassen mensen teruggekeerd in de maatschappij. Daarvan zijn er 13 teruggevallen in de criminaliteit; twee zijn er zelfs vermoord. De anderen hebben werk gevonden en een gezin gesticht.

De ervaring en kennis op de woonboerderij wordt door de Braziliaanse regering gewaardeerd en steeds meer financieel ondersteund, al draait de woonboerderij nog vooral op donaties vanuit Nederland.

Uw donatie is nodig om de kinderen blijvend te kunnen helpen bij het verwerken van hun afschuwelijke ervaringen en ze voor te bereiden op een gezond bestaan. Het parochieteam wil, via de Adventsactie, graag bijdragen om hulp aan deze jonge mensen te bieden.

Uw bijdrage is van harte welkom in de grote kist, achter in de kerk.

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Kerst aan de Amstel: 19/20 december 2015

Zoals eerder aangekondigd organiseren wij binnenkort 'Kerst aan de Amstel'. Zie de bij deze Urbanusklanken gevoegde flyer voor meer informatie. Helpt u ons mee deze gezellige dagen bekend te maken bij uw familie en vrienden? Meer flyers om uit te delen aan uw relaties kunt u achterin de kerk meepakken. De opbrengsten van Kerst aan de Amstel komen geheel ten gunste aan het grote onderhoud van de doopkapel.

Red de doopkapel: plak een tegel!

Op onze andere pagina in deze Urbanusklanken kunt u lezen over onze actie om geld te vergaren voor het grote onderhoud aan de doopkapel. Gelukkig hebben we al veel gespaard. Er moeten nog 225 tegels geplakt worden. Helpt u mee?

Groot onderhoud 1000 tegels doopkapel, stand per 1-11-2015:



- Resultaat boekjaar 2014 Stichting (308 tegels)
- Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest (19 tegels)
- Urbanuslezing (3 tegels)
- NVVH Vrouwen netwerk Wilnis-De Ronde Venen (6 tegels)
- Amstellanddag (7 tegels)
- Jong Talent Concert (10 tegels)
- Bezoek wandelgroep Santiagogenootschap (3 tegels)
- Afscheidsdienst Piet van Schaik (28 tegels)
- Donaties 2015 van onze donateurs (211 tegels)
- Toegezegde, nog te ontvangen, donaties (150 tegels)
- Tegels á 50 euro nog te plakken (225 tegels)

Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest: 17 januari 2016

Evenals voorgaande jaren kunt u het Nieuwjaarsconcert van het Seniorenorkest Amstelland in de Urbanuskerk komen beluisteren. De entree is gratis. Aanvang 14:15 uur.

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Red de doopkapel: plak een tegel!

Wat is er aan de hand?

De tegels van de Jugendstil-tegeltableaus in de prachtige doopkapel laten los als gevolg van een vochtprobleem. Om grotere schade te voorkomen en om dopen in de doopkapel weer mogelijk te maken wordt vanaf november 2015, in fases, groot onderhoud gedaan aan de muren en tegels. Wij willen dit financieren vanwege het 125-jarig bestaan van de kerk (mei 2016), maar kunnen dat niet alleen.

Wat kunt u doen?

U kunt symbolisch een tegel plakken door 50 euro te storten op onze bankrekening o.v.v. 'tegel' of contante betaling tijdens onze evenementen. U ontvangt van ons een certificaat en naamsvermelding op onze donateurslijst indien u uw naam en adres erbij vermeld. De doopkapel telt bijna 1000 tegels. Tip: u kunt ook met een groep mensen één of meerdere tegels plakken. Op onze website en Facebook kunt u zien hoeveel tegels er al geplakt zijn.

Het bedrag wat u op deze wijze schenkt kunt u aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting volgens de daarvoor geldende regels van de belastingdienst. Meer informatie: zie onze website.

website: www.vriendenurbanuskerknes.nl facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam telefoon: 020-6152215 bank: NL53 RABO 0302 3740 00
--



Tweede kerstdag...



Bij deze willen wij ouders, kinderen, oma's, opa's, tantes en ooms van harte uitnodigen voor de traditionele gezinsviering met als thema: **Bij de schapen in de stal.**

Wij vinden het erg leuk als jullie verkleed komen als schapje, herdertje of engeltje.

De viering begint om **10.00** uur.

Na de viering staat de limonade, koffie, thee en wat lekkers weer klaar in de pastorie.



We hopen jullie te zien.
Angela, Marja, Elly en Angela



4

Ook dit jaar is er weer de inmiddels traditionele **Kerstkoffieochtend**, dit keer op donderdag 17 december, 10 uur. Gezellig elkaar ontmoeten in de grote zaal van de pastorie. We starten met een kopje koffie. Samen bidden en zingen we en bereiden ons voor op de komst van het Kerstkind, dat de naam Jezus zal ontvangen.

Ook gedenken we hen die ons zijn voorgegaan in de dood en steken we een kaars op voor hen. We proosten op het Kerstfeest en luiden alvast een beetje het Oudejaar uit en kijken uit naar het nieuwe jaar 2016.

Om circa 12.00 uur sluiten we af.

Graag opgeven vóór 10 december, telefoon 582232 of 582165.

We zien met z'n allen naar deze gezellige Kerstkoffieochtend uit!

Tot ziens!

Marino den Haan

4

Nesser Dames Vereniging: op maandag 14 december is het Kerstdiner. Aanvang 17 uur. Kosten € 15. Alleen voor leden. Vergeet niet u van tevoren op te geven bij Marjon of Marja den Haan.

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72

Modern Kerstfeest

Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat
roep ik tot U, dat Gij U vinden laat.

Want ik heb alles wat mijn hart begeert
alleen 't geloven heb ik afgeleerd.

De woorden van het oude kerstverhaal
spreken voor ons een onverstaanbare taal.

Want wie gelooft er in een engelenlied
als hij het duivelse op aarde ziet?

Wie laat er nu nog alles in de steek
alleen omdat hij naar de hemel keek?

Wij geven U geen mirre of wierook meer
en 't goud kunnen we zelf gebruiken, Heer.

Wanneer men nú de kinderen vermoordt
wordt er nog nauwelijks protest gehoord.

De herders vonden 't Kind en spraken over Hem;
wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem.

Wat moet het toch verdrietig voor U zijn
dat wij zo groot doen – want U werd zo klein.

Wij zijn de kinderen van een harde, koude tijd,
maar laat ons zien, dat Gij toch onze Vader zijt.

Dat Gij ons zoekt in onze duisternis
omdat Uw liefde onveranderd is.

Nel Benschop

