

Urbanes – Klanken



nummer 519

februari 2021



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter
J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com
J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl
C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

Hoop en vertrouwen, dat is het gevoel wat bovenkomt bij het schrijven van dit voorwoord. Gecombineerd met een sensatie van ongeduld en wrevel. Beide emoties liggen nogal ver uit elkaar waarbij de een de zeer positieve kant en de ander de andere kant van het positief-negatief spectrum belicht.

Uiteraard gaat het hierbij, maar niet alleen, om de situatie rondom het corona-virus. Positief: Meerdere vaccins zijn goedgekeurd en het vaccineren is begonnen. Weliswaar met een trage start, maar tegelijkertijd goed voorbereid waarbij een heel programma is opgesteld wie eerst mag, waar dit gaat plaatsvinden en welk vaccin bij wie gegeven gaat worden. Een ongekend ingewikkeld en vooral grootschalige operatie. Negatief: Het gaat nog maanden duren voordat iedereen zijn “shot” heeft gekregen en waarom moet dat zolang duren? Het was ook de hoogste tijd dat er iets ging gebeuren: na bijna 1 jaar van allerlei maatregelen waarbij de maatschappij op slot ging, mensen afstand moesten bewaren en, gezien het overweldigende beroep op de geestelijke gezondheidszorg, de nood bij mensen van alle leeftijden ongekende hoogtes bereikten, bedrijven een financiële mokerslag kregen te verwerken of zelfs knock-out gingen en de overheid als reddende engel moest optreden om faillissement te voorkomen,



moesten er oplossingen komen met uitzicht op beter. Een punt op de horizon waar men naar toe kan werken welke vernieuwde energie geeft om nog even vol te houden omdat het einde van alle ellende in zicht is én er weer een positieve, mooie toekomst wacht voor

iedereen. Want dat laatste blijkt toch een noodzakelijkheid te zijn voor ons mensen. We kunnen slechts een beperkte tijd gelimiteerd worden in bewegingsvrijheid, omgaan met negatief sentiment, teleurstelling of stress vanwege restricties en moeilijkheden rondom de eigen ik-persoon. Zo prefereert iedereen een compliment, schouderklopje, blijk van waardering krijgen of toekomstperspectief boven kritiek, een afstraffend woord of welke vorm dan ook van niet-respectvolle behandeling ontvangen of uitzichtloosheid.

Ook voor onze St.Urbanus-gemeenschap gaat dit op. Na een jaar waarin sluiting van kerk (waardoor tijdelijk geen vieringen) en vele restricties elkaar opvolgden, met als gevolg dat we elkaar minder of niet zagen in en om onze dierbare St.Urbanuskerk, verlangen we nu terug naar de tijd van samenkomen tijdens de vieringen zónder maximaal gestelde aantallen, mondkap, natte handen van desinfectiegel of hostie

vanachter een spatscherm met een grijper, het gesprek aan de koffietafel, je medeparochiaan weer een normale hand te kunnen geven i.p.v. een stomp met de vuist of hoek met de elleboog, de mogelijkheid om te kunnen troosten middels een omhelzing wanneer daar behoefte aan is. We weer gemeenschap kunnen zijn zoals het altijd was: hecht, dierbaar vertrouwd, klaarstaan

voor elkaar en elkaar helpen waar en wanneer nodig! We hebben de hoop en het vertrouwen dat dit weer goed gaat komen, laten we hopen dat dit niet zolang meer gaat duren!



Over complimenten, schouderklopjes en woorden van waardering gesproken. Onlangs ontvingen we deze vanuit ons bisdom van de bisschop zelf. Voor de inzet binnen de parochie en al het werk wat wordt verricht door u als vrijwilliger en wij als parochieteam. Gezien het vele werk en de inspanningen die zijn gedaan om onze vitale gemeenschap te maken en behouden zoals deze nu is, in onze ogen (in alle bescheidenheid) niet meer dan terecht! Uiteraard wordt deze waardering van de bisschop zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd ontvingen we vanuit

**WAAROM
MOEILIK DOEN
ALS
HET SAMEN KAN**

Loesje

ons bisdom het bericht dat de aanvraag voor goedkeuring van de werkzaamheden aan de glas in lood ramen ".zijn gepauzeerd.", ondanks dat deze werkzaamheden zeer noodzakelijk zijn, de aanvraag voor subsidie goedgekeurd was door het bisdom en de gehele financiering rond is middels subsidies van Provincie NH en de rijksoverheid en giften van stichting Vrienden (ofwel het kost ons geen cent!) en ons kerkbestuur haar goedkeuring heeft gegeven.

Waardering en (een gevoel van) afstraffing tezamen, wij snappen het even niet meer, u wel? Overigens worden er ook bij de andere parochies aanvragen voor een goedkeuring afgewezen. Zeer teleurstellend dekt in deze de lading niet. Zelfs niet voor een klein beetje. () Wordt vervolgd!

Samenhangend met bovenstaande: De komende tijd wacht ons als parochieteam nog veel werk. Naast het opzetten van onze persoons en financiële administratie in een geheel nieuw boekhoudsysteem, wat de nodige tijd en aandacht vraagt van vooral

Loesje

**DE TOUWTJES
IN HANDEN NEMEN
DE EINDJES
AAN ELKAAR
KNOPEN
EN DE KNOPEN
DOORHAKKEN**

**NIEUWE WEGEN
BEWANDELEN
NIEUWE ROUTES
ONTDEKKEN**

EN DAN HEB JE

DE TOEKOMST

Probus 1000
8811 SA Arnhem
www.probus.nl

Loesje

onze penningmeester, zijn we ook druk bezig met het kijken naar de toekomst. Ons bisdom “verlangt” deze stip op de horizon van alle 5 parochies in onze Regio. (Wellicht is dit de reden van de “pauzering”.?). Ook als parochieteam zien wij het ontwikkelen van een toekomstvisie als noodzakelijk om stabiliteit en mogelijkheden naar de toekomst voor parochie en gemeenschap waar te maken. Zoals landelijk al is geconstateerd en ook bij ons in bepaalde mate is terug te zien, zorgen vergrijzing en terugloop in financiële middelen voor een uitdaging de komende jaren. Dat laatste voorkomen we overigens nu al jarenlang door de kosten laag te houden en onze vaste inkomsten op peil te houden of te verhogen. Denk daarbij aan geen personeelskosten (als enige in de regio), de opbrengsten van de telecom antenne in de toren, de huurinkomsten van het woonhuis aan de Amsteldijk nr.134, uw constante, hoge bijdragen middels kerkbalans, collecte en giften. Graag willen we nu meer mogelijkheden gaan verkennen om de bestaande vitaliteit en stabiliteit te handhaven en de omgeving meer te betrekken (het missionair zijn) voor gemeenschap en gebouwen naar de toekomst. We gaan daarin samenwerken met de burgerlijke overheid, specifiek met de gemeente Amstelveen. Door de rijksoverheid is een project in het leven geroepen, genaamd ‘Kerkenvisie’, welke ons daarbij gaat helpen. In een eerder voorwoord is hier al eerder e.e.a. over geschreven. Laten we gelijk duidelijk zijn: we zijn en blijven St.Urbanus kerk en gemeenschap!! Er is geen enkele reden om dit niet te zijn en blijven gezien onze bestaande vitaliteit, gezonde financiën en financiële positie. Tegelijkertijd willen we meer openstaan waarbij onze



St.Urbanuskerk als plaats van ontmoeting, verdieping en verbinding kan dienen tussen en voor de mensen, passend binnen geloof, gemeenschap én kerkgebouw. Daarvoor is ze uitermate geschikt gezien haar inrichting, haar uitstraling, de ligging en haar grootte. We hebben diverse ideeën welke we nu samen met een gespecialiseerd bureau, met veel ervaring op dit gebied, verder gaan verkennen en uitwerken om te bezien of deze ideeën haalbaar zijn. Zoals gezegd geeft dit nog veel werk, het geeft ons tegelijkertijd ook veel energie en daarmee doorzettingsvermogen om te werken aan een mooie toekomst voor onze dierbare parochie, gemeenschap en Rijksmonumenten! In de komende maanden houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit belangrijke onderwerp.

Hebben we het over toekomst, hebben we het over onze jongeren! Team Elly staat steeds voor hen klaar om hen via interessante, passende onderwerpen in het seizoen, middels knutselen en verhalen het rijke katholieke bekend en vertrouwd te maken. Steevast zijn er vele jongeren aanwezig, ook de maand januari liet dit weer zien. We zijn er blij mee en ook absoluut trots op.

Waar we helemaal gelukkig van worden is dat er nu ook vanuit de groep jongeren zelf initiatieven worden ontwikkeld om middels een eigen inbreng verdere inhoud te geven aan o.a. de gezinsvieringen.

Geweldig om te zien en mee te maken toch! Apetrots!!



TOEKOMSTGERICHT

**WIE ALS EERSTE
BIJ DE STIP
AAN DE HORIZON IS**

Loesje

Toekomst voor ons geloof, de St. Urbanus gemeenschap en haar gebouwen ontstaat vanuit vertrouwen, hoop en visie. Daarbij werken we vanuit een stabiele basis van vitaliteit en een goede financiële positie. De gewenste stip op de horizon welke die toekomst markeert wordt nu vormgegeven, met ondersteuning middels beproefde deskundigheid bij de burgerlijke overheid en gespecialiseerde bureaus, waarbij respect voor geloof, onze gemeenschap en Rijksmonumenten

uitgangspunten vormen. Positiviteit, energie, hard werken en doorzettingsvermogen zijn de ingrediënten die gaan zorgen voor een rijke oogst waar we allen de vruchten van kunnen blijven plukken. Nu én in de toekomst!

Graag tot de Urbanesklanken van maart,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.



Deze maand in het zonnetje:

Van



Bekend bij iedereen is onze dorpsgenoot en medeparochiaan Rinus Lagerberg. En dan niet alleen van de taxi! Vele jaren heeft hij als vice-voorzitter van het kerkbestuur de regie gevoerd over de St.Urbanusparochie, samen met zijn medebestuurders. Op een vriendelijke en nuchtere manier loodste hij de parochie door soms lastige tijden en dossiers heen. Tijdens de bestuursvergaderingen was er altijd relativerend ruimte voor een grappige opmerking of gewoon lol, om vervolgens weer serieus aan het werk te gaan.

Al fietsend over de Amsteldijk tref je hem soms nog aan op het terras van z'n huis, samen met Cilia, gevolgd door een hartelijke groet wanneer je passeert.

Vanwege zijn gezondheid woont hij nu in het verpleeghuis 'Het Hoge Heem'. We weten zeker dat het schrijven van een opgewekt 'zomaar kaartje' hem veel goed zal doen, bij deze de oproep aan u allen om aan hem een warme, hartelijke groet af te geven.

Het adres is: Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn. Leuk!



U hebt haar waarschijnlijk gemist in de kerk: Ria Zeinstra heeft een tijdje verstek moeten laten gaan.

Na haar ziekenhuisopname mocht zij tijdens de kerstdagen heerlijk revalideren bij haar dochter Sylvia. Inmiddels gaat het volgens Ria "al weer lekker". Ria laat via deze weg weten dat zij alle belangstelling en de gezellige kaartjes heel erg gewaardeerd heeft: dank aan al deze lieve mensen!

Activiteitenoverzicht februari 2021

datum	tijd:	begeleid.:	soort viering:	voorganger:
za. 6 feb	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.7 feb	09:30 u	Cockie	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.13 feb	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.14 feb	09:30 u	Hans	Eucharistieviering	
wo.17 feb	19:00 u	Joop	Eucharistie viering: Aswoensdag	Pater Gerard Timmermans
do.18 feb	15:30 u		Kinderclub! "David en Goliath" Knutselen voor Valentijn	
za.20 feb	19:00 u	Joop/ Maurice	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.21 feb	09:30 u	Cockie	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.27 feb	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.28 feb	09:30 u	Hans	Woord- en Communieviering	Rob Mascini

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
	Peter Overdijk			John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Cock, Mathijs	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Cock, Maicah, Cilia V.	Huub
St. Cecilia	Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Ab	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John/Maurice
St. Cecilia	Peter Overdijk	Marino den Haan	Cock, Ab	Huub
	Peter Overdijk			John/Maurice
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Cock, John, Jill	Huub

Misintenties, weekend 6 en 7 februari

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Ria van Braak-van Rijn

Trea Fontijn

Arie Nieuwendijk

Conny Wesselingh - jaarmis

Dorus Schrama

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Herman Baas - jaarmis

Rie Baas-Oudshoorn

Theo van den Bosch

Theo Zeinstra

Toon Dorrestijn

Misintenties, weekend 13 en 14 februari

Kees Fontijn

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Arie Nieuwendijk

Dave de Laat

Dorus Schrama

Edwin Houtkamp - jaarmis

Martin Groen

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Toon Dorrestijn

Voor vrede in de wereld

Misintenties, weekend 20 en 21 februari

Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Trea Fontijn
Arie Nieuwendijk
Dorus Schrama
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Pieter, Jos en Arie Schrama
Theo van den Bosch
Toon Dorrestijn
Wies Hogeveen-Janmaat
Uit dankbaarheid

Misintenties, weekend 27 en 28 februari

Kees Fontijn
Rie de Dood-de Jong
Arie Nieuwendijk
Dorus Schrama
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu
Toon Dorrestijn
Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten

Een verzoek van onze tuinwerkgroep:

Wilt u svp de kerststukjes verwijderen van het kerkhof?
Heeft u dat al gedaan? Dank!
Zo niet, graag op korte termijn actie!

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 6 en 7 februari

De Vastenactie begint op Aswoensdag (17 februari) en eindigt met de collecte in de Paaswake op zaterdag 3 april.

De vastenzakjes en verdere informatie over de Vastenactie vindt u in de Urbanesklanken van maart.

Opbrengst collectes

weekend 02 + 03 januari	358,30
weekend 09 + 10 januari	219,60
weekend 16 + 17 januari	205,70
weekend 23 + 24 januari	221,25

Het bestellen van Huispaaskaarsen

Vanaf zondag 24 januari tot en met zondag 14 maart ligt de intekenlijst voor het bestellen van de huispaaskaarsen weer voor u klaar achter in de kerk.

Portokosten Urbanesklanken

Ook in 2021 verzoeken wij de ontvangers per post om een vrijwillige bijdrage in de kosten voor deze service.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening:

NL22 RABO 0392 3534 07

t.n.v. R.K. Kerkbestuur Sint Urbanus

onder vermelding van "portikosten Urbanesklanken".

Bij voorbaat dank namens het Parochieteam,

Joop Sibum
penningmeester

Communie voor hen die aan huis gebonden zijn

Als u de communie graag thuis wilt ontvangen dan kunt u zich opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer het mogelijk is de communie thuis te ontvangen.

Misintenties

Sinds januari 2008 is de prijs voor het lezen van een misintentie niet verhoogd deze bedraagt nu al ruim 12 jaar € 7,50.

Per 1 januari is het tarief gewijzigd van € 7,50 naar € 8,50
Wij vragen uw begrip voor deze prijsverhoging die wij, na al die jaren, genoodzaakt zijn te moeten doorvoeren.

*Kranen en trekkers waren zijn leven.
Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeft betekend, moeten wij tot onze diepe droefheid
mededelen dat van ons is heengegaan*

† *Adrianus Cornelis Nieuwendijk*
Arie

16 april 1955

27 december 2020

Op donderdag 31 december om 11.00 uur hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in onze St. Urbanuskerk afscheid van hem genomen. Aansluitend hebben we Arie begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons parochiekerkhof "Vreedenhof".

Moge hij, nu samen met al degenen uit zijn familie die hem zijn voorgedaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God zijn Schepper.

Wij wensen zijn broers en schoonzussen en hun kinderen, de overige familieleden en al die anderen die hem na aan het hart lagen, veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek

Wij vragen u om de ingestelde regels ter bescherming van de gezondheid van u en uw medeparochianen stipt na te leven door:

Bij binnenkomst in de kerk een mondkapje te dragen, uw handen te ontsmetten, de instructies van de coronabegeleiders strikt op te volgen. Door plaats te nemen in de daartoe gekenmerkte banken. Op de zitplaatsen van deze banken is een merkteken aangebracht. Wilt u bij het plaatsnemen in de banken eraan denken om vanaf het middenpad het eerste deel vrij te laten en pas ná de markering te gaan zitten?

Op uw plaats aangekomen mag het mondkapje af. Het is niet toegestaan u vrijelijk door de kerk te verplaatsen nadat u uw zitplaats heeft ingenomen.

Het is ook niet toegestaan om met de gezangen mee te zingen.

De communie-uitreiking

De communie uitreiking vindt plaats op dezelfde wijze zoals u de afgelopen periode gewend bent. Volg hierbij de aanwijzingen die door de coronabegeleider worden gegeven. Blijf bij het ter communiegaan svp het mondkapje dragen en houd 1½ meter afstand. Neem de aan u overhandigde hostie mee naar uw zitplaats, op uw zitplaats aangekomen mag het mondkapje af en kunt u de hostie nuttigen.

Het verlaten van de kerk

Het verlaten van de kerk zal vanaf de achterste banken plaatsvinden. De coronabegeleider zal de volgorde per bank aangeven. U wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen. Het is niet toegestaan, om de tegen de uitgaande stroom in, de kerk weer in te lopen.

Koffiedrinken op de pastorie

Gedurende de gehele lockdown-periode is het niet toegestaan elkaar voor koffiebijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie.

Wij vertrouwen erop dat u, ivm de gezondheid van ons allen, de hier bovenvermelde regels in acht zult nemen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Uw parochieteam

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Zondag 7 februari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 14 februari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering o.l.v. Elly van Rooden	Eucharistieviering
Woensdag 17 februari	Rooster volgt z.s.m.			
Zondag 21 februari	Rob Mascini	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering o.l.v. Rob Mascini
Zondag 28 februari	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering o.l.v. Elly van Rooden	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen



Ter Inspiratie

Dromen doen we allemaal wel eens; lopen met je hoofd in de wolken en dan je gedachten laten gaan, even los van de dagelijkse realiteit.

Je droomt van een mooie vakantie, een weerzien van

een familielid of vriend die je lang niet hebt gezien, een ander huis. Ach, waar kun je al niet terecht komen als je gedachten met je aan de loop gaan.

We hebben net een jaar afgesloten waarin het nieuws vooral door geweld beheerst werd, althans zo voelt dat wanneer we kijken naar de gevechten in Syrië, de strijd om Nakorno-Karabach, de onnodige dood van zwarte mensen in de VS met als gevolg de Black Lives Matter-rellen en ook de vreemde strijd om het Amerikaanse presidentschap.

Daarnaast heeft de coronapandemie bijna het hele jaar een deel van ons doen en laten bepaald en de wereld op haar kop gezet. Durf je dan nog te dromen? Natuurlijk willen we aan het begin van een nieuw jaar graag dromen over een tijd waarin we op een meer vreedzame manier met elkaar omgaan, we elkaar bijstaan waar dat nodig is. Maar durf je nog wel te dromen over zulke positieve dingen?

Ds. Martin Luther King durfde dat wel. In zijn bekende speech in 1963: „I have a dream”, zei hij, dat het tijd werd dat ook zwarte mensen als volwaardige personen gezien zouden worden, want we zijn allen als gelijke mensen geschapen.

Ook de Dalai Lama beschrijft hoe hij droomt dat mensen met verschillende aard blij zijn dat ze elkaar ontmoeten. „Zij zullen dansen en zingen, geloven en bidden, werken en wonen, vieren en liefhebben.” En hij droomde ook dat het grote geheim, dat we allemaal gewone mensen zijn, onthuld zal worden.

Ook Jezus had een droom: De Blijde Boodschap aan alle mensen bekendmaken, Zijn Evangelie wijd verkondigen.

Hij zocht zijn helpers daarvoor niet uit onder wetenschappers of mensen met aanzien, niet bij de Schriftgeleerden uit Zijn tijd. Nee, Hij ging bijvoorbeeld naar het strand en vroeg gewone arbeiders, vissers of ze Hem wilden volgen. Voor Hem was niet de kwaliteit maar de bereidheid om Hem te volgen bepalend.

Wat heerlijk dat wij weten dat wij als gewone mensen een bijdrage mogen geven aan het tot stand brengen van Zijn opdracht, aan Zijn droom! Dan durven wij ook te dromen dat wij iets voor elkaar betekenen in dit nieuwe jaar.

Elly van Rooden.

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Bijgesloten folder van PCI (Parochiële Caritas Instelling)

Het thema van de PCI dit jaar luidt: "Strek je hand uit naar de arme". Dat is wat nu in onze vijf parochies wordt gedaan, bijvoorbeeld door de PCI.



Net als vorig jaar worden onze levens nog steeds beheerst door Corona en ervaren veel mensen dit als een lastige en angstige tijd. Mensen om ons heen of misschien uzelf wel, ervaren eenzaamheid, spanning of somberheid, wellicht financiële problemen.



U treft in deze Urbanes-Klanken een folder over de PCI van onze vijf regio-parochies: Van Amstel tot Westeinder. Als PCI van Nes aan de Amstel zijn wij hier onderdeel van.

In de folder leest u wie wij zijn, aan wie en welke hulp wij bieden en hoe u ons kunt bereiken.

Als u iemand kent of bent die een steuntje in de rug kan gebruiken, dan gunnen wij u de moed om hulp te vragen. Neem dan via:

urbanusparochienes@gmail.com contact met ons op.

Een hartelijke groet van PCI Nes aan de Amstel.