

# Urbanes – Klanken



nummer 463

**januari 2016**



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

# **Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel**

Pastorie / Amsteldijk-Z 145  
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel  
tel.: 0297-582232  
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.  
Email secretariaatpastorie@telfort.nl  
Website www.urbanusparochienes.nl

**Diensten** zaterdag 19.00 uur  
zondag 09.30 uur

## **Pastoraal team**

Pastoor S.Marcantognini 0297-727098  
Pastoor Darek Karwowsky  
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592  
Pastoraal werker J.Hoekstra

## **Parochieteam**

Pastoor S.Marcantognini voorzitter  
J. Fontijn vice-voorzitter  
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215  
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl  
C. Stevens secretaris  
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238  
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl  
J. Sibum penningmeester  
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524  
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com

## Beste medeparochianen,



W e zijn begonnen aan een nieuw jaar. Een jaar waar wederom vele uitdagingen voor onze deur staan én mogelijkheden zich zullen aandienen. Er zal wederom het nodige gepresteerd moeten gaan worden om in deze wereld vol van verandering ons mannetje te blijven staan. Op het gebied van organisatie zijn er reeds de nodige stappen genomen: we zijn onderdeel geworden van de Regio met een centraal kerkbestuur waarin elke parochie is vertegenwoordigd. De bisschop zag deze verandering in organisatie als de enige oplossing gezien de leegloop van de kerken, de daarmee samenhangende teruggang in de financiën en vermindering van het aantal priesters. Voor deze samenwerking is in gezamenlijk overleg met de betrokken parochies een Huishoudelijk Reglement opgesteld, waarin staat beschreven hoe we met elkaar omgaan. Tegelijkertijd zijn we nog steeds de St. Urbanusparochie, een eigen rechtspersoon én financieel geheel zelfstandig! De samenwerking met het kerkbestuur en de andere parochies loopt tot dusver naar tevredenheid.



De samenwerking met het bisdom valt echter momenteel als wat moeizamer te kwalificeren. Openheid, eerlijkheid, dienstbaarheid, en laten we daar barmhartigheid gezien het jaar van... aan toevoegen; het is allemaal wat verder te zoeken of te vinden... iets waar ook de andere parochies mee te maken hebben en dan niet alleen in onze eigen Regio, zo hebben we vernomen via de verschillende contacten. In onze eigen parochie had b.v. de aanvraag voor het onderhoud aan de doopkapel nogal wat voeten in de aarde, waardoor deze in eerste instantie wat 'vertraging' opliep. Daar is met het nodige

**WAAROM  
MOEILIK DOEN  
ALS  
HET SAMEN KAN**

*Loesje*

duw-en trekwerk uiteindelijk toch vooruitgang geboekt. Eigenlijk onbegrijpelijk, gezien het feit dat stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk' volledig garant staat voor de kosten. Ook op het gebied van communicatie is nog veel verbetering mogelijk. Dat varieert van bisdompost bestemd voor de parochie(s) afleveren in Uithoorn tot eenzijdig afkondigen van maatregelen zonder eerst in overleg te treden. Dat dit anno 2016 niet meer zo werkt moge duidelijk zijn! Aan ons als parochie(s) en parochieteam(s) om die broodnodige verbetering in deze samenwerking aan te gaan. Die handschoen pakken we dan ook graag op!

Ook op het gebied van de financiën is het komende jaar binnen onze parochie weer voldoende uitdaging aanwezig. We hebben een paar zeer fraaie Rijksmonumenten in ons bezit waar we zeer aan gehecht zijn. Het kerkgebouw, hét aangezicht van Nes, is de plaats waar we samenkomen, lief en leed met elkaar delen, geïnspireerd raken; doorlopend aanwezig als een rode draad door ons leven. De pastorie, waar we nu samenkomen voor allerlei sociale activiteiten en vergaderingen van parochieteam en parochievergaderingen, of gewoon gezellig samen koffiedrinken. Fraai, maar wel zeer prijzig in onderhoud, verzekeringen en andere aanverwante kosten. We rekenen op uw steun om dit te kunnen blijven doen, zoals u dit in de afgelopen jaren steeds zo ruimhartig



heeft gedaan en waar we als parochieteam u steeds zeer dankbaar voor zijn!

Van een andere uitdaging hebben we niet de illusie dat we deze gemakkelijk kunnen bewerkstelligen... Deze uitdaging, eeuwenoud, kwam al regelmatig terug als wens door jong en oud in de wensboom van het kerstevanement afgelopen 19 december. Helaas worden we regelmatig met de tegengestelde werkelijkheid geconfronteerd via beeld, geluid en op papier. Een uitdaging die het verdient

om bewerkstelligd te worden voor alle mensen, een uitdaging o zo eenvoudig, denk aan het Kind in de kribbe: **Vrede...**

We kunnen daar wel ons eigen steentje aan bijdragen in die ingewikkelde, soms bikkelharde wereld om ons heen. Laten we er aan werken, elke stap in de goede richting is er één. Als we in januari dan gezamenlijk toch goede voornemens uitspreken, laat deze daar dan ook onderdeel van zijn!

Over uitdagingen gesproken: Voor de eerste keer een Kersteventement organiseren, ten behoeve van het onderhoud aan de doopkapel, voor jong en oud in Nes, da's een behoorlijk grote...! De stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk' ging deze uitdaging aan en heeft haar mouwen opgestroopt. En hoe! 'Kerst aan de Amstel' was het resultaat. Zaterdag alle aandacht voor de kraampjes op het kerkplein die bol stonden met heerlijke wijn, snert, hamburgers, warme chocolademelk, marshmallows, in een sfeer van gezelligheid en saamhorigheid, waarbij de jongeren volop konden knutselen, versieren en ademloos luisteren naar een eigen kerstverhaal, terwijl binnen in de kerk gelegenheid was vele kerststallen te bewonderen, waaronder natuurlijk onze eigen kerststal, inclusief fotomoment. Zondag gingen alle



remmen los toen harmonie St.Aemiliaan acte-de-présence gaf. Aangekondigd door 4 trompettisten in het dorp gaven ze alvast het voorproefje van wat ging komen... Wat een geweldig samenzijn is dit geworden! We zijn de stichting Vrienden, inclusief alle lokale ondernemers, donateurs, vrijwilligers en sponsoren zeer dankbaar voor dit weekend en het geleverde resultaat!!! Verderop in deze Klanken kunt u nog meer lezen over het bijzondere evenement. Het begin van een traditie...?

Voor sommigen onder ons kon het lezen van het misboekje tijdens de vieringen door de kleine lettertjes ook als een uitdaging worden beschouwd... In gezamenlijk overleg met pastoor Samuel en leden van de Woord-en Communiegroep is besloten hier iets mee te doen. Nee, geen uitreiking van een vergrootglas... Vanaf begin januari zal een nieuw misboekje, uitgegeven door Berne&Heeswijk, haar intrede doen: Een iets groter lettertype, meer afbeeldingen en kleur, maar vanzelfsprekend met dezelfde inhoud. We hopen dat dit garant zal staan voor een hogere waardering in het gebruik tijdens de verschillende diensten. Tegelijkertijd, mooi meegenomen, levert dit ook een financiële besparing op voor de parochie.

Ook de jongeren onder ons kunnen nog heel wat uitdagingen verwachten het komende jaar tijdens de Kinderclub! Elly en haar team geven de aftrap op 21 januari, waarbij de doop centraal staat. Met name voor de Eerste Heilige Communiekanten een mooie gelegenheid om eens uit te vinden hoe een en ander nu in elkaar steekt!

Voor pastoor Henry Rivas wacht ook een nieuwe uitdaging, zoals u eerder heeft kunnen vernemen tijdens de vieringen. Hij zal per 01 januari als conrector in het seminarie Redemptoris Mater zijn werkzaamheden voortzetten. Beste Henry, namens de gehele parochie hartelijk dank voor hetgeen je hebt gedaan en betekend voor onze gemeenschap en we wensen je, naast veel gezondheid, veel succes, devotie en



voldoening toe met deze nieuwe, mooie uitdaging! Tegelijkertijd willen we pastoor Darek Karwowsky van harte welkom heten in onze St. Urbanusparochie en de regio en wensen ook hem een vruchtbare samenwerking, veel geluk en toewijding toe met zijn nieuwe uitdaging!

Een jaar van uitdagingen wacht ons, we zetten fris en vol goede moed de beuk erin, we hebben er meer dan zin in!

Graag tot de Urbanesklanken van februari,  
Uw parochieteam.

Misintenties, zaterdag 2 januari, geen viering

Misintenties, zondag 3 januari, 09.30 uur

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Piet van Rijn

Adrianus Huyskes

Kees Fontijn

Joanna van Oostveen

Maria Brozius-van den Berg

Uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 9 januari, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 10 januari, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Kors van Rijn

Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie

Lien Bouwman-Leurs

Emil Walraven

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Afra van Oostveen-Schuit – jaarmis



Misintenties, zaterdag 16 januari, 19.00 uur

Frits van Rijn

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 17 januari, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Nico de Jong

Dorus Schrama

Dave de Laat

Peet en Greet van Tol en overleden zoon Matthieu

Klaas Zwartendijk

Overleden ouders Mesman-van der Laan

Misintenties, zaterdag 23 januari, 19.00 uur

Kees Fontijn

Frits van Rijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 24 januari, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Lien Bouwman-Leurs

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Herman Baas – jaarmis

Lisa Baas en overleden familie Baas-Oudshoorn

Misintenties, zaterdag 30 januari, 19.00 uur

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 31 januari, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Annie Schrama-Kooijman – jaarmis

Pater Kees Veltman

# Activiteitenoverzicht januari 2016

<b>datum:</b>	<b>tijd:</b>	<b>soort viering:</b>	<b>voorganger:</b>
do.31 dec.		GEEN VIERING	
vrij. 1 jan.	11:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
za. 2 jan.		GEEN VIERING	
zo. 3 jan.	09:30 uur	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra
za. 9 jan.	19:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo. 10 jan.	09:30 uur	Euch. Viering	
do. 14 jan.	15.30 uur	2e bijeenkomst 1e Heilige Communie	
za. 16 jan.	19:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 17 jan.	09:30 uur	Euch. Viering	
do. 21 jan.	15.30 uur	Kinderclub, over dopen	
za. 23 jan.	19:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo. 24 jan.	09:30 uur	Euch. Viering - Presentatie 1e Communicantjes	
zo. 24 jan.	09:30 uur	Doop Phélice Overkamp ivm haar 1e Heilige Communie	
Do. 28 jan.	15.30 uur	3e bijeenkomst 1e Heilige Communie	
za. 30 jan.	19:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 31 jan.	09:30 uur	Woord- en Communieviering	

<b>zang:</b>	<b>organist:</b>	<b>lector:</b>	<b>misdienaar:</b>
St. Cecilia	Niek Baas	Marino den Haan	
St. Cecilia	Niek Baas	Cilia Krak	Ab en Cock
samenzang	-	Jos den Haan	
St. Cecilia	Niek Baas	Margaret Timmermans	Ab en Cock
samenzang	-	Jos den Haan	
St. Cecilia	Niek baas	Casper Stevens	Casper Stevens
samenzang	Peter Overdijk		
	Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab en Cock

# EEN GROET VAN PASTOOR HENRY

Beste parochianen,

In het boek Prediker staat geschreven: “Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd” (Pr. 3,1).

In grote trekken heb ikzelf steeds ervaren dat dit een waar woord is. Bijvoorbeeld maakte ik zoiets mee toen ik, op 32 jarige leeftijd, werd geroepen tot het priesterschap en in Nederland terecht kwam; ik liet mijn familie in Venezuela achter om nog slechts één keer per jaar mijn ouders, familie en mede- parochianen terug te zien. Dat was dus inderdaad een tijd om mijn ouders te omhelzen en achter te laten... (Pr.3,5) Bij het heengaan van mijn aardse vader naar het huis van de hemelse Vader op 5/9/1994 is het niet gelukt om bij hem te zijn maar wel bij het heengaan van mijn moeder op 23/12/2009....

Dan was er de tijd van mijn priesteropleiding in het seminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Haarlem/Amsterdam in Nieuwe Niedorp. Af en toe dacht ik dat er geen eind zou komen aan de tijd op het seminarie maar die tijd kwam toch met mijn priesterwijding. En toen was het de tijd dat ik in Alkmaar Noord 14 jaar lang, waarvan 9 jaar tevens in Oudorp, samen met pastoor Samuel parochie-vicaris mocht zijn... Voor deze lange tijd in Alkmaar en Oudorp ben ik God zeer dankbaar voor het goede dat Hij me deed! En tot nu toe ben ik nog steeds met parochianen, gezinnen daar verbonden en ook hen ben ik dankbaar...

Dan kwam er weer een andere tijd, namelijk een tijd om opnieuw te verhuizen, deze keer naar Uithoorn, om als parochie-vicaris en later als pastoor *in solidum* te werken in de parochies van Uithoorn, De Kwakel, Nes aan de Amstel en sinds dit jaar ook in Aalsmeer en Kudelstaart...

En binnenkort is het weer tijd om te verhuizen... Deze keer naar het seminarie *Redemptoris Mater* (vertaald betekent dit: Moeder van de Verlosser) van het Bisdom Roermond in Limburg; daar ben ik aangesteld als conrector. U zult begrijpen dat dit voor mij een grote verandering is: van parochiewerk naar werken in een seminarie!

Hoe erg ik al die verhuizingen, in het verleden en ook nu? Als priester ben ik in tijd en ruimte verbonden met de mensen die mij worden

toevertrouwd maar dankzij mijn roeping om op de eerste plaats en altijd God te volgen, is het mogelijk 'tijd', 'ruimte' en affecties te ontstijgen, om deze factoren niet de boventoon te laten voeren in mijn leven. Daarbij mag ik steunen op de goddelijke krachten van Jezus Christus - mijn zwakke menselijke krachten om zoiets te kunnen doen zijn volstrekt ontoereikend. Wat een avontuur in Christus, mijn beste parochianen!... "Een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien" (Pr. 3,5). Mijn beste parochianen, in mijn hart zal ik jullie blijven meedragen en ik vraag aan jullie voor mij te bidden. Bedankt voor alles en Gods zegen!

Pastoor Henry

4

---

#### Vieringen op de maandagavond in Uithoorn

Komend jaar 2016 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep "Emmaus" 6x op de maandagavond een eucharistieviering worden georganiseerd.

Pastoor Samuel zal daarin voorgaan. Daarbij is elke parochiaan, ook uit de regio, van harte welkom. We proberen door gebeden, eenvoudige liederen en stiltes iets over te brengen van wat wij binnen onze gebedsgroep ervaren. Een Vader die van ons houdt en ons heel nabij wil zijn. Misschien moet u aan deze vorm een beetje wennen, maar geloof me, sta er voor open en je zult je een geliefd kind van die Vader voelen. Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier meebrengen. Andere gebedsgroepen vanuit de regio zullen zich bij ons aansluiten. Houdt u de komende data in 2016 vrij:

- Maandag 4 januari (op deze avond zullen een aantal kinderen uit de Emmaüs parochie die bij de KISI zingen een eigen inbreng hebben. Dat geeft een extra leuk tintje aan de viering)
- Maandag 7 maart
- Maandag 2 mei
- Maandag 4 juli
- Maandag 5 september

-Maandag 7 november

Telkens om 19.30u in de onze dagkerk van de Burght, na afloop koffie en thee. Namens de charismatische gebedsgroep 'Emmaus',

Marlies van der Lelij tel. 567848

## **Collectes januari**

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van 9 en 10 januari.

In het weekend van 26 en 27 januari komt 15% van de collecte- opbrengst ten goede aan de Wereld Lepra Actie.

## **Opbrengst collectes december**

28 + 29 november	271,90
5 + 6 december	303,40
12 + 13 december	298,00
zondag 20 december	179,70
Nachtmis	897,34
1e Kerstdag	294,98
2e Kerstdag	199,98
Adventsactie	154,70

## **Weekend van 26 en 27 januari Wereld Lepra Actie.**

De Zuid- oostelijke provincie Tamil Nadu in India, is getroffen door zware overstromingen. Ca 1,3 miljoen mensen zijn hierdoor getroffen, Er zijn ongeveer 300 mensen overleden, Leprazending voert hier noodhulp uit.

Leprapatiënten, die vaak gehandicapt zijn, worden bij rampen zoals deze soms door hulpverleners over het hoofd gezien. Leprazending wil in ieder geval 782 lepra- gezinnen in de Cuddalore regio bereiken.

De nood is groot. Dat blijkt wel als we Nagammal vinden, die al vier dagen geen eten heeft gehad. Totaal ontredderd zit ze doorweekt op de vloer van de geiten-hut waar ze woont. Nagammal die 17 jaar geleden door haar man werd verlaten toen duidelijk werd dat ze lepra had, en sindsdien op zichzelf is aangewezen vertelt: " In de vier dagen sinds de overstroming kwam er niemand om me te helpen, ik heb zelfs geen lepel rijst gegeten ".

Nagammal's radeloosheid raakt ons, de totale ontredde is van haar gezicht af te lezen. We willen u om hulp vragen voor leprapatiënten zoals zij. Op dit moment is de grootste nood: huisvesting, medische hulp en eerste levensbehoeften (eten, drinkwater, sanitatie). Mogen we op u rekenen?

Voor verdere informatie zie de site, [www.leprazending.nl](http://www.leprazending.nl)

Ook kunt u uw bijdrage storten op bankrekening van Leprazending:  
NL49 INGB 0000 889 889, onder vermelding van: noodhulp India



# † Joannes Wilhelmus van Vliet

- Joop -

Echtgenoot van Cornelia Sophia Wilhelmina Post †

Rust nu maar uit – je hebt je strijd gestreden  
Je hebt het met veel moed gedaan.  
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden ?  
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan ?

Nieuwer-Amstel, 4 januari 1925,

Amsterdam 13 december 2015

Op vrijdag 18 december hebben wij om 11.00 uur afscheid van hem genomen in onze Sint Urbanuskerk en hem aansluitend begeleid naar zijn laatste rustplaats bij zijn vrouw Corrie op ons parochiekerkhof Vreedenhof.

Moge hij na een leven van werk, zorg en plicht, nu samen met Corrie, zijn vrouw, rust vinden in de eeuwige liefde van God, zijn schepper.

Wij wensen de kinderen, schoonkinderen de overige familie en ieder die hem dierbaar was veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies

## **Portokosten Urbanesklanken**

Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken per post. Sinds 2010 vraagt het bestuur hiervoor een vrijwillige tegemoetkoming in de portokosten. Ook in 2016 verzoeken wij de ontvangers per post om een vrijwillige bijdrage voor deze service.

U kunt uw bijdrage voor de verzendkosten overmaken op bankrekening:  
NL22 RABO 0392 3534 07 t.n.v. RK Kerkbestuur Sint Urbanus,  
onder vermelding van "portokosten Urbanesklanken".

Bij voorbaat dank namens het Parochieteam,

Joop Sibum, penningmeester

## Bij de schapen in de stall!

Op Tweede Kerstdag vond de traditionele gezinsviering plaats.



Het aantal deelnemende ouders met kinderen vertoont elk jaar weer een stijgende lijn, waren het vorig jaar ongeveer 130 aanwezig, dit jaar is het record beslist gebroken!

Na de intredeprocessie en het 'Wij komen tezamen', volgde een passend welkomswoord door Riecardo.

Daarna trad voor het eerst Pieter met zijn gitaar op, samen met Peter speelde hij het mooie lied: 'Kom erbij',

op de melodie van jingle bells. Terecht kreeg Pieter na afloop van dit leuke lied een groot applaus, welke hij met een professionele buiging in ontvangst nam!

Na het lezen van het Kerstverhaal door Riecardo en Noor, volgden een 'licht-ceremonie', waarbij alle kinderen uitgenodigd werden om bij de kerststal een waxine lichtje aan te komen steken.

Het viel op dat zij dit heel devotieel deden, waarschijnlijk kwam dit mede door de mooie zang van Peter.

Na de voorbeden werden alle kinderen wederom uitgenodigd om rond het altaar te komen staan, voor het bidden van het Onze Vader met gebaren, aansluitend mochten zij alle aanwezigen een Zalig Kerstmis gaan wensen.

Vervolgens werden er nog enkele traditionele kerstliedjes uit volle borst mee gezongen. De kerstviering was zó om, Marino nodigden alle kinderen uit, om naar voren te komen om het gezellige slotlied 'Midden in de winternacht', met muziek-instrumentjes te komen begeleiden!

Na de viering was er in de versierde zaal van de pastorie nog een gezellig samenzijn met koffie, thee, limonade en iets lekkers..., vervolgens ging iedereen weer voldaan huiswaarts!

Gezien de vele positieve reacties wordt er weer reikhalzend naar de volgende presentatie / gezinsviering op zondag 24 januari uitgekeken.



---

**Nesser Dames, maandag 25 januari, 20 uur:**  
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? De kop van 2016 is er al weer af! Fris en fruitig gaan ook wij het nieuwe jaar in, en wel met een echte **opfrisavond..??!**

Wat dit inhoudt? Blijft een verrassing. Gewoon gezellig komen!

# Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



## Terugblik Kerst aan de Amstel: 19/20 december 2015

In het weekend voor kerst organiseerden wij voor het eerst Kerst aan de Amstel. Uit de reacties van de vele bezoekers maken wij op dat ons evenement een groot succes was. Een kort verslag:

### Zaterdag: Kerstfair

Dankzij onze vele ondersteunende vrijwilligers en het goede weer (bijna te warm voor erwtensoep en glühwein) was de kerstfair geslaagd en erg gezellig. De kerstfair was geen verkoopmarkt van allerhande kerstartikelen, maar een kerstbeleving onder het motto; 'kerst beleef je samen'. In de kerk waren de grote kerststallentoonstelling en de mogelijkheid om verkleed als engel, herder, koning enz. op de foto bij de grote kerststal vastgelegd te worden grote publiekstrekkingen.



Buiten konden de aanwezigen meedoen aan het kerstverhaal in het Kerckebos, kerstgips-figures beschilderen, windlichtjes maken, zeepjes inviltten, kerststukjes maken, wijnproeven enz. Voor de sfeer waren vele vrijwilligers en het rondlopende koor verkleed in Anton Pieckstijl en kon men zich warmen aan kerstvuren. De chocomel, glühwein, appelglüh, erwtensoep, poffertjes en broodjes hamburgers vonden gretig aftrek.

### Zondag: kerstconcert

Na het opruimen van de kerstfair arriveerde zondag om 12:00 uur een grote touringcar en vrachtwagen met harmonieorkest St. Aemiliaan uit Kerkrade. De Urbanuskerk was opeens gevuld met Limburgs accent en muziek van ruim 60 muzikanten. Na het inspelen en een lunch toeterden 4 kwartiermakers de bezoekers de kerk in door buiten alvast een aantal nummers te spelen. Een kleine 200 bezoekers vulden de Urbanuskerk om naar het prachtige kerstconcert te luisteren. Tussen de nummers door



werd toelichting op de muziekstukken gegeven en het kerstverhaal verteld. Voor de aanwezige Nessers was de bijzondere zang van onze Peter Overdijk de kers op de taart. Peter was hiervoor al diverse malen naar Kerkrade afgereisd om te oefenen en was ook de speciale gast bij het kerstconcert van de harmonie in Kerkrade. Natuurlijk konden de bezoekers ook een viertal bekende kerstliederen meezingen. Na de afsluitende borrel vertrok de bus met Limburgse muzikanten om 18:00 uur terug naar Kerkrade, uitgezwaaid, onder kloggelui vanuit de kerktoren, door de organisatie en harde kern vrijwilligers.

Tot slot: op onze website [www.vriendenurbanuskerknes.nl](http://www.vriendenurbanuskerknes.nl) treft u een fotoverslag van Kerst aan de Amstel aan. Begin 2016 maken wij een totale evaluatie en zullen op basis daarvan besluiten of Kerst aan de Amstel een terugkerend evenement wordt. Naast alle vrijwilligers willen wij in het bijzonder drie bedrijven bedanken; Verheggen Fleur voor de prachtige groene aankleding van de kerk en het buitenterrein, De Wijnschuur voor het gebruikte buitenmeubilair en de tenten en de wijnproeverij en Hof Hoorneman Bankiers voor de sponsoring van harmonieorkest Sint Aemiliaan.

Website: [www.vriendenurbanuskerknes.nl](http://www.vriendenurbanuskerknes.nl)

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215

e-mail: [info@vriendenurbanuskerknes.nl](mailto:info@vriendenurbanuskerknes.nl)

# Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



## Red de doopkapel: plak een tegel!

In de vorige Urbanesklanken en op onze website kunt u lezen over onze inzamelingsactie voor het grote onderhoud aan de doopkapel. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart waardoor de doopkapel op dit moment geheel achter bouwzeil verscholen gaat. Het gaat goed met de inzameling, maar we zijn er nog niet. Dus voor wie de Urbanuskerk een warm hart toedraagt, er wellicht zelf gedoopt is of nog kinderen wil laten dopen; denk er over na of u ook een tegel wilt 'plakken'. De actie loopt door tot het moment dat we de benodigde 60.000 euro bij elkaar gespaard hebben. Onderstaand treft u het huidige overzicht aan.



## Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest: 17 januari 2016

In het vervolg op de succesvolle nieuwjaarsconcerten van 2014 en 2015 geeft het Seniorenorkest Amstelland op zondagmiddag 17 januari 2016 om 14:15 uur opnieuw een nieuwjaarsconcert in onze Urbanuskerk. Het seniorenorkest bestaat uit 58 senioren muzikanten en oefent iedere donderdag in dorps huis de Nesse. Het repertoire bestaat uit lichte nostalgische en romantische muziek, zoals fragmenten uit bekende opera's, operettes, musicals en symfonische werken.

De entree is gratis en het concert start om 14:15 uur. Er wordt onder de bezoekers een collecte gehouden voor het groot onderhoud aan de doopkapel.

## **Parochievergadering**

F. Wesselingh  
Amsteldijk-Z 202e  
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara  
tel.: 06-53691688  
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden  
tel. 0252-517592

E. Timmermans  
Aan de Zoom 26  
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan  
De Oude Visscher 20  
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk  
tel.: 0297-582293

A. Blokker  
Nessersluis 18d  
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken  
email: agnes@nessersluis.net  
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst  
tel.: 0297-582293

## **Stichting Vrienden Urbanuskerk**

Website:  
Facebook:  
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl  
Vrienden Urbanuskerk Nes  
tel.: 0297-582148

## **Koorrepetitie**

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur  
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

## **Begrafenisver. St Barbara**

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688  
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

## **Begrafenisonderneming**

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen  
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

020-6471212  
0297-583448

## **Bankgegevens**

R K Kerkbestuur St. Urbanus  
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij  
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07  
voorkeur:  
NL41 INGB 0000 5783 72

## De Eerste H. Communie 2016.

Zondag 3 april zullen de communicanten uit de Emmaüsparochie en de Sint Urbanusparochie in een gezamenlijke eucharistieviering hun Eerste H. Communie ontvangen. Om tot dit mooie feest te komen, zijn ze al met de voorbereiding begonnen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er geknipt, geplakt, geschilderd geluisterd naar de Bijbelverhalen en gewerkt aan het project: 'Blijf dit doen'. Voor het zover is zullen de communicanten zich op zondag 24 januari aan de parochiegemeenschap voorstellen.

Hun namen zijn:

**Dilano, Pieter v/d Laan, Jetze Fontijn, Joost de Koning, Phelice Overkamp, Daan Wesselingh en Nora Adolfse**

