

Urbanes – Klanken



nummer 500

mei 2019



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

C. Stevens secretaris
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum penningmeester
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524
1189 WN Nes a/d Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 0297-582314
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Beste medeparochianen,

Hoe zaken soms lopen... Zo waren we in het begin van de Goede Week nog aan het nagenieten van een prachtige Palmzondagviering, waarin de kinderen met hun Palmpasen stok trots door de kerk liepen en aan vele parochianen de symboliek en hun knutselkunsten konden laten zien. Waarna er op diezelfde



dag ook nog een bijzonder geslaagd concert van het seniorenorkest Amstelland werd gegeven met vele muzikale hoogstandjes. De geweldige akoestiek van de St. Urbanus liet wederom van zich horen! En één dag later het verbijsterende nieuws tijdens de zangrepetitie van

het gelegenhedskoor dat de iconische kathedraal de Notre Dame in Parijs in brand staat... Een opeenvolging van een gevoel van euforie naar verslagenheid en ongelof. De verbijstering was groot op het moment dat dit laatste nieuws bekend werd, zoals we daar samen zaten in de keuken van de pastorie, dat kan ik u beloven! De beelden van huilende en zingende mensen in de straten rondom het fraaie en monumentale kerkgebouw staan nog op het netvlies, zeer indrukwekkend! Eenzelfde beeld van nog



niet zo lang geleden welke we ook zagen bij de brand van de St. Urbanus in Bovenkerk. Wat hier wederom wordt aangetoond is het ultieme bewijs van wat een kerkgebouw betekent voor- en doet met de mensen. Meer dan een historische stapel stenen is het kerkgebouw hét centrum van geloofsbeleving voor haar parochianen én staat het kerkgebouw voor gemeenschap en nog specifieker: voor de eigen identiteit. De emotionele waarde van een kerk is niet te meten. “Al die mensen genieten van een gebouw dat al bijna negen eeuwen deze taak vervult. In de middeleeuwen hingen er ook gelovigen rond, naast handelaren en andere werkers. Zo'n monument is een levendige plek van verbinding die een functie vervult die je op geen enkele manier kunt reproduceren of vervangen als hij verdwijnt.”, aldus een historicus in de krant. President Macron van Frankrijk verwoordde het als “...Ik ben droevig vanavond om dit deel van ons te zien branden...” en “...onze geschiedenis, onze literatuur, onze fantasie, de plek waar we al onze grote momenten hebben beleefd: het epicentrum van ons leven...” Wat valt daar verder nog aan toe te voegen.



Het goede nieuws is dat er ondertussen al honderden miljoenen beschikbaar zijn gesteld (het bedrag loopt nog steeds verder op) voor de heroprichting van het kerkgebouw. Vanuit de hele wereld wordt meegewerkt aan de wederopbouw van het kerkelijk monument. In eerste instantie bleek dat geld, benodigd voor een restauratie, maar moeilijk bijeengebracht kon worden. Maar nu de nood hoog is, realiseert men pas hoe belangrijk het monument en waar het voor staat, is, met vele donaties als gevolg. Betrokkenheid in pure vorm zo rondom Pasen, de tijd van de wederopstanding. In de ziel levendiger dan ooit. Indrukwekkend, het geeft hoop en vertrouwen!

Nu is Pasen sowieso een tijd van diepe betrokkenheid, hoop en liefde en dankbaarheid. Dat bleek ook weer bij de verschillende vieringen in de Goede Week in aanloop naar het Paasfeest. Velen bezochten de inspirerende bijeenkomsten om de oeroude, indrukwekkende tradities en rituelen mee te vieren van dit voor ons belangrijkste feest. Onze complimenten voor al diegenen die vol overgave hebben bijgedragen aan de intense beleving en het succes van samenzijn!



Kijken we vooruit in de maand mei, kunnen we u met blijdschap melden dat er op 03 mei weer in het huwelijksbootje gestapt gaat worden. Coen van Leeuwen en Daisy Nieuwendijk, beiden afkomstig uit Uithoorn, zullen elkaar dan het ja-woord geven tijdens de plechtigheden bij ons in de kerk. Eerst zal het Burgerlijk Huwelijk plaatsvinden, kort daarop gevolgd door het Kerkelijk Huwelijk. Vanuit ons pastoraal team zal diaken Jeroen Hoekstra voorgaan bij deze gelegenheid. We wensen Coen en Daisy een mooie dag toe met veel geluk voor de toekomst!

Er is meer activiteit te melden! Zo zal er op zaterdag 18 mei een zogenaamde 'sing-in' plaatsvinden bij ons op de pastorie, georganiseerd door het koor Da Capo. Onder het thema 'Sing-In The Spring!' biedt het een uitgelezen kans om ieders zangkwaliteiten uit te proberen of zelfs te optimaliseren. En om een gezellige dag te hebben vol muziek. Na afloop zal er een mini-concert worden gegeven. Wie weet smaakt het naar meer voor u...? Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom, aldus de organisatie. Wilt u meer informatie ontvangen, kunt u contact opnemen met Nel Portengen;



contactgegevens zijn bekend bij het parochiesecretariaat. Ook voor de jongeren onder ons staat weer activiteit gepland: op donderdag 23 mei om 15.30uur komt de Kinderclub! bijeen om te knutselen, te luisteren en beleven en gezellig samen te zijn. Thema dit keer is 'Pinksteren' waarbij dit feest, welke we op 09&10 juni vieren, uitgebreid aandacht krijgt. Van harte aanbevolen!



We kijken ook iets verder vooruit. Op zondag 02 juni wordt weer de jaarlijkse 'Amstellanddag' gehouden. Daarbij zijn wij traditiegetrouw weer van de partij. De kerk zal de gehele dag open zijn, waarbij rondleidingen worden gegeven, het interieur bewonderd- en de toren weer beklommen kan worden. Dit jaar ook iets nieuws: de oude keuken beneden in de pastorie zal weer herleven, waarbij Saartje haar uiterste best gaat doen om u te verleiden met haar heerlijke bakkunsten... In combinatie met een goede kop koffie of thee en limonade voor de kids zal u dat zeker goed gaan smaken! Loopt het water u al in de mond...? Graag tot dan!!

De St.Urbanusparochie en -kerk, een hele verantwoordelijkheid in geloof en identiteit, die we sámen graag nemen en dragen. Dat doen we op een bewogen, liefdevolle en verantwoorde manier, het is de enige en juiste weg!

Graag tot de Urbanesklanken van juni,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Misintenties, zaterdag 4 mei, 19.00 uur

Cees Stolwijk

Cornelis Lagerberg

Jos Wesselingh

Kees Fontijn

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 5 mei, 09.30 uur

Cornelis Lagerberg

Dorus Schrama

Jos Wesselingh

Lien Bouwman-Leurs

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Piet van Rijn

Theo van den Bosch

Theo Zeinstra - jaarmis

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zaterdag 11 mei, 19.00 uur

Cornelis Lagerberg

Jos Wesselingh

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Ria van Braak-van Rijn

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zondag 12 mei, 09.30 uur

Conny Wesselingh

Cornelis Lagerberg

Dorus Schrama

Edwin Houtkamp

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Jos Wesselingh

Klaas Zwartendijk

Nico de Jong

Overleden familie Erkelens-Lambalk

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Schrama-Huijg

Piet en Nel de Dood-Oudshoorn

Sjaak van Tol

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zaterdag 18 mei, 19.00 uur

Cornelis Lagerberg

Herman Fontijn

Jan Andriessen

Jos Wesselingh

Kees Fontijn

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 19 mei, 09.30 uur

Cornelis Lagerberg

Dave de Laat

Dorus Schrama

Jos Wesselingh

Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Theo van den Bosch
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zaterdag 25 mei, 19.00 uur

Cornelis Lagerberg
Jos Wesselingh
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof,
etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zondag 26 mei, 09.30 uur

Cornelis Lagerberg
Dorus Schrama
Jos Wesselingh
Kors van Rijn
Nico de Jong
Niek Baas - jaarmis
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita
Wies Hogeveen-Janmaat - jaarmis
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische
afkomst of seksuele geaardheid

Activiteitenoverzicht mei 2019

datum	tijd	soort viering	voorganger
vrij 3 mei	13:00 u	Burgerlijk en Kerkelijk huwelijk Coen v. Leeuwen en Daisy Nieuwendijk	
za 4 mei	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly v. Rooden
zo 5 mei	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly v. Rooden
za 11 mei	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo 12 mei	09:30 u	Eucharistieviering	
za 18 mei	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo 19 mei	09:30 u	Woord- en Communieviering	Diaken Jeroen Hoekstra
do 23 mei	15:30 u	Kinderclub! Thema: Pinksteren	
za 25 mei	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo 26 mei	09:30 u	Eucharistieviering	
do 30 mei		Hemelvaartsdag, viering in de Burght te Uithoorn	

zang	organist	lector	misdienaar	koster
				Ab
Samenzang	Peter Overdijk			John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab/Cock	Huub
Samenzang	Ria van Wijk	Jos den Haan		Theo
Samenzang	Ria van Wijk	Marino den Haan	Anne, Maayke, Jeroen	Huub
Samenzang	Peter Overdijk			Theo
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab/Cock	Huub
Samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Ab/Cock	Huub

Activiteiten in de regio

	Aalsmeer	Emmaparochie Ulthoorn	St. Jans Geboorte De Kwakel	H. Joannes Geboorte Kudelstaart
	viering elke zondag 9.30 uur	viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	viering elke zondag 9.30 uur	viering elke zondag 11.00 uur
Zondag 5 mei	Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen
Zondag 12 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
Zondag 19 mei	1e Heilige Communie Eucharistieviering	Zaterdagavond: eucharistieviering Zondag 11u: Woord&gebedsviering Diaken Jeroen Hoekstra	1e Heilige Communie Eucharistieviering	Woord en gebedsviering? o.l.v. parochianen
Zondag 26 mei	Eucharistieviering	1e Heilige Communie Eucharistieviering	Woord en communieviering Elly van Rooden	1e Heilige Communie Eucharistieviering

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 mei.

Roepingenzondag, weekend 11 en 12 mei

Opbrengst Collectes

weekend 23 + 24 maart	282,20
weekend 30 + 31 maart	308,50
weekend 06 + 07 april	299,65
weekend 13 + 14 april	361,10
Paaswake + 1e Paasdag	341,30
1e Paasdag	319,70
2e Paasdag	141,20

Bidt u mee om roepingen ?

Het Grootseminarie nodigt u uit om de priesteropleiding te ondersteunen en deel te nemen aan de gebedskring van de priesteropleiding. Wilt u meedoen ? Geef u dan op als lid. Het verplicht u tot niets, behalve tot gebed. U ontvangt dan de gebedskaart thuis en met enige regelmaat het Willibrord magazine, met informatie over het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende gebedsdag.

U kunt zich opgeven per e-mail, telefonisch of door een kaartje te sturen met de vermelding: "deelname gebedskring". Vergeet u niet uw naam, adres en woonplaats gegevens te vermelden?

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65, 1851 PJ, Heiloo
Tel. 072 505 1288

Ziekencommunie

Communie voor hen die aan huis gebonden zijn. Mocht u ook graag de communie willen ontvangen dan kunt u zich opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de communie zal worden gebracht.

Kerkebalans 2019

Net als in voorgaande jaren treft u in de Urbanesklanken van mei weer de bekende envelop van de actie Kerkebalans aan. Het parochieteam vraagt u, om ook dit jaar, weer net zo vrijgevig bij te dragen als in de voorgaande jaren.

De Urbanuskerk in Nes aan de Amstel:
Daar geef je voor

Als we het hebben over de kerk die ons veel waard is, dan bedoelen we meer dan alleen dat fraaie Rijksmonument. Dan bedoelen we vooral hetgeen er wordt gevierd in de sfeer van onze hechte parochiegemeenschap. Een kerk is een gebouw van een lach en een traan. Daar vieren wij blijdschap en droefheid, eigenlijk alle facetten van het leven. God heeft zorg voor ons, kent ons en ziet ons. Dat vieren wij in ons kerkgebouw.

De Kerk, het gebouw, de geloofsgemeenschap, het gaat over ons, over u en mij, over onze inzet voor de samenleving waar wij deel van uit maken. De kerk is veelzijdig en alleen zichtbaar door uw talent als vrijwilliger en door uw persoonlijke bijdrage.

U beseft hoe belangrijk het is om als geloofsgemeenschap een herkenbaar middelpunt te hebben. Een plek in ons dorp aan de Amstel waar je inspiratie vindt, een plek waar je welkom bent om je geloof te belijden.

Het parochieteam vraagt om uw financiële hulp voor het werk in en àan onze Nesser Sint Urbanuskerk want:

De Urbanuskerk in Nes aan de Amstel
is ons heel wat waard

U kunt uw kerkebijdrage of donatie overmaken met de acceptgiro, via internet of door deze in contanten af te geven op de pastorie.

Dank voor uw inzet en uw bijdrage.
Namens het parochieteam,
Joop Sibum, penningmeester.

*Stil ben je van ons heengegaan,
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
Zo was je hele leven.*

*Wij blijven achter met vragen maar vooral
met de vele mooie herinneringen aan Jos.*



*In liefdevolle
herinnering*

Overweldigend was uw meeleven
na het zo plotseling overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader,
broer, zwager en oom

Jos Wesselingh

25 december 1957

9 maart 2019

Uw vele meelevende woorden van troost,
de prachtige bloemen, vele kaarten,
uw aanwezigheid bij het afscheid van Jos thuis
en tijdens de dienst in de St. Urbanuskerk
hebben ons enorm gesteund,
waarvoor onze oprechte dank.

Marian
Nanja en Wessel
Sjors
Familie Wesselingh en
Familie Boelrijk

Nes aan de Amstel, april 2019

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



De keuken van Saartje! (Amstellanddag 2 juni 11-17 uur)



Amstellanddag trekt altijd veel belangstelling. Dit jaar voegen we voor het eerst een unieke locatie toe, namelijk de keuken in de pastorie van onze Urbanuskerk! Kom de historische keuken, die al meerdere keren decor was voor filmopnames, bewonderen. Saartje serveert op het terras achter de pastorie geheel in stijl koffie, thee en limonade met eventueel daarbij cake en aardbeien met slagroom. Natuurlijk wel tegen vergoeding want de opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de glas-in-loodramen van het Priesterkoor.

Natuurlijk is het deze dag ook mogelijk de kerk te bezichtigen (gratis) en de kerktoeren te beklimmen (2 euro pp) voor een meer dan geweldig uitzicht over Amstelland. Kom dus gezellig langs, we zien u graag!

Lenteconcert Seniorenorkest Amstelland

Zondagmiddag 14 april speelde het Seniorenorkest Amstelland, voor het zesde jaar op rij een mooi concert in onze Urbanuskerk. Ruim 100 aanwezigen genoten van de muziek. Wij danken de bezoekers en orkestleden voor hun giften na afloop; ruim 500 euro kunnen wij toevoegen aan onze spaarpot voor het toekomstig onderhoud aan de glas-in-loodramen van het priesterkoor. Een fotoverslag kunt u zien op onze website en Facebook-pagina.

www.vriendenurbanuskerknes.nl

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 06-23317977

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl

Banknr: NL53 RABO 0302 3740 00

EGMOND - Kom en Zie - weekend

Ben jij degene die onze broederschap wil komen verrijken? De monniken van de abdij van Egmond nodigen je uit om dit pad te verkennen. Van 8 tot 10 juni 2019 geven we jou de kans om een weekend lang met ons mee te leven in onze abdij te



Egmond.

Je treft bij ons een gemeenschap van monniken die leeft in vriendschap met Jezus, die samen bidt en werkt. Wij leven in eenvoud en dragen het lief en leed van de wereld in gebed met ons mee. Wij hebben hart voor onze aarde en voor allen die haar bewonen. Deze dagen willen wij samen met jou op zoek gaan of we in de toekomst samen het evangelie vorm kunnen geven. Jij bent onze gast, dus je hoeft alleen maar jouw tandenborstel en je ziel mee te nemen.

Meld je aan via telefoon 072 5061415 Of mail naar: gastenpater@xs4all.nl Sint-Adelbertabdij Abdijlaan 26, 1935 BH Egmond-Binnen.

<https://www.abdijvanegmond.nl>

De **Nesser Dames Vereniging** komt op maandag 10 mei bijeen voor de jaarvergadering.

Vragen? Suggesties? Ideeën? Fijn als u meedenkt!

Aanvang 20 uur / Kosten: geen.

Op **2^e Paasdag** waren ouders en kinderen welkom in de kerk voor de traditionele gezinsviering, met na afloop het eieren-zoeken. Onder leiding van Elly en Marino werd het een heel sfeervolle viering. Op de website www.urbanusparochienes.nl vindt u meer foto's.





Zolang er hoop is

Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen,

Hopen is in slaap vallen en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Hopen is bij storm op zee, land ontdekken.
Is in de ogen van de ander lezen
dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden
en zolang zal God je in zijn handen houden.

Henri Nouwen: uit 'Brood voor onderweg'

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitv.cent. Rob van de Velde V'veen 0297-583448
Ultvaartcentrum Bouwens A'veen 020-6471212

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Palmpasen vier je samen!!

Jong en oud kwamen op zondagochtend samen om Palmpasen te vieren. In totaal 91 parochianen waren getuige van de intocht van de kinderen met hun Palmpasen stok, welke ze eerder tijdens de bijeenkomst van de Kinderclub! In elkaar geknutseld hadden. Daar hadden ze mooi werk van gemaakt, zo bleek! Na de intocht en processie door de kerk volgde een prachtige viering onder leiding van catechiste Elly van Rooden en het hulpteam. De betekenis van Pasen, de Paasstok en met name de symboliek van deze laatste kwamen daarbij uitgebreid aan bod. Na afloop van de viering werden de Palmpaas stokken door de kinderen aan aanwezige parochianen weggegeven, die ze dankbaar in ontvangst namen. We kijken terug op een zeer geslaagde, inspirerende en gezellige bijeenkomst! Voor een impressie van het maken van de stokken en de Palmpaas-zondagochtend, zie de bijgaande foto's.

