

Urbanes – Klanken



nummer 531

maart 2022



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email urbanusparochienes@gmail.com
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

Toekomst maken, ook omdat het moet, maar vooral omdat het kan. Dat was een van de rode draden tijdens onze ontmoeting op 13 februari jl. in de St.Urbanuskerk. In deze bijeenkomst hebben we u middels een presentatie bijgepraat over waar wij als team ons de afgelopen maanden specifiek op dit onderwerp mee bezig hebben gehouden. De grote vraag 'Waarom?' werd bij de aftrap als eerste gesteld: Waarom moeten we ons huidige pad verlaten en als parochie een andere punt op de horizon gaan zetten? De verklaring komt vanuit de harde realiteit: de Katholieke Kerk in NL wordt kleiner, het aantal gelovigen neemt af en daarmee samenhangend ook de financiën. Als parochieteam van de St.Urbanus gemeenschap willen we deze negatieve ontwikkeling niet lijdzaam afwachten totdat het ons overkomt. Ook ons bisdom vraagt om een toekomstvisie van onze regio en daarmee de 5 parochies. Oftewel: Actie! Want toekomst is er voor de St.Urbanus!!



Nu het waarom duidelijk was kon een begin gemaakt worden met het in vogelvlucht laten passeren van onze bijna 400-jarige geschiedenis. Het is immers noodzakelijk om te weten waar we vandaan komen, wat er zich in die tijd heeft afgespeeld en hoe we daardoor gevormd zijn, voordat je de weg van de toekomst kan bepalen en inslaan. Een rijke geschiedenis waarin ook die rode draad van betrokkenheid, het ruimhartig bijdragen in menselijke en financiële zin continue zichtbaar was. Zeer waardevol welke we als dankbare bagage meenemen op onze tocht die nog gemaakt gaat worden!



Het was ook duidelijk dat je Vrienden nodig hebt om samen de weg af te leggen: alleen is dit niet te doen. Je hebt elkaar nodig om succesvol te zijn en de moeilijkheden te overwinnen die je onderweg altijd tegen komt. Dat was toen en dat is nu nog steeds nodig. Allereerst via onze vrijwilligers die altijd klaarstaan om de handen uit de mouwen te steken. Onze trouwe parochianen die samen de vitale St. Urbanusparochie vormen door er te zijn. De stichting Vrienden van de Urbanuskerk die ons bijstaat in het bekendheid geven aan en het in standhouden van onze prachtige rijksmonumenten. De overheid die ons bijstaat middels diverse onderhouden. En gemeente middels een gestalte geeft van behoud van in de omgeving, simpelweg omdat de omgeving dit heel belangrijk vindt (Op 17feb jl. was er wederom een ontmoeting). Kunnen we specifieke kennis niet vinden binnen de eigen gelederen, zoeken we deze op. Zo staan duurzaamheidsbureau 'de Groene Grachten' en bureau 'Coup' en deskundig architect en Cuypers-specialist Paul van Vliet aan onze zijde om inzicht, kennis en kunde toe te voegen. Waardevol, het geeft ons mogelijkheden om gefundeerde keuzes te maken op weg naar de stip op de horizon, onze toekomst.



het toekennen subsidies voor nu ook de Amstelveen, die 'Kerkenvisie' aan het belang kerkgebouwen

Ideeën genoeg, zo bleek tijdens onze eerste bijeenkomsten als team met Coup. Maar voordat je ideeën kan vormen, moet je wel weten waaraan deze moeten voldoen. Noodzakelijk was dus om eerst uitgangspunten vast te stellen! Zoals getoond:

- 1) Behoud van de Rijksmonumenten.
- 2) Behoud van de geloofsgemeenschap in Nes aan de Amstel.
- 3) Ruimte voor diversiteit aan functies en gebruik voor parochie, Nes en omgeving.
- 4) Haalbare businesscase.

Aan de hand van deze uitgangspunten werden er 3 verschillende scenario's opgesteld, elk variërend in gebruik en mogelijkheden van het kerkgebouw en pastorie. Van blijven zoals het nu is tot volledige transformatie. We hebben aan u ook onze voorkeuren en ideeën gepresenteerd. Mét de nadruk dat



dit onze ideeën zijn, maar dat we uiteraard ook graag úw ideeën en opmerkingen willen horen en meenemen. Uw reacties waren geweldig en hartverwarmend! Opnieuw liet u horen en zien hoe

groot uw betrokkenheid en verbinding met parochie en gebouwen is. Als aanwezige parochiaan maar ook als aanwezige dorpsgenoot. Er volgden nieuwe ideeën en suggesties die inhaakten op hetgeen werd gepresenteerd. Er waren ook kritische, goede vragen over o.a. het proces, de betrokken partijen, de organisatie na implementatie. Duidelijk werd daarbij ook dat we als team zeker nog niets definitief hebben gemaakt en dat we nog zoekende onderweg zijn. Nog niet overal een antwoord op hebben en niet alles weten. Daarnaast dat we niet alleen staan in het bekrachtigen van onze ideeën, maar ook afhankelijk zijn van ons centraal kerkbestuur en ons bisdom. Maar uw energie en waardering geeft ons weer brandstof om verder te zoeken en ideeën verder uit te werken. Om gestalte te geven aan onze toekomst. We namen afscheid van elkaar met de belofte dat we opnieuw bij elkaar gaan komen om u dan opnieuw verder te informeren over de nieuwste ontwikkelingen.





Vers van de pers en goed nieuws: De goedkeuring is ontvangen om, naast de mobiele installatie van T-Mobile, nu ook die van Vodafone in de toren te plaatsen! Uiteraard onder voorwaarden: zo moet het esthetisch geplaatst

worden, zodat ze niet opvallen door aanwezigheid maar schitteren door gecamoufleerde afwezigheid. Net als de eerdere (en al verwijderde) antennes van Tele2. Het levert de parochie elk jaar een mooi bedrag op welke we goed kunnen gebruiken voor de instandhouding van de parochie en haar bezittingen. En dat 15 jaar lang. Prima!

Op 19 februari jl. was er een bijeenkomst, georganiseerd door ons dekenaat en waar ook onze parochie was vertegenwoordigd. Deze stond al eerder op de agenda, maar is vanwege de pandemie toentertijd uitgesteld. Vanuit Rome wordt er wereldwijd een synode (= kerkelijke vergadering) georganiseerd, welke



uiteindelijk in 2023 daar zal plaatsvinden en waarin de thema's 'gemeenschap, participatie, zending' centraal staan. Op weg hiernaartoe vinden er in alle landen en dus ook in onze bisdommen bijeenkomsten plaats. Daarin worden 3 kernonderwerpen behandeld: 'Vieren', 'Medeverantwoordelijk voor missie' en 'Dialogo in Kerk en samenleving'. De keuze voor deze drie is mede ingegeven door de zorg van de Nederlandse bisschoppen over de kwetsbaarheid van de kerk en het Christendom in ons land en in de westerse samenleving én door de hoop dat het Christendom en de kerk in onze streken toekomst en voortgang zal kennen. De bisschoppen herkennen

in deze drie bovendien de eerdergenoemde thema's. Alle inbreng vanuit de lokale bijeenkomsten wordt vervolgens verwerkt in een document per bisdom dat door de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt verwerkt in een nationaal document dat tenslotte door wordt geleid naar het secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome. In een volgende Klanken kunt u hier meer over lezen.



De Kinderclub! komt ook bijeen!! En wel op 10 maart, van 15.30-16.30uur. Thema dit keer is 'De wonderbare visvangst'. Dat wordt hengelen en binnenhalen... De afgelopen maanden laten een zeer goede opkomst zien, waarin enthousiast wordt geknutseld, mooie verhalen worden verteld en de jongeren veel plezier hebben in het samenzijn. Vakkundig geleid door team Elly. Schitterend om te

zien hoe ook hier toekomst in uitvoering plaatsvindt!! We hopen dat u kinderen van de partij kunnen zijn.

Onderweg naar een nieuwe punt op de horizon. Dit gebeurde in het verleden van Kerk en parochie wel vaker. Net als toen was en is men nu van jong tot ouder zeer betrokken en bevolgen om een mooie toekomst waar te maken. Daarvoor is nog veel werk nodig, maar enthousiasme en waardering gecombineerd met uw inbreng en verzamelen van kennis en kunde geeft ons vleugels en perspectief. Bouwen aan de toekomst: Actie!

Graag tot de Urbanesklanken van april,

Met Hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Veertigdagentijd

We zijn alweer op weg naar de veertigdagentijd. Nog even en carnaval en aswoensdag staan op het programma. We hopen allemaal dat beide op aangepaste wijze toch gevierd en beleefd kunnen worden.

En daarna de vastentijd. Vasten is een soort van interne zuivering. Aan de ene kant fysiek door even minder te nemen van alles wat we niet strikt nodig hebben. Minder snoepen, minder eten en minder uitgeven aan materiële zaken die ons eigenlijk toch niet gelukkig maken. Een tijd om meer te bewegen, in het voetspoor van Jezus, meer na te denken over het eigen doen en laten en meer te bidden. Dat is het geestelijke element. Het is een beetje jezelf terugtrekken op jezelf om je leven en relatie met God te beschouwen. Maar ja, we zijn de afgelopen tijd al zo vaak teruggeworpen op onszelf. Weinig mogelijkheden om samen te komen, geen bezoeken afleggen, geen museum, theater of feestjes. De woestijnervaring die het vasten in zich heeft, doen we nu – met tussenpozen – al twee jaar.

Misschien moeten we dit jaar bij het vasten de focus meer leggen op dat andere aspect van het vasten. Het besef dat andere mensen niet zo makkelijk kunnen wat jij kunt. Niet zo makkelijk iets lekkers kunnen meenemen uit de supermarkt, omdat het weekbudget boodschappen voor het dagelijks eten niet toereikend is. Mensen om ons heen die niet dat leuke truitje of die nieuwe schoenen kunnen aanschaffen. Mag de vastentijd nu eens een tijd zijn dat we ons realiseren hoeveel mensen in onze omgeving eenzaam zijn. We hebben nu allemaal een beetje kunnen ervaren hoe dat is als er niemand langs komt of als je niet naar iemand toe mag gaan. Eenzaamheid is door de coronacrisis heel veel groter geworden. Misschien hebben we zelfs een beetje ervaren hoe het is als sombere gedachten je leven beheersen. Dat lange thuiszitten gaf ons allemaal wel eens een sombere bui. Voor sommige mensen om ons heen is dat een dagelijks gevoel. Dat ze nergens bij horen en dat ze geen nut hebben in onze maatschappij. Laat vasten eens helemaal in het teken staan van de ander, van onze naaste.

Vasten wordt dan jezelf verliezen door er voor de naaste te zijn. *'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.'* (Mattheus 16:24). Een mooie mantra voor de komende vastentijd. Opnieuw ontdekken dat het niet draait om jou, maar om de ander. Immers, onze ware opdracht en het ware geluk vinden we door er voor een ander en de Ander te zijn. Wie die weg weer ontdekt, en de vastentijd is daar het ideale moment voor, ontdekt dat jij zelf ook een naaste bent, die door de ander gezocht wordt. Dat wij elkaar vasthouden, steeds opnieuw, dragen en gedragen worden. Moge wij onszelf zo opnieuw ontdekken als geliefd kind van God, de moeite waard, gekend, geliefd en gedragen, geschonken aan elkaar. Ik wens u een inspirerende en vooral sociale vastentijd!

Diaken Jeroen Hoekstra

Misintenties, weekend 5 en 6 maart

Kees Fontijn

Wim Jacobs

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Cees Andriessen

Dorus Schrama

Jaap Kooijman

Nico de Jong

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos

Overleden ouders Verheggen-Raadschelders

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Pronk-Koeleman

Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita

Piet van Rijn

Ria van Braak-van Rijn

Theo Bouwman

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 12 en 13 maart

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Cees Andriessen

Dave de Laat - jaarmis

Dorus Schrama

Edwin Houtkamp

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Sjaak van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Bouwman

Uit dankbaarheid

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, weekend 19 en 20 maart

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Cees Andriessen

Dorus Schrama

Jaap Kooijman

Marcel van Amsterdam

Nellie Schrama

Nico de Jong

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Theo Bouwman

Theo Zeinstra

Misintenties, weekend 26 en 27 maart

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Antoon Dorrestijn en overleden ouders

Cees Andriessen

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Martin Groen

Nico de Jong

Nicolaas Nieuwendijk

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch en overleden zoon Theo

Theo Bouwman

Wies Hogeveen-Janmaat

Voor een goede gezondheid

Vieringen in het cluster

	Aalsmeer 9.30u	Uithoorn 11.00u	De Kwakel 9.30u	Kudelstaart 11.00u
Woensdag 2 maart	10:30u	19:00u	10:30u	19:00u
Zondag 6 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering - voorstelviering
Zondag 13 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 20 maart	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Rob Mascini	Woord- en communieviering Rob Mascini
Zondag 27 maart	Woord- en gebed o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebed o.l.v. parochianen

Activiteitenoverzicht maart 2022

datum:	tijd:	soort bijeenkomst:	voorganger:	zang:
wo. 2	19:00 u	Aswoensdag	pastoor Adolfs	St. Cecilia
za. 5	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn	
zo. 6	09:30 u	Eucharistie viering		St. Cecilia
wo 9	09:00u	Kerkwerk		
do.10	15:30 u	Kinderclub! Thema: "de wonderbare visvangst"		
za.12	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly v. Rooden	
zo.13	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly v. Rooden	St. Cecilia
zo.13	13:30 u	Spaanstalige viering		
za.19	14:00 u	Speurtocht Communicantjes Emmausparochie	Elly v. Rooden	
za.19	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan	
zo.20	09:30 u	Eucharistie viering		Samenzang
za.26	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens	
zo.27	09:30 u	Woord- en Communieviering (let op: zomertijd)	Elly van Rooden	St. Cecilia

Het gehele rooster is onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen vanuit de overheid.

organist:	lector:	misdienaar:	koster:
Peter Overdijk	Paul Goossens	Jeroen	Huub
Peter Overdijk			John
Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke	Huub
Peter Overdijk	Jos den Haan	John, Jill	John
Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
		Ab	
Ria Kempers	Jos den Haan		Maurice/Joop
Ria Kempers	Cilia Krak	Maicah, Cilia V.	Ab/Cock
Ria Kempers		Jeroen	Maurice
Ria Kempers	Marino den Haan	Cock, Ab	Huub

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 maart.

De collecte uit de viering op Aswoensdag komt ten goede aan de Vastenactie.

Opbrengst collectes

zondag 6 februari	118,40
weekend 12 + 13 februari	364,30
weekend 19 + 20 februari	318,45

*Bezige handen, nu gevouwen en stil. Een leven lang gewerkt,
dat was je wil. Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig 't is op. Zo is het goed*

*Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten vechten, maar intens
verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan in
de leeftijd van 90 jaar van onze broer en oom*

Theodorus Johannes Anna Bouwman

Op vrijdag 25 februari hebben wij tijdens de gezongen
uitvaartplechtigheid in onze St. Urbanuskerk afscheid van Theo
genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons
parochiekerkhof
" Vredenhof ".

Moge Hij, nu samen met al degenen uit zijn familie die hem zijn
voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God zijn Schepper
op wie hij zo vertrouwde.

Wij wensen Annie en Joop, Wim en Diddy, Janine en Wilco, de
verdere familie en al die anderen die hem nu zo moeten missen veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Altijd sterk en tot het laatste moment betrokken bij de boerderij waar hij is opgegroeid, is op de gezegende leeftijd van 91 jaar overleden mijn lieve en zorgzame man, onze trotse vader, opa en overgroot-opa

Cornelis Johannes Andriessen

Cees

Op woensdag 23 februari om 11.00 uur hebben wij, tijdens de eucharistieviering ter nagedachtenis, in onze Sint Urbanuskerk afscheid van Cees genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons parochiekerkhof "Vreedenhof".

Moge Cees, herenigd met al diegenen van zijn familie welke hem zijn voorgegaan, nu thuis zijn in het huis van zijn Schepper.

Wij wensen Tiny zijn vrouw, liefdevol omringd door haar kinderen, schoon- en kleinkinderen, de verdere familie en al die anderen die nu zonder deze bijzondere man verder moeten, veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Communie voor hen die aan huis gebonden zijn

Als u de communie graag thuis wilt ontvangen dan kunt u zich opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt wanneer het mogelijk is de communie thuis te ontvangen.

De communie uitreiking

De communie uitreiking vindt plaats op dezelfde wijze zoals u de afgelopen periode gewend bent. Volg hierbij de aanwijzingen die worden gegeven. Blijf bij het ter communiegaan svp het mondkapje dragen en houd 1½ meter afstand. Neem de aan u overhandigde hostie mee naar uw zitplaats, op uw zitplaats aangekomen mag het mondkapje af en kunt u de hostie nuttigen.



TER INSPIRATIE

“De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen”. Dit zijn de eerste woorden van “Lied van de opstanding” van Huub Oosterhuis. Je kent het ongetwijfeld. Deze hoopvolle woorden spreken tot de verbeelding. De steppen in het Nabije Oosten zijn droog en dor. Er groeit nauwelijks iets. Maar na vaak korte en hevige regenbuien komt de steppe tot leven. In een korte tijd staat alles in bloei.

“De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven” zijn de beginwoorden van de tweede strofe van het lied. De ballingen zijn de mensen die gedeporteerd zijn naar Babylon na de verwoesting van Jeruzalem in de vijfde eeuw voor Christus. In Psalm 137 zongen zij: “Aan Babels stromen zaten wij en weenden”. Ze mogen terug naar huis, een nieuw begin; ze staan op en keren terug naar huis.

Wie zijn de ballingen van vandaag? Wie zijn voor jou de ballingen vandaag. De vele mensen wereldwijd, die op de vlucht zijn voor

oorlog en geweld? Al die mensen die een dierbare verloren hebben aan corona dichtbij in onze directe omgeving of veraf? Of zij die maar heel, heel moeizaam herstellen van corona. Of de ondernemers van bedrijven die nog steeds niet open mogen en daardoor moedeloos en depressief worden. Of die ondernemers, die aan de grond zitten en geen toekomst voor zich zien?

Zal er voor al deze ballingen een keer komen? Zal de stappen voor hen gaan bloeien? Zullen de onnoemlijk vele vluchtelingen uiteindelijk een thuis vinden? Zal het verdriet om je dierbare op den duur minder worden? Zal er weer een normaal leven komen voor hen die genezen zijn van corona of voor die ondernemer die nu aan de grond zit?

“De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven. Ten einde gegaan en onder stenen bedolven, dode, dode, sta op, het licht van de morgen”. Hoopvolle beelden uit de laatste strofe van het lied. De hoop van het lied wordt tot uitdrukking gebracht in het licht dat doorbreekt in de morgen, telkens weer.

Dat de ballingen van vandaag staande mogen blijven in hun moeilijke en verdrietige situaties, dat zij mogen opstaan, dat het licht van de morgen voor hen mag aanbreken!

Elly van Rooden.



Kinderclub

Wat hebben we gezellig geknutseld, bij de laatste bijeenkomst over bisschop en dokter Valentijn? Als je er niet bij bent geweest dan kun je op

onderstaande foto's zien wat we toen met elkaar gemaakt hebben!



Ben je tussen de 5 en 12 jaar? Kom dan gezellig naar de **KINDERCLUB....** ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!

Wanneer: Donderdag 10 maart van 15.30- 16.30 uur

Waar: in de pastorie naast de Sint Urbanuskerk

Verhaal over: *'de 'wonderbare visvangst'*, daarna gaan we in gesprek o.a. over wat jij voor Jezus zou willen vangen?

Tot slot gaan we een leuke knutsel maken!

Tot dan, groetjes van het Kinderclub Team.



ASWOENSDAG

Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn,
genomen, gevormd, uit stof van de aarde.

Dat wij weer weten, dat Gij uw adem ons hebt geschonken;
adem in ons. Adem in ons, breekbaar en broos, kruiken van aarde,
dat wij weer weten, dat Gij ons vormt.

Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten, dat wij verwant zijn: rotsen en gras,
mensen en lucht, sterren en zaad, nijlpaard en musje.

Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten, dat wij weer keren, terug in het stof.
Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn.
Dat wij ons voegen in het werk van uw handen.

Andries Govaert.



Van de Bestuurstafel

Parochiebladen maart 2022

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Maart roert zijn staart.... Na 2 jaren Corona in Nederland zijn we er wel klaar mee.... De winter met zijn herfstachtige weer kunnen we snel achter ons laten.... Of: in de 40 dagen voor Pasen mogen we de rust nemen om een pas op de plaats te doen en na te denken. Ik had vele onderwerpen in mijn hoofd, maar leek het niet te kunnen samenvatten in een pakkend verhaal. Ik wist wat ik wilde vertellen, maar niet hoe het in te leiden of waarmee een vergelijking te maken. Want waarom zijn die verhalen, die boodschappen die Jezus ons heeft meegegeven zo pakkend? Worden die na 2000 jaar nog verteld? Omdat het vergelijkingen zijn. Een belangrijke boodschap dat is ingebed in een pakkend verhaal. Dat wil ik ook bereiken. Maar dat is niet zo gemakkelijk.

Maar ook als het niet gemakkelijk is kan het toch. Of kan (én wil!) ik het in elk geval proberen. Dat hebben bijna alle mensen wereldwijd laten zien in deze afgelopen twee jaar. Het was niet makkelijk. Er was geen vooraf bedacht verhaal om de boodschap makkelijker te maken. Er was een mega-besmettelijke ziekte. We moesten van alles en we mochten veel andere dingen niet. In de dagelijkse dingen, zakelijk, sociaal. Het was niet makkelijk, maar we gingen toch door. Roeiend met de riemen die we hadden. Velen tegen de stroom in.

Het was niet makkelijk voor ons als kerkbestuur. Net zoals het niet makkelijk was voor de koren, liturgiegroepen, voorbereiding van vormsel en communieprojecten, kosters of uitvaartgroepen. Niet bij elkaar mogen komen, niet dát mogen organiseren wat je eigenlijk voor ogen hebt,

waarmee je de kerkgemeenschap hoop en warmte zou willen bieden. Maar is toch heel wat geïmproviseerd en bedacht om toch waardevol te kunnen zijn. Ook al was het niet makkelijk.

Als kerkbestuur en parochieteams hebben we ook meer willen organiseren: de samenkomsten met parochianen. Per parochie met de vrijwilligers en geïnteresseerden van gedachten wisselen over de krimpende kerkgemeenschappen. De gebouwen die “te groot” zijn geworden, maar een paar uur per week gebruikt worden en duur onderhoud nodig hebben. Maar ook de hechtheid van de parochies, het samenwerken in de regio, de ouder wordende vrijwilligers. Deze bijeenkomsten staan in deze maanden op de agenda’s. Er wordt bewust eerst alleen binnen de parochie gesproken. Er zijn geen plannen die gepresenteerd worden, hooguit wat feiten. Het feit dat er “iets” zal veranderen. En we mogen met elkaar bepalen in welke richting we dat willen hebben. En ik wil iedereen van harte uitnodigen mee te denken en bedanken voor zijn of haar betrokkenheid. We hopen de toekomst een beetje te kunnen plannen. Maar ook dat is niet gemakkelijk. Niets is volledig te plannen en voorspellen.

Na het uitbrengen van de regioblad afgelopen najaar waarin we met foto’s en naam zijn gepresenteerd hadden wij als bestuur gehoopt te kunnen melden dat we zijn uitgebreid met een bestuurslid uit de parochie Emmaus. Helaas hebben we moeten mededelen dat Hans van Putten ons is overleden. Dat heeft ons geraakt. Dat maakt ons een schakel zwakker. Over stormachtig en somber weer gesproken: Zo voelde deze winter. Het was niet makkelijk. We zagen het niet aankomen en konden het niet in een mooi verhaal voorbereiden. Maar eraan ontkomen kan niet. We moeten door.

Soms is het leven, de samenleving, de situatie een lange tijd moeilijk. Hard, rauw, onvoorspelbaar. In de bijbel zijn deze situaties als vergelijking te herkennen in de 40 dagen die Jezus verbleef in de woestijn voordat hij zijn openbare leven begon. Een periode van afzien, van uitdagingen en vertrouwen hebben dat er een Vader is die je zal begeleiden. Het volk Israël dat Egypte kon verlaten, voelde zich aanvankelijk gered, maar moest vervolgens 40 jaar (een eeuwigheid) zwerven door de woestijn voordat ze

het beloofde land konden binnen treden. Kunnen wij uit deze verhalen kracht halen? Als we er bij stil staan in de 40 dagen voor Pasen. Mijn oma, bedenk ik me nu, deed dat met een heel simpele spreuk, die ze mooi in hout had geknutseld en aan de muur had hangen: Hoop doet leven. En ik denk dat we allemaal onze eigen manier hebben om zware tijden door te komen. Het is niet makkelijk, maar het kan. En we mogen geloven dat we er niet alleen voor staan.

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Online de kerkdiensten volgen? Dat kan op de volgende manieren:

Aalsmeer **YouTube**, via de link in de kalender op

www.rkkerkaalsmeer.nl

De Kwakel **KerkOmroep.nl**, [zoek op “Kwakel”], online of via app

Kudelstaart **YouTube**, ontvang de link in uw email via

stjangeboorteseccretariaat@live.nl

Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere parochie) digitaal ontvangen?

Stuur een email met dit verzoek aan:

Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com

De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl

Kudelstaart stjangeboorteseccretariaat@live.nl

Nes ad Amstel urbanusparochienes@gmail.com

Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl

Parochievergadering

R. Verheggen
Amsteldijk-Z 142
1189 VL Nes a/d Amstel
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53304282 / 0297-582709
email: rencverheggen@gmail.com
tel.: 06-53691688
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen
tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. R.Verheggen, 06-53304282
email: rencverheggen@gmail.com

Begrafenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Vieringen op de maandagavond in Uithoorn

In 2022 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” elke eerste maandag van de maand een eucharistieviering worden georganiseerd. Pastoor Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Daarbij is elke parochiaan, ook vanuit de parochies in onze regio, van harte welkom. Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier meebrengen. Ook als u een persoonlijk gebed wilt is dat mogelijk. Houdt u de komende data in 2022 vrij:

- Maandag 7 maart
- Maandag 4 april
- Maandag 2 mei
- Maandag 4 juli
- Maandag 1 augustus
- Maandag 5 september
- Maandag 3 oktober
- Maandag 7 november
- Maandag 5 december

Telkens om 19.30u in de dagkerk/of grote kerk van de Burght.

Zie verder de poster met de grote witte duif erop die in uw kerk hangt.

WELKOM!

40 dagen tijd-verbonden in gebed in onze regio

In de vastentijd is er een gebedsketen tussen onze 5 parochies. Op Aswoensdag is de kaars aangestoken in Uithoorn. Op **zondag 3 april** komt hij naar onze kerk. Daar zal deze kaars branden in onze viering om daarna bij Maria te branden. Daarna wordt ie doorgegeven aan de parochie in Uithoorn. Zo gaat hij elke week naar een andere parochie in onze regio.

Zodoende willen we in gebed met elkaar verbonden zijn in deze belangrijke voorbereidingstijd op Pasen.

Zie verder de poster om te zien hoe de gebedsketen in onze regio loopt.