

Urbanes – Klanken



nummer 516

november 2020



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 06-29584878
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Bankgegevens

Voor betalen misintenties:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,



We zijn nu 8 maanden onderweg in de “nieuwe normaal”, een tijd waarin het Coronavirus de hoofdrol speelt. Nee, opeist, zo kunnen we wel stellen. Nadat het begin maart de kop opstak, volgden de noodscenario's zich in rap tempo op, wat uiteindelijk leidde tot een algehele lockdown. Thuisblijven was het motto, afstand bewaren de regel. In de maanden daarna volgde de versoepeling van maatregelen toen leek dat we het virus onder controle hadden, blijdschap alom. En nu... zitten we min of meer in hetzelfde schuitje. We noemen het een intelligente lockdown, waarbij de gezondheid van de mensen nog steeds onbetwist op nummer 1 staat maar waar we tegelijkertijd de economie zoveel mogelijk proberen te sparen. En veel belangrijker, de mensen proberen te beschermen tegen onzekerheden als werkeloosheid, het wegvallen van het inkomen en daarmee verbonden de mogelijkheden om de maandelijkse boodschappen en lasten te kunnen blijven betalen. Waar we ons allen zeer van bewust mogen zijn en wat al in een eerder voorwoord naar voren kwam: de wereld, waarvan we dachten dat die maakbaar is naar onze eigen wensen en eisen, blijkt toch niet zo maakbaar te zijn als we zouden willen. Een minuscuul, tegelijkertijd vreselijk en krachtig virus wat met het blote oog niet zichtbaar is, bepaalt en regeert! Het laat ons zien hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. Ondertussen zijn we het ook knap beu om iedere keer weer geconfronteerd te worden met het dagelijkse bericht van aantallen besmettingen, nieuwe maatregelen, weer dat mondkapje opdoen... Toch moeten we volhouden, willen we dit virus overwinnen. Opnieuw de schouders eronder, elkaar bemoedigen, elkaar helpen waar dit kan. Uiteindelijk zal het allemaal goed komen!!



Ook bij ons in de kerk hebben we ons moeten aanpassen aan de “nieuwe” maatregelen. Wat vooral positief genoemd mag worden: We mogen ons gelukkig prijzen dat de kerk nog open is en dat we de vieringen kunnen bijwonen. Als St.Urbanusparochie hebben we een extra voordeel: op de



zaterdagavond vierden we nog, wat toch uniek genoemd kan worden in onze Regio. Daarmee werd via een aantal afspraken de mogelijkheid geschapen om, samen met uw medewerking, de reguliere parochianen die wekelijks naar de kerk komen om te vieren, te spreiden zodat we het maximale aantal bezoekers van 30 (ex bedienaren) niet overschrijden. De afspraken zoals we die aan u via de mededelingen in de kerk en mail al lieten weten: Kerkte u regulier op de zaterdag, blijft u dit dan zo doen. Dit geldt ook voor de zondag. Totdat u

het bericht krijgt dat deze maatregel niet meer nodig is. Graag willen we de parochianen, die bereid waren om tijdelijk van de zondag naar de zaterdag te verhuizen, hierbij nog eens extra bedanken: zonder u was het niet mogelijk geweest om iedereen blijvend te kunnen laten meevieren!! Dank u wel daarvoor!!! Ook willen we hierbij graag het pastoresteam bedanken, want ook zij zien dat er in deze bijzondere tijd behoefte is aan invulling van mogelijkheden en wensen. Zo kunt u o.a. op het rooster zien dat er ook, naast Uithoorn, bij ons op een zaterdagavond een eucharistieviering wordt gehouden en dat Elly van Rooden de overige zaterdagavonden voor haar rekening neemt. Met elkaar maken we het waar!

Hoe ziet de toekomst er verder uit? Daar kunnen we kort over zijn: geen idee. Deze is volledig afhankelijk van vele factoren.

Weten we het aantal besmettingen weer naar beneden te krijgen? Komt er een vaccin? En gaat deze ons immuun maken? Allemaal ongewis, wat uiteraard niet prettig is. Maar laten we de hoop nooit verliezen. Samen als gemeenschap verder gaan, elkaar helpen waar dit kan, gedragen door de inspirerende Boodschap en zekerheid van steun van onze Lieve Heer: het geeft de sterke, vertrouwde basis en richting waar we mee verder kunnen, nu en in de toekomst.

Ook onze jongste parochianen hebben de afgelopen maanden te maken gehad met veel onzekerheid. Met name de kandidaten voor de Eerste Heilige Communie kregen het goed voor hun kiezen. Zo was lang niet duidelijk of dit grote feest opnieuw



wel door zou gaan, nadat deze eerder was verplaatst. Maar gelukkig: op 25 oktober zal in een speciale viering aan hen voor de eerste keer de hostie uitgereikt gaan worden. Aangezien deze bijzondere gebeurtenis plaatsvindt nádat dit voorwoord al is geschreven, gaan we de foto's publiceren op onze website www.urbanusparochienes.nl, zodat u toch een goed beeld krijgt van deze zeer bijzondere gebeurtenis. Neemt u gerust een kijkje en geniet van de mooie beelden!



Er staat nog een bijzonder gebeurtenis op de agenda: op maandag 02 november vieren we Allerzielen. Altijd een bijzonder moment om stil te staan bij onze dierbare overledenen, vooral hen van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Allerzielen zal er onder invloed van de bestaande Corona-maatregelen, waaronder maximaal

30 personen aanwezig tijdens een viering, dit keer anders uitzien dan gebruikelijk. Zo zal de viering in de kerk alleen voor genodigden zijn. Hiermee maken we het mogelijk voor de nabestaanden van de overledenen van dit jaar om als familie samen te zijn en gezamenlijk het gemis en verdriet te delen. Op ons kerkhof 'Vreedenhof' worden ook dit jaar op de avond van Allerzielen bij elk graf kaarsjes aangestoken, om zo in een bijzonder sfeer onze dierbare overledenen te gedenken. U kunt daarbij op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan 'Vreedenhof'. (Houdt u tijdens uw aanwezigheid alstublieft rekening met de bestaande maatregelen, zoals maximaal 4 mensen bij elkaar/1,5m afstand bewaren etc? Dank u wel voor uw medewerking). Op de zaterdagavond en zondagochtend voorafgaand aan Allerzielen zijn er de reguliere vieringen, u kunt dan uiteraard ook in de kerk een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan uw overleden dierbaren.

U zult zich ondertussen misschien ook wel afvragen hoe het nu zit met de glas-in-lood ramen van het priesterkoor. Het is al een tijd geleden dat we hierover bericht hebben, maar u kunt ervan verzekerd zijn dat er achter de schermen hard aan werd en nog steeds druk wordt gewerkt. Zo hebben we een extra subsidie

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van



aangevraagd bij de provincie om de kosten voor de parochie te drukken. Ook hier is toestemming van ons

bisdom voor nodig, welke werd verkregen. Aansluitend is de aanvraag bij de provincie Noord-Holland ingediend m.b.v. een gespecialiseerd bedrijf welke ook de onderhoudsinspecties van onze kerk en pastorie verzorgt. De eventuele toekenning kunnen we in december verwachten. Deze is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de noodzakelijkheid van het plegen van onderhoud aan de ramen, de grootte van het gevraagde bedrag in relatie tot de eigen middelen die hierin geïnvesteerd worden, het aantal aanvragen etc. Vele variabelen ook hier, al

kregen we wel te horen dat kerken en met name Rijksmonumentale kerken als de onze, voorkeur genieten. Ook dit geeft geen zekerheid, wel goede hoop. Tot die tijd blijven we duimen. Nu is het voorsnog wachten op de Bisschoppelijke Machtiging, welke ons toestemming geeft om überhaupt aan de onderhoudswerkzaamheden te mogen beginnen. Deze hopen we binnenkort op de elektronische deurmat te krijgen.



Bisdom Haarlem-Amsterdam



Het leven is niet maakbaar, zoals we eerder altijd dachten. Vele factoren bepalen hoe onze toekomst eruitziet. Maar dankzij een goede basis van geloof, liefde en saamhorigheid zien we die toekomst met vertrouwen tegemoet.

Graag tot de Urbanesklanken van december,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Misintenties, weekend 31 oktober-1 november

Cees van Tol

Dorus Schrama

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden familie Schrama-Kooijman

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Piet van Rijn

Oud-koster Theo van Schaik

Trea Fontijn

Vrede en liefde voor elkaar

Misintenties, maandag 2 november, Allerzielen

Bertina Keizer-den Blanken

Cees Stolwijk

Conny Wesselingh

Dorus Schrama

Gerard Baas

Hannes en Eef den Blanken

Kees Fontijn

Kors van Rijn

Marcel van Amsterdam

Marita Spekking-den Blanken

Martien den Blanken

Martin Groen

Nico de Jong

Overleden familie Kortekaas-Vos

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn

Oud-koster Theo van Schaik

Trea Fontijn

Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, weekend 7 en 8 november

Cees van Tol

Dorus Schrama

Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie

Kees Fontijn

Kors van Rijn

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Theo van den Bosch

Oud-koster Theo van Schaik

Ria van Braak-van Rijn

Trea Fontijn

Voor gezondheid in de wereld

Misintenties, weekend 14 en 15 november

Cees van Tol

Dave de Laat

Dorus Schrama

Jopie Overwater-Barlag

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Pieter Schrama - jaarmis

Oud-koster Theo van Schaik

Theo Zeinstra

Trea Fontijn

Misintenties, weekend 21 en 22 november

Cees van Tol

Dorus Schrama

Edwin Houtkamp

Kees Fontijn

Nico de Jong

Overleden familie Fronik-Hartsink

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden familie Van den Berg-Blom

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Patrick Fronik

Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu

Sjaak van Tol

Oud-koster Theo van Schaik

Trea Fontijn

Uit dankbaarheid bij een verjaardag

Misintenties, weekend 28 en 29 november

Cees van Tol

Dorus Schrama

Kees Fontijn

Nico de Jong

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Oud-koster Theo van Schaik

Theo Zeinstra

Trea Fontijn

Activiteiten in het cluster

	Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Emmausparochie Uithoorn viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kuddestaart viering elke zondag 11.00 uur
Zondag 1 november	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden 19.00u Allerzielen o.l.v. uitvaartgroep	Eucharistieviering
Maandag 2 november	19.00u Allerzielen o.l.v. uitvaartgroep	19.00u Allerzielen Eucharistie	19.00u Allerzielen o.l.v. uitvaartgroep	19.00u Allerzielen o.l.v. uitvaartgroep
Zondag 8 november	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Zondag 15 november	Woord- en gebedsviering O.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Rob Mascini	Woord- en gebedsviering O.l.v. parochianen
Zondag 22 november	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Rob Mascini	Eucharistieviering
Zondag 29 november	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering

Activiteitenoverzicht november 2020

datum:	tijd:	begeleiding ivm corona:	soort viering:	voorganger:
za.24 okt	14:00 u		EHC generale repetitie, aansluitend de kerk versieren met de ouders	
za.24 okt	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo.25 okt	09:30 u	John/Ab	Eucharistieviering	
zo.25 okt	13:00 u	John	Eerste Heilige Communie Feest	Darek / Elly
		ALLEEN GENODIGDEN ivm Corona beperkingen		
do.29 okt	15:45 u		EHC afsluiting, "ons geschenk aan God"	
za.31 okt	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.1 nov	09:30 u	Hans	Eucharistieviering	
ma.2 nov	avond	geen	Lichtprocessie op "Vreedenhof"	
	19:00 u	John	Allerzielen Viering	Elly van Rooden
do. 5 nov	15:30 u		Kinderclub! "Bergrede"	
za. 7 nov	19:00 u	Joop	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo. 8 nov	09:30 u	Cockie	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.14 nov	19:00 u	John	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.15 nov	09:30 u	Hans	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.21 nov	19:00 u	Joop	Eucharistieviering	
zo.22 nov	09:30 u	Cockie	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
za.28 nov	19:00 u	Joop	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.29 nov	09:30 u	Hans	Woord- en Communieviering	Rob Mascini

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
Peter Overdijk	Peter Overdijk		Maayke, Jeroen	Huub
Peter Overdijk	Peter Overdijk	Kinderen/ ouders	Cock	John
	Peter Overdijk			Maurice
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab, Cock	Huub
St.Cecilia	Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Maurice, John	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Cock, Anne	Huub
	Peter Overdijk	Maurice Fontijn		John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab	Huub
	Peter Overdijk	Cilia Krak	Ab	Ab
	Peter Overdijk	Marino den Haan	Cock	John
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St.Cecilia	Peter Overdijk	Paul Goossens	Maayke, Jeroen	Huub

Coronatijd: meer dan ooit verlangen we naar geloof, hoop en liefde.

Als ik dit schrijf is het duidelijk geworden dat we weer teruggaan naar een gedeeltelijke lockdown. De boodschap is opnieuw: blijf thuis en ga zo min mogelijk naar de ander toe. De duisternis van het coronavirus is nog niet voorbij en de ernst van de situatie maakt opnieuw dat we zoveel mogelijk fysiek samenzijn moeten mijden.

Gelukkig mogen we nog in kleine groepen naar de kerk.

Het is een duistere crisis waar we met elkaar door heen moeten. Meer dan ooit worden we uitgedaagd te doordenken wat voor ons echt van belang is en waar we ons aan vasthouden in donkere tijden. Voor velen van ons is dat ons geloof, de hoop op betere tijden en het weten dat onze liefde voor elkaar een weg zal vinden, ondanks de fysieke afstand.

Het kruis, het anker en het hart zijn de symbolen die bij deze fundamentele begrippen horen. We worden ook weerspiegeld in het logo dat kunstenaar Dick Amesz heeft ontworpen (zie afbeelding). Het zijn drie bekende symbolen. Het kruis staat voor geloof, het anker voor hoop en het hart voor liefde.



verlangen & hoop

De drie symbolen zijn populair. Veel gelovigen dragen een kruisje, maar dat doen ook mensen die niet geloven. Het is zelfs erg populair bij bijvoorbeeld popzangers. Veel dames hebben een ankertje als oorbel, maar stoere vissers zie je er ook veel mee lopen. En het hart wordt zelfs wereldwijd gebruikt als symbool van de liefde. Natuurlijk kun je symbolen van geloof, hoop en liefde voor de show dragen. Maar bij veel mensen laten ze toch zien wat hen inspireert. Iemand die Jezus wil volgen, wil met zijn kruisje laten zien dat hij Christus liefheeft. Het ankertje aan het oor zegt dat je houdt van het leven op zee of het is gewoon een mooie oorbel waarvan de betekenis helemaal niet tot je is doorgedrongen. Het hart is teken van liefde, maar liefde kent zoveel vormen dat niet altijd duidelijk is wat iemand er mee wil zeggen.

De mensen dragen deze drie symbolen niet altijd omdat ze gelovig zijn. Een christen bedoelt met zijn kruisje wat anders dan de popzanger. Het anker kan met de scheepvaart te maken hebben, maar

ook met hoop. En een hart gekerfd in een boom heeft een andere boodschap dan een hart in de kerk waar gesproken wordt over het heilig hart. Het kruis, het anker en het hart: geloof, hoop en liefde. Wat betekenen ze voor jou, juist nu, in deze crisistijd?

Paulus schrijft dat we er in ons leven altijd wat aan zullen hebben. Ze blijven altijd: geloof, hoop en liefde. Mogen ze meer dan ooit in deze tijd opnieuw het fundament worden van ons leven. Mogen wij opnieuw de betekenis ervan herontdekken en vormgeven in ons eigen leven en in relatie met anderen. Geloof, hoop en liefde kunnen opnieuw tekenen worden die ons helpen door deze duisternis heen moed te houden en vertrouwen. En tegelijk helpen om de nieuwe noden te zien die om ons heen ontstaan in deze moeilijke tijd. Moge jouw geloof je dragen, de hoop de duisternis verdrijven en de liefde hernieuwde wegen vinden om elkaar bij te staan. Geloof, hoop en liefde! Juist nu!

Diaken Jeroen Hoekstra

Mariabeeld verdwenen uit de tuin van de pastorie.

Vele jaren stond in de pastorietuin naast de kerk een Mariabeeld en misschien is het u ook opgevallen dat dit vertrouwde Mariabeeld



verdwenen is... Verschillende vrijwilligers hebben de omgeving afgespeurd, maar het elegante, witte Mariabeeld is in geen velden of wegen te bekennen. Ook al heeft het beeld geen historische waarde, als parochie-gemeenschap waren we toch gehecht aan dit beeld. De kans dat Maria nog gevonden zal worden is klein en doet ons het ergste vrezen.

Vandaar dat we de hulp van onze parochianen in willen roepen: Wat zou het mooi zijn als er weer een beeld van Maria in de pastorietuin zou komen te staan, heeft u suggesties laat het aub. ons parochieteam weten?

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal plaatsvinden in het weekend van 31 oktober / 1 november

In het weekend van 7 + 8 november (Willibrordzondag) vindt de collecte voor de oecumene plaats en in het weekend van 21 + 22 november de collecte tbv. het jongerenwerk in ons bisdom.

Opbrengst collectes

weekend	26 + 27 september	420,95	
weekend	03 + 04 oktober	403,25	
weekend	10 + 11 oktober	315,75	
weekend	17 + 18 oktober	286,70	Wereldmissiemaand

Kerkbalans

Beste mensen, de stand op 20 oktober bedraagt € 19.496,60.

Het streefbedrag, in dit door corona geteisterde jaar, bedraagt € 24.000. Het parochieteam gaat er van uit, dat wij samen met u, in staat zullen zijn, om dit gat van € 5.003,60 aan de inkomstenkant van onze Urbanusparochie te dichten.

Velen onder u hebben dit jaar hun steentje al bijgedragen, maar helaas is het ook even aan de aandacht van een aantal anderen ontschoten. Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 2020 al heeft voldaan en deze spoedig over te maken, of misschien zelfs wat te verhogen ten opzichte van het bedrag dat u voorgaande jaren heeft bijgedragen onder het motto:

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

” Daar geef je ook in 2020 voor ”

Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan zijn om hun bijdrage te voldoen:

“Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten”

Namens het parochieteam,

Joop Sibum
Penningmeester

Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek

- Wij vragen u allen uitdrukkelijk om mondkapjes te dragen bij het binnenkomen in de kerk. Uw handen te ontsmetten, de instructies van de corona- begeleiders strikt op te volgen en plaats te nemen in de daartoe gekenmerkte banken. Op uw plaats aangekomen mag het mondkapje af. Het is niet toegestaan u vrijelijk door de kerk te verplaatsen nadat u uw zitplaats heeft ingenomen.
Het is ook niet toegestaan om met de gezangen mee te zingen.

De communie-uitreiking

- De communie-uitreiking vindt plaats op dezelfde wijze zoals u de afgelopen periode gewend bent. Volg hierbij de aanwijzingen die door de coronabegeleider worden gegeven. Blijf bij het ter communiegaan svp het mondkapje dragen en houd 1½ meter afstand. Neem de aan u overhandigde hostie mee naar uw zitplaats, op uw zitplaats aangekomen mag het mondkapje af en kunt u de hostie nuttigen.

Het verlaten van de kerk

- Het verlaten van de kerk zal vanaf de achterste banken plaatsvinden. De coronabegeleider zal de volgorde per bank aangeven. U wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen. Het is niet toegestaan, om de tegen de uitgaande stroom in, de kerk weer in te lopen.

Koffiedrinken op de pastorie

- Gedurende de intelligente lockdown is het niet toegestaan elkaar voor koffiebijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie.

Wij vertrouwen erop dat u, ivm. de gezondheid van ons allen, de hierboven vermelde regels in acht zult nemen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Uw parochieteam



Ter Inspiratie

‘Hoe lang duurt rouwen eigenlijk?’ Vraagt ze me.
‘Doe ik het goed? Moet ik dan toch in therapie, zoals mijn vriendin zegt?’
Ze is niet de eerste die me dit vraagt. Maar ook die andere kant: ‘Voor het eerst weer zo verschrikkelijk gelachen’, vertelt ze, ‘en ik schrok van mezelf. Mag ik nog wel plezier hebben nu hij er niet meer is?’

Rouwen kent geen tijd, geen route, geen regels. Net als je denkt dat je je leven weer aardig op de rit hebt, zie je ergens in de menigte die jas. Net zo’n groene als zij altijd droeg. Je hart slaat zes slagen over en je voelt je weer terug bij af. Het zijn vaak de kleinste dingen die je weer van slag brengen, zelfs jaren na het overlijden.

Ergens hebben we met elkaar bedacht: het moet nu maar eens over zijn. Succesverhalen op Facebook laten zelden de kant zien van wanhoop, mislukking of verdriet. Dirk Wachter schreef een boek waarvan de titel alleen al intrigeert: *De kunst van ongelukkig zijn*.

Een kunst die we allemaal kennen in meer of mindere mate, maar die zo zelden naar buiten komt. 2 November, Allerzielen, klinken op talloze plaatsen de namen van wie het afgelopen jaar overleden zijn. Met hen

fluisteren al die namen van ouder verdriet in gedachten mee. De verbinding is de troost, over de tijd heen.

Toch is het mooi dat je op steeds meer plaatsen vóór de Allerzielenvieringen de naam kunt opschrijven, die niemand ooit nog noemt, maar die gegrift staat in jouw hart. Zo worden dan deze namen – net als de intenties – bij de Voorbede genoemd.

Mogen onze lieve overledenen rusten in Gods hand.

Elly van Rooden.



ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2021 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten.

Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n Rouwgroep als helend: 'Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces'.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:

**Dinsdag 8 december 2020 om 14.00 uur in De Schutse,
De Mérodelaan 1, te Uithoorn.**

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer.

Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink 0297 – 26 82 12 j.dubbink@pkn-uthoorn.nl

Elly van Rooden 0252-51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl



Zo goed de namen weer te noemen
van onze dierbaren die overleden zijn.
Zolang ze in onze herinnering leven
zullen ze niet echt gestorven zijn.

Een brandend lichtje op hun graf,
een bloem van ik ben je nog niet vergeten
en wie hier langs komt zal het weten,
die hier ligt wordt nog steeds gemist.

Geleidelijk aan zal het verdriet wel slijten.
Maar ondanks alles, de heimwee blijft
naar hoe het was, het samen leven.
Dan is het goed om aandacht te geven.

Grote oogst met Oogstdankdag-weekend



In het weekend van 17 & 18 oktober was het opnieuw oogsten in onze Urbanuskerk tijdens Oogstdankdag, een jaarlijks terugkerende gebeurtenis welke georganiseerd wordt door de Missiegroep. Dit jaar werd het gecombineerd met de diaconale viering, een uitstekende combinatie! Immers, diaconie ofwel dienstbaar zijn naar de ander komt optimaal tot zijn recht doordat alle producten die gedoneerd worden rechtstreeks naar de voedselbank gaan. Liefdadigheid in optima forma. En ook dit jaar was de opbrengst overweldigend groot! Het altaar lag bedolven onder vele verschillende producten, zoals aardappelen, wortels, uien, eieren,

druiven, appels, en nog veel meer. Elly van Rooden, die de viering overigens perfect vorm gaf samen met Maurice Fontijn, merkte al gekscherend op dat het volgend jaar waarschijnlijk naast het altaar gelegd moet gaan worden, aangezien het ieder jaar meer lijkt, het daar dan te klein is en niet alles meer past....



Dit jaar was er helaas geen mogelijkheid om in te slaan bij de Wereldwinkel. Dit had alles te maken met de bestaande maatregelen als gevolg van het Corona-virus. Desalniettemin was er wel de mogelijkheid om diverse producten achter te laten of een donatie te doen, waarvoor koffie en thee bij de Wereldwinkel worden gekocht. Komt het uiteindelijk toch nog ten goede aan deze organisatie.

Als parochieteam zijn we er trots op dat onze gemeenschap toch elke keer weer zulke prachtige resultaten weet neer te zetten. Graag willen we zowel alle parochianen als de organisatie die hieraan hebben bijgedragen hartelijk danken voor hun inzet, uw bijdragen en het verzorgen van dit zeer geslaagde weekend!!

Uw parochieteam.



Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Peter Overdijk

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begravenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begravenisonderneming

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073
020-6471212
0297-583448

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Geen Kerst aan de Amstel 2020

Als gevolg van de coronasituatie hebben we besloten dat we op 12 en 13 december geen Kerst aan de Amstel kunnen vieren zoals we dat de afgelopen 5 jaar hebben gedaan. Helaas, want we hadden er alweer zin in; op zaterdag de gezellige dorpskerstfair en op zondag het kerstconcert met de Amsterdamse Tramharmonie. We gaan er echter vanuit dat we in december 2021 de zesde editie van Kerst aan de Amstel kunnen organiseren.

Alternatieve kerstactie

Op dit moment zijn we in voorbereiding voor een alternatief zodat u thuis een gezellige Kerst aan de Amstel kunt beleven. In de volgende Urbanusklanken leest u hier meer over. Daarnaast hopen we veel mensen bereid te vinden een 'aanbieding' te doen die tegen opbod verkocht kan worden. Dit kan een tegoedbon zijn of iets tastbaars. Met de opbrengst kunnen we onze spaarpot voor het eerstvolgende onderhoudsproject aanvullen. Waar kunt u aan denken?

- Een tulband
- Tuinwerkzaamheden
- Een maaltijd koken
- Huiswerkbegeleiding
- Klusjes in huis
- Een vaartochtje
- Ramen lappen
- Een rondleiding
- Babysitten
- Iets moois of lekkers

Kortom: alles waarvan u denkt, dat u er een ander mee kunt helpen of een leuke belevenis mee kunt geven. Doet u mee met een uniek aanbod? Stuur dan uw aanbieding per email naar info@vriendenurbanuskerknes.nl en vermeld daar uw telefoonnummer bij. Wij maken voor de komende Urbanusklanken een lijst met de aanbiedingen waarop iedereen een bod kan doen. Op zondag 20 december maken we bekend welke hoogste bieder de aanbieding krijgt.

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: vrienden urbanuskerk nes, Insta: vriendenurbanuskerknes
Secretariaat: Amstedijk 132C, 1189 VK Amstelveen
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 374