

# Urbanes – Klanken



nummer 526

**oktober 2021**



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

# **Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel**

Pastorie / Amsteldijk-Z 145  
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel  
tel.: 0297-582232  
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.  
Email [urbanusparochienes@gmail.com](mailto:urbanusparochienes@gmail.com)  
Website [www.urbanusparochienes.nl](http://www.urbanusparochienes.nl)

**Diensten** zaterdag 19.00 uur  
zondag 09.30 uur

## **Pastoraal team**

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638  
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638  
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592  
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

## **Parochieteam**

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter  
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532  
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com

J. Sibum penningmeester  
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid  
Veldweg 8b tel.: 06-29584878  
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid  
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749  
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

## **Bankgegevens**

Voor betalen misintenties:  
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07  
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:  
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,



Wie goed doet, goed ontmoet! We kennen het spreekwoord allemaal. De intenties die daarbij vaak naar boven borrelen zijn natuurlijk mooi en goedbedoeld. Het gaat hier natuurlijk wel om de praktijk: Dan pas blijkt wat deze uitdrukking waard is! En dat hoeft echt niet altijd een groot iets te zijn, sterker nog, het zit 'm vaak in de kleine dingen. Ook binnen onze parochie zien we het op zeer regelmatige basis terugkomen. Kijk maar eens om u heen: van het weer mooi lakken, pardon ☹️, in de olie zetten van de deuren, het groots en volhardend opknappen van het gietijzeren kruis op kerkhof 'Vredenhof', zo langzamerhand een kruis op zich..., het energiek opnieuw stof- en spinvrij maken van de kerk tijdens de hak- en breekwerkzaamheden aan de ramen, koffie-staat-altijd-klaar policy, bomen en groei en bloei in en om de kerk aanpak, e-mails en post beantwoorden ook tijdens de vakantie, het perspectief bieden en de verbinding zoeken vanaf het altaar én onderling, de handen uit de mouwen steken en aanpakken als erom gevraagd wordt (of niet...), etc. etc.



Zomaar een aantal voorbeelden uit de ellenlange, bijna oneindige lijst die de St.Urbanusparochie rijk is. Mooi hè! Een helpende hand is bij ons snel gedaan, zo blijkt. En de beloning? Grote dankbaarheid en warme gevoelens naar de gever van al dat goeds. En dat is veel, zo niet álles waard. Meer is ook eigenlijk niet nodig. Het geeft een goed en voldaan gevoel, misschien zelfs wat trots. Of zelfs positieve energie voor nog meer.



Dit alles is vrijwillig. Het moet niet, het mag, graag zelfs als het kan. Maar soms is goeddoen niet alleen mooi, maar ook noodzakelijk als uw medemens daar dringend behoefte aan heeft. Wanneer men het lichamelijk of geestelijk zwaar heeft of zelfs ernstig ziek is. Ook dan willen we klaar staan om elkaar te helpen of bij te staan, zo zien we binnen onze parochiegemeenschap. Het is ons geloof en haar mooie, bijzondere boodschap in de praktijk brengen. En daar zijn we zéér blij mee en trots op!!

Binnenkort breekt er ook weer zo'n gelegenheid aan waar iedereen het 'goed doet, goed ontmoet' principe in de praktijk kan brengen: in het weekend van 23 & 24 oktober vieren we Oogstdankdag, mede georganiseerd door de Missiegroep. Zo langzamerhand een jaarlijkse traditie die we graag in stand houden, waarbij meerdere doelen worden bediend: Het is immers een mooi moment, voor ons allemaal, om eens bij u zelf te rade te gaan wat uw bijdrage is geweest aan uw medemens en maatschappij, ofwel uw "persoonlijke oogst". Was deze goed? Kan het wellicht ietsiepietsie beter? Én uiteraard om de goede gedachte ter plekke in praktijk te brengen! Want in datzelfde weekend is ook de Wereldwinkel weer aanwezig met allerlei heerlijke producten. Én staan de manden voor de voedselbank klaar voor u om gevuld te worden.



Met bv. allerlei producten uit uw eigen keukenkast die voorlopig toch niet op tafel komen of al extra voorradig zijn. Of mocht u deze niet voorradig hebben: kunt u altijd extra inslaan bij de aanwezige waren in de kerk na afloop van de vieringen. Kopje koffie erbij is van het huis. En reken maar dat de dankbaarheid van de personen die deze hulp zo hard nodig hebben en dan ontvangen, warm en groots zal zijn... ♡ Het altaar zal met

uw gaven opgesierd gaan worden, wat altijd spectaculaire plaatjes oplevert. Vorig jaar konden we het nog nét kwijt. Wellicht dit jaar een kleine uitbreiding? Alle voedsel is welkom, van vers tot blik. De aanwezige goederen worden de volgende dag al uitgeleverd aan de voedselbank. Dank, dank, dank voor uw bijdragen!!!

Uw vrijgevigheid heeft u al veel vaker laten zien. Verenigd resulteerde dit in het mogelijk maken van het onderhoud aan de glas in lood ramen van het priesterkoor, inclusief de nodige werkzaamheden aan het plaatselijk metselwerk. En dat bleek hard nodig! Het slecht geworden lood, het deels roesten van het ijzeren kettinganker (deze loopt als een ketting rondom door de muren



van het kerkgebouw en houdt daarmee het verband van het kerkgebouw intact), hier en daar een oude zakking van het metselwerk: het kon een goede onderhoudsbeurt goed gebruiken! Onlangs is er een bouwvergadering geweest waarin de

voortgang en stand van zaken zijn besproken. Goed nieuws: de werkzaamheden van beide aannemers Pronkbouw en glasatelier Hagemeier lopen volgens planning en er zijn nog geen grote tegenvallers te melden. Ook daar worden we warm van... Mochten we dit vol kunnen houden, is de verwachting dat het priesterkoor begin december weer in volle glorie te bewonderen zal zijn.



Waar we overigens minder warm van werden was de constatering dat een aantal speciale profielstenen, moeizaam verzameld bij andere restauratiewerken, onlangs door vandalen vanaf de steiger kapot zijn gegooid. Uiterst teleurstellend! Niet alleen vanwege de vernielzucht, de extra kosten en de moeilijkheid om deze stenen te vervangen maar vooral het gevaar van verwonding van een toevallige voorbijganger. 'Wie kwaad doet, kwaad ontmoet' is hier helaas meer van toepassing.



Eind van de maand september komt uw parochieteam weer samen met bureau Coup. U weet wel, de organisatie welke ons bijstaat in het maken en vormen van een vitale toekomst voor parochie en gebouwen. Er zijn hiervoor diverse uitgangspunten gevormd waaraan deze toekomstplannen moeten voldoen. Een van de belangrijkste: plaats voor geloof en samenkomen zal er altijd zijn in onze St. Urbanus! Tezamen moeten deze punten gaan leiden tot het maken van keuzes. Niet alles zal daarbij bij het oude kunnen blijven willen we toekomst kunnen maken voor geloof, gemeenschap, bezittingen en voor u als aanwezige parochiaan tijdens de vieringen. Dat we hier zeer zorgvuldig mee omgaan, daar kunt u op vertrouwen. De overheid steunt ons in deze, o.a. middels het opstellen van een 'Kerkenvisie' waaraan alle kerken binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen hebben bijgedragen. Deze komt eind september beschikbaar. Nog genoeg werk te doen, wordt vervolgd.





Zondag 19 september vierden we gezamenlijk de gezinsviering. Onder de bezielende leiding van Elly werd het weer een mooi samenzijn. Centraal stond de opening van het schooljaar. De kinderen kunnen eindelijk weer vol aan de bak, na het zolang (deels) geïsoleerd thuis moeten blijven. Klein Urbanus, een eigen groepsinitiatief van een aantal jonge parochianen, was ook aanwezig. Tijdens de mededelingen presenteerden zij de zelfgemaakte, vol-met-hippe-teksten ideeën box, waarbij tegelijkertijd een oproep werd gedaan. Het blijkt (overigens

is dit een landelijke trend), dat jongeren na het verlaten van de lagere school en of na het enthousiast doen van de Eerste Heilige Communie, de binding met de parochie en haar gemeenschap uit het oog verliezen. Of zelfs volledig kwijtraken. Dat ze daardoor hun eigen leeftijdsgenoten zo weinig zien in en om de kerk vinden de Klein Urbanussen jammer en daar willen ze iets aan doen. Maar dat is best een lastig vraagstuk: hoe zorgen we er samen voor dat die verbinding en het samen kunnen zijn blijft en in stand wordt gehouden? Wat is nodig om elkaar vaker in en om de kerk te zien? Daarvoor reikten zij een ideeënbriefje uit aan alle aanwezigen. Kom maar op met uw idee hoe we dit gaan aanpakken! Dus denk mee en geef vooral niet te snel op! Klim in de pen en laat van uw horen! Klein Urbanus en wellicht alle jongeren zullen uw dankbaar zijn. Uw ideeën en gedachten kunt u kwijt in de ideeën box achter in de kerk. Namens Klein Urbanus: Dank u wel!!!





Binnenkort volgt er een primeur: u ontvangt dan het regioblad editie nr. 1. Ons samenwerkingsverband van 5 parochies bestaat al sinds 2015, maar eigenlijk weten we nog maar bar weinig van elkaar. Hoogste tijd dat daar verandering in komt. Middels eigen bijdragen vanuit de 5 kunnen we 2 of 3 keer per jaar lezen over wie, wat, hoe in en om de andere gemeenschappen. Laat daarbij gelijk duidelijk zijn: het gaat het eigen parochieblad niet vervangen. De informatie die in onze Urbanusklanken staat is veel meer op de lokale gemeenschap gericht en daarmee niet geschikt voor dit nieuwe regioblad. Altijd leuk om even in de keuken van de burens te gluren, veel leesplezier!



Goed doen is leuk, bevredigend, helemaal niet moeilijk, zeker gewenst en soms noodzakelijk. Voor jong en oud. We doen het dan ook graag en daarbij ook nog eens zorgvuldig en regelmatig. Dankbaarheid volgt en is uw beloning. Bewonderenswaardig en hartverwarmend om dit mee te maken. Toekomst wordt hiermee gevoed en mogelijk gemaakt. Laten we daarom dit vooral blijven doen, we zijn er zo goed in!

Graag tot de Urbanusklanken van november,

Met warme groet,

Uw parochieteam.



Beste parochianen,

Van de zomer heb ik twee leuke ervaringen gehad. Ik bevond me op een typisch Italiaans strand – daar waar mijn familie al meer dan 30 jaar de trouw zomer doorbrengt. Op het strand is er een strandwacht, een lifeguard die ik ook al meer dan 30 jaar ken. Hij en zijn vrouw hebben mij gevraagd om, ter gelegenheid van het feest van Maria tenhemelopneming, het strand te zegenen. Dit feest is voor Italianen van groot belang.

Zo was ik op zondag 15 augustus om twaalf uur met mijn priesterlijke stola op het strand, zie foto. Ik heb hardop kort gebeden en daarna met behulp van een takje en een kom gezegend water het strand besprenkeld en gezegend. Een grote groep mensen ging spontaan in een cirkel om mij heen staan om de zegen te ontvangen. Ten slotte hebben wij samen het Onze Vader gebeden, wat heel bijzonder klonk te midden van het bomvolle, zomerse strand. Wat leuk dat Gods zegen ons mensen overal kan raken. Later, op mijn terugreis naar Nederland, heb ik een paar dagen doorgebracht met twee families van vrienden die samen op vakantie in de bergen waren. Die bergen -de Dolomiten- zijn een prachtig natuurwonder. Een van die vrienden heeft mij gevraagd om samen met hen in de openlucht de mis te vieren, midden in de natuur. Ik heb altijd een kleine “kit” bij mij om dit te doen en ik heb met groot genoegen “ja” gezegd! Zo hebben wij de mis opgedragen met als achtergrond de hoge bergen, die ons aan de “hoogte” van God lieten denken.

De kinderen van deze families waren er ook bij -, die waren blij te ontdekken dat de mis niet alleen in de kerk moet gevierd worden en dat het groots geschenk van God – de communie – overal ontvangen kan worden.

Deze twee ervaringen hebben mij doen denken aan het verzoek van Paus Franciscus, dat de kerk naar buiten toe moet gaan. De kerk moet niet een “kunsthistorisch museum” worden, een plek waar men bijeenkomt om een oud ritueel te vieren. De kerk moet naar buiten toe treden om de vreugde van het Evangelie aan alle mensen te laten kennen.

Deze ervaringen heb ik meegemaakt terwijl wij de trieste berichten uit Afghanistan ontvingen. In de laatste decennia heeft in de wereld een escalatie aan geweld plaatsgevonden. De machthebbers

bevechten elkaar in een wereldoorlog die geen einde lijkt te kennen. Wie zal de escalatie aan geweld stoppen? De Paus – de man in “wit” gekleed, teken van vrede – probeert het op allerlei manieren, maar er wordt niet naar hem geluisterd. Het is aan ons, om de hoop niet op te geven, en om tekens van liefde en verzoening – hoe klein dan ook – naar elkaar toe te bewijzen. De liefde is sterker dan de haat. Laten wij, met deze vreugdevolle boodschap, de wereld in dit nieuwe werkjaar tegemoet gaan!

Pastoor Marco Cavagnaro



Cluster

	<b>Aalsmeer 9.30u</b>	<b>Uithoorn 11.00u</b>	<b>De Kwakel 9.30u</b>	<b>Kudelstaart 11.00u</b>
<b>Zondag 3 okt</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
<b>Zondag 10 okt</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
<b>Zondag 17 okt</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
<b>Zondag 24 okt</b>	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Jeroen Hoekstra	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen
<b>Zondag 31 okt</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Rob Mascini	Woord- en communieviering Rob Mascini

# Activiteitenoverzicht oktober 2021

datum	tijd:	soort viering:	voorganger:	zang:
za.2 okt.	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden	
zo.3 okt.	09:30u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden	St.Cecilia
za.9 okt.	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn	
zo.10 okt.	09:30u	Eucharistieviering		St.Cecilia
do.14 okt.	15:30u	Kinderclub! Thema: "Laat de kinderen tot mij"		
za.16 okt.	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens	
zo.17 okt.	09:30u	Woord- en Communieviering	Rob Mascini	St.Cecilia
wo 20 okt.	09:00u	kerkwerk		
za.23 okt.	19:00u	Woord- en Gebedsviering / Oogstdankdag & wereldwinkel	Elly van Rooden / Maurice Fontijn	
zo.24 okt.	09:30u	Woord- en Communieviering / Oogstdankdag & wereldwinkel / zie blz 20	Elly van Rooden / Maurice Fontijn	St.Cecilia
za.30 okt.	19:00u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan	
zo.1nov	09:30u	Eucharistieviering		St.Cecilia

organist:	lector:	misdienaars:	koster:
Peter Overdijk	John	Jill	John
Peter Overdijk	Marino den Haan	Ab, Cock	Huub
Peter Overdijk	Jos den Haan		Maurice
Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Cock, Maicah, Cilia	Huub
Peter Overdijk	Jos den Haan	Jeroen	John
Peter Overdijk	Paul Goossens	Anne, Maayke	Huub
Peter Overdijk	Maurice Fontijn		Maurice
Peter Overdijk	Maurice Fontijn	Cock, Ab	Huub
Peter Overdijk			Joop/Maurice
Peter Overdijk	Cilia Krak	Cock, Matthijs	Huub

### **Misintenties, weekend 2 en 3 oktober**

Kees Fontijn  
Wim Jacobs  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Dorus Schrama  
Herman Baas en overleden familie  
Johan Bouwman  
Jos Bouwman  
Lien Bouwman-Leurs  
Martin Groen  
Nico de Jong  
Overleden familie Zwartendijk-Leijen  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Piet Schrama  
Piet van Rijn  
Ria van Braak-van Rijn  
Rie Baas-Oudshoorn - jaarmis  
Voor zegen over een jarige  
Geertruida Koersfelt-van den Helder  
Voor het slagen van ons nieuwe huis

### **Misintenties, weekend 9 en 10 oktober**

Henk de Dood  
Kees Fontijn  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Dorus Schrama  
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie  
Johan Bouwman  
Jos Bouwman  
Lien Bouwman-Leurs  
Nico de Jong  
Niek Baas en overleden zoon Gerard  
Overleden familie Mesman-van der Laan  
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Sjaak van Tol  
Theo van den Bosch-sr  
Theo Zeinstra

### **Misintenties, weekend 16 en 17 oktober**

Jan Andriessen  
Kees Fontijn  
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong

Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Dave de Laat  
Dorus Schrama  
Johan Bouwman  
Jos Bouwman  
Lien Bouwman-Leurs  
Nico de Jong  
Overleden familie Zwartendijk-Leijen  
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Patrick Fronik  
Wies Hogeveen-Janmaat  
Voor vrede in de wereld

**Misintenties, weekend 23 en 24 oktober**

Kees Fontijn  
Rie de Dood-de Jong - jaarmis  
Trea Fontijn  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Dorus Schrama  
Edwin Houtkamp  
Johan Bouwman  
Jos Bouwman  
Lien Bouwman-Leurs  
Nico de Jong  
Niek Baas en overleden zoon Gerard  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Greet van Tol-Bouwman – jaarmis  
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu  
Theo Zeinstra

**Misintenties, weekend 30 en 31 oktober**

Overleden ouders Pronk-Koeleman  
Kees Fontijn  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Dorus Schrama  
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie  
Johan Bouwman. // . Jos Bouwman  
Lien Bouwman-Leurs  
Nico de Jong  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Theo van den Bosch-sr  
Voor goede gezondheid van kinderen en kleinkinderen



## **Collectes**

De gekleurde ritselfollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de "Wereldmissiedag van de kinderen" zal plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 oktober.

Op 23 en 24 oktober (Missiezondag) is de collecte bestemd voor de Wereldmissiemaand.

## **Opbrengrst collectes**

weekend 21 + 22 augustus	168,50
weekend 28 + 29 augustus	223,20
Miva zomeractie	137,65
weekend 04 + 05 september	277,60
weekend 11 + 12 september	238,85
weekend 18 + 19 september	273,80

## **Missio Wereldmissiedag van de kinderen en Missiezondag**

MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.

Dit jaar schenkt Missio aandacht aan de katholieke kerk in West Afrika. Wereldmissiedag van de kinderen heeft als motto: kinderen helpen kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen.

**“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.”**

Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.

We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N'Zérékoré in het zuiden van het land.

De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

Laten wij als "rijke Nesser katholieken" de zusters helpen om deze arme achtergestelde mensen wat verlichting van hun dagelijkse zorgen bieden en van harte bijdragen in de collectes voor de Wereldmissiemaand.

Ook kunt u uw bijdrage voor de Wereldmissiedag van de Kinderen overmaken op: NL14 INGB 0000 0110 20  
t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/d kinderen, Den Haag

Of uw bijdrage bestemd voor de Missiezondag op:  
NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand,  
Den Haag

Meer informatie vindt u op de websites van :  
www.missio.nl en op www.missiokids.nl

### **Gewijzigde Corona maatregelen:**

Beste medeparochiaan,

Vanuit het bisdom ontvingen we, n.a.v. de persconferentie van de overheid, de nieuwe aangepaste Corona-maatregelen. We zijn verheugd te constateren dat er steeds meer mogelijk is en we oude gewoonten en gebruiken weer in ere kunnen herstellen.

De maatregelen gaan per zaterdag 25 september in.

### ***Laten we om te beginnen even herhalen welke maatregel blijft:***

- Bent u verkouden, griepig, koortsig, hoest u veel: kom dan niet naar de kerkviering toe. Laat u testen.
- Houd rekening met elkaar tijdens entree, verblijf en bij het verlaten van de kerk. 1,5m afstand is niet verplicht, echter wordt door sommige parochianen (bv. door een thuissituatie) zeer zeker wel gewaardeerd!
- Hoesten en niezen a.u.b. in de elleboog.

### ***En waar we héél blij van worden:***

- Zingen is weer toegestaan, voor zowel koor (in aangepaste opstelling) en u als parochiaan in de kerkenbanken! Eindelijk kunnen we weer meezingen. Laten we dat dan ook vooral doen!  
Zoals een eerwaarde priester ooit zei: “Het hoeft niet mooi te zijn, als het maar hard is...”. ;-) A.u.b. wel rekening houden met uw medeparochiaan om u heen...
- Communie-uitreiking zal plaatsvinden middels de hostie-pincet of met de (gereinigde) hand. Daarbij wordt het mobiele scherm of een gelaatsscherm, nog wel gebruikt,
- Vaccinatie is niet verplicht, evenals een bewijs hiervan, al wordt dit eerste door de bisschoppen wel aangemoedigd.

- Beperkingen in aantallen personen en wie wanneer de vieringen bijwoont zijn opgeheven.

Iedereen is weer op zaterdag en zondag welkom.

Graag tot in een van de vieringen!

Uw parochieteam.

### **Kerkbalans**

Beste mensen, de stand op 22 september bedraagt **€ 16.354,52**

Het streefbedrag bedraagt € 24.000. Het parochieteam gaat er van uit, dat wij gezamenlijk met u, in staat zullen zijn om dit gat van € 7.645 aan de inkomstenkant te kunnen dichten.

Velen onder u hebben dit jaar hun steentje al bijgedragen, maar helaas is het ook even aan de aandacht van een aantal anderen ontschoten. Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 2021 al heeft voldaan en deze spoedig over te maken, of misschien zelfs wat te verhogen ten opzichte van het bedrag dat u voorgaande jaren heeft bijgedragen onder het motto:

## **De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel**

**”Daar geef je ook in 2021 voor”**

Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan zijn om hun bijdrage te voldoen:

”Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten”

Namens het parochieteam,

Joop Sibum

Penningmeester



## Oogstdankdag

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt is het half september. We merken dat het 's avonds stap voor stap eerder donker wordt. Het was een turbulente zomer met bosbranden in Zuid-Europa, Turkije en Amerika, veel mensen moesten vluchten voor het vuur. De temperaturen waren extreem hoog, meren droogden op en waar water schaars wordt, is het leven niet overal vanzelfsprekend. Elders teisterden stormen diverse landen en ook Nederland is niet ontzien na de vreselijke overstromingen die in Limburg plaats gevonden hebben. Toch mogen wij ook dankbaar zijn, voor alles wat ons bespaard gebleven is en voor de mooie rijke oogst die zo dichtbij ons dorp verbouwd wordt. Deze zijn gelukkig gespaard gebleven van het extreme weer.

Tijdens het feest van Oogstdankdag, welke dit jaar in het weekend van 23 en 24 oktober 2021 plaats zal vinden, willen wij in onze Sint Urbanuskerk onze dankbaarheid tonen voor onze rijke oogst. Er zullen op ons altaar producten staan die een beeld geven wat allemaal geschonken is; ook u kunt meedoen door houdbare voedingsmiddelen aan te bieden. Alle voedingsmiddelen zullen hun weg vinden naar de Voedselbank. Samen kunnen wij onze dankbaarheid delen, we hopen er weer iets moois van te maken.

De M.O.V. groep.



## Ter inspiratie

De coronaperiode lijkt op haar einde te lopen. De versoepelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op en er komt letterlijk en

figuurlijk weer 'lucht' in de samenleving. Eenzame ouderen mogen weer bezoek ontvangen. Hopelijk worden de vier muren die lange tijd hun enig gezelschap waren op figuurlijke wijze afgebroken en wordt de sleur van alledag afgewisseld met een bezoek. Vaak is een uurtje per dag al voldoende voor frisse energie en levenslust voor een oudere naaste.

Fijn, dat het de goede kant opgaat. Het geeft ons ook de tijd om terug te kijken naar een periode die voor de meesten van ons geheel nieuw was. Opeens waren gebruikelijke vrijheden niet meer zo vanzelfsprekend en wat voorheen als heel 'normaal' was, daar golden beperkingen en voorwaarden. Het zorgde voor scherpe tegenstellingen. Het leidde tot verwijdering, tot ruzie, zelfs tot echtscheiding. Corona is meer dan alleen een ziekte, die door veel mensenlevensgevaarlijk is. De pandemie zorgde voor verwijdering, die veel verder ging dan anderhalve meter.

Onlangs verscheen het nieuwe IPCC- rapport van de Verenigde Naties. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke invloed, luidde het oordeel van 234 klimaatwetenschappers.

Ook wetenschappelijke stellingnames zijn voer voor polarisatie. In Nederland zijn politici die menen dat het zo'n vaart niet loopt. Op het moment dat wetenschap als een mening wordt gezien, wordt het lastig overtuigen.

De rol van de kerk is vanzelfsprekend. In de christelijke ethiek wordt het begrip 'rentmeesterschap' gebruikt voor het omgaan met de schepping. De aarde en de natuur hebben we in bruikleen. Dat kostbare geschenk moeten we ook in goede staat overdragen aan volgende generaties. De kerk en ook christelijke politici moeten zich hier helder over uitspreken. Het klimaat moet vrij zijn van polarisatie.

Een mooie uitdaging voor beleidsbepalers. Breek de muren af, zorg voor toenadering en verwijder afstand.

Elly van Rooden.



## **Welkom in dit Godshuis**

Vermoeide reiziger, welkom in dit huis.  
Hier is een stoel voor wie moe is.  
Hier is hoop voor wie verdwaald is.  
Hier is liefde voor wie vol wrok is.  
Hier is geloof voor wie twijfelt.  
Hier ben je verwacht zoals je bent.  
Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht.  
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht.  
Sta even stil. Adem in het verleden van dit huis,  
je eigen nieuw begin. Sluit je ogen, word even stil,  
want in de stilte hoor je de echo van Gods woord.  
Ga even zitten, hol ook hier niet jezelf voorbij.  
Vouw je handen, open je hart, bid.  
En als je dat niet kunt, als je niet geloven kunt,  
omdat je pijn hebt, ga dan naar huis  
met de groet ‘Sjaloom’, vrede en alle goeds.

(Schrijver onbekend, tekst gevonden in een kapel)



### **Parochievergadering**

R. Verheggen  
Amsteldijk-Z 142  
1189 VL Nes a/d Amstel  
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara  
tel.: 06-53304282 / 0297-582709  
email: rencverheggen@gmail.com  
tel.: 06-53691688  
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden  
tel. 0252-517592

E. Timmermans  
Aan de Zoom 26  
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen  
tel.: 0297-530697

M. den Haan  
De Oude Visscher 20  
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk  
tel.: 0297-582293

A. Blokker  
Nessersluis 18d  
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken  
email: agnes@nessersluis.net  
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst  
tel.: 0297-582293

### **Stichting Vrienden Urbanuskerk**

Website:  
Facebook:  
Voorzitter: Peter Overdijk

[www.vriendenurbanuskerknes.nl](http://www.vriendenurbanuskerknes.nl)  
Vrienden Urbanuskerk Nes

### **Koorrepetitie**

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur  
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

### **Begrafenisver. St Barbara**

Inl. R.Verheggen, 06-53304282  
email: rencverheggen@gmail.com

### **Begrafenisonderneming**

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht  
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen  
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

0297-893073  
020-6471212  
0297-583448

## *De Ideeën box van Klein Urbanus*



Zondag, tijdens de gezinsviering, heeft klein Urbanus een ideeën box gepresenteerd.

Wij willen graag dat je er ideeën in doet voor de gezinsvieringen zodat er meer kinderen naar de missen komen.

De box staat achterin de kerk, er liggen briefjes naast en een pen. Heeft u leuke ideeën om de gezinsvieringen op te vrolijken, schrijf ze op en doe ze in de ideeën box.

Klein Urbanus kijkt welke ideeën kunnen en leuk zijn voor de mis.

Alvast bedankt

