

Urbanes – Klanken



nummer 448

september 2014



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Parochiesecretariaat	Amsteldijk-Z 145 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.	
Email	secretariaatpastorie@telfort.nl
Website	www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini	0297-727098
Kapelaan H.Rivas Franco	0297-727098
Catechiste E.v.Rooden	tel. 0252-517592
Diaken Wim Balk	tel. 06-28992654

Parochiebestuur

Pastoor S.Marcantognini	voorzitter
J. Fontijn Osdorperweg 104 1066 EN Amsterdam	vice-voorzitter tel.: 020-6152215 Email: john.fontijn@tiscali.nl
C. Stevens B. von Suttnerlaan 56 1187 SW Amstelveen	secretaris tel.: 020-6473238 Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum De Oude Visscher 61 1189 WN Nes a/d A.	penningmeester tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com
Q. Lagerberg Amsteldijk-Z 182 1188 VN Nes a/d A.	algemeen lid tel.: 0297-594870 Email: lager686@planet.nl

Beste medeparochianen,



Het is een gewone, normale dinsdagmiddag, deze 12e augustus. Vogels fluiten, luid toeterend verkeer, het is druk op straat, de mensen zijn onderweg naar hun werk, familie, of op pad voor een boodschap. Het zonnetje schijnt en er is een aangename temperatuur van 25 graden. Samen met m'n collega worden we af en toe wat nieuwsgierig aangekeken, als een soort niet alledaagse bezienswaardigheid. Kortom, een alleraardigste, mooie en zorgeloze dag, zo zou je denken.

Ik bevind me in Rwanda, Afrika, in de hoofdstad Kigali, in het Memorial Museum. Oog in oog staand met een afgrijselijke, levensgrote foto van een tafereel welke ik nog nooit in mijn leven heb gezien of voor mogelijk had gehouden: de resultaten van de genocide die daar plaatsvond in 1994. Een veld vol met weerloze vrouwen, kinderen, mannen, afgeslacht door medemensen met hakbijlen, machetes, knuppels. De daders: burens, vrienden, familie... Een nauwgezette, tot in detail voorbereide volkerenmoord door de Hutu's op de andere bevolkingsgroep, de Tutsi's, met als enige doel deze groep geheel uit te roeien. Het resultaat: Eén miljoen doden in slechts 100 dagen tijd. Afkomst, ras of geloof speelde in dit drama geen rol. De voormalig kolonisator had al eerder bepaald: Bezat je meer dan 10 koeien, was je een Tutsi; had je er minder, dan was je een Hutu. Scheiding en start van onrust waren daarmee een feit. Er liggen op het terrein van het museum 250.000 mensen begraven in één groot massagraf. Na afloop van ons bezoek lopen we er langs; beiden stil en ontdaan. Zelfs nu, terwijl ik dit schrijf, lopen de rillingen weer over m'n rug. Het is verbijsterend en niet te bevatten wat zich daar heeft afgespeeld; het besef dringt door wat mensen elkaar aan kunnen doen.

Mocht u nu denken dat dit bij ons in de Westerse beschaving niet gebeurde: in hetzelfde museum is een opsomming te vinden van andere genocides uit de geschiedenis. De Armeense genocide rond 1914; de Tweede Wereldoorlog waarbij Joden, zigeuners, homofielen, politieke gevangenen werden vervolgd en afgevoerd naar de vernietigingskampen; Cambodja en de Rode Khmer in de

jaren '70; voormalig Joegoslavië waarbij in 1995 rondom de stad Srebrenica vele moslimmannen en –jongeren werden vermoord. Zelfs nu op dit moment en met herhaling in beeld gebracht op tv, het vervolgen en vermoorden van onze medechristenen over de gehele wereld: in Noord-Korea (het bezitten van een Bijbel aldaar is voldoende voor de doodstraf), Somalië, Syrië, de Yezidi's in Irak, Afghanistan; deze landen vormen de bizarre, misselijkmakende top 5 uit een lijst van 50(!) landen...

Het is een zeer heftige start van dit voorwoord, maar het raakt ons allen direct nu we de afgelopen weken soortgelijke tv-beelden voorbij zien komen. Onverdraagzaamheid en vervolgens het negeren door de omstanders; het is steeds de rode draad in bovenstaande verschrikkingen. Heden ten dage je medemens



ongelijk behandelen, achterstellen of zelfs vermoorden op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid, religie: we moeten ons er zo sterk mogelijk tegen verzetten! Het staat in schril contrast met hoe we dagelijks in onze parochie en omgeving met elkaar omgaan. Verdraagzaamheid, liefde, broederschap, het zijn de grootse en mooie bouwstenen van ons geloof waarmee we samen verder bouwen, elke dag, zonder uitzondering mét elkaar, aan een betere wereld vóór elkaar. Het sluit goed aan bij de woorden van paus Franciscus, welke u verderop in deze Urbanesklanken kunt vinden. Het lijkt zo eenvoudig, maar blijkt vaak zo ontzettend moeilijk te zijn.

Ook niet altijd eenvoudig, maar van een geheel andere orde zijn de veranderingen die gaan optreden voor alle parochianen per begin september: de zaterdagavond gebedsvieringen en de aanvangstijden op zondagochtend. Pastoor Samuel schrijft er over in zijn bijdrage aan deze Klanken, eveneens is er een bijdrage hierover van het gehele kerkbestuur. Weest u ervan overtuigd dat we bij deze veranderingen steeds het meest optimale en maximale resultaat voor u trachten te behalen binnen de gestelde kaders,

zonder deze te willen overschrijden. Zo wordt b.v. nog gekeken naar de mogelijkheid van een extra Eucharistie viering op zaterdagavond, 1x per maand, zodat men daar toch ter communie kan gaan.

Eigen richting kiezen zou alleen conflict en een onwerkbare relatie met het bisdom en beleid van Rome opleveren met als uiteindelijk gevolg alleen verlies, frustratie en een slechter eindresultaat, zo is onze overtuiging en ervaring. Voor alle betrokken partijen niet wenselijk!

Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat Marino, Maurice en Casper, met hun getoonde toewijding en het vermogen de link te leggen tussen het Woord en deze tijd, in staat zijn om met de gebedsvieringen op de zaterdagavond een toegevoegde waarde te blijven verzorgen voor onze parochie.

Andere, actuele zaken die nu spelen: De vakantieperiode is bijna ten einde. We zijn natuurlijk blij te horen en te zien dat iedereen weer veilig en uitgerust is teruggekeerd! Dat laatste komt gelijk goed uit: Er staat de komende maand september weer genoeg op stapel binnen onze parochie: We beginnen met een gezinsviering op de 30^e (augustus), Open Monumentendag op de 13^e en 14^e; de Kinderclub! gaat de 24^e weer van start; er is een voorlichtingsavond op de 25^e over de a.s. bedevaart reis naar Rome; de 28^e is er de afscheidsviering van diaken Jo Huijgens in Uithoorn; aansluitend 's middags op dezelfde dag een Vriendenconcert waarbij het blazersensemble Septentriones u tegemoet "toetert"; de boekpresentatie "Helden, Heiligen en Pioniers" van en door Rob Mascini op de 30^e. Over een en ander kunt u meer lezen verderop in deze Urbanesklanken of terugvinden op onze site www.urbanusparochienes.nl Eveneens het adres voor het laatste nieuws, altijd vers van de pers.



U allen een goede maand toegewenst en we hopen én vertrouwen erop u wederom regelmatig terug te zien bij de verschillende vieringen en bijeenkomsten. Samen bouwend aan

verdraagzaamheid en begrip naar elkaar, voor een mooie toekomst binnen en buiten onze parochie.

En nu ook nog even hopen op een zonnige, lekker lange nazomer....

Graag tot de Urbanesklanken van oktober.

Met hartelijke groet,

Uw parochiebestuur.

AANVANGSTIJD VAN DE VIERINGEN OP ZONDAG

In het juninummer van ons parochieblad “Urbanes-Klanken” hebt u kunnen lezen over enkele aanpassingen op liturgisch gebied in onze parochies, waaronder de aanvangstijd van de zondagsvieringen. De afgelopen zomermaanden hebben we in de drie parochies de zondagse vieringen op aangepaste tijden gehouden. Hiervoor zijn verschillende redenen.

Ten eerste is de viering van de Eucharistie op zondag bron en hoogtepunt van ons geloof, hetgeen onze Paus Franciscus ook regelmatig aan ons toevertrouwt. De Eucharistie heeft dus een centrale plaats in het leven van een katholieke parochiegemeenschap. Daarom viert onze Kerk wereldwijd op zondag, waar mogelijk, de Eucharistie.

Een woord- en communieviering, onder leiding van een diaken, een catechist(e) of parochianen met een zending van de bisschop, is ook mogelijk. Echter het is geen structurele oplossing, slechts een noodoplossing voor wanneer er geen priester beschikbaar is en niet in hetzelfde weekend waarop een Eucharistie wordt gevierd. Door

het aanpassen van de tijden kan in elke gemeenschap de Eucharistie vaker gevierd worden.

Ten tweede speelt ook de beschikbaarheid van priesters een rol: kapelaan Henry is op dit moment niet altijd 100% inzetbaar en het is in de lijn der verwachtingen dat ons pastorale team zijn krachten zal moeten delen met andere parochies. En deze aanpassing doen niet alleen wij; in heel ons bisdom worden de tijden van de vieringen van parochies op elkaar afgestemd om het voor priesters mogelijk te maken op zondag in twee of meerdere gemeenschappen voor te gaan in de viering van de Eucharistie.

In overleg met onze Bisschop en met het parochiebestuur heeft het pastoresteam dan ook moeten besluiten om de eerder doorgevoerde wijziging van de aanvangstijden van de zondagse viering in onze parochies ook na de zomermaanden te handhaven. Dit betekent dat **de aanvangstijden van de zondagse viering in De Kwakel en Nes aan de Amstel 9.30 uur blijven. In de Burght blijft de aanvangstijd 11.00 uur.**

We realiseren ons dat deze verandering misschien voor sommige parochianen lastig is en dat het vraagt om gewenning, om geduld en aanpassingsvermogen. Laten we elkaar steunen om voor iedereen de aanpassing zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wanneer we bedenken dat de nieuwe aanvangstijden het mogelijk maken dat meer mensen op zondag de Eucharistie kunnen vieren, zal ons dat wellicht minder moeite kosten.

Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor dit lastige besluit en snel zal wennen aan de nieuwe situatie.

Pastoor Samuel

WOORD VAN PAUS FRANCISCUS

Hieronder een klein stukje uit de apostolische exhortatie van paus Franciscus *“Evangelii gaudium”* (De vreugde van het Evangelie) over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag. Dit document heeft de paus samengesteld naar aanleiding van de Bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie.

In de ogen van paus Franciscus, de eerste Zuid-Amerikaanse paus, is de evangelisatie de eerste prioriteit voor onze Kerk. Dit zegt hij herhaaldelijk en laat het vooral ook zien door zijn houding en zijn nabijheid naar alle mensen toe. Deze keer treft u hier een stukje aan over de houding van de Kerk naar de wereld toe.

Het heil dat God verwezenlijkt en dat de Kerk vol vreugde verkondigt, is voor allen, en God heeft een weg geschapen om zich met ieder van de menselijke wezens van alle tijden te verenigen. Hij heeft ervoor gekozen hen als volk en niet als geïsoleerde wezens bijeen te roepen. Niemand redt zich alleen, dat wil zeggen noch als geïsoleerd individu, noch op eigen kracht. God trekt ons aan, waarbij Hij rekening houdt met het complexe net van intermenselijke relaties die het leven in een menselijke gemeenschap met zich meebrengt. Dit volk dat God voor zich heeft gekozen en bijengeroepen, is de Kerk. Jezus zegt niet tot de apostelen dat zij een exclusieve groep moeten vormen, een elitegroep. Jezus zegt: “Gaaf dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen” (Mt. 28, 19). De heilige Paulus zegt dat in het Volk van God, in de Kerk “er geen jood of heiden meer is...: allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus” (Gal. 3, 28). Ik zou graag willen zeggen tot hen die zich ver van God en de Kerk af voelen staan, tot hen die vreesachtig zijn, en tot de onverschilligen: de Heer roept ook jou om deel uit te maken van zijn volk en Hij doet dat met groot respect en grote liefde!

(Apostolische Exhortatie *“Evangelii gaudium”* van paus Franciscus, nr. 113, Nederlandse vertaling overgenomen van de website www.rkdocumenten.nl)

Misintenties, zaterdag 6 september, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 7 september, 09.30 uur

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie

Uit dankbaarheid

Joanna van Oostveen

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koeleman en overleden familie

Misintenties, zaterdag 13 september, 19.00 uur

Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 14 september, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Dorus Schrama

Theo van den Bosch

Sjaak van Tol

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Overleden familie Mesman-van der Laan

Maria Brozius-van den Berg

Dave de Laat

Uit dankbaarheid

Voor een goede gezondheid voor kinderen en kleinkinderen

Joanna van Oostveen

Kors van Rijn

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Overleden familie Hogeveen-Janmaat

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Adrianus Huyskes

Lien Bouwman-Leurs

Klaas Zwartendijk

Henk van Schaik

Misintenties, zaterdag 20 september, 19.00 uur

Herman Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 21 september, 09.30 uur

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Jo Timmermans

Rie Timmermans-van der Zwaan

Nico de Jong

Dorus Schrama

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Edwin Houtkamp

Peet van Tol

Matthieu van Tol - jaarmis

Jo Venes-van Tol

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Cees Overwater

Piet en Nel de Dood-Oudshoorn

Piet van Rijn

Annie Schrama-Kooijman

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koeleman en overleden familie

Jeannet Beets

Overleden familie Lagerberg-Onderwater en overl. dochter Adrie

Misintenties, zaterdag 27 september, 19.00 uur

Kees Fontijn

Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van 't Schip

Misintenties, zondag 28 september, 09.30 uur

Lien Bouwman-Leurs

Nico de Jong

Dorus Schrama

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie

Joanna van Oostveen

Marcel van Amsterdam

Uit dankbaarheid

Martin Groen

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

<i>Overzicht activiteiten in het cluster</i>		
<i>Datum</i>	<i>De Kwakel - St. Jan Geboorte</i>	<i>Uithoorn - Emmaüsparochie</i>
Zaterdag 6 september	- - - - -	DOP -viering
Zondag 7 september 23 ^e zondag door het jaar groen	9.30u Euch.	11.00u Euch.
Zaterdag 13 september	- - - - -	DOP -viering
Zondag 14 september Kruisverheffing rood	10.00u Euch. i.v.m. 50 jarig huw.jub. - pater de Jong	11.00u Euch.
Zaterdag 20 september	- - - - -	DOP -viering
Zondag 21 september 25 ^e zondag door het jaar groen	9.30u gezin sviering opening schooljaar	11.00u Euch. Parochiefeest
Zaterdag 27 september	- - - - -	DOP -viering
Zondag 28 september 26 ^e zondag door het jaar groen	9.30u Euch. – pater Bartels	11.00u Euch. hfd.celebrant mgr.Hendriks

Activiteitenoverzicht september 2014

Datum	Tijd	Wat	Wie
Za. 30 aug	19:00 uur	Gezinsviering tgv opening schooljaar	Elly v. Rooden
Zo. 31 aug	09:30 uur	Euch. Viering	Pastoor Samuel
Za. 6 sep	19:00 uur	Dop viering	Marino den Haan
Zo. 7 sep	09:30 uur	Euch. Viering	Pater Bartels
Zo. 7 sep	12-16 uur	Laatste kerkopenstelling deze zomer	
Za.13 sep	19:00 uur	DOP viering	Casper Stevens
Zo.14 sep	09:30 uur	Euch. Viering	
Zo.14 sep	12-17 uur	Open-Monumentendagen, 13+14 sept.	
Wo 17 sep	09.00 uur	Kerkwerk	
Za. 20 sep	19:00 uur	DOP viering	Maurice Fontijn
Zo. 21 sep	09:30 uur	Euch. Viering	Vredeszondag
Wo 24 sep	14-15:30	Kinderclub!	
Do. 25 sep	20:00 uur	info-avond Bedevaartreis Rome	
Za. 27 sep	19:00 uur	DOP viering	Marino den Haan
Zo. 28 sep	09:30 uur	Euch. Viering	
Zo. 28 sep	11:00 uur	Euch. Viering, afscheidsviering J.Huijgens	
Zo. 28 sep	14:15 uur	Concert St. Vrienden v. Urbanus	
Di. 30 sep	19:30 uur	Boekpresentatie pastorie Nes	Rob Mascini

Muziek	Organist	Lector	Misdienaars
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk		Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk		
St. Cecilia	Niek Baas	?	Ab en Cock
-	-		
St. Cecilia	Niek Baas	Paul Goossens	Anne, Maayke
-	-	Jos den Haan	
St. Cecilia	Niek Baas	Cilia Krak	Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab en Cock
de Burght, Uithoorn			
"Helden, Heiligen en Pioniers"			

Bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015

In juni hebben wij u reeds geïnformeerd over de bedevaart naar Rome georganiseerd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en gaat met elkaar op reis. Deze bedevaart zal een positieve bijdrage leveren aan het vormen van levende en betrokken kerkgemeenschappen. Bovendien kan elke pelgrim persoonlijk gesterkt worden in zijn of haar geloof.

Met name voor parochies, zoals onze parochies in de Kwakel, Uithoorn en Nes, die op het punt staan nauwer te gaan samenwerken lijkt een gezamenlijke bedevaart van parochianen uit verschillende parochies een kans bij uitstek om elkaar nader te leren kennen, en de onderlinge saamhorigheid voor de toekomst te versterken.

In de stad Rome worden meerdere bijzondere plaatsen bezocht. Uiteraard zijn er gezamenlijke vieringen in de grote kerken van Rome, met ondersteuning van het kathedrale koor en een speciaal voor de reis samengesteld projectkoor. Daarnaast zal er een audiëntie zijn bij Paus Franciscus. Maar ook is er gelegenheid om zelf, als parochie, als groep of als gezin om erop uit te trekken.

Ontmoeting in de brede zin van het woord staat centraal tijdens de bedevaart!

Als er voldoende deelname is uit een regio zullen deze deelnemers bij elkaar worden ingedeeld. Jongeren en gezinnen met kinderen sluiten aan bij de regio, maar beleven ook hun eigen programmamomenten. De tieners (12 t/m 15 jaar) hebben een apart programma op een eigen locatie en sluiten aan bij de grote vieringen. Voor kinderen, tieners en jongeren studerend t/m 25 jaar, is een korting op de reissom mogelijk.

De prijzen van de reis zijn: € 999 voor de busreis en € 839 voor de vliegreis. Voor tieners, kinderen en jongeren studerend t/m 25 jaar is de prijs voor de busreis € 485 en € 325 voor de vliegreis.

Wij, pastoor Samuel en Casper Stevens, willen graag met zoveel mogelijk parochianen van alle leeftijdsgroepen uit onze regio, aan deze bijzonder bedevaart deelnemen. Op 18 september hebben wij als “ambassadeurs” van deze bedevaart een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het bisdom en de reisorganisatie VNB.

Kort daarop en wel op donderdag 25 september a.s. willen wij hopelijk met velen van u samen komen in Nes aan de Amstel om u verder te informeren en ook van u te horen wat uw verwachtingen van en eventuele inbreng bij deze bijzondere reis zou kunnen zijn. U bent dan om 20.00 uur welkom in de pastorie van Nes aan de Amstel.

U kunt ook al zelf wat informatie zoeken over de reizen en het programma op internet. Ga dan naar www.vnbreizen.nl, kies op "snel een reis zoeken" Rome, klik op "bekijk reizen". Op bladzijde 3 vindt u onder RO 1504 de busreis en onder RO 1503 de vliegreis.

Wij hopen u al vast nieuwsgierig gemaakt te hebben en wellicht al wat enthousiast, en zien u graag op donderdag 25 september in Nes aan de Amstel.

Pastoor Samuel
Casper Stevens (cstev@ziggo.nl)

Beste Parochianen,

In onze geloofsgemeenschap zijn wij al vele jaren gewend aan de woord- en communieviering in het weekend. Deze vorm van bidden en communie met elkaar vieren, waarbij pastoraal werk(st)ers of liturgische medewerkers voorgaan is eind jaren tachtig ingevoerd, omdat het door het tekort aan priesters onmogelijk was om in alle parochies ieder weekend een eucharistie te vieren. En zo kon men toch in gebed bij elkaar zijn en kon de communie worden gevierd.

Door de komst van pastoor Samuel en kapelaan Henry, en door het aanpassen van aanvangstijden van de vieringen in de parochies in onze regio is het inmiddels mogelijk geworden om op zondag in alle drie de kerken een Eucharistie te vieren.

Alleen in het geval, dat er in een weekend geen eucharistie gevierd kan worden, kan er een woord- en communieviering worden gehouden. Uitsluitend een diaken, pastoraal werk(st)er of liturgisch medewerker met zending van de bisschop kan een woord- en communieviering leiden.

In onze parochie is er al lange traditie van een eucharistieviering en later een woord- en communieviering op de zaterdagavond. Dankzij de inzet van liturgische medewerkers, de organist en onze koster is

het mogelijk om al jaren met een trouwe groep van enkele tientallen parochianen op zaterdagavond een woord- en communieviering te houden.

Begin van dit jaar heeft er in onze regio een overleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiger van het bisdom en een afvaardiging van de parochies uit onze regio waar ook onze liturgische medewerkers aanwezig waren. In dat overleg is nadrukkelijk aangegeven, dat aan het beleid van de bisschop zoals hierboven weergegeven, en ook verwoord in een aantal beleidsnota's, uitvoering moet worden gegeven.

Vanuit het bisdom wordt de onze lange "zaterdagavond-traditie" gewaardeerd in die zin, dat het mogelijk blijft om op zaterdagavond als gemeenschap samen te komen om naar Gods woord te luisteren en samen te bidden in een gebedsdienst waarbij de huidige liturgische medewerkers zullen blijven voorgaan, en zoveel mogelijk ook de organist aanwezig zal zijn. Er zal evenwel **geen** communieviering zijn.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze verandering, die voortvloeit uit bisschoppelijk beleid, dat wij als parochiebestuur willen respecteren.

Wel willen wij in overleg met pastoor Samuel onderzoeken of gezien de lange traditie in onze parochie het wellicht mogelijk is om een keer per maand een eucharistie op zaterdagavond te vieren, zonder dat daarmee de zondagse viering in dat weekend vervalt.

De eerste gebedsviering zal plaatsvinden op zaterdag 6 september a.s. op de normale tijd om 19.00 uur.

Het parochiebestuur, augustus 2014

Bron www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

*De Nota 'Meewerken in het pastoraat' (1998) geeft de mogelijkheid om in het weekend **eenmaal een woord- en communieviering** te houden, indien in een bepaalde kerk dat gehele weekend geen eucharistie mogelijk is. Een woord- en communieviering kan **in geen geval naast een eucharistie** in hetzelfde weekend in dezelfde kerk worden gehouden. Ook kan deze viering niet worden herhaald. De Nota 'Nieuwe tijden nieuwe wegen' (2004) bepaalt verder dat in principe in het weekend **per kerk slechts één viering** is toegestaan, bij voorkeur een eucharistieviering, of als dat niet mogelijk is een woord- en communieviering, of een gebedsviering.*

Collectes september

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van 6 en 7 september.

Eind september is het weer Vredesweek, een periode van bezinning over hoe wij de vrede in de wereld kunnen dienen. In het weekend van 27 en 28 september vragen wij u in de collecte om een extra bijdrage welke ten goede komt aan het vredeswerk door Pax.

Nieuwe naam, dezelfde missie

PAX bundelt kennis, kracht en mensen voor dat ene doel:
" VREDE NU ".

IKV Pax Christie heet tegenwoordig PAX, wat Latijn is voor vrede – het woord dat centraal staat in onze doelstelling. PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. PAX brengt mensen bij elkaar die voor vrede durven te gaan. Iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen; van kleine tot grote activiteiten. Overal waar mensen zijn, kunnen conflicten ontstaan. Gelukkig kennen wij in Nederland al bijna 70 jaar vrede – maar hoe anders is dat in zoveel andere landen ! Met uw steun en die van actieve vrijwilligers door het hele land brengt PAX mensen bij elkaar die voor vrede durven te gaan. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Uiteindelijk kan iedereen die in vrede gelooft ook echt iets voor vrede betekenen. Het Vredeswerk verdient onze morele en financiële steun.

U kunt een gift overmaken op: NL03 TRIO 0390 5150 00

Uw gift zorgt ervoor dat vreedzame en vaak moedige
vredesinitiatieven

kunnen worden voortgezet. Helpt u mee ?

De folders over de Vredesweek vindt u op de bekende plaatsen in de kerk en op. www.paxvoorvrede.nl staan alle activiteiten waaraan u tijdens de Vredesweek kunt deelnemen.

Opbrengst collectes

28 + 29 juni	251,50
05 + 06 juli	271,20
12 + 13 juli	215,00
19 + 20 juli	230,25
26 + 27 juli	287,20
02 + 03 augustus	265,20
09 + 10 augustus	347,85
16 + 17 augustus	270,95

Kerkbalans

Beste mensen, de stand bedraagt per 23 augustus **€ 14.876,78**

Een zeer behoorlijk bedrag ofwel 2/3^e deel van het streefbedrag voor dit jaar.

Zoals u weet kan het bestuur de parochie slechts draaiende houden indien u zorgdraagt voor een solide financiële ondersteuning. Het bestuur kan onze parochie, het kerkgebouw en de dienstverlening aan u slechts in stand houden door uw royale bijdragen. Mag ik u verzoeken eens na te zien of u uw bijdrage voor 2014 al heeft voldaan? Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan zijn om hun gift af te dragen:

“ Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten ”.

Ook wil het bestuur u graag attenderen op de mogelijkheid om, via een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken. Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink gedeelte van uw schenking terug. Vanaf 1 januari van dit jaar kan dit zelfs zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:
Rinus Lagerberg, John Fontijn en Joop Sibum.

De contactgegevens vindt u op pagina 2 van de Urbanesklanken.

Samen weer beginnen!

De vakantie is weer afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook wij van de Sint Urbanus parochie gaan weer met allerlei activiteiten voor de jeugd en jongeren van start.

Gezinsviering:

Zaterdagavond 30 augustus om 19 uur: wordt er een mooie gezinsviering gehouden bij de 'Opening van het schooljaar', na de viering is er gelegenheid om tijdens een kopje koffie, thee of limonade na te praten!

Kinderclub:

Na de zomervakantie zal er weer éénmaal in de zes weken een **Kinderclub** bijeenkomst worden gehouden, wat gaan we doen:

- naar een verhaal uit de bijbel luisteren;
- praten over het verhaal en zo leren over God en Jezus;
- tot slot een spelletje, knutselen of een lied instuderen voor de gezinsviering.

Ook nieuwe kinderen van 7 t/m 12 jaar zijn van harte welkom, neem gerust je vriendje en of vriendinnetje mee! De eerste bijeenkomst is op woensdag 24 september van 14.00 - 15.30 uur in de pastorie.

De Eerste H. Communie 2015:

Uw kind zit nog maar net in groep 4 en er wordt gelijk alweer verder gekeken naar het voorjaar 2015, want dan zal het feest plaats vinden van de Eerste Heilige Communie. Om tot een mooi feest te komen, beginnen we in oktober al met een informatieavond. Dan zullen we vertellen hoe het project er uit komt te zien en wat er allemaal bij komt kijken. U kunt dan eventueel uw kind aanmelden.

De informatieavond is op dinsdag 7 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur. Wilt u zich aub. aanmelden, als u naar de informatieavond komt? Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de informatieavond te komen, maar wel uw kind willen aanmelden, dan kan dit ook.

Meer informatie en aanmelding bij catechiste Elly van Rooden per telefoon 0252-517592 of via email pmmvanrooden@hetnet.nl

Het H. Vormsel 2015:

Waarschijnlijk weet iedereen wel wat de Doop en de Eerste Communie is. Maar wat nu precies het Vormsel betekent, is voor sommigen wat onduidelijk. En als je niet weet waar het nu precies om gaat, is het moeilijk om te besluiten of je mee wilt doen. En dat geldt natuurlijk voor de tieners maar *nét* zo goed voor hun ouders/verzorgers!

Daarom hier wat uitleg over het sacrament van het Vormsel. Ik hoop dat daarmee veel onduidelijkheid weggenomen zal worden. En dat - net als andere jaren - er zich weer heel veel tieners aan zullen melden voor het Vormselproject!!!

In het kort

Bij het vormsel ontvangt de gedoopte door handoplegging de gave van de Heilige Geest, waardoor hij wordt gesterkt in zijn geloof en een zendingsofdracht krijgt. Dat is de eerste betekenis van het sacrament. De andere betekenis ligt in een zalving (kruisje met chrisma - heilige olie - op het voorhoofd), die het verbond tussen gedoopte en Christus bezegelt.

De zalving bevestigt dat de gedoopte gelijkt op Christus, *de Gezalfde*. De zalving bezegelt de band die een mens bij zijn doopsel met Christus is aangegaan. Op deze wijze voltooit het sacrament van het vormsel de met het Doopsel begonnen christelijke initiatie. Net als de doop zet het vormsel een teken (een zegel) dat onuitwisbaar is. Een mens hoeft dit daarom slechts éénmaal in zijn leven te ontvangen.

Het vormselproject is een samenwerking met de parochies in de regio. Er zijn enkele gezamenlijke activiteiten zoals de traditionele Bavo-dag. Je mag je natuurlijk ook zelf aanmelden. Start van het project bij voldoende deelnemers: begin van het nieuwe schooljaar. Ook volwassenen kunnen zich aanmelden en volgen een eigen traject. Wil je meer informatie over het vormsel, dan kun je contact opnemen met catechiste Elly van Rooden, per telefoon of per email:

0252-517592 of pmmvanrooden@hetnet.nl

Houd je van zingen?

Lijkt het je leuk om in de gezinsvieringen te zingen? Dan ben je samen met je vriendje en of vriendinnetje van harte welkom bij de *Kinderclub*, om te komen kijken of jullie dit leuk vinden!

Afwisselend zal er bij deze bijeenkomsten geknutseld of gezongen gaan worden!

Tot ziens bij een van bovengenoemde activiteiten, hartelijke groet,
Angela van Schie, tel. 06 13533891, Marja den Haan, tel. 06 51354834
Angela van Schaik tel. 0297 582992 en Elly van Rooden, 0252 517592

Opsporing verzocht....

zo'n titel trekt tenminste aandacht en dat is ook de bedoeling!
Eigenlijk moet er boven staan: opvolging gezocht, maar dat schrikt
misschien alleen maar af en dat werkt dan niet.

Nu ik toch jouw aandacht heb getrokken val ik maar direct met de
bekende deur. In juni jongstleden hebben de beide jongens de Bruin na
jaren trouwe dienst afscheid genomen als misdienaar, nadien zijn er wel
kinderen benaderd, maar helaas heeft dat (nog) niets opgeleverd,
vandaar deze nieuwe oproep.

Wat doen misdienaars?

Tijdens de viering in de kerk help je samen met anderen de pastor om
alles zo goed en mooi mogelijk te laten verlopen.

Hoe vaak ben je aan de beurt?

Gemiddeld eenmaal per maand op zondagmorgen in de Kerk en op
feestdagen zoals Kerstmis en Pasen.

Kun je voorkeur opgeven?

Ja, natuurlijk, mag je dienen op de zondag die jou het beste uitkomt. Er
is een rooster waarop staat wanneer je aan de beurt bent.

Wanneer kun je misdienaar worden?

Als je in groep 6 zit of hoger en je eerste communie hebt gedaan.

Wat mag je verwachten?

Gezelligheid met elkaar. Je leert ervan. En tijdens de viering mag je
allerlei dingen doen. Je hebt altijd een goede plaats. En laatste maar
niet het minste: de pastores en parochianen zijn heel blij met jouw
assistentie.

Misdienaar worden?

Jongens en meisjes vanaf groep 6 kunnen meedoen. Je gaat dan een paar keer oefenen, dan leer je wat een misdienaar moet doen. Ook vertellen we iets van de kerk. Nadat we denken dat je het allemaal weet, mag je voor de eerste keer mee dienen.

Wil jij ook als misdienaar bij ons in de kerk meedoen?

Als je nu denkt: "Ik wil ook misdienaar worden" of "ik wil er eerst meer over weten" neem dan gerust contact met ons op!

Alvast hartelijk dank voor je spontane reactie, geweldig!

Met groet,

Cock van Schaik: 0297-58 29 92 of nessersluis12a@tele2.nl

Activiteiten Nesser Dames Vereniging:

Dinsdag 9 september: 9 Straatjes Amsterdam.

Een wandeling door de leukste straatjes van de grachtengordel.

Kosten € 12,50.

Vertrek per auto om 9 uur uit Nes.

Denk aan je OV-kaart.

Eventuele lunch is voor eigen rekening.

Maandag 29 september: poppentheater Fatsnerran

Een bijzonder reizend poppentheater, wat om 20 uur in het dorpshuis zal gaan optreden.

Kosten € 2 voor koffie of thee.



NIEUWS vanuit de STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK NES aan de AMSTEL

Concert zondag 6 juli jl.

Hadden wij dit jaar in mei een geweldig leuk en goed concert door jeugdige talenten van 8 t/m 16 jaar, met helaas weer matig bezoek uit Nes en omgeving; zondag 6 juli jl. was qua bezoek helemaal een dissonant, met nog geen 20 een tientje (!) betalende bezoekers. En dit voor top kwaliteit op vleugel en klarinet door solisten van het Concertgebouw- en Ned.Philharmonischorkest Mitsuko Surawatarie en Rik Huls.

Concert zondag 28 september a.s.

Door Blazersensemble Septentriones. Detail informatie treft u apart in deze Urbanesklanken aan. Onder het motto: de aanhouder wint, blijven wij optimistisch gestemd over nu wel een goede opkomst.

Open Monumentendagen.

Zijn gepland op zaterdag/zondag 13 en 14 september a.s., tussen 12.00 en 17.00 uur. Afzonderlijk treft u ons programma voor die dagen aan.

Gift aan het Kerkbestuur.

Ter dekking kosten intonatie van het orgel, heeft onze Stichting € 1000,- bijgedragen.

Nieuwsbrief 2014..

Deze is in voorbereiding en wordt, met het verzoek om waar nodig de toegezegde gift over 2014 voor eind van het jaar over te maken, in de herfst verzonden naar alle vaste donateurs etc. van onze Stichting.

Zondagmiddag openstelling kerk.

Gaat dankzij ook de hulp van enkele vrijwilligers door, tot en met 7 september a.s.

Kascommissie.

Weliswaar is het geen voorschrift voor onze Stichting en hebben wij een goudeerlijke penningmeester, toch is het "handig en verstandig" om naast het opmaken van onze jaarrekening door Fiesler&Fiesler Administratie en Advies B.V. toch ook als Stichting een kascommissie te hebben. Voor interne controle op de financiële verantwoording en decharge van de penningmeester en bestuur. Reden waarom wij daartoe kandidaten uit uw midden vragen voor 1x per jaar ongeveer 2 uren.

Gaarne uw reactie naar 0297-582882 of verbraak@xs4all.nl

Ferry Verbraak, vz

Open Monumentendag in Nes aan de Amstel
Thema "Op reis"
Zaterdag 13 en zondag 14 september 2014 van 12.00 tot 17.00 uur



De St. Urbanuskerk te Nes aan de Amstel is ook dit jaar weer een van de te bezoeken monumenten tijdens de Open Monumentendagen. Al in 1631 was er sprake van een "statie" in de Nes, toen nog Swaluwbuurt genoemd. In 1774 werd er een heus kerkgebouw in gebruik genomen en in 1889 werd met de bouw van de huidige St. Urbanus begonnen als vervanging van de bouwvallig geworden kerk uit 1774. Jos Cuypers, zoon van Pierre Cuypers, is de architect van deze neogotische kruisbasiliek met de zo karakteristieke markante kruisingsstoren. Op 23 mei 1891 werd de kerk in gebruik genomen. Het gebouw is door de Gemeente Amstelveen als monument aangewezen en ook heeft het de status van Rijksmonument. Het schitterende interieur behoort eveneens tot ons cultureel erfgoed en is daarom beschermd. Naast de prachtige tegeltableaus van de kruiswegstaties en de doopkapel hebben ook de gangpaden bijzondere afbeeldingen.

Een bezoek aan de Urbanuskerk aan de Amstel is meer dan de moeite waard

De toren kan worden beklommen en geeft u een prachtig uitzicht op het Amstelland. Het beklimmen van de toren is op eigen risico (niet geschikt voor kleine kinderen en wanneer u slecht ter been bent). Voor het torenklimmen wordt een bijdrage gevraagd.

Programma op beide dagen

- Bezichtiging van de kerk van 12.00 tot 17.00 uur
- Toren beklimmen: om 16.00 uur start laatste beklimming.
- Rondleiding bij voldoende deelname om: 12.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur.

Urbanusboekje

In juni 2012 is het Urbanusboekje met veel informatie (artikelen en foto's) over de kerk verschenen. Het boekje kunt u gebruiken bij een individuele bezichtiging van de kerk. Het boekje is verkrijgbaar voor € 5,--.

Om dit fraaie monument in stand te houden is veel geld nodig (restauratie en onderhoud).

Uw (royale) gift bij de uitgang van de kerk wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt ook vriend van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel worden. Nog beter is het om met een meerjarig contract hartsvriend van de Stichting te worden.

Informatie hierover kunt u vragen aan de aanwezige leden van de Stichting. De aanmeldings- formulieren liggen voor u klaar achter in de kerk.

De Open Monumentendagen 2014 voor de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes aan de Amstel in samenwerking met het Kerkbestuur.

Voor inlichting kunt u contact opnemen met:

De Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes aan de Amstel: tel. 020-6152215

www.vriendenurbanuskerknes.nl; e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl.

Het kerkbestuur: tel. 0297 594870 www.urbanusparochienes.nl, email:

pastorienesaandeamstel@gmail.com

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-256886
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Voorzitter: F.Verbraak

www.vriendenurbanuskerknes.nl
tel.: 0297-582882

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

020-7471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72

CONCERT IN DE URBANUSKERK NES A/D AMSTEL

ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014

AANVANG 14.15 UUR (DUUR +/- 1 UUR)

TOEGANG € 10,-- (kinderen gratis)



Blazersensemble Septentriones

Programma 28 september 2014

F. Poulenc - Musique pour faire plaisir (Instr. Jean Françaix)

G. Bizet - Suite uit de opera Carmen (arr. Andreas N. Tarkmann)

Ch. Gounod - Uit: Petite Symphonie
Andante cantabile

A. Dvorák - Tsjechische Suite Op. 39