

Urbanes – Klanken



nummer 459

september 2015



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Parochiesecretariaat	Amsteldijk-Z 145 1189 VL Nes a/d Amstel tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.	
Email	secretariaatpastorie@telfort.nl
Website	www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor S.Marcantognini	0297-727098
Pastoor H.Rivas Franco	0297-727098
Catechiste E.v.Rooden	tel. 0252-517592
Pastoraal werker J.Hoekstra	

Parochiebestuur

Pastoor S.Marcantognini	voorzitter
J. Fontijn Osdorperweg 104 1066 EN Amsterdam	vice-voorzitter tel.: 020-6152215 Email: john.fontijn@tiscali.nl
C. Stevens B. von Suttnerlaan 56 1187 SW Amstelveen	secretaris tel.: 020-6473238 Email: cstev@ziggo.nl
J. Sibum De Oude Visscher 61 1189 WN Nes a/d A.	penningmeester tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com

Beste medeparochianen,



Al is de vakantie voor de meesten van ons reeds voorbij, de goede herinneringen hieraan zullen toch nog vers in het geheugen liggen en zo af en toe voorbij dwalen. Die mooie fiets- of wandeltocht, of prachtige stad, dorp of omgeving. Die leuke ontmoeting met die aardige mensen. Het plaatselijke kerkgebouw waar u misschien naar binnen bent gelopen, voor bezichtiging, een gebedje of om even een kaarsje op te steken voor de zorgen van thuis of gewoon uit dankbaarheid. Op vakantie: "Thuis" in de ruimste zin van het woord lijkt dan eventjes ver weg, maar je draagt het bewust én onbewust toch altijd met je mee, als een onlosmakelijke persoonlijke verbinding.

Die verbinding, ofwel je-eigen-ik, verloochent je daarbij nooit: Het maakt je tot wie je bent, nu, en dat trek je, net als een jas, niet even uit als je op vakantie gaat. Gelukkig maar, het zorgt voor een brede, vertrouwde basis, waar je steeds en overal goed op terug kunt vallen. Liefde, aandacht voor je medemens, barmhartigheid en vergevingsgezindheid naar elkaar, het zijn betrouwbare uitgangspunten en kernwaarden vanuit ons geloof waarmee we zijn grootgebracht, die ons steeds bijstaan en tijdens het samenzijn in de kerk steeds weer opnieuw ontmoeten of aan worden herinnerd.

Onze St.Urbanuskerk dient daarbij als een noodzakelijk, continue zichtbaar baken in de verre omgeving. Als uitnodiging en als verbindingselement om steeds weer, bewust en onbewust, herinnerd te worden aan die belangrijke normen en waarden waarmee we door het leven onze weg vervolgen. Zichtbaar als een rode draad door ons eigen verleden, heden en toekomst. En als monument nog eens mooi ook om naar te kijken en bewonderen, nietwaar!



Thuis blijkt onderweg soms ook nog eens heel dichtbij te zijn: Een bijzondere ontdekking in de stad Troyes, vlakbij Reims in Frankrijk, waar een basiliek is toegewijd aan paus Urbanus I, onze patroonheilige, ter ere van zijn martelaarschap. Een andere ontmoeting met thuis in Paray-Le-Monial waar Margaret Mary, een Franse non, meerdere openbaringen van Jezus en Heilig Hart beleefde. Het Heilig Hart, Zijn liefde, als eeuwigdurende verbintenis met de mens. Bekijk u het Heilig Hart altaar in onze kerk maar eens goed of luister mee tijdens een van de rondleidingen en zie wie daar afgebeeld staan. Blijkt maar weer dat onze St.Urbanuskerk onderdeel uitmaakt van een grootse geschiedenis met visie op verleden, heden en toekomst.



“Thuis zijn” heeft soms ook zijn zeer treurige kanten. Op 18 juli bereikte ons het bericht dat pater Kees Veltman van ons was heengegaan. We hebben hem in de parochie tijdens vele vieringen zien voorgaan, als herder op een geheel eigen wijze, soms met een tikkeltje verborgen humor, steeds inspirerend en altijd vol eerbied naar medemens en geloof. Daarbij wist hij ons steeds weer te raken. Voor dit alles zijn we hem zeer dankbaar. Op 24 juli hebben we vanuit de parochie afscheid van hem genomen, waarbij het gelegenheidskoor op verzoek de viering begeleidde. Het was een indrukwekkend vaarwel. Eveneens ontvingen we het droeve bericht dat op 25 juli onze mede-parochiaan mevr. Corrie Fontijn-van Wees was overleden. Ze is, na een gedenkwaardige uitvaartmis, begraven op ons parochiekerkhof “Vreedenhof”. Op onze website www.urbanusparochienes.nl kunt u hierover meer lezen.

Er staat de komende weken veel te gebeuren op het thuisfront in onze St.Urbanusparochie! De aftrap is in het weekend van 05 & 06 september wanneer de jaarlijkse verkoop van

Zonnebloem-loten plaatsvindt na de viering. Met wat extra financiële hulp steunt u wederom een goed doel.

Dan op 13 september: De jaarlijkse monumentendag, waarbij kerk en toren zullen zijn geopend voor bezichtiging, rondleiding en klimpartij naar de 4 klokken voor een prachtig uitzicht op de weidse omgeving. Die middag om 12.30uur vindt eveneens de doop plaats van Maria Aioanitoaei, dochter van Ana en Liviu uit Roemenië en woonachtig te Uithoorn.

Door naar 14 september: Opnamen van de film “Riphagen” in de pastorie waarin o.a. Jeroen Koningsbrugge zal acteren. De opnames zullen duren t/m 18 september. Voor meer info over dit onderwerp: zie verderop in deze Urbanesklanken.

Op naar 27 september: de stichting ‘Vrienden van de Urbanuskerk’ organiseren die dag het Jong Talent concert bij ons in de kerk, waarbij prachtige worden gebracht door musici onder leiding begaafd docent en is gratis, na afloop een lekker wijntje!



aanvang 14.30uur, muziek ten gehore zal jonge getalenteerde van Misuko Saruwatari, concertpianiste. Entree gezellig napraten met

En dan als afsluiting van de maand september, naast de wekelijkse repetities van St.Cecilia op donderdagavond, werken en koffiedrinken door en voor de vrijwilligers op elke dinsdagochtend en natuurlijk de vieringen in elk weekend, zal op 01 oktober een nieuw seizoen starten van ‘De Kinderclub!’, waarbij alle jongeren weer van harte welkom zijn om volop te knutselen en luisteren naar mooie en leerzame verhalen, onder begeleiding van Elly en haar team, welke door ons zeer wordt aanbevolen! Meer info over bovenstaande info kunt u altijd terugvinden op onze website.

Thuis is en blijft dan toch altijd de beste bestemming: Fijn om weer thuis te zijn!

Graag tot de Urbanesklanken van oktober,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Beste Medeparochianen,

Op 25 mei 2016 is het precies 125 jaar geleden, dat onze monumentale St Urbanusparochiekerk plechtig is ingewijd en voor de Eredienst in gebruik is genomen.



Enige tijd geleden heb ik u in de Urbanusklanken al aangekondigd dat

we de inwijding van onze kerk zullen vieren op 15 mei 2016 op het Hoogfeest van Pinksteren met een pontificale Hoogmis. We hebben de hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks bereid gevonden in deze Heilige Mis voor te gaan met als concelebranten, onze pastoor Samuel Marcantognini, en Pater Jan de Jong.

Naast deze plechtige Heilige Mis willen we ook op andere wijze bij dit 125 jarig jubileum stil staan.

Op een uitnodiging van de dames Elly van Rooden, Agnes Blokker en ondergetekende voor een eerste gedachtewisseling over de te organiseren activiteiten en festiviteiten zijn een 20-tal enthousiaste parochianen en een vertegenwoordiging van de Vrienden van de Urbanuskerk eind april bij elkaar gekomen, waarbij tal van ideeën op tafel kwamen. In een tweetal bijeenkomsten in kleiner verband zijn een aantal ideeën verder uitgewerkt.

Belangrijk punt is, dat de kerk op die hoogtijdag feestelijk met bloemen versierd zal zijn.

Het sympathieke idee om van de plechtige Hoogmis ook een rechtstreekse televisie uitzending te maken is om organisatorische en financiële reden helaas niet haalbaar gebleken.

Het plan is de plechtige hoogmis om 10.00 uur te laten aanvangen. Na de mis – circa 11.30 uur- is in de kerk een

receptie voorzien, waarvoor ook vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, het dekenaat en de kerkbesturen uit de regio zullen worden uitgenodigd.

Om zoveel mogelijk ook gezinnen met jonge kinderen aanwezig te laten zijn wordt er gedacht aan een kinder-nevendienst te organiseren.

Voorts is het plan een tentoonstelling in te richten over het verleden van onze parochie en ons kerkelijk- en parochieleven. We roepen alle parochianen op om, als u bijvoorbeeld missalen, foto's doopjurkjes of anderszins stoffelijke herinneringen in uw bezit hebt, deze beschikbaar te stellen voor de tentoonstelling.



Voorts willen wij serieus onderzoeken of het mogelijk is om een jubileumkrant samen te stellen.

We gaan in de komende tijd hard aan het werk, en zullen u op de hoogte houden.

Casper Stevens

Misintenties, zaterdag 5 september, 19.00 uur
Corrie Fontijn-van Wees
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 6 september, 09.30 uur
Pater Kees Veltman
Piet den Haan
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Joanna van Oostveen
Piet van Rijn
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
Lien Bouwman-Leurs
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Gerard Koeleman en overleden familie
Voor kracht bij een ziekbed
Uit dankbaarheid

Misintenties, zaterdag 12 september, 19.00 uur

Corrie Fontijn-van Wees

Frits van Rijn

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 13 september, 09.30 uur

Pater Kees Veltman

Piet den Haan

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Maria Brozius-van den Berg

Kors van Rijn

Henk van Schaik en overleden familie

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Adrianus Huyskes

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Anneke de Koning-Holleboom

Overleden familie Zeinstra-Erkelen

Voor een goede gezondheid voor kinderen en kleinkinderen

Voor het slagen van een nieuwe woning

Misintenties, zaterdag 19 september, 19.00 uur

Corrie Fontijn-van Wees

Herman Fontijn

Kees Fontijn

Misintenties, zondag 20 september, 09.30 uur

Pater Kees Veltman

Piet den Haan

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Theo van den Bosch

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Dorus Schrama

Klaas Zwartendijk

Peet van Tol

Matthieu van Tol - jaarmis

Nicolaas Nieuwendijk

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie

Joanna van Oostveen

Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee

Gerard Koeleman en overleden familie

Edwin Houtkamp

Lien Bouwman-Leurs

Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen

Misintenties, zaterdag 26 september, 19.00 uur

Corrie Fontijn-van Wees

Jan Andriessen

Kees Fontijn

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 27 september, 09.30 uur

Pater Kees Veltman

Piet den Haan

Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie

Nico de Jong

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Theo van den Bosch

Dorus Schrama

Joanna van Oostveen

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden familie Mesman-van der Laan

Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Dave de Laat

Herman Baas en overleden kleindochter Lisa

Overleden ouders Van Rijn-van Schaik

Sjaak van Tol

Jo Venes-van Tol

Activiteitenoverzicht september 2015

datum:	tijd:	soort viering:	Voorganger:
za. 5 sept.	19:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Marino d. Haan
zo. 6 sept.	09:30 uur	Eucharistie Viering	Pater Peter Klos
		Hele weekend Zonnebloem lotenverkoop na de dienst	
za. 12 sept.	19:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 13 sept.	09:30 uur	Woord- en Communieviering	Elly v. Rooden
zo. 13 sept.	11-17uur	Open Monumentendag	
zo. 13 sept.	12:30 uur	Doop Maria Aioanitoaei	
wo. 16 sept.	09.00 uur	Kerkwerk	
14-18 sept.		Filmopnames 'Riphagen' in de Pastorie	
za. 19 sept.	19:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Marino d. Haan
zo. 20 sept.	09:30 uur	Eucharistie Viering	
za. 26 sept.	19:00 uur	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 27 sept.	09:30 uur	Woord- en Communieviering	Elly v. Rooden
zo. 27 sept.	14:30 uur	Concert Vrienden St. Urbanus 'Jong Talent'	
do. 1 okt.	15:30 uur	"De Kinderclub!"	

Zang:	Organist:	Lector:	Misdienaars:
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
St. Cecilia	Niek Baas	Paul Goossens	Ab en Cock
samenzang	Peter Overdijk		
Voces Volantes			
samenzang	Peter Overdijk		
samenzang	Peter Overdijk	Casper Stevens	Casper Stevens
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan	
St. Cecilia	Niek Baas		

Overzicht activiteiten in het cluster

	O.L.V. van de Berg Carmel Aalsmeer zo. 9.30 uur	Emmausparochie Uithoorn za. 19.00u. / zo. 11.00 uur Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel zo. 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudelstaart zo. 9.30 uur	
zat 5 sept		Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen			
zon 6 sept	Eucharistieviering pastoor S. Marcantognini	Eucharistieviering	Woord- en communieviering pastoraal werker J. Hoekstra	Eucharistieviering	23e zondag door het jaar groen
zat 12 sept		Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen			
zon 13 sept	Eucharistieviering Opening werkjaar pastoor S. Marcantognini	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Dop-viering	24e zondag door het jaar groen
zat 19 sept		Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen			
zon 20 sept	Eucharistieviering pastoor H. Rivas Franco	Eucharistieviering Opening van het werkjaar	Woord- en communieviering catechist E. van Rooden	Eucharistieviering pr. L. Aarts	25e zondag door het jaar groen
zat 26 sept		Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen			
zon 27 sept	Woord- en communieviering m.m.v. Dop-groep pastoraal werker J. Hoekstra	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering pastoor S. Marcantognini	26e zondag door het jaar groen



Cornelis Gerardus Maria Veltman

- Kees –

Priester Salesiaan van Don Bosco

Wij zijn verdrietig u mede te moeten delen dat onze broer, zwager, geestelijk vader, medebroeder en onze oom na een moedig gestreden ziekte is overleden.

Zijn laatste dronk was "op het leven"

7 november 1936

18 juli 2015

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de Heilige Eucharistieviering op vrijdag 24 juli in onze Sint Urbanuskerk. Waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats, bij zijn moeder, op de begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam.

Moge "Kees" de eeuwige rust vinden in God zijn Schepper waaraan hij zijn gehele leven heeft toegewijd. Wij wensen de familie, en allen die zo bij hem betrokken waren, veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze markante familieman en priester.

Wij zullen hem -en zijn heldere overwegingen- node missen in onze parochie.

Collectes september

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van 5 en 6 september

Na de vieringen in het weekend van 5 en 6 sept. zullen er weer loten te koop worden aangeboden door de dames van de Zonnebloem
Van de collecte in het weekend van 26 en 27 sept zal 15% worden afgedragen in het kader van de Vredesweek.

Opbrengst collectes

27 + 28 juni	244,40
4 + 5 juli	273,70
4 + 5 juli	232,65
11 + 12 juli	293,75
18 + 19 juli	282,30
25 + 26 juli	270,15
1 + 2 augustus	254,90
8 + 9 augustus	211,30
15 + 16 augustus	280,45
22 + 23 augustus	269,20



Als je ouder wordt, soms niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet ze niet altijd meer herkent
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven.

Lang hebben wij mogen genieten van je liefde, je eigen wil en je
hulpvaardigheid. Maar helaas hebben we, toch nog onverwachts, afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Cornelia Adriana Maria Fontijn - van Wees

- Corrie -

Weduwe van Johan Fontijn

26 mei 1935

25 juli 2015

Wij worden nu gesterkt in de gedachte dat ze weer bij papa is.

De uitvaartdienst is donderdag 30 juli opgedragen in onze Sint Urbanus,
waarna wij haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op ons
parochiekerkhof Vreedenhof.

Moge zij na een leven van werk, zorg en plicht nu zijn thuisgekomen in de
eeuwige liefde van God haar schepper.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Kerkbalans

Tijdens de vakantieperiode is er weinig gebeurd aan de inkomstenkant van de aktie Kerkbalans. De tussenstand bedraagt nu, op 20 augustus, € 13.041,78.

Een heel aardig bedrag, maar bij lange na niet voldoende om het benodigde streefbedrag van € 22.500 voor 2015 te kunnen halen. Wij begrijpen dat tijdens de vakantie het betalen van uw bijdrage niet de hoogste prioriteit op uw agenda geniet maar... vergeet u a.u.b. niet om nu alsnog uw bijdrage aan onze Nesser Urbanusparochie over te maken .

Het parochieteam kan onze Urbanusparochie met haar dienstverlening aan u slechts in stand houden door uw royale bijdragen. Ook wil het parochieteam u graag attenderen op de mogelijkheid om, via een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken.

Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink gedeelte van uw schenking terug. Vanaf 1 januari van dit jaar kan dit zelfs zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:
John Fontijn en Joop Sibum.

De contactgegevens vindt u op pagina 2 van de Urbanesklanken

4

Beste parochianen van Uithoorn, de Kwakel en Nes a/d Amstel,

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Raquel Geerman uit Aruba en ik doe de theologische opleiding op het Bonifatiusinstituut in Vogelenzang. Momenteel loop ik mijn stage in uw parochies. In de afgelopen periode heb ik catechese gegeven aan de communicantjes en aan de kinderen van de Kinderclub. Dat was voor mij een hele mooie en leerzame ervaring. In deze periode van september tot en met december richt ik mij tot het voeren van pastorale gesprekken in uw parochies. Graag nodig ik u uit om contact op te



nemen met Pastoor Samuel of met mij persoonlijk als u een pastoraal gesprek wenst. U kunt mij bereiken op 0297-342566 of u kunt u mij een e-mail sturen naar mariaraquel84@hotmail.com.

Met veel vreugde zie ik ernaar uit om kennis te maken met u en om in onze ontmoeting een steentje bij te mogen dragen aan de verdieping van ons geloof.

Veel zegen van God toegewenst,

Raquel Geerman

4

Ben je tussen de 6 en 13 jaar?

Kom dan gezellig naar de

Kinderclub.....

Ook je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!



Wanneer: donderdag 1 oktober van 15.30u tot 16.45u

Waar: in de pastorie van de Sint Urbanuskerk

Thema: het mooie verhaal over: Sint Franciscus.

Na lezing gaan we na:

- Wie was Franciscus?
- Waar bekommerde hij zich om?
- Wat veranderde er toen?
- En tot slot gaan we gezellig met elkaar knutselen!

Het wordt weer een leuke middag,

tot dan, groetjes, Angela, Marja, Angela en Elly.



Eerste H. Communie 2015 - 2016

Uw kind zit nog maar net in groep 4 en er wordt gelijk alweer verder gekeken naar het voorjaar 2016, want dan zal het feest plaatsvinden van de Eerste Heilige Communie.

Om tot een mooi feest te komen, beginnen we in oktober al met een informatieavond. Dan zullen we vertellen hoe het nieuwe project er uit komt te zien en wat er allemaal bij komt kijken. Tijdens deze avond kunt u uw kind aanmelden of verdere informatie vragen.

De informatieavond wordt gehouden op:

- donderdag 29 oktober van 20.00 - 21.30 uur
- in het Trefcentrum van de Emmaüs parochie, welke gelegen is naast de kerk aan het Potgieterplein 4 in Uithoorn.
- Indien er minimaal vijf kinderen vanuit de Sint Urbanus parochie aangemeld worden, zal er met een 'eigen' EHC groep gestart worden.

Mocht u op donderdag 29 oktober verhinderd zijn, maar wilt u toch uw kind aanmelden, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen. Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.

Mede namens de werkgroep Eerste H. Communie,
Elly van Rooden, catechiste.

Telefoon: 0252-517592 of
e-mail: pmmvanrooden@hetnet.nl

Doopje

Op 13 september wordt er een klein meisje gedoopt in onze kerk. De plechtigheid vindt plaats om 12.30 uur en pastoor Henry is de voorganger.

De dopeling is **Maria Aioanitoaei**, geboren op 18 juli.

Maria's ouders komen uit Roemenië, maar zij wonen nu in Uithoorn.

U bent van harte uitgenodigd om bij de doop aanwezig te zijn.

4

Met pastor Rob Mascini naar Rome!

Een adventsreis van 12 tot 17 december

In de dagen voor Kerstmis ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. We zullen zien hoe belangrijk het Kerstfeest in Rome is. En we zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen die er van de geboorte van Christus zijn. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco's.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. Het Heilig Jaar is net begonnen. Op 8 december heeft de paus de heilige deur van de Sint Pieter geopend voor de pelgrims. En door die deur zullen we de basiliek ingaan. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes die in die tijd vaak nog open zijn en in ieder geval gezellig zijn en verwarmd.

U kunt zich nog bij ons aansluiten. Meer informatie kunt u bij de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) krijgen (073-6818111, www.vnb.nl). Daar kunt u zich ook opgeven. Natuurlijk mag u ook mij altijd bellen (023-5291484).

Pastor Rob Mascini

Beste Medeparochianen,

Als parochieteam zijn we de afgelopen tijd in gesprek geweest met "PUPKIN", een filmproducent, die zeer geïnteresseerd is om in een aantal ruimten in onze pastorie filmopnamen te maken.

De opnamen zijn voor een speelfilm "Riphagen", die volgend jaar in de bioscoop te zien zal zijn en later als driedelige miniserie op de televisie wordt uitgezonden. Het is een verfilming van het gelijknamige boek Bart Middelburg en René ter Steege "Riphagen, een collaborateur van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog". De hoofdrol – Riphagen – wordt vertolkt door Jeroen van Koningsbrugge.

Omdat het verhaal speelt in de tweede wereldoorlog was men op zoek naar authentieke en ongeschonden locaties en interieurs, die representatief zijn voor die tijd. Onze pastorie voldoet daar aan. Men wil voor de diverse scènes de zolder gebruiken, een slaapkamer boven, de grote woonkamer, de kamer en suite en de keuken beneden in het souterrain.

De filmdagen zijn voorzien op maandag 14-09 '15 t/m vrijdag 18-09 '15. Voor en na de opnamen zullen decorbouw en inrichting en verwijdering daarvan plaatsvinden.

In die tijd zal de pastorie zeer beperkt toegankelijk zijn voor de normale activiteiten; het koffie-drinken na de mis op zondag 13 en 20 september zal dan ook plaatsvinden in de kerk.

Op het kerkplein zullen stroomgenerators, cateringunits en toiletunits geplaatst worden.

Mocht er onverhoopt een uitvaartplechtigheid moeten plaatsvinden, worden de opnamen verplaatst naar een ander tijdstip.

Voor het ter beschikking stellen van pastorieruimten wordt een passende vergoeding betaald.

De overeenkomst met de producent zal binnenkort gesloten worden, vanuit het bisdom is daarvoor een machtiging verleend.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Het Parochieteam

Programma Nesser Dames, september

Dinsdag 8 september:

We gaan weer een keertje een **rondje fietsen**.

Om 9.30 uur verzamelen in de Kerklaan en dan..... op de pedalen!!!

Zelf een lunchpakketje meenemen,

maar voor koffie/thee en limonade wordt gezorgd.

Waar gaan we heen?? Wie weet!!

Als de zon maar schijnt, kan de dag niet meer stuk.

Afstand ± 30/35 km

Kosten: geen

Maandag 28 september:

Sjoelen met hindernissen

Op deze eerste avond van ons nieuwe seizoen gaan we het bekendste gezelschapsspel spelen, namelijk sjoelen.

Meestal sjoelen we in huiselijke kring, maar vanavond gezellig in het dorpshuis. Alleen, de sjoelbakken die vanavond in de zaal staan, zijn anders dan de gewone sjoelbakken; deze zijn met hindernissen.

We hebben zelfs een **Belgen-sjoelbak!**

Als u denkt wat is dat, kom dan gezellig vanavond naar onze spelletjesavond.



Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.cent. Rob van de Velde V'veen

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. UrbanusNL41 INGB 0000 5783 72

NL22 RABO 0392 3534 07

**Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel**



Jong Talent Concert

(leerlingen Mitsuko Saruwatari)

werken van o.a.

Haydn

Chopin

Schubert

Tchaikovsky



Zondag 27 september 14:30 uur
Gratis entree
(dankzij subsidie van Stichting Sempeduca)

Andere toekomstige activiteiten van de stichting:

13 september: Openstelling kerk monumentendag

8 oktober: Gospelworkshop

19/20 december: Kerst aan de Amstel

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00