

Urbanes – Klanken



nummer 492

september 2018



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amstedijk-Z 145
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email secretariaatpastorie@telfort.nl
Website www.urbanusparochienes.nl

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter

J. Fontijn vice-voorzitter
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@telfort.nl

C. Stevens secretaris
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum penningmeester
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524
1189 WN Nes a/d Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk teamlid
Veldweg 8b tel.: 0297-582314
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder teamlid
Amstedijk-zuid 132/A tel.: 0297-582249
1189 VK Nes a/d Amstel Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

Beste medeparochianen,

Mocht u binnenkort een nieuw huis gaan bouwen, ofwel bouwen aan uw toekomst, dan is een van de eerste zaken waarmee u geconfronteerd gaat worden, het ontbreken van de gasaansluiting. Een vanzelfsprekendheid vanuit het verleden die zorgde voor verwarming en warm water, ofwel primaire levensbehoeftes. Onder invloed van het klimaatakkoord is deze verbannen uit de huizen en moeten we over naar het alternatief: wind, zon en aardwarmte. Dat we hier nog de nodige problemen mee gaan krijgen zal waarschijnlijk pas achteraf blijken: er is in de aanloop naar dit besluit nog helemaal geen of op z'n best onvoldoende onderzoek naar gedaan of dit dé oplossing is voor de geconstateerde milieuproblemen, nog even los van de zekerheid of het aanbod van energie met deze middelen aansluiting vindt bij de vraag. Het hele verhaal zou nog wel eens kunnen eindigen in een koude douche!

IDEOLOGIE



Nu vraagt u zich misschien af wat een klimaatakkoord en -ideologie met ons als kerk te maken heeft. Toch valt daarin een parallel te trekken met de huidige gang van zaken binnen onze eigen

Nederlandse kerkprovincie, zo blijkt uit het volgende. De kern van deze kerk-ideologie, welke onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en invulling vereist, komt samen in het woord 'Vitaliteit'. Kort gezegd: voldoet een lokale parochie niet aan het minimum aantal parochianen in een weekend of is de balans binnen een parochie niet op orde, dan streeft men in eerste instantie naar een samenwerking of fusie waarbij er hoofdzakelijk Eucharistie is in de "hoofdkerk". En vervolgens, als de lokale kerk onder invloed van deze bewuste keuze doodbloed, er sluiting en herbestemming van deze lokale kerk plaatsvindt. Een ideologie welke grote gevolgen kan hebben...



Laat alvast één ding duidelijk zijn: Vitaliteit is veel méér dan alleen “hoofden tellen” en het eindresultaat onder de streep. Dat de mensen vervolgens niet verder kerken in de hoofdkerk, wat in de praktijk zo blijkt te zijn, en lokale gemeenschappen uit elkaar vallen en verdwijnen, wordt voor lief genomen. Is hier eigenlijk wel goed onderzoek naar gedaan? En wie heeft dit als dé oplossing

bedacht? Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en wie gaat hiervoor verantwoording afleggen als blijkt dat deze manier van handelen, zo laten de resultaten nu al zien, desastreus afloopt? We constateren een realiteit van almaar krimpende kerk, waarbij er, als dit zo door gaat, er in de nabije toekomst per bisdom (hoeveel houden we er hier van over?) nog maar een paar kerken overblijven waar men terecht kunt om als Katholiek uw geloof te belijden. Ofwel een ongewisse toekomst voor onze (hechte!) gemeenschappen, onze kerkgebouwen en voor onze Nederlandse Kerkprovincie en daarmee ons geloof, welke langzaam maar zeker uit Nederland verdwijnt. Onverantwoord, ondoordacht en ongelooftwaardig, en daarmee ronduit verbijsterend!

Over één ding kunnen we het eens zijn: Vele gemeenschappen staan lijnrecht tegenover deze ideologie en gang van zaken! Men wil, zolang de parochies met haar gemeenschappen vitaal zijn en goed draaien, niet prematuur sluiten en gaan “kerken” in een onbekende, onbeminde en verder weg gelegen kerk waarmee geen binding is. Het wordt ervaren als zijnde een schaap in een vreemde kudde.



Dit bleek ook bij onze St. Urbanus-gemeenschap zo te zijn: Op zondag 29 juli waarbij alle kerken binnen de Regio dicht waren in opdracht van het kerkbestuur om vervolgens samen te komen in Uithoorn voor de Eucharistie, bleken er vanuit Nes welgeteld 3(!) parochianen aanwezig te zijn. Onze conclusie en daarmee oproep aan het kerkbestuur: dit experiment verdient geen navolging! Hetgeen overigens door een van onze medeparochianen ook gedeeld is met onze hulpbisschop, Mgr. Hendriks. Misschien een idee om dit vaker kenbaar te maken, zodat men op de bisdommen weet wat er leeft binnen de gemeenschappen?

Bovenstaande schrijven waarin de negatieve spiraal zichtbaar is stemt in zijn geheel NIET gelukkig, toch? En alleen kritiek uiten helpt ons niet verder. Veel beter is om positief te bezien



hoe de huidige gang van onvrede, het afkeren van de kerk en kerksluitingen te doorbreken, hoe deze neergaande lijn om te buigen om vervolgens weer tot een bloeiend geloof te kunnen komen. Een geloof met dezelfde immer geldende boodschap en rode draad van liefde, barmhartigheid en oog voor de medemens, waarin gemeenschapszin en steun naar elkaar floreren en wat juist nu in

deze tijd navolging en prioriteit verdient, nee, noodzakelijk maakt: Kijk om u heen, zie het nieuws, de wereld is op drift en vol van tegenstelling, onrust en haat en heeft dringend behoefte aan vaste grond en houvast! Het Kerkelijk Instituut staat, zorgelijk genoeg, heden ten dage synoniem voor schandalen, interne strijd en verdeeldheid. Ondanks de vele fouten die er gemaakt zijn in het (ook recente) verleden: Het

geloof en de liefdevolle boodschap van onze Lieve Heer zal, net als ruim 2000 jaar geleden, deze vaste grond en houvast bewerkstelligen.

Dat dit mogelijk is blijkt uit de opkomst van de vele alternatieve, vaak jonge geloofsgemeenschappen. Ook daar staan God en het Woord centraal. Men weet daar de mensen, waaronder ook de jongeren, te raken, te bereiken en te inspireren. Want daar ontbreekt het bij ons, en niet alleen in onze Regio, toch regelmatig aan: de leeftijdscategorie 30-50 jarigen ontbreekt veelvuldig tijdens de bijeenkomsten. Terwijl zij wel de toekomst zijn van onze kerk. Hoe komt dit? Sluit de invulling of manier van verkondigen niet aan bij deze groep? Is er misschien geen behoefte aan een wekelijkse kerkgang? Moeten we anders denken, doen en laten? Meer uitdaging creëren? Het

en daarop van o.a. deze bijdragen aan een oplossing negatieve



durven stellen beantwoorden vragen zal het vinden van hoe de huidige spiraal om te

buigen naar een positieve toekomst. Wie immers alleen maar naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst... De jongeren zullen daarbij zelf onderdeel moeten zijn van het antwoord, zij zijn immers de aangewezen personen om op deze vraag antwoord te geven. Aan ons, ons pastoraal team en de Kerkelijke leiding de uitdaging om deze groep te benaderen, de dialoog en verbinding te zoeken en gedragen oplossingen te vinden. Durven wij deze uitdaging aan te gaan? Wat ons betreft: Graag! Om zo een bestendige toekomst mogelijk te maken voor kerk, geloof en al haar dienaren.

Dat dit mogelijk is blijkt ook mede uit het recente succes van de Kinderclub! Bij de afsluiting vorig seizoen werd er enthousiast gereageerd op en meegedaan met de



verschillende buitenactiviteiten door de vele aanwezige kinderen. Dit succes verdient navolging! Deze maand, op donderdag 27 september, is de start van het nieuwe seizoen Kinderclub! Alle jongeren zijn opnieuw van harte welkom om deel te

nemen aan de afwisselende activiteiten waarin de basis wordt gelegd voor geloof, normen en waarden. Van harte aanbevolen!

Er is meer goed nieuws! Recent mochten we van de econoom van het bisdom eindelijk de Bisschoppelijke Machtiging in ontvangst nemen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Mariakapel en koorzolder. We zijn ondertussen al een jaar bezig met het verkrijgen van toestemming voor dit project. Heet hangijzer waren niet de financiën (die zijn zoals u weet geregeld), ook niet de toekomstplannen van ons Regio-kerkbestuur (alle 5 parochies en kerken blijven gezien hun vitaliteit open en bestaan), maar lag meer bij de agenda van het bisdom zelf, welke een meer concrete toekomstvisie vereist van onze Regio. Hierdoor werden álle aanvragen binnen de Regio “vertraagd”, zullen we maar zeggen... We bleven echter positief gestemd en constructief informatief: Het nodige duw- en trekwerk heeft gelukkig zijn werk gedaan. De aannemer en glazenier zijn inmiddels begonnen met het uitnemen van de glas-inloodramen en het vervangen van de trekstangen om deze vervolgens weer in topconditie te krijgen.

Hoogstnodig volgens
Monumentenwacht na
inspectie! Houdt u de



website in de gaten voor de nodige fotoreportages gedurende dit project.



Over de website gesproken: onlangs zijn daar foto's toegevoegd van de bloemenpracht in de kerk welke was aangebracht ter gelegenheid van het huwelijk van de familie Blom. Speciaal hiervoor waren er bloemenarrangeurs uit Qatar

ingevlogen die gedurende een 5-tal dagen duizenden bloemen hebben verwerkt in altaar-, pilaar- en entree-bloemstukken. Het oogstrelende resultaat van deze arbeid valt te bewonderen op www.urbanuskernes.nl Absoluut een bezoekje waard!

Was er sprake van een pauze de afgelopen maanden? Welnee! Er werd gedurende deze zomer nog veel meer arbeid verricht in en om de kerk door vele vrijwilligers. Zo is het hek van ons kerkhof 'Vreedenhof' opnieuw in de verf gezet: Schitterend! En is de aansturing van de 3



klokken vernieuwd, waaronder een geheel nieuwe zekeringenkast: Klinkt als muziek in onze oren! De kerk was ter gelegenheid van het eerder genoemde huwelijk en de doop van Juliette van Thiel nog eens grondig gepoetst en geboend: Een blinkend resultaat! En al die weken waren er, ondanks de vakantie, steeds orgelspel en koorzang te bewonderen wat gezien de praktijk in de omgevende parochies, zeker geen vanzelfsprekendheid is: Klasse! Graag willen we hierbij alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet! En om gelijk maar de daad bij het woord te voegen: in het najaar willen we onze dank vorm geven door een gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers te organiseren. Verdere informatie volgt nog!

Graag willen we ook een van onze vrijwilligers van het eerste uur, Angela van Schaik, hier even extra in het zonnetje zetten. Op ontelbare vlakken heeft zij zich steeds energiek en onbaatzuchtig ingezet voor de gehele gemeenschap. Door persoonlijke omstandigheden moet zij het nu rustiger aandoen, al, zo merken we nu, blijft ze toch nog steeds veelvuldig zichtbaar in en om de kerk. "Zit in de aard van het beestje", hoorden we al. Angela, bij deze nogmaals hartelijk dank voor je inzet en je toewijding binnen de parochie!



Op 09 september is de landelijke Monumentendag, met als thema 'In Europa'. Ook wij zijn weer van de partij, waarbij stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk' het voortouw neemt. Voor meer informatie: zie verderop in deze Klanken.

Als kerk en gemeenschap zijn we continue in beweging. Aanpassing aan de tijd, zonder daarbij de rode draad en kern van de boodschap van het Evangelie te verliezen, zijn daarbij noodzakelijk. Daarmee zijn en blijven we een kerk van alle tijden. Aan ons allen de uitdaging om steeds het antwoord te zoeken én te vinden om hier invulling aan te geven en zo een vitale kerk in stand te houden!

Graag tot de Urbanesklanken van oktober,

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.

Misintenties, zaterdag 1 september, 19.00 uur

Ria van Braak-van Rijn

Kees Fontijn

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 2 september, 09.30 uur

Nico de Jong

Dorus Schrama

Martien den Blanken

Piet van Rijn

Theo Zeinstra

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Hennie Houkamp-de Kuiper

Gerard Koeleman en overleden familie

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zaterdag 8 september, 19.00 uur

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof,
etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zondag 9 september, 09.30 uur

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Nico de Jong

Dorus Schrama

Martien den Blanken

Lien Bouwman-Leurs

Theo van den Bosch

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Overleden familie Zeinstra-Rijpma

Marcel van Amsterdam

Eef den Blanken-Koppers

Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zaterdag 15 september, 19.00 uur

Kees Fontijn

Jan Andriessen

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zondag 16 september, 09.30 uur

Martien den Blanken

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Dorus Schrama

Nico de Jong

Wies Hogeveen-Janmaat

Everardus en Cornelia Van Wijk-Fontaine

Joanna van Oostveen

Klaas Zwartendijk
Dave de Laat
Sjaak van Tol
Voor een gezond huwelijk
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, zaterdag 22 september, 19.00 uur

Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Kees Fontijn

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 23 september, 09.30 uur

Martien den Blanken

Edwin Houtkamp

Overleden familie Huyskes-Roeleveld

Niek Baas en overleden zoon Gerard

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Dorus Schrama

Nico de Jong

Lien Bouwman-Leurs

Theo van den Bosch

Overleden familie Compier-Blommesteijn

Nicolaas Nieuwendijk

Conny Wesselingh

Overleden ouders Schrama-Huijg

Overleden familie Mesman-van der Laan

Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zaterdag 29 september, 19.00 uur

Hennie Houtkamp-de Kuiper

Kees Fontijn

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 30 september, 09.30 uur

Nico de Jong

Dorus Schrama

Martin Groen

Martien den Blanken

Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol

Wies Hogeveen-Janmaat

Overleden familie Baas-Oudshoorn

Uit dankbaarheid bij een verjaardag

Joanna van Oostveen

Voor herstel na een ongeluk

Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Activiteitenoverzicht september 2018

datum	tijd:	soort viering:	voorganger:
za. 1 sep	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 2 sep	09:30 u	Eucharistieviering	
za. 8 sep	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo. 9 sep	09:30 u	Eucharistieviering	
zo. 9 sep	11-17 u	Open Monumentendag; Thema: 'In Europa'. Meer info: zie verderop in deze Urbanesklanken.	
za. 15 sep	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Maurice Fontijn
zo. 16 sep	09:30 u	Eucharistieviering	
wo 19 sep	09.00 u	Kerkwerk	
za. 22 sep	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo. 23 sep	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
do. 27 sep	15:30 u	Kinderclub!	
za. 29 sep	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo. 30 sep	09:30 u	Woord- en Communieviering	Rob Mascini

zang:	organist:	lector:	misdienaar:	koster:
samenzang	Ria Kempers	Jos den Haan		Theo
St. Cecilia	Ria Kempers	Maurice Fontijn	Ab en Cock	Ab
samenzang	Ria Kempers			Theo
St. Cecilia	Ria Kempers	Paul Goossens	Anne, Maayke, Jeroen	Ab
samenzang	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Casper Stevens	Casper Stevens	John
samenzang	Peter Overdijk			John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak	Cock	Huub
samenzang	Peter Overdijk			Theo/John
St. Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Ab en Cock	Huub

Activiteiten in de regio

	Aalsmeer viering elke zondag 9.30 uur	Emmausparochie Uithoorn viering elke zondag 11.00 uur Elke zaterdag om 19.00u. woord en gebedsviering o.l.v. parochianen	St. Jans Geboorte De Kwakel viering elke zondag 9.30 uur	H. Joannes Geboorte Kudelstaart viering elke zondag 9.30 uur 2017: viering om 9.20 uur 2018: viering om 11.00 uur
zon 2 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en gebedsviering o.l.v. parochianen
zon 9 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
zon 16 sept	Oecumenische viering (Jeroen) Kerk gesloten, naar Openhof kerk	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering Kinderkoor
zon 23 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zon 30 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en Communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering

Collectes

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het weekend van 1 en 2 september.

De collecte ten behoeve van de Vredesweek zal plaatsvinden in het weekend van 22 & 23 september.

Opbrengst Collectes

weekend	7 + 8 juli	288,25
weekend	14 + 15 juni	281,20
weekend	21 + 22 juli	313,65
zaterdag	28 juli	129,10
zondag	29 juli geen viering in Nes, Regioviering in Uithoorn	
weekend	4 + 5 augustus	201,35
weekend	11 + 12 augustus	270,70
weekend	18 + 19 augustus	344,65

Ervaar het verhaal van Lessen in Vrede

PAX Vredesweek 15 t/m 23 september

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers werkt PAX wereldwijd aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

De jongste generatie in Syrië kent alleen oorlog. Kinderen zijn getraumatiseerd en weten niet meer wat vrede is. Scholen zijn kapotgebombardeed en ouders durven hun kinderen niet naar school te sturen uit angst voor het aanhoudende geweld.

Het oorlogsgeweld in Syrië en de repressie van het regime heeft het schoolsysteem letterlijk en figuurlijk in puin gelegd.

PAX werkt via de Syrische partnerorganisatie Kesh Malek aan 'lessen in vrede': vrede en veiligheid voor kinderen in Syrië.

Op dit moment gaan in totaal ruim 1600 kinderen naar school. Met een programma om kinderen 'bij te spijkeren' die onderwijs hebben gemist kunnen binnenkort nog eens 250 kinderen weer naar school. De idealisten van Kesh Malek vormden de scholen naar hun idealen: het zijn plekken waar de kinderen centraal staan en indoctrinatie en intolerantie zijn uitgebannen.

Op de website laat PAX de voormalig manager van het educatie programma van Kesh Malek aan het woord die nu noodgedwongen in Nederland is. Hij spreekt met veel passie over een betere toekomst voor zijn land. En die begint bij de kinderen. Ondanks voortdurende tegenslag blijft het team van Kesh Malek strijden om kinderen naar school te laten gaan, een plek waar ze relatief veilig zijn en zichzelf kunnen zijn.

Voor meer info over het werk van PAX en de Vredesweek kijkt u op de site: www.paxvoorvrede.nl

De collecte in het weekend van 22 en 23 september wordt door het parochieteam bijzonder bij u aanbevolen.

Indien u dit weekend niet in de gelegenheid bent om de kerk te bezoeken kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekening: NL58 TRIO 0390 4567 80 t.n.v Pax voor Vrede te Utrecht

Kerkbalans

Beste mensen, in de afgelopen vakantieperiode heeft u de opbrengst Kerkbalans weten op te krikken naar **€ 15.963,78** ofwel 71 % van het benodigde bedrag.

Alle gulle gevers van harte bedankt.

Helaas hebben wij van een aantal parochianen -en andere geïnteresseerden- die in voorgaande jaren steeds een bijdrage leverden tot op heden (nog) niets ontvangen.

Nogmaals: "Dank aan de gulle gevers", en aan hen die hun bijdrage nog niet hebben overgemaakt vragen wij met klem om hun bijdrage alsnog over te maken onder het motto:

***" Doe dit vooral vandaag,
dan kunt u het morgen niet vergeten "***

Namens het parochieteam,

Joop Sibum
Penningmeester

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Kerktoerenklimmen groep 8

Dinsdag 10 juli 2018 hebben alle 15 leerlingen van groep 8 van basisschool De Zwaluw de kerktoeren van Nes aan de Amstel beklommen. Een hele prestatie omdat het best een beetje eng is. Onder leiding van de moeders Astrid en Angela en vrijwilligers Ab, Kees, Joop en Monique ging de groep omhoog. Juf Martje bleef liever beneden, maar we kregen wel de opdracht mee bewijs te zoeken dat ze ooit wel de toren beklommen heeft. Het duurde niet lang of een leerling had het gevonden. Om 13:30 uur sloeg de kerktoeren heel wonderlijk veel vaker dan eenmaal..... Het beklimmen van de kerktoeren met de schoolverlaters is een oud gebruik, ooit op initiatief van hoofdmeester Niek Baas, die van 1968 tot 1994 met zijn leerlingen de toren beklom. In 2015 hebben wij deze traditie in ere hersteld. Alle leerlingen ontvingen als bewijs een certificaat. Meer foto's kunt u vinden op onze website.



Beste parochianen,

Via deze weg laat ik u weten dat ik helaas het huis aan de Amsteldijk heb moeten verlaten en nu woon in 't Huis aan de Poel te Amstelveen. Niek en ik hebben in Nes a/d Amstel een groot deel van ons leven doorgebracht. We zijn gestart aan de Pastoor van Zantenlaan, waarna we verhuisden naar het pas gebouwde huis aan de Amsteldijk. Niek kreeg destijds in Nes een baan aangeboden als hoofdonderwijzer en zo zijn wij vanuit de Streek (Noord-Holland, Westwoud en Grootebroek) naar Nes getogen. Omdat het school- en kerkbestuur één was, kreeg Niek het verzoek om ook in de kerk een en ander te gaan doen. Hij heeft hier jaren orgel gespeeld, koren gedirigeerd en allerlei zaken rondom de kerk gedaan, zoals het bouwen van de kerststal, het vormgeven van de stichting 'Vrienden van Urbanus' en nog vele andere dingen. Na zijn overlijden werd het langzamerhand duidelijk dat ik moeite kreeg om alleen in het huis aan de Amsteldijk te wonen. Na een paar keer gevallen te zijn, werd ik opgenomen voor mijn revalidatie in het Zonnehuis te Amstelveen. De revalidatie bracht mij wel wat vooruitgang, maar niet genoeg om terug te keren naar Nes. Ik heb een heerlijke tijd gehad in dat mooie dorpje, Nes a/d Amstel. In ons huis met uitzicht over de Amstel en over de polders zagen we Amstelveen steeds dichterbij komen. Nes veranderde, maar behield altijd haar eigen karakter. In de kerk hebben we fantastische jaren gekend. Het bezoeken van de diensten was voor mij al enige tijd niet meer haalbaar. Ik zal terugdenken aan een prachtige waardevolle tijd in Nes en aan de kerkgemeenschap die we met elkaar mochten vormen.

Hartelijke groet en van harte welkom!!

Lida Baas
't Huis aan de Poel,
Kamer 604
Populierenlaan 21
1185SE Amstelveen
Tel 020-3375476



Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Vaak kijk je als ouder daarvoor terug op je eigen opvoeding. Hoe deden jouw ouders het? Wat stond hen voor ogen toen jij klein was? Welke oplossingen hadden zij voor de dilemma's? Een speciale plek in je hart hebben misschien die typische familiegewoontes bij een verjaardag, bij Sinterklaas of op Oudejaarsavond. In je eigen gezin krijgen ze nieuw leven.

Bij al wat je ouders je meegaven, hoorde ook het geloof. Je beleeft het wellicht niet meer zoals zij het deden, maar het helemaal loslaten kun je ook niet. Je vindt het zelfs belangrijk je kind(eren) er iets van mee te geven. Het zou ze kunnen helpen groeien en bloeien. Of het zou ze juist de wortels kunnen geven om te blijven staan als het tegenzit.

Hoe?

De Urbanus parochie wil hierbij helpen met de Kinderclub bijeenkomsten. Hierin maken de kinderen (verder) kennis met het katholieke geloof. Soms zal het gaan over de betekenis van katholieke feestdagen. Dan weer staan bijbel verhalen centraal. Op weer andere momenten gaat het over (de gewoontes in) de kerk.

De Kinderclub is er voor alle kinderen, die meer van het katholieke geloof willen weten. Ook voor kinderen die (nog) niet gedoopt zijn. In een open en ontspannen sfeer zullen de kinderen niet alleen leren en praten, maar ook spelletjes doen, zingen en knutselen. Dat alles onder leiding van enthousiaste en toegeruste vrijwilligers.



Hallo kinderen,
ben je tussen de 4 en 12 jaar? Dan ben je van harte welkom op de Kinderclub. Het is er erg gezellig: we bidden, zingen, knutselen en er is limonade en snoep. Ook wordt er iedere keer een mooi verhaal uit de Bijbel verteld. Uiteraard mag je je vriendje of vriendinnetje meenemen.

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen start op:

- **donderdag 27 september van 15.30 – 16.30 uur;**
- **Waar: in de pastorie van de Sint Urbanus kerk, aanmelden hoeft niet;**
- **Eventueel kunnen wij je ook van school ophalen en / of naar de na-schoolse opvang terug brengen;**
- **Deze club is helemaal gratis!!!!**

Kom jij ook? Je bent van harte welkom!

Groetjes van: het Kinderclub team.



Met diaken Rob Mascini naar Rome
en/of het Heilig Land
27 nov t/m 2 dec 2018 (Rome)
27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land)

In het komende seizoen ga ik met kleine groepen mensen weer op zoek naar de wortels van ons geloof. Het zullen weken zijn van bezinning en bedevaart, maar ook van ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de eerste christenen in Rome en in het Heilig Land.

In Rome zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Zo zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag. Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad. Meer info vindt u op de website van Drietour www.drietour.nl/rob-mascini-rome

Voor de romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij a.kammeraat@drietour.nl of bij robmascini@gmail.com



Ook kunt u mee naar het Land van de Bijbel...! Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen naar Israël. Dé manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land.

We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we naar het meer van Tiberias, de Berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee.

We gaan het land zien waar we zo vaak over gehoord hebben: het land van de aartsvaders en de profeten, van Johannes de Doper, Maria en de apostelen. We treden in de voetsporen van Jezus zelf. We zullen ter plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof verdiepen.

Het zal een kleine groep worden (min. 15 en max. 25 mensen).

We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis van Volpension gaat de reis ca. €1700,-- kosten. De definitieve reissom zal in oktober bekend zijn.

Nadere info voor beide reizen:

Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484)

robmascini@gmail.com

Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winsttoegmerk. De reizen zijn

pastoraal van opzet. Kijkt u ook op zijn website www.romereizen.one

Info: Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.nl 0031 88 3100563 (Rome)

Annemieke Collet a.collet@drietour.nl 0031 88 3100566 (H.Land)

Pastor Rob Mascini



10 November Kisiworkshop voor alle kinderen van de regio in Uithoorn

Op zaterdag 10 november zijn alle kinderen van de regio tussen de 5 en 16 jaar uitgenodigd om een aantal liedjes met koorbewegingen te leren. Om 19.00 is er een eucharistieviering waarbij iedereen welkom is. De geleerde liedjes zullen tijdens de viering gezongen worden. Na de viering zal er gelegenheid zijn om onder het genot van een kopje koffie/thee en limonade na te praten. Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar Angela (soppescholte@kpnplanet.nl, of 06-13424694).

BEDEVAART NAAR ZEVENHOVEN op MARIA HEMELVAART

Op 15 augustus zijn we weer vierend bijeen geweest bij de Mariagrot te Zevenhoven/Noordeinde.

We hielden het dit jaar droog en het geeft een bijzondere sfeer aan de viering als die in de open lucht is. De mensen kwamen uit onze regio vanuit de parochies de Nes, de Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer en Uithoorn. Maar verder zijn er ook altijd nog mensen uit omliggende



parochies. We waren met meer dan 100 personen. Samen hadden we een mooie viering, waarbij kapelaan Darek voorging. Veel gebeden werden aan het papier toevertrouwd en voor deze intenties werd tijdens het rozenhoedje nog eens extra gebeden. Ook hebben we bij elk tientje een

Maria toevertrouwd en met onze vijf parochies maakten we de krans vol.

De ontvangst van de dames van de koffie en de koster was weer zeer gastvrij. Het is een prachtige locatie die uitnodigt tot gebed.

Ik denk dat veel mensen weer gesterkt naar huis gingen. Tot volgend jaar?

Marlies van der Lelij



Schoolspullen



Het kaftpapier staat uitgesteld
in grote plastic bakken.
Agenda's schriften en etuis,
ze liggen voor het pakken.

Daar sta je dan.
Je kijkt en kijkt....
Er is ook zoveel keus!
Je voelt de druk:
want kies je fout,
dan ga je af als kneus.

Een coole print, een gave kleur...
Maar welke zijn echt 'in'?
Wat vindt de klas?
Waar scoor je mee?
Welk merk kiest jouw vriendin?
Je aarzelt nog, je wikt en weegt:
te flauw....te stoer...te vaag...
Je krijgt het heet. Wat is er hot?
Dat is een levensvraag.

Want foute spullen zijn riskant:
dan start je met een achterstand.

Parochievergadering

F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk

Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming

Uitvaartcentrum Bouwens A'veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V'veen

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens

R K Kerkbestuur St. Urbanus
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij
R K Kerkbestuur St. Urbanus

NL22 RABO 0392 3534 07
voorkeur:
NL41 INGB 0000 5783 72

Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



Open Monumentendag Zondag 9 september 11:00 – 17:00 uur

Net als voorgaande jaren stellen we op de zondag in het Open Monumenten-weekend de kerk open voor bezichtiging en bieden de mogelijkheid om de kerktoren te beklimmen.

Peter Overdijk heeft voor de gelegenheid twee banners gemaakt die informatie geven over architect Jos Cuijpers en de bouwstijl van onze Urbanuskerk. Voor kinderen is het mogelijk een leuke speurtocht naar de vele dierenafbeeldingen in de kerk te doen.

Ook nu is het mogelijk de kerktoren te beklimmen. Kerktorenklimmen is niet geschikt voor kinderen onder de 1.20m lengte en alleen mogelijk voor goede klimmers (ladder). Aan te raden is stevig schoeisel te dragen (geen slippers).

Iedereen is welkom om de kerk te bezichtigen, wilt u daarom familie, vrienden en kennissen attenderen op deze open dag?

De kerk is gratis toegankelijk, voor het kerktoren-klimmen vragen we 2 euro per persoon. De opbrengsten van deze dag komen ten goede aan ons spaardoel: het toekomstige groot onderhoud aan de 12 prachtige glas-in-loodramen van het priesterkoor.

Kerst aan de Amstel 15/16 december 2018

Voor de vierde maal organiseren wij Kerst aan de Amstel. Noteert u deze datum vast in uw agenda? Nadere informatie volgt.

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 06-23317977

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl

Bankrekeningnummer: NL53.RABO 0302 3740 00